

Munkaljungby-Tässjö  
Hembygdsförening



*Ett "smeahjul" skapat av Ingemar Roos.*

*Foto: Kjell Rubenson*

**Medlemsblad 1:2015**

**(Nr 4 från starten)**

## Från ordföranden

Ett nytt verksamhetsår ligger framför oss! Det har redan inletts med ett par berättarkvällar och närmast på tur står årsmötet i Tåssjö församlingshem, tisdagen den 24 mars kl 18.00. Tyvärr är det flera platser som måste fyllas på detta årsmöte. Jag aviserade redan på förra årsmötet att jag inte ämnar ställa upp för omval på ordförandeposten. Vidare har Merete Carlsson (styrelseledamot) och Karl-Gustav Åkesson (revisor) meddelat att de vill lämna sina uppdrag. Det är ju tyvärr så förtvivlat svårt nu för tiden att få folk till föreningsuppdrag och när man får tre avhopp på en gång så är det minsann ingen avundsvärd uppgift att sitta i en valberedning!

När man lämnar ordförandeposten i en förening så hör det väl till att göra någon form av bokslut. Det kan lätt leda till osmakligt självberöm, men jag vill ändå lyfta fram två positiva ting där min egen roll kanske varit av viss betydelse: Dels vårt medlemsblad, som nu utkommer med sitt fjärde nummer. Jag tycker det känns bra att vi kunnat utveckla våra tidigare, ganska enkla, utskick till det medlemsblad vi har nu. Det är givetvis min förhoppning att detta blad ska kunna leva vidare!

Det andra tinget är också av skriftlig art: häftet "Minnen från Munka Ljungby". Det har i skrivande stund gått ut i ca 370 exemplar och viss efterfrågan märks ännu. Mottagandet har varit mycket positivt och det känns väldigt bra att Munka Ljungby-borna nu får sig en ny skrift till livs. De har väntat länge nog! Min egen roll i detta projekt är givetvis begränsad. Utan alla de enskilda avsnittsförfattarna hade det inte blivit någon skrift. Jag kan inte nämna dem alla, men vill framhålla arbetsgruppen som förutom mig själv består av Barbro Metall, Egon Johnsson och Jan Larsson. Vi har haft ett mycket gott, fruktbart och trevligt samarbete där vi alla dragit åt samma håll

och sett fram emot slutresultatet! Jag vet att mina kompisar i arbetsgruppen är väldigt sugna på att fortsätta arbetet och det finns en liten möjlighet att det kan bli en ny skrift till årets julskyltning.

Vi försökte redan till förra årsmötet spara på papper genom att infoga dagordning och verksamhetsberättelse i medlemsbladet. Trots det var det ganska många som efterfrågade papper på mötet. Vi gör ett nytt försök, och kära medlem följ uppmaningen: **medtag detta medlemsblad till årsmötet, där finns vad du behöver!**

Hälsar

Markus Persson, ordf.

# Föreningsinfo

## Styrelsen (till årsmötet 2015)

(riktnr. samtliga: 0431)

<b>Ordf.</b>	Markus Persson (avgående) <a href="mailto:markus.askarebolet@gmail.com">markus.askarebolet@gmail.com</a>	tel. 43 40 39
<b>V. ordf.</b>	Leif Johansson	tel. 43 06 96
<b>Sekr.</b>	Tobias Persson <a href="mailto:tobias.p@live.se">tobias.p@live.se</a>	tel. 1 00 27
<b>Kassör</b>	Kjell Rubenson <a href="mailto:kjell.rubenson@telia.com">kjell.rubenson@telia.com</a>	tel. 44 00 60
<b>Led.</b>	Tryggve Bengtsson Birgitta Croon-Jönsson Merete Carlsson (avgående) <a href="mailto:ljungabolet@telia.com">ljungabolet@telia.com</a>	tel. 43 08 58 tel. 44 13 43 tel. 45 51 57
<b>Suppl.</b>	Bengt Bengtsson Christina Eliasson <a href="mailto:familjen.eliasson@telia.com">familjen.eliasson@telia.com</a>	tel. 44 10 18 tel. 45 52 29

**Ansvarig för hemsidan:** kassören

**Arkivansvarig:** Barbro Metall tel. 43 17 22

**Samman kallande torpskylningsgruppen:** sekreteraren

**Kommittén för polismuseet:**

Sten Söderlindh	tel. 254 65
Bengt-Åke Bengtsson	tel. 43 00 35
Leif Johansson	tel. 43 06 96

<http://www.hembygd.se/munka-ljungby-tassjo>

Medlemskap i föreningen kostar 75: - per person och år.

Vårt plusgiro: 429 52 80-4. Bankgiro: 598-9231

# Våra skrifter

## Serien Gårdar och torp i Tåssjö:

1. En bok om Hålshult och Esbjörnabygget (2007)  
A4-format. 102 s. Pris: 100: -
2. En bok om Hålshult och Esbjörnabygget, komplement (2009) A4-format. 40 s. Pris: 50: -
3. En bok om Långhult, Snoggarp och Häggabygget (2011) A4-format. 168 s. Pris: 150: -

## Andra skrifter:

Stig Edenfur – En hembygdsprofil (2008) (I samarbete med Bjäre släktring, Östra Karups minnesvårdsförening och OK Origos hembygdssektion, Össjö) (Arkivex.)

Du hemmets jord – Minnesbilder från Ljungabolet av ”Ferdinands Bengt” (2010) A4-format. 60 s. Pris: 80: -.

Björkelund vid Västersjön av ”Ferdinands Bengt” (2011)  
A4-format. 56 s. Pris: 100: -

Minnen från Munka Ljungby (2014). A4-format. 74 s. Pris: 100: -

**Skrifterna finns till försäljning genom föreningen samt på biblioteket i Munka Ljungby.**

## Strövtåg i hembygden

### Ingrids lycka

Att stå vid en torpstugas gamla ruin  
Ger näring åt tanken och åt fantasin  
Den får oss att minnas en verklig elit  
Som klarade livet trots armod och slit.



På Hallandsåsens sydsida i Tåssjös västligaste del hittar vi Djurholmens strövområde. Det är Stiftelsen Skånska landskap som på ett förtjänstfullt sätt iordningställt detta. Längs markerade stigar möts man av intressant information om träd och växter samt fakta kring ruiner och andra spår från en gången tid.

Jag kommer fram till "Ingrids lycka". Informationstavlans text upplyser om att detta är en ruin efter en backstuga eller jordbo som det kallades i bygden.

Med stiftelsens tillstånd återger jag texten i sin helhet liksom den utsökta illustrationen.

*1807 byggde Nils Andersson, född 1755, denna backstuga såsom undantagsstuga till torpet Mellan Århult (blev senare gård). En undantagsstuga var ofta dit den gamla brukaren flyttade när han lämnade över gården till sina barn. Nils Andersson flyttade in här när hans krafts dagar var över och hans barn övertog torpet.*

*Det var inte enbart de gamla och orkeslösa som var tvungna att bosätta sig i backstugor utan även andra egendomslösa blev tvungna att hålla till godo med en backstuga. I en av dessa var den sista inneboende i jordboen, som backstugan kallades, Ingrid Svensdotter. Hon var född i backstugan och levde hela sitt liv här, under knappa förhållanden, tillsammans med sina båda utomäktenskapliga söner Petter och Sven. Ingrid dog 1861 och därefter fick stuga förfalla. Än i dag kallas den lilla täppan strax söder om ruinen för "Ingrids lycka"*

*Backstugebebyggelsen av utmarkerna uppstod under 1800-talets kraftiga befolkningsökning och många av dess invånare levde i en fattigdom som idag är svår att föreställa sig.*

*Backstugorna byggdes genom att man grävde sig in i en lämplig backe och på så sätt endast behövde uppföra en yttervägg. Man sökte oftast ett söderläge för den vägg man behövde bygga för att på så sätt kunna få lite extra värme, kanske genom det lilla fönstret som förhoppningsvis fanns. Stugan försågs oftast med vass- eller halmtak. Om backstugesittaren hade en get eller gris, så bereddes det utrymme för djuret inomhus och ofta hade man en liten enkel jordkällare i anslutning till stugan.*

Jag läser texten och står kvar en stund, hur länge vet jag inte. Byggnadens innermått bedömer jag till sex gånger fem alnar, alltså en golvyta på tio kvadratmeter inklusive eldhärd och eventuell bakugn. De resterande åtta kvadratmeterna var alltså den "bostad" som familjen med mor och två barn plus

eventuella husdjur hade till sitt förfogande. Det kan jämföras med ett ordinärt badrum i moderna villor.

Ser för mitt inre en åldrig man som med värkande rygg och leder gräver sig in i den lilla kullen med spett och spade som enda hjälpmedel och bygger upp stenmuren.

Vill man vara ironiskt positiv kan man konstatera att det finns gott om material till muren direkt på platsen.

Denna tid verkar mycket avlägsen för människor som växer upp idag med vår levnadsstandard, en enorm teknisk utveckling och ett socialt skyddsnet som fungerar om än med vissa fel och brister. Jag har passerat "de åttio". Lägg till ytterligare ett 80-tal år bakåt och vi är i mitten av 1800-talet. Lägg ett åttioårigt liv framåt från nu och vi närmar oss ett nytt sekelskifte. Det ger onekligen ett perspektiv på tillvaron. Vilka referensvärden kommer våra barnbarnsbarn att ha?

*... Ingrid levde här, under knappa förhållanden, tillsammans med sina båda utomäktenskapliga barn*

... Kanske måste man vara kvinna för att förstå innebörden i denna mening. ... Utomäktenskapliga barn är en korrekt beskrivning som i kyrkböckerna ofta förkortas till u.ä, -i bästa fall. Ibland förvanskas förkortningen till oä som därmed får en ännu grymmare tolkning. Att få en "oäkting" var något mycket skamligt. Att ge liv åt en ny människa bestraffades med livslångt utanförskap. En person som slog ihjäl en annan människa fick fängelse men kunde efter avtjänat straff få upprättelse.

Medan jag sakta vandrar några hundratal meter mot bilen funderar jag över vårt språks mångtydighet.

Ingrids lycka?

Ferdinands Bengt



# "De vilda blommornas dag"

Från naturskyddsföreningens hemsida  
(<http://angelholm.naturskyddsforeningen.se/program/>):

***Sön 14 juni: De vilda blommornas dag. Martin Löfdal och Ann-Louise Andersson leder en vandring på Möllestigen i Munka Ljungby. Nya torg 9.45, Lunnamöllans förskola i Munka 10.00. Kontakt: Martin Löfdal, tel 070-423 43 84.***

De Vilda Blommornas Dag sker en söndag i juni varje år, och tillägnas Nordens vilda flora.

Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland.

Det är ett samnordiskt arrangemang mellan de nationella botaniska föreningarna. Ända sedan starten i Sverige, den 9 juni 2002, står Svenska Botaniska Föreningen som huvudarrangör. SBF samverkar med regionala och lokala föreningar, organisationer, och enskilda botanister i hela vårt avlånga land.

De Vilda Blommornas Dag är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under denna dag ges människor möjlighet att gå ut på blomstervandring, där vi tittar på och lär oss om våra vilda växter och upplever naturen i vår närhet.

Syftet med De Vilda Blommornas Dag är att bjuda in människor till vandringar i blommornas värld, så att vi tillsammans kan uppleva, njuta och bekanta oss med den mångfald av vilda växter som finns i vår närhet. På så vis kan vi skapa ett större intresse för vår flora och lyfta fram botaniken.

# Torpvandring med Thure Karlsson 1982 i Långhult & Hässlebo i Tossjö

Tidningsartikel från NST den 9/7 1982, avskriven och förmedlad av Britt Bengtsson

FÖRSLÖV: Långhult och Hässlebo i Tossjö socken har varit målet för en torpinventering som deltagarna i Vuxenskolans studiecirkel i Torp och Torparminnen, med Thure Karlsson, Förslöv, som ledare, haft. Första anhalten var vid Villiam Kristofferssens gård. Denne hembygdsintresserade ägare har hela sitt gamla boningshus fullt med antika saker. I just det huset har också en gång i tiden varit affär.

En bit ifrån ligger en liten gård som ägts av Karl-Petter Olsson, "Hindberga-Kal-Petter". Han var född i Hindbergabygget den 12 nov 1889, men föräldrarna Ola Hansson och Pernilla Hansdotter flyttade därifrån och ner till Långhult i slutet av 1800-talet. Karl-Petter sålde gården 1940 till Ruben Ottosson och flyttade ner till fattighuset i Tossjö. Här bodde han endast några månader innan han avled.

Trots att han nästan aldrig besökte kyrkan hade han i sitt testamente skrivit att det som blev över efter honom skulle tillfalla kyrkoförsamlingen. Rudin Ottosson sålde gården 1972 till Jan Karlsson från Helsingborg som hade det som sommarställe.

Litet längre upp i skogen ligger ett litet torp där husen nu håller på att falla ihop. Besökarna gjorde där ett märkligt fynd på en vägg i stugan, nämligen första sidan av en tidning från 1899, som hette Båstad-Posten. Tidning för köpingen och Bjäre härad. Här om berättas mera i separat artikel.

## HAVENS TYRE OCH KITTA

Vandringen fortsatte på en gammal skogsväg till man kom fram till ruinerna efter en backstuga. Där hade bott "Havens Tyre och Kitta". Dessa båda var systrar och Kerstin, som den ena hette, var gift med Anders Nilsson, som var född i april 1824, Ränneslöv. Kerstin själv var född 14 sept 1816 och hennes syster Tyre den 1 juni 1819, båda i Tossjö socken. Tyre levde längst av de båda. Hon dog i backstugan 7 Jan 1896. Hon hade en s.k. "oäkta" son, född 25 mars 1853. Han hette Nils-Petter.

Litet längre upp nära Hallandsgränsen ser man ruinerna efter ett torpställe, som ägdes i slutet av 1800-talet av Sven-Petter Johansson och Johanna Sofia Andersdotter. En dotterdotter till dem heter Svea, bor i Hjärnarp, och har varit gift med skraddaren Ernst Persson. 1899 kom Karl-Edvard Ringdahl och Hilda-Gustava Johansdotter dit och bodde där flera år.

Torpvandrarna träffade här uppe ägaren till marken, 82-årig Martin Karlsson, Långhult, och han berättade en del om trakten däromkring. Vandringen fortsatte fram till en sommarstuga. Strax intill den såg man ruinerna efter ett torpställe som ägts av Anders Svensson och Cecilia Johansdotter. En bit därifrån har också legat ett torp. Ett boningshus, byggt senare, står ännu kvar. Här bodde i slutet på 1800-talet Sven Persson och Johanna Nilsdotter. Deras dotter Emma-Paulina gifte sig med Bror Nilsson och övertog torpet. Bror

Nilsson var född i Förslöv och son till smeden Nils Johansson och Elna Persdotter i Ranarp. Han tjänstgjorde också en tid som kyrkomvaktmästare i Tossjö. På vintern när det var mycket kallt där uppe på åsen hade Bror Nilsson det besvärligt att gå den långa vägen ner till Tossjö kyrka.

### KNALLAHUSET

Nästa anhalt för torpvandrarerna var långt inne i skogen där det ännu finns murarna efter en boplats. Där har bott Ola Nilsson och Marita Jönsdotter. Deras dotter Carla, som var gift med Oskar Olsson från "Knallahuset" ägde torpet ett par år innan de sålde det till Oskar Karlsson. 1951 köpte "Krooks stiftelse" marken och sen blev husen rivna.

Lite längre fram ser man ännu resterna efter ett torp som revs för snart 100 år sedan. Den siste som bodde där var Per Troedsson.

Vandringen fortsatte till en vackert belägen gård som ägs av Klary och Hugo Christoffersson, Snoggarp. En av torpvandrarerna, Karina Larsson i Svenstad, härstammar från denna gård. Hennes farmorsmor Johanna Persdotter föddes där i början av 1800-talet. Hon gifte sig med Per Persson och de ägde en gård i Vistorp i Förslöv.

### KULLABENGTAN

"Biknallen" var nästa plats som nåddes. I en mycket primitiv bostad en s.k. jordbo, bodde däe "Kulla-Bengtän", Bengta Larsdotter, som var född 24 Jan 1817 i Djurholmen i Tossjö socken. Hon hade en "oäkta" dotter Carolina, född 17 maj 1845.

Strax öster om ligger "Knallahuset". Siste ägaren till det var Olof Johansson. Innan bodde där en som hette Johannes Sonasson. En son till honom var Elof Johansson i Grevie.

### SMÄLTUGN OCH SMEDJA

Här uppe i Långhult syns ännu resterna efter en smältugn och smedja. Här finns nämligen myrmalm som man värmdde upp och på så sätt fick fram det järn som behövdes. Sista platsen som besöktes var den s.k. "Utsikten" varifrån man kan se både Västersön och Rössjön

*Bilden t.v. Thure Karlsson  
fotograferad vid Penebo vid  
en vandring den 16/10 1994.  
Foto: Markus Persson.*



# SOMMARUTFÄRD

## Torsdagen 2 Juli

### 2015

Vi lever i en föränderlig värld, inte minst när det gäller vår förening. Ny ordförande kommer att väljas, men det kommer även att ske förändring i vår traditionella sommarutfärd. Vi har inte längre möjligheten att utnyttja förmånen med Leif när det gäller chaufför och buss. Utfärden blir inte heller på en söndag som Vi brukat.

Men som tur är så har Vi ett duktigt bussbolag inom vårt hemområde **VisioNi**, så det blir Anders som med säker hand kommer att med sin moderna turistbuss föra oss till och från årets utflyktsmål.

**Avresa klockan 9.30 från kyrkans P-plats i Munka Ljungby.**

Första besöket blir på **Halmstad Järnverk**, där Vi kommer att få en guidad visning. Vid järnverket i Halmstad produceras ett råmaterial till järnpulver som sedan vidareförädlas i Höganäs AB.

Vi fortsätter sedan till **Vapnö slott**, där Vi börjar med att äta lunch, bestående av förrätt, varmrätt samt kaffe. Till maten serveras mjölk,



*Vapnö slott*

men den som av någon anledning istället vill ha lättöl/vatten kan beställa detta extra.

Efter lunchen blir det en timmes guidad visning, blir även tid till egna upptäcktsfärder. På hemvägen stannar Vi till hos **Lizzies café** för att dricka en kopp kaffe och smaka hennes goda hembakade bröd.



Vi beräknar vara åter i Munka Ljungby vid 18 tiden. **Priset för resan är 500:- per person** och betalas kontant på bussen.

Välkommen med **anmälan** om ditt deltagande som Du gör till **Kjell**

**Telefon 0431 – 44 00 60**



## Program vår och sommar 2015

- Tis 24/3** Årsmöte i Tåssjö. Musik och underhållning av Ulf Cronfeldt.
- Ons 15/4** Öppet i arkivet 16.00 - 17.30. Ansvarig Barbro 0431-43 17 22
- Sön 26/4** Vandring längs Möllestigen. Samling vid Nya Mölla (F.d. silosplatsen) kl. 9.30. Vandringsansvarig: Leif 0431 - 43 06 96
- Ons 13/5** Fågelvandring. Samling vid Ljungagårds f.d. missionshus kl. 18.30. Vandringsansvarig: Bengt 070-5241018
- Ons 20/5** Öppet i arkivet 16.00 - 17.30. Ansvarig Barbro 0431-43 17 22
- Sön 7/6** Heagårdsdagen. (Föreningen är inte medarrangör men polismuseet hålles öppet.)
- Fre 19/6** Midsommarfirande på Heagården.
- Tors 2/7** **Sommarutfärd. Se info föregående sida!**
- Sön 2/8** Heagårdsspelet.
- Fre 7/8** Heagårdsspelet.
- Lör 8/8** Heagårdsspelet.
- Sön 23/8** Söndagsutflykt till Ausås. Se info nästa sida!
- Ons 16/9** Öppet i arkivet 16.00 - 17.30. Ansvarig Barbro 0431-43 17 22

**Sept** Torpskylningsvandring i Äspenäs - Ljungabolet - Björnabolet. Se info i nästa medlemsblad.

Lokalerna som används är församlingshemmen i Munka-Ljungby och Tåssjö och mötestiden är 18.00 om annat ej anges. Alla aktiviteter annonseras ut i NST under Föreningskontakten dagen före evenemanget. Där tillkännages också eventuella förändringar i programmet.

## **SÖNDAGSUTFLYKT**

### **23 augusti**

### **med besök hos**

## **Spannarpsortens Hembygdsförening**



Vi träffas på kyrkans P-plats i Munka Ljungby. Därefter **samåker Vi i egna bilar med avfärd klockan 13.00** till Ausås, där Vi kommer att få en guidad visning av deras fina hembygds-muséum.

Vi kommer även få göra ett besök inne i möllan och höra om dess historia.

Vi avslutar utfärden med att dricka kaffe med hembakat bröd i församlingshemmet.

Vår förening betalar entréavgiften till museét och möllan, men avgiften för kaffet får var och en själv betala.

Välkommen med din **anmälan** om deltagande till Kjell på tel. 0431-44 00 60 **senast tisdagen den 18 augusti.**

Då Vi måste lämna besked om hur många Vi blir.

Lämna gärna även besked om Du har eller inte har möjlighet att köra och hur många som ev.kan åka med dig.

Vi föreslår att den som åker betalar 5:- per mil till den som kör som hjälp till bensinkostnaden.

Styrelsen.





# **MUNKA LJUNGBY – TOSSJÖ HEMBYGDSFÖRENING**

## **Årsberättelse för verksamhetsåret 2014**

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:

Markus Persson, ordförande  
Leif Johansson, vice ordförande  
Tobias Persson, sekreterare  
Kjell Rubenson, kassör  
Tryggve Bengtsson, ledamot  
Merete Carlsson, ledamot  
Birgitta Croon-Jönsson, ledamot

Bengt Bengtsson, suppleant  
Christina Eliasson, suppleant

Föreningen hade cirka 296 medlemmar den 31/12 2014.  
Kassabehållningen den 31/12 2014 var 87 274 kronor  
(+11 561)  
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fyra  
protokollförda sammanträden.



*Styrelsen samlad till sammanträde hos Christina Eliasson i Åspenäs. Fr.v: Kjell Rubenson, Tryggve Bengtsson, Tobias Persson, Markus Persson, Bengt Bengtsson, Birgitta Croon-Jönsson (skymd), Leif Johansson och Christina Eliasson.*

### **Årsmöte**

Årsmötet hölls i Munka Ljungby församlingshem den 25 mars. Hildings underhöll. Cirka 50 medlemmar närvarade. Vid årsmötet avgick Tryggve Bengtsson som kassör och ersattes av Kjell Rubenson. Tryggve kvarstannade dock i styrelsen som ordinarie ledamot. Leif Zäther avgick som styrelsesuppleant och ersattes av Christina Eliasson, som tidigare varit ordinarie ledamot. Valberedningens sammankallande Lennart Svensson lämnade också sin post och ersattes av Bengt Eliasson. Ny ledamot i valberedningen blev Alf Lilja.

### **Hembygdskvällar**

Hembygdskvällar hölls vid sex tillfällen under året. Medverkande har varit: Johan Brinck om människoöden längs Häradsvägen, Eva Thorén om Frans G. Bengtsson, samtalskväll om Ljungagård, Rävakärr och Stora Kärr, Jan Fredriksson om Helsingborgs gummifabrik, Bengt E. Nilsson om Frans G. Bengtsson (med anledning av jubileumsåret) samt Kenneth Andersson om sitt kraftverksbygge vid Nya Mölla.

## Vandringar

Den 27 april vandrade man längs Häradsvägen i Axtorp från Sture Nilssons affär till skolan. Ca 15 personer deltog i det vackra vädret.



*Vandringen längs Häradsvägen leddes av Evy Olsson och Leif Johansson.. Foto: Markus Persson*

Den 13 maj genomfördes en fågelvandring. 21 deltagare. Vandringen startade vid Ljungagårds f.d. missionshus och gruppen vandrade via de gamla fiskdammarna ner till Rössjön. Sedan gick man via Nygård till Tåssjö kyrka. Balvagnstransport erbjöds för återfärden. Med Björn Herrlunds kunniga ledning kunde deltagarna skåda (och avlyssna) 26 olika fågelarter.

Den 25 maj hölls torpvandring i Bassholma. Tre nya skyltar invigdes: Carl Petter Johanssons ishus, Åkes torp och Husingalyckan. Kaffet avnjöts vid Kåstengrens/Anshelms stuga, som skyltats tidigare.

Den 7 september var det vandring i Hillarp med samling hos Leif Johansson. Deltagarna besökte ett misstänkt skyttevärn från snapphanetiden och skyltade den plats där Rännedalshuset en gång legat innan det blev dags för dagens huvudattraktion: ett besök vid Jungfrukällan där skylt sattes upp, vattnet avsmakades och korv grillades.



*Jungfrukällans vatten avsmakas av fr.v. Hasse Johansson, Kjell Rubenson och Hasse Ekman. Foto: Markus Persson*

Den 28 september samlades man hos Anders Henrysson i Hunseröd. Även här sattes ett par skyltar upp, dels vid ett gammalt gravröse kallat "Mysingebacken" och dels vid "Flaskebacken". Intill backen spelade en gång i tiden HIF (Hunseröds IF) sina hemmamatcher.



*Vid Mysingebacken i Hunseröd. Gert Henrysson berättar. Foto: Markus Persson*

## **Rapport från årets sommarutfärd**

Söndagen 29 juni anordnades årets sommarutfärd med 50 deltagare. Årets utfärd hade vi valt att göra Österut.

Vårt första besök gjordes hos S:t Annas Gille i Åhus, där Vi fick ett mycket trevligt bemötande. Till en kopp kaffe och fralla berättade föreningens ordförande om deras verksamhet. Därefter blev det visning av deras byggnader, vi fick även lära oss hur man tillverkade rep förr i tiden. Även en lärorik information om tobaksodling som varit en stor produkt i trakterna runt Åhus. Damerna blev mycket förtjusta i den otroligt fina jultomtesamlingen som kunde beskådas i ett av gårdshusen.

Efter en smaklig måltid på den vackert belägna Åhus Gästgivaregård fortsatte resan till Norra Åsum för ett besök på Artillerimuséet. Ett besök som blev mycket uppskattat, kanske mest bland de manliga deltagarna. Men även damerna tyckte det var trevligt, kanske mycket

beroende av två mycket trevliga och charmiga gentlemän som guidade oss runt.

/ Kjell Rubenson





*Foto: Kjell Rubenson*

### **Rapport från arkivet**

Arkivet hölls öppet för besökare vid sju tillfällen under verksamhetsåret. Arkivansvarig Barbro Metall har även öppnat arkivet på begäran vid några tillfällen under året.



*Från arkivet. Markus Persson och arkivansvarig Barbro Metall. Foto: Tobias Persson.*

## **Aktiviteter på Heagården**

Midsommar firades på Hegården midsommarafton den 20 juni. Heagårdsspelet "Kvinnfolket i Källinge", det 20:e i ordningen, spelades den 3, 8 och 9 augusti.



*Från Heagårdsspelet "Kvinnfolket i Källinge". Manus: Ingegerd Ericsson dotter Christiansson. Några av de medverkande ses på bilden ovan, fr.v: Leif Johansson, Stig Arne Göstasson, Ingeborg Andersson, Christina Anebring, Bo Henrysson, Christina Andersson (skymd) och Eva Nanne. Foto: Tobias Persson*

## **Torpskyltningskommittén**

Sju nya skyltar sattes upp i verksamhetsområdet under verksamhetsåret. Se för övrigt under vandringar!

## **Skriftlig produktion**

Medlemsbladet utkom med två nummer under verksamhetsåret.

En ny skrift med titeln "Minnen från Munka Ljungby" presenterades till julsmyltningen i Munka Ljungby den 23 november. Skriften är i A4-format, häftad och rymmer 74 sidor. Den innehåller 16 olika bidrag av skilda skribenter. Samtliga bidrag behandlar Munka Ljungby på olika sätt men ur ett historiskt perspektiv.

En arbetsgrupp bestående av Egon Johnsson, Jan Larsson, Barbro Metall och Markus Persson har hjälpts åt med att sammanställa materialet.



Föreningen var för första gången representerad vid julskyllningen i Munka Ljungby. Vid ett bord i Munkabyggets festlokal skedde försäljningen av skriften. På plats för hembygdsföreningens räkning var Christina Eliasson, Birgitta Croon-Jönsson, Egon Johnsson, Barbro Metall, Leif Johansson och Markus Persson.

Den 31/12 2014 hade 348 exemplar av "Minnen från Munka Ljungby" producerats.



*Arbetsgruppen. Fr. v. Jan Larsson, Markus Persson, Barbro Metall och Egon Johnsson. Foto: Anna Larsson.*

Munka Ljungby den 19 februari 2015.

 Tobias Persson, sekreterare	 Markus Persson, ordförande
 Leif Johansson, vice ordförande	 Kjell Rubenson, kassör
 Trygve Bengtsson, ledamot	 Merete Carlsson, ledamot
 Birgitta Croon-Jönsson, ledamot	
 Bengt Bengtsson, suppleant	 Christina Eliasson, suppleant

# Ett par gamla bilder

Ett par bilder ur Gert Johanssons samling, förmedlade av Kjell Rubenson.



Arbetsfolk på Ramnekulla, troligtvis i mitten av 1920-talet. Femte man från vänster är Ove Johansson i Röglan. Tolfte från vänster (eller andra från höger) är Efraim Gustavsson (1884-1962), Gert Johanssons morfar. Har du namnet på någon/några av de andra? Kontakta Kjell Rubenson!



I det här huset i Tollsjö, intill Rössjöholms såg, bodde Efraim Gustavsson, åtminstone i yngre dagar. Huset brann ner för något år sedan. Vilka personerna är vet vi inte. Kontakta Kjell om du vet!

# FÖREDRAGNINGSLISTA

för årsmöte med Munka Ljungby-Tossjö hembygdsförening i Tåssjö församlingshem den 24 mars 2015.

- § 1 Mötets öppnande.
- § 2 Godkännande av dagordning.
- § 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
- § 4 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
- § 5 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet.
- § 6 Verksamhetsberättelse.
- § 7 Kassareport.
- § 8 Revisionsberättelse.
- § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014.
- § 10 Val av ordförande för verksamhetsåret 2015.
- § 11 Val av styrelseledamöter
- § 12 Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år.
- § 13 Val av revisorer.
- § 14 Val av valberedning.
- § 15 Val av representant till Skånes Hembygdsförbunds stämma.
- § 16 Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2016.
- § 17 Övriga frågor.
- § 18 Avslut.



**Att komma ihåg!**

**Välkomna till årsmöte  
i Tåssjö församlingshem  
tisdagen den 24/3 2015!**

**Medtag medlemsbladet!  
Det innehåller alla  
dokument som behövs!**

**Material till nästa medlemsblad  
anmäls till styrelsen  
senast den 1/8 2015!**

Tryckning:

Markus Persson

Bassholma 456

26691 Munka Ljungby

0431 - 43 40 39

[markus.askarebolet@gmail.com](mailto:markus.askarebolet@gmail.com)

2015