



*Vid en vandring den 6/9 2015 skyltades platsen där dansbanan Björkelund en gång låg.
Foto: Christina Eliasson*

Detta medlemsblad innehåller inbetalningskort för medlemsavgift 2016. Glöm inte att ange namn och adress vid betalning!

Detta medlemsblad innehåller alla dokument som behövs för årsmötet den 29/3. Medtag det!

Medlemsblad 1:2016
(Nr 6 från starten)

Från ordföranden

Nu är snart mitt första år som ordförande till ända. Jag börjar med att tacka alla som utfört ideellt arbete under året till föreningen. Men även ett tack till medlemmarna som kommer på våra träffar så det blir mödan värt.

Vi har försökt ordna varierande program. Allt kan ju inte passa alla. Vi tar tacksamt emot förslag till program gärna inom släktforskning eller hembygden.

Under detta året har Origo bett att få vara ensamman arrangörer för Heagårdsspelen. Styrelsen har tillmötesgått deras önskan. Markus Persson har skrivit om historiken för heagårdsspelen på annan plats i medlemsbladet.

Programmet från april till september blir vandringar av olika slag för att lära känna bygden och naturen både i Munka Ljungby och Tåssjö. Vi får hoppas på bra väder. Markus tar emot material senast den 1 augusti till nästa medlemsblad. Skriv gärna något om era egna släkter. Det behöver inte vara något alldeles unikt. Vanliga berättelser om livet förr.

Idag har jag varit och besökt Barbro Metall i arkivet. Det började med en artikel i tidningen från början av 1900-talet om bråk mellan skolrådet och läraren. Jag hittade mer uppgifter i arkivet om denna händelse. Berättelsen kommer i nästa medlemsblad.

Alla medlemmar är välkomna på årsmötet i Munka Ljungby den 29 mars. Allt material finns i detta medlemsblad.

Christina Eliasson, ordf.

Föreningsinfo

Styrelsen

(riktnr. om annat ej anges: 0431)

Ordf.	Christina Eliasson familjen.eliasson@telia.com	tel. 45 52 29
V. ordf.	Leif Johansson leifjohansson1941@gmail.com	tel. 43 06 96
Sekr.	Tobias Persson tobias.p@live.se	tel. 1 00 27
Kassör	Kjell Rubenson kjell.rubenson@telia.com	tel. 44 00 60
Led.	Tryggve Bengtsson Birgitta Croon-Jönsson Inger Lilja liljainger@hotmail.com	tel. 43 08 58 tel. 44 13 43 tel. 0435-502 33
Suppl.	Bengt Bengtsson bengt.ljungagard@telia.com Markus Persson markus.askarebolet@gmail.com	tel. 44 10 18 tel. 43 40 39

Ansvarig för hemsidan: Kjell Rubenson (kassör)

Arkivansvarig: Barbro Metall tel. 43 17 22

Biträdande: Markus Persson (suppl.)

Samman kallande torpskylningsgruppen: Tobias Persson (sekr.)

Tryckningsansvarig: Markus Persson (suppl.)

Kommittén för polismuseet:

Sten Söderlindh

tel. 254 65

Bengt-Åke Bengtsson

tel. 43 00 35

Leif Johansson

tel. 43 06 96

Arbetsgruppen för Munka Ljungby-häftet:

Egon Johnsson

tel. 43 03 93

Jan Larsson

tel. 43 07 26

janlarsson@telia.com

Barbro Metall

tel. 43 17 22

Markus Persson

tel. 43 40 39

markus.askarebolet@gmail.com

<http://www.hembygd.se/munka-ljungby-tassjo>

Medlemskap i föreningen kostar 75: - per person och år.

Vårt plusgiro: 429 52 80-4. Bankgiro: 598-9231

Våra skrifter

Serien "Gårdar och torp i Tåssjö":

1. En bok om Hålshult och Esbjörnabygget (2007)
A4-format. 102 s. Pris: 100: -
2. En bok om Hålshult och Esbjörnabygget, komplement (2009) A4-format. 40 s. Pris: 50: -
3. En bok om Långhult, Snoggarp och Häggabygget (2011) A4-format. 168 s. Pris: 150: -

Serien "Minnen från Munka Ljungby":

Minnen från Munka Ljungby (2014). A4-format. 74 s. Pris: 100: -

Minnen från Munka Ljungby 2 (2015) A4-format. 100 s. Pris: 100: -

Andra skrifter:

Stig Edenfur – En hembygdsprofil (2008) (I samarbete med Bjäre släktring, Östra Karups minnesvårdsförening och OK Origos hembygdssektion, Össjö) (Arkivex.)

Du hemmets jord – Minnesbilder från Ljungabolet av "Ferdinands Bengt" (2010) A4-format. 60 s. Pris: 80: -.

Björkelund vid Västersjön av "Ferdinands Bengt" (2011)
A4-format. 56 s. Pris:100: -

Skrifterna finns till försäljning genom föreningen. Huvudsäljare för skriftserien "Minnen från Munka Ljungby" är Egon Johnsson, tel. 43 03 93

Om skrifterna önskas sända per post tillkommer portokostnad!

Heagårdsspelet 1995 - 2015

Det är till mycket stor del Assar Ströms förtjänst att vi började med bygdespel på Heagården. Assars hjärta klappade för Heagården och han var mycket angelägen om att gården skulle hållas levande med olika aktiviteter och arrangemang. Det var också självklart för honom att vår förening skulle ha en nära koppling till Heagården.

Bygdespelsgruppen Originalen i Össjö hade i mitten av 1990-talet redan varit verksam i ett antal år och nått betydande framgångar med sina bygdespel. Assar tyckte att bygdespel kunde vara ett lämpligt arrangemang för vår förening och för Heagården. Kontakt togs med Originalen, Ingegerd Ericsson dotter Christiansson lovade att producera ett manus åt oss och dessutom skulle Originalen förstärka oss med några aktörer om vår förening kunde ansvara för huvuddelen av dem.

Större delen av styrelsen fick dra på sig knästrumporna: Assar Ström (ordförande), Stig Edén (vice ordförande), Kjell-Åke Siwemyr (sekreterare) samt jag själv, Carl-Axel Andersson och Leif Johansson. Den sistnämnde var redan aktiv "Original". Vår kassör Stina Pålsson lyckades dock undkomma och fick istället bära titeln "producent" och hejade på oss andra från åskådarplats.

Assar Ström i Heagårdsspelet "Vid påstående krigstider" 1998.

Det första Heagårdsspelet, med titeln "Sandberg sviner hän" hade premiär den 6 augusti 1995. I titelrollen: Leif Johansson. Handlingen var i korthet: Änkefru Berch på Össjö gård (Märtha Larsson) kommer i sällskap



med sin son (Carl-Axel Andersson) och sin rådgivare Hendberg (Stig Edenfur) till Heagården för att övertala arrendator Sandberg att komma till Össjö och bli inspektor där. Hendberg känner dock sin ställning hotad och försöker avråda änkefrun. Han pekar bland annat på att Sandberg lever i synd med sin unga hushållerska (Hanna Dahlstrand) som han dessutom har ett par barn tillsammans med.

Sånginslagen stod Hanna Dahlstrand för men även Johnny Ingvarsson, i rollen som avskedade soldaten Holmberg, framförde ett par mustiga visor.

Gårdsplanen framför boningshuset, och även själva boningshuset, användes som scen. Det gav utrymme för att besökarna från Össjö kunde anlända med hästskjuts (Kusk: Anders Pålsson).

Spelet blev stor succé. Gårdsplanen framför boningshuset var full med folk under båda föreställningarna.



Stig Edenfur får hjälp med skägget av Jannike Nielsen. I bakgrunden Bengt-Göran Johansson. Året var 2003 och spelet hade titeln "Cedrella skickar sig".

Succén följdes upp under kommande år. De första årens Heagårdsspel var mycket framgångsrika, publikmässigt och därmed även ekonomiskt.

Föreningskassan fick betydande tillskott under dessa år. Efter fyra spel valde man att flytta scenen och istället spela mot stallängan. Tanken var att miljön var något mera autentisk, eftersom handlingen oftast utspelas på 1700-talet. "Per Assarssons skörd" år 1999 var första spelet på den nya platsen, där man sedan stannat kvar.

I mitt tycke tappades många fördelar med detta byte: stallängan är ju betydligt "tråkigare" än boningshuset, det publikfriande inslaget med hästskjutsen föll också bort. En mera påtaglig nackdel är den ojämna stenoren utanför stallet, som är besvärligare för både aktörer och publik än den jämna singlade gårdsplanen utanför boningshuset.

Det gäller också att ha tur med vädret! Det hade vi de första åren, medan vissa år bjudit på bedrövligt väder. Under vissa spel har aktörerna fått vada omkring i djupa pölar och andra spel har drabbats av störtskurar strax före slut, vilket ju inte är positivt för hattinsamlingen.

Det råder antagligen delade meningar om detta, men jag tycker mig ha märkt ett något vikande intresse för Heagårdsspelet under senare år. Inte bara från publikens sida utan även från vår förenings sida. En ödesstund var givetvis Assars bortgång. Assar var kopplingen mellan Heagården och vår förening och ingen i föreningen kan, åtminstone inte för tillfället, komma i närheten av att fylla hans plats på det området. Detta har gjort att föreningen under senare år tvingats fjärma sig från de aktiviteter vi tidigare varit medarrangör till på Heagården: Heagårdsdagen, midsommarfirandet och alltså nu även Heagårdsspelet.

Det 21:a Heagårdsspelet genomfördes i augusti 2015. Det blev också det sista med Munka Ljungby-Tossjö hembygdsförening som arrangör. Originalen har under ganska många år nu skött i stort sett hela arrangemanget själva och det är inte mer än rätt att de också får njuta frukten av sin möda.

Vi har, från Munka Ljungby - Tossjö hembygdsförenings sida, all anledning att känna stor tacksamhet gentemot alla dem som genom åren engagerat sig i Heagårdsspelen. De är många, men här måste givetvis framhållas Ingegerd Ericsson, som alltså skrivit 21 manus för vår förenings räkning. Nämnas måste också vår egen vice ordförande

Leif Johansson, som i många år också varit aktiv i Originalen. Han har genom åren dragit ett mycket tungt lass när det gäller materialtransporter, hantering av ljudanläggning och scenbyggen. Han är sedan en del år tillbaka även Originalens bydespelsledare vilket bland annat innebär att han är huvudansvarig för uppdragandet av aktörer.

Men en glad nyhet för alla som uppskattar Heagårdsspelet är att det blir ett spel även 2016, nu alltså med OK Origos hembygdssektion och bygdespelsgruppen Originalen som arrangör. Arrangemanget rekommenderas varmt!

Markus Persson

Alla Heagårdsspel 1995 - 2015

1995	Sandberg svinner hän
1996	En flink man
1997	Stens snarkande samvete
1998	Vid påstående krigstider
1999	Per Assarssons skörd
2000	Fröken Christinas herbarium
2001	Mor Pernillas gästabud
2002	Kvinnfolket Båretes son
2003	Cedrella skickar sig
2004	Herrar hittar hem
2005	Bönder på brudfärd
2006	Cedrella stannar hemma
2007	Witthoff väljer vittnen
2008	Sedan mordet skett
2009	Hannas muntliga skriftermål
2010	Bengta från Böe
2011	Johan från Hjärnarp
2012	Systrarna på Skillinge
2013	Winter i Wircke
2014	Kvinnfolket i Kollinge
2015	Faderns faseliga synd

Heagårdsspelet 2016 spelas den 7, 12 och 13 augusti och har titeln "Svägerskor söker svar". Spelet kommer troligtvis även att uppföras på Ingeborrharpssgården den 14 augusti.

Barnamord i Tåssjö

När man sitter och släktforskar och läser sida upp och ner i husförhörslängderna (HFL) hittar man en del som man blir lite nyfiken på. Jag hittade en man som blivit dömd för mord i Tåssjö och forskade vidare på det.

Johannes Olsson f 7/4 1825 i Tåssjö var gift med Nilla Larsdotter f 27/6 1813 i Tåssjö. De gifte sig i november 1853 och fick en son Carl Ludvig f 22/11 1853. En dotter Nathalia föddes 21 maj 1859. Hon dog 28 december 1859. De bodde i Lärkeröd.

I HFL 1853-1856 står en notis om att Johannes lägrat pigan Bengta Jönsdotter boende som inhyst i Jöstorp. Vet ej om han fick något straff.

Till Johannes och Nilla kom en piga 1873. Hon hette Christina Johansdotter f 21/11 1846. Den 18 januari 1878 står det i födelseboken, moder Christina Johansdotter ”Lefvande framfött o ä Flickebarn Mördades af fadren strax efter födelsen”. Den 2 mars 1878 står Johannes åklagad för medhjälp till mord. Han erkänner delaktighet. Norra Åsbo häradsrätt dömer honom till 8 års straffarbete och därefter att i 10 år vara medborgerligt förtroende förlustig. Rätten fastslog att Christina efter olovlig beblandelse med Johannes blivit havande. Hon hade framfört en fråga till Johannes om att döda barnet och han hade styrkt henne i detta beslut. När så barnet föddes kvävde Christina sitt barn utan att Johannes försökte förhindra detta. Därför blev han dömd.

Christina dör den 2 februari 1878. I dödboken står barnsbörd som orsak.

Hustrun Nilla Larsdotter dör 20/7 1879 i vattusot.

Sonen Carl Ludvig tillsammans med sin familj emigrerar till Amerika 1880.

Johannes var egentligen född 7 april 1823 enl födelseboken. Han påtalade detta för prosten Brunnström i Tåssjö i samband med utskrift av prästbevis till rättegången. Prästen påstod att det stod 1825 i HFL. Antagligen blivit fel på en trea och en femma under årens lopp.

Efter avtjänat straff bor han hos sin halvbror Ola Jönsson i Backagården några år. Därefter bor han några år på Hvilan. Den 22/11 1902 flyttar han till fattighuset och dör där 12/2 1907.

En person som hade förlorat sitt medborgerliga förtroende kunde inte inneha en offentlig tjänst som till exempel lärare, förlorade sin rösträtt, fick inte vittna inför rätta och kunde inte få ett arbete om det krävde god frejd

Christina Eliasson

Ink. den 21 Juni 1886.

N^o 2946.*

Beskrifning, rörande *J. d. Torparen Johannes Olsson*,
som den 22 Juni 1886 frigifves från Centralfängelset i Landskrona.

N:o 113 i stamrullan samt N:o 435 i porträttrullan.

Födelseår, månad och dag: 1825 April den 7.

Födelseort till församling, härad (stad) och län: *Tossjö förs. Skabo & Kristianstads län.*

Senaste kyrkoskrifningsort: *Tossjö församling, Kristianstads län.*

Udömda straff för: *Delaktighet i mord.*

Utslaget, af heilken myndighet och när det afkunnats: *Konst. Hofts. Sådliga utslag den 6 Sept. 1878.*

Straffet samt tiden, då det började: *3 års straffarbete den 22 September 1878.*

Förut undergångna bestraffningar för: *31 förut för brott tiotalad.*

Förpassningsort vid frigifningen: *Tossjö församling, Kristianstads län.*

Beloppet af egna medel och besparad arbetsförtjenst vid frigifningen: *173 Kronor 35 örd.*

Fångens fotografi.

Hår: *gråsprängdt.*
Skägg: *utan*
Ögon: *blå.*
Näsa: *rak.*
Mun: *ordinär.*
Hy: *mörk.*
Höjd: *5,7 fot.*
Kroppsbyggnad: *underrättlig.*
Annat utmärkande kännetecken: *glätkallig.*



Landskrona Slott den 19 Juni 1886.

R. M. Quenner

Fängelsofverstyrelsens Direktör.

* Nummern ifylles af vederbörande polismyndighet i den ordning beskrifningarne från de särskilda fängelserna ingå.

Utflykten till Spannarp den 23/8 2015



I strålände solsken söndagen den 23:e augusti var vi ett tjugofemtal medlemmar som träffades för att göra ett besök hos Spannarpportens Hembygdsförening.

Först besökte vi deras mölla, där föreningens stora eldsjäl Kalle Lindh möte upp och hälsade oss välkomna. Förutom att njuta av den fina utsikten från fönstren i möllans topp fick vi ta del av Kalles kunskaper om möllans historia och hur den använts.

Besöket fortsatte sedan i föreningens fina och välskötta hembygdsmuseum, här fanns många saker som kändes igen av deltagarna och diskuterades livligt, många gamla minnen som kom upp.



*Bild från besöket i Spannarpsortens hembygdsförenings museum.
Foto: Christina Eliasson.*

Besöket avslutades med kaffe med välsmakande hembakat bröd i församlingshemmet, där Kalle avtackades för en mycket trevlig eftermiddag.

Kjell Rubenson



Program vår och sommar 2016

- Tis 29/3** Årsmöte i Munka Ljungby. Sven och Linda från Afrikahuset i Hjärnarp kommer och berättar om sin verksamhet.
- Ons 20/4** Öppet i arkivet 16.00 - 17.30. Ansvarig: Barbro, tel. 43 17 22.
- Sön 24/4** Vandring längs Häradsvägen: Östervärn. Samling vid tennisbanorna 09.30. Ansvarig: Leif, tel. 43 06 96.
- Ons 18/5** Öppet i arkivet 16.00 - 17.30. Ansvarig: Barbro, tel. 43 17 22.
- Ons 25/5** Fågelvandring. Samling vid Tåssjö kyrka 18.30.
Ansvarig: Bengt, tel. 0705-24 10 18
- Tis 28/6** **Sommarutfärd. Se utförlig info på nästa uppslag!**
- Tis 26/7** Vi besöker Eva och Svenne och tittar på deras alpackor. Samling/parkering på upplagsplatsen på höger sida på vägen Lärkeröd - Stavershult (Strax innan Stavershult) 18.30.

Sön 28/8 Vandring med torpskyltning i Rössjöholm. Samling vid Hallagårdens f.d. festplats 09.30. Ansvariga: Tobias, tel. 0733-503946; Markus, tel. 0704-123519

Ons 21/9 Öppet i arkivet 16.00 - 17.30. Ansvarig: Barbro, tel. 43 17 22.

Ev. torpskyltningsvandring i Munka Ljungby under september månad. Se info i nästa medlemsblad!



Vandringen den 28/8 är i skrivande stund inte i detalj planerad. Ambitionen är att skylta platsen där Hallagårdens festplats en gång låg och sedan fortsätta längs vägen mellan sjöarna mot möllan. Kanske skyltas även platsen där Försöket (bilden ovan) en gång låg. Bilden tillhör Per Carlsson.

Lokalerna som används är församlingshemmen i Munka-Ljungby och Tåssjö och **mötetiden är 18.30** om annat ej anges. Alla aktiviteter annonseras ut i NST under Föreningskontakten dagen före evenemanget. Där tillkännages också eventuella förändringar i programmet.

Sommarutfärd Luffarliv!

Tisdagen den 28 juni 2016

En kul och underhållande dag blir det då vi åker till Småland och träffar luffare!



Snacke-Per



Hönsa-Lotta

Avresa från kyrkans parkering i Munka Ljungby kl 8 samt från Lärkeröds IP kl 8.15. Vi beger oss mot Småland. När vi kommer till Ljungby tar vi in på Gästis och dricker **förmiddagskaffe**. Färden går vidare och vid **Boda** möts vi av luffare. De hälsar oss välkomna och vi får smaka deras luffar-buffe'. Här finns massor av mat som vi vet att luffarna åt - ägg, sill, stekt fläsk, isterband, köttbullar, gräddsås, ugnstekt potatis, lök, leverpastej, gurka, omelett med champinjonstuvning och kroppkakor stekta i gräddesås. Lingondryck passar bra till, men om du hellre vill ha vatten/lättöl går det också bra. Mätta och belåtna lyssnar vi på luffaren Snacke-Per som berättar om hur luffarna besökte glasbruk och tegelbruk som fanns i

landet under fattigsveriges allra fattigaste period. Vår ciceron berättar på ett väldigt omtyckt sätt både de sanna och de mindre sanna historierna om alla dessa fantastiska människor. Vi kommer även att få se film. Kaffe och ostkaka serveras och vi får gå runt och titta. Här finns mycket att se, dels i själva luffarmuseet (bl a 200 tavlor och stora mängder luffarkonst) och eftersom vi är i glasriket finns här även ett glasmuseum. Efter en riktigt rolig och intressant eftermiddag åker vi hemåt och på vägen tar vi en liten paus för kaffe med dopp från busscafét.

Vi räknar med att vara åter i Munka Ljungby strax efter kl 19.

Välkomna!

Åsa & Anders Öman, VisioNi

Styrelsen för Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening

Anmälan till resan görs snarast till:

Kjell Rubenson, telefon 0431-44 00 60

Pris för medlem 500:- Icke medlem betalar 665:-

OBS. Avgiften betalas in efter anmälan

till Munka Ljungby-Tåssjös Hbf.

Plusgiro 429 52 80-4 eller Bankgiro 598-9231

Avgiften skall dock vara betald senast 10:e juni 2016.

Jag gillar Fredrika

I Tv-program, tidningsartiklar och debatter, inte minst i valtider, förekommer slagord och uttryck som jämlikhet, alla människors lika värde, feminism, rödstrumpor, män är djur, etc. Jag erkänner utan omsvep att jag inte hänger med i alla svängarna. Av ren nyfikenhet går jag in på datorn och läser om Fredrika Bremer som var tidigt ute och propagerade i kvinnosaksfrågan. På Fredrika Bremerförbundets hemsida läser jag: *„... vi vill se ett samhälle där alla människor lever i kompanjonskap med varandra ...*

Jag tror att jag förstår innebörden och ställer mig helhjärtat bakom den och gör min egen tolkning: Kompanjonskap - när två, eller flera personer strävar mot samma mål - inte till varje pris gör samma saker, utan gör det man är bäst på.

För mig finns det inte något finare exempel på kompanjonskap än mina föräldrars kamp för livets uppehälle på Ljungabolet 1:8. Jag påstår att min barndom präglades av en jämställdhet i det tysta.



Nyårsafton 1923 förlovade de sig, Ruth och Ferdinand. Ett livslångt kompanjonskap ligger framför dem. Foto: Gustaf Brink, Engelholm.

Stället som mor och far, Ruth och Ferdinand Nilsson, ägde hade fem tunnland odlad mark och ungefär lika mycket betesmark och en skogsdunge som gav "ellebrann" till husbehov. Tre mjölkkor, två ungdjur, några grisar och några höns bidrog starkt till livets nödtröft men inte mycket där utöver. Därför fick far den mesta tiden söka arbete utanför hemmet. Han arbetade de första åren vid Vägkassan med Örkelljunga som utgångspunkt. Det innebar två miles cykeltur varje morgon och efter arbetsdagens slut väntade cykeln och turen till hemmet där det alltid fanns några sysslor som krävde hans insats.

Efter anställningen vid Vägkassan blev det grovarbete av olika slag. De senare åren hade han säsongarbete vid ambulering tröskföreningar. De grävsta arbetsmomenten på stället skötte far på veckosluten med häst som han lånade av någon granne.

De gjorde det de var bra på. Mor hade hela ansvaret för att de dagliga sysslorna på torpet blev utförda. Djuren skulle ha mat, korna skulle mjölkas två gånger om dan, det var bak, tvätt och matlagning. Fyra barn föddes under åren 1926 - 1934 med allt vad detta innebar. Under sommarhalvåret krävde de små steniga tegarna sin skötsel och några intensiva veckor vid midsommartid stod jordgubbarna i centrum. Hon kände säkert inget tvång i detta, tvärtom tror jag att ett visst revirtänkande fanns. I mitt hembygdshäfte "Du hemmets jord" har jag beskrivit en händelse när vi installerat mjölkkningsmaskinen och jag fann mor gråtande i det nybyggda lilla mjölkrummet.

- Nu duger jag inte till nånting längre, var hennes kommentar.

Det hände aldrig men - om far hade lagt sig i städning, bakning och matlagning tror jag att han hade åkt ut ur huset. Mor hade däremot inte något emot att far tog hand om ekonomin en nog så svår, ja ibland näst intill omöjlig, uppgift.

I samma häfte har jag också beskrivit den känsla av gemenskap och kompanjonskap som jag tror mina föräldrar upplevde när "mjölkpengarna" och slakterichecken på levererade djur kom.

Vid ett inspelat samtal mellan far och mig den 28 december 1984 ger han en beskrivning på kompanjonskap och grannsämja. Jag återger några, lätt redigerade, rader.

Det hade varit en regnig höst men så en dag blev det ett rejält "torrevär". På hemvägen från arbetet såg jag hur alla var ute på åkrarna och körde in säd. Jag tänkte - idag kan jag nog inte ordna några hästar. Jag sa till Ruth:

De e liabra vi drar ing så meed vi hinner.

Jag tog rullebören som jag hade spikat ihop en ram till så de fick plats några trawa. Ruth tog dragkärran som jag köpt billigt på en auktion. När vi hade fått in ungefär hälften började det skymma och tröttheten började kännas. Vem kommer då om inte vår nabo Wilhelm Lundblad med hästar vagn och syskonen Gösta och Klara. Det som var kvar på åkern fick plats på ett lass. När säden var under tak bands hästarna vid logväggen och Ruth ordnade till lite mat Vi åt, pratade och mådde bra.

Då hördes ett fasligt döön å nårr vi tittar ud så sar vi horr rained öser nör.

De e nock bårra hästana som ente töcker om ed.



Barnbarnet Annette hjälper farmor Ruth att hämta mjölken. Foto: Bengt Nilsson 1966



*Ferdinand med grannens häst och barnbarnet Annette på armen.
Bilden tagen 1963 av Bengt Nilsson.*

Ferdinands Bengt



MUNKA LJUNGBY – TÅSSJÖ HEMBYGDSFÖRENING

Årsberättelse för verksamhetsåret 2015

Styrelsens sammansättning under året:

Christina Eliasson, ordförande

Leif Johansson, vice ordförande

Tobias Persson, sekreterare

Kjell Rubenson, kassör

Tryggve Bengtsson, ledamot

Inger Lilja, ledamot

Birgitta Croon Jönsson, ledamot

Bengt Bengtsson, suppleant

Markus Persson, suppleant

Föreningen hade cirka 280 medlemmar den 31/12 2015

Kassabehållningen den 31/12 2015 var 101.664 kr

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fyra protokollförda sammanträden.

Där emellan har styrelsen haft kontakt via mail, telefon och brevlades.

Årsmöte

Årsmötet hölls i Tåssjö församlingshem den 24 mars. Ulf Cronfeldt underhöll. Ca 50 medlemmar var närvarande. Markus Persson avgick som

ordförande men valdes till ny suppleant. Han avtackades för det arbete han lagt ner som ordförande. Christina Eliasson valdes till ny ordförande. Merete Carlsson avgick som ledamot. Hon avtackades också för allt arbete hon lagt ner under många år. Inger Lilja valdes till ny ledamot. Till ny revisor valdes Inga Carlsson efter Karl-Gustav Åkesson som av sagt sig.

Hembygdskvällar

Hembygdskvällar har vi haft 4 gånger. Stefan Svärd berättade om emigrantöden som hade kopplingar till Bassholma. Ingegerd Christiansson höll ett föredrag om "Det sedeslösa levernet i Munka-Ljungby". Bengt E Nilsson berättade om sin far Ferdinand Nilsson som bodde i Tåssjö. Trots att det blev problem med det tekniska fick vi både sång och berättelser. En samtalskväll om café och konditoriminnen hade vi i oktober. Evy Olsson delade med sig av sina upplevelser från cafét i Skälderhus.

Vandringar

26 april vandrade vi 11 st längs Möllestigen med Leif Johansson som ledare. Fågelvandring genomfördes den 13 maj i Ljungagård i regnigt väder. I september hade vi torpskytning i Björnabolet och vid Björkelunds dansbana.

Utfärder

Den 2 juli gick den uppskattade sommarutfärden upp i Halland med besök bl a på Halmstad Järnverk och Vapnö slott. Mer information finns i medlemsblad 2:2015.

Den 23 augusti besökte vi Spannarsortens hembygdsförening. Vi fick en guidad visning i både möllan och deras fina hembygdsmuseum.

Arkivet

Barbro Metall har haft öppet i arkivet 8 ggr under året. Det har varit 3:e onsdagen mellan kl 16.00 – 17.30.

Heagårdsspelet

Heagårdsspelet "Faderns faseliga synd" hade premiär den 2 augusti och föreställningar den 7 och den 8 augusti. Manus: Ingegerd Ericsson Christiansson. Spelet var det 21:a i ordningen men även det sista med Munka Ljungby - Tossjö hembygdsförening som arrangör. Från och med Heagårdsspelet 2016 kommer OK Origos hembygdssektion med bygdespelsgruppen Originalen att stå som arrangör.

Skriftlig produktion

Medlemsbladet utkom med två nummer under verksamhetsåret 2015.

Arbetsgruppen för häftet "Minnen från Munka Ljungby" har även under detta år bestått av Barbro Metall, Egon Johnsson, Jan Larsson och Markus Persson. Ett nytt häfte med titeln "Minnen från Munka Ljungby 2" kunde presenteras till julsmytningen den 22/11. Det nya häftet omfattar 100 sidor och försäljningspriset är, liksom för nr 1, 100 kronor vilket i praktiken innebär en prissänkning. Köparen får 26 sidor mer läsning för samma pris! Julmytningens försäljningen uppgick till ca 80 exemplar, medan SPF hade förhandsbeställningar på 120 exemplar.

Den 31/12 2015 hade "Minnen från Munka Ljungby 2" producerats i, inkl. prov-, plikt- och friexemplar, 339 exemplar.

Läsexemplar har lagts ut i väntrummen hos Läkargruppen och Munkatandläkarna samt på Swedbank Gripens kontor. Exemplar av skriften har även skänkts till Folkhögskolans bibliotek.

"Minnen från Munka Ljungby", som utkom 2014, producerades i ytterligare 100 exemplar under 2015 och den totala upplagan av den är nu 448 exemplar.

Arbetsgruppen är verksam och förhoppningen är att kunna presentera "Minnen från Munka Ljungby 3" till julsmytningen 2016.

Pliktexemplar av skrifterna "En bok om Hålshult och Esbjörnabygget", "En bok om Hålshult och Esbjörnabygget - komplement", "Du hemmets jord" och "Björkelund vid Västersjön" har insänts under året eftersom detta tidigare försumrats.

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Munka-Ljungby Tossjö Hembygdsförening
Org.nr 839400-8034

Vi har granskat bokföringen samt styrelsens förvaltning i Munka-Ljungby Tossjö Hembygdsförening för räkenskapsåret 2015. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om bokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat bokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i bokslutet. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, bokföringslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Munka-Ljungby den 27 januari 2016


Lennart Hoffert
Auktoriserad revisor


Inga Carlsson

KASSAREDOGÖRELSE
Munkaljungby – Tåssjö Hembygdsförening
2015-01-01 – 2015-12-31

Ingående Kassabehållning:

PlusGiro	33 980:-	
Bank	51 946:-	
Kontant kassa	1 348:-	87 274:-

Inkomster:

Medlemsavgifter	21 875:-	
Heagårsspel	2 304:-	
Aktiviter	2 276:-	
Bokförsäljning	8 268:-	34 723:-

Utgifter:

Årsmöte	1 285:-	
Annonser	1 115:-	
Bankavgifter	1 010:-	
Hyror	2 300:-	
Porto	1 775:-	
Medlemsblad	2 717:-	
Material	3 173:-	
Uppvaktningar	350:-	
Förbundsavgifter	5 614:-	
Övrigt	994:-	20 333.-

Utgående Kassabehållning:

PlusGiro	38 203:-	
Bank	59 948:-	
Kontant kassa	3 513:-	101 664:-

Årets resultat **+ 14 390:-**

+ Boklager ca. **3 400:-**

Munkaljungby 2016-01-


Kåssör/Kjell Rubenson


Revisor/Lennart Hoffert


Revisor/Inga Carlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA

för årsmöte med Munka Ljungby-Tossjö hembygds-förening i Munka Ljungby församlingshem den 29 mars 2016.

- § 1 Mötets öppnande.
- § 2 Godkännande av dagordning.
- § 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
- § 4 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
- § 5 Val av två personer att justera årsmötetsprotokollet.
- § 6 Verksamhetsberättelse.
- § 7 Kassarapport.
- § 8 Revisionsberättelse.
- § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015.
- § 10 Val av ordförande för verksamhetsåret 2016.
- § 11 Val av styrelseledamöter
- § 12 Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år.
- § 13 Val av revisorer.
- § 14 Val av valberedning.
- § 15 Val av representant till Skånes Hembygdsförbunds stämma.
- § 16 Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2017.
- § 17 Övriga frågor.
- § 18 Avslut.



Att komma ihåg!

Vid inbetalning av medlemsavgift för 2016 glöm ej att ange namn och adress!!!

Välkomna till årsmöte i Munka Ljungby församlingshem tisdagen den 29/3 2015!

Medtag medlemsbladet! Det innehåller alla dokument som behövs!

Material till nästa medlemsblad anmäls till "redaktören" (Markus) senast den 1/8 2016!

Tryckning:
Markus Persson
Bassholma 456
26691 Munka Ljungby
0431 - 43 40 39
markus.askarebolet@gmail.com

2016