



Sopor lämnade på en skogsväg i Stora Kärr i september 2016. En allt för vanlig syn nu för tiden. Läs mer på sidorna 6 - 7. Foto: Markus Persson.

Ur innehållet:

"Doktor Olofsson"	s. 8 - 10
Nytt program	s. 12 - 13
Handlingar till årsmötet	s. 14 - 23

Medlemsblad nr 8 **(2017:1)**

Från ordförande

Nu är vi inne på ett nytt år 2017 och kan lägga 2016 till handlingarna. Styrelsen har försökt bjuda på ett varierande program under året. Vi hoppas ni är nöjda och att det funnits något för alla. Verksamhetsberättelsen visar utbudet vi bjudit på.

Nu är det snart årsmöte, 28 mars i Tåssjö. Alla handlingar som behövs på årsmötet finns i denna skrift. Därför är det lämpligt att ta den med. Ni är hjärtligt välkomna.

Jag tackar styrelsemedlemmarna för det gångna året och allt nerlagt arbete. Även ett stort tack till ”kökspersonalen” Birgitta Croon Jönsson och Gunilla Carlsson som med hjälp av Britt Persson fixar kaffe till oss på mötena.

Barbro Metall sköter vårt arkiv på Möllebacken. Det är vi mycket tacksamma för. Det är öppet 3:e onsdagen varje månad utom på sommaren. Har ni inte varit där gör gärna ett besök.

Jag ber att få tacka för mig och min tid som ordförande. Jag känner starkt för föreningen och hoppas att en ny ordförande tar över. Jag är ju inte född i trakten men på något sätt är ändå Tåssjö min hembygd. Jag har bott här i över 40 år. I min släktforskning har jag funnit att inga förfäder till mig har blivit kvar på samma plats i generation efter generation. Det har funnits mest pigor och drängar och en och annan smed. De har ju flyttat dit arbete fanns. På min mormors sida har det i några generationer bakåt funnits lantbrukarsläkt i Åstorp. Min mamma är född i Åstorp men jag känner ingen koppling dit. Därför känner jag mer tillhörighet till Tåssjö.

Nu hoppas jag på ett nytt innehållsrikt år i vår hembygdsförening. Hoppas vi ses på mötena framöver.

Christina Eliasson

Föreningsinfo

Styrelsen till årsmötet 2017
(riktnr. om annat ej anges: 0431)

Ordf.	Christina Eliasson familjen.eliasson@telia.com	tel. 45 52 29
V. ordf.	Leif Johansson leifjohansson1941@gmail.com	tel. 43 06 96
Sekr.	Tobias Persson tobias.p@live.se	tel. 1 00 27
Kassör	Kjell Rubenson kjell.rubenson@telia.com	tel. 44 00 60
Led.	Tryggve Bengtsson Birgitta Croon-Jönsson Inger Lilja liljainger@hotmail.com	tel. 43 08 58 tel. 44 13 43 tel. 0435- 502 33
Suppl.	Bengt Bengtsson bengt.ljungagard@telia.com Markus Persson markus.askarebolet@gmail.com	tel. 44 10 18 tel. 43 40 39

Ansvarig för hemsidan: Kjell Rubenson (kassör)

Arkivansvarig: Barbro Metall tel. 43 17 22

Samman kallande torpskylningsgruppen: Tobias Persson (sekr.)

Tryckningsansvarig och redaktör för medlemsbladet: Markus Persson
markus.askarebolet@gmail.com, 0431 - 43 40 39, 070 - 412 35 19

Kommittén för polismuseet:

Sten Söderlindh	tel. 254 65
Bengt-Åke Bengtsson	tel. 43 00 35
Leif Johansson	tel. 43 06 96

Arbetsgruppen för Munka Ljungby-häftet:

Egon Johnsson	tel. 43 03 93
Jan Larsson	tel. 43 07 26
janlarsson@telia.com	
Barbro Metall	tel. 43 17 22
Markus Persson	tel. 43 40 39
markus.askarebolet@gmail.com	

<http://www.hembygd.se/munka-ljungby-tassjo>

Medlemskap i föreningen kostar 75: - per person och år.

Vårt plusgiro: 429 52 80-4. Bankgiro: 598-9231

Våra skrifter

Serien "Gårdar och torp i Tåssjö":

1. En bok om Hålshult och Esbjörnabygget (2007)

A4-format. 102 s. Pris: 100: -

2. En bok om Hålshult och Esbjörnabygget, komplement (2009) A4-format. 40 s. Pris: 50: -

3. En bok om Långhult, Snoggarp och Häggabygget (2011) A4-format. 168 s. Pris: 150: -

Serien "Minnen från Munka Ljungby":

Minnen från Munka Ljungby (2014). A4-format. 74 s. Pris: 100: -

Minnen från Munka Ljungby 2 (2015) A4-format 100 s. . Pris: 100: -

Minnen från Munka Ljungby 3 (2016) A4-format 94 s. Pris: 100: -

Andra skrifter:

Stig Edénfur – En hembygdsprofil (2008) (I samarbete med Bjäre släktring, Östra Karups minnesvårdsförening och OK Origos hembygdssektion, Össjö) (Arkivex.)

Du hemmets jord – Minnesbilder från Ljungabolet av "Ferdinands Bengt" (2010) A4-format. 60 s. Pris: 80: -.

Björkelund vid Västersjön av "Ferdinands Bengt" (2011)

A4-format. 56 s. Pris:100: -

Skrifterna finns till försäljning genom föreningen samt på biblioteket i Munka Ljungby.

Skräpplockning - aktiv hembygdsvård!

Jag vet inte om det har med stigande ålder att göra, men jag upplever att vår närmiljö under senare år blivit allt skräpigare. Den slitna klyschan "det var bättre förr" tycker jag har viss relevans i detta sammanhang. Stort miljösvineri har förekommit under hela 1900-talet och säkert innan dess också. Under 1940 - 1970-talen var det väl mera regel än undantag att olika verksamheter dumpade sitt miljöfarliga avfall i torvgravar och mägerhål. Den notan får vi betala nu. De flesta kommuner rymmer ett antal riskområden som inom överskådlig framtid måste saneras.

Dock tycker jag att vår närmiljö kändes renare under 1980- och 1990-talen och det var antagligen till viss del kampanjen "Håll Sverige rent" förtjänst. Fenomenet kändes också svenskt, det räckte att resa till Danmark eller ännu hellre på solsemester till Sydeuropa eller Kanarieöarna för att närmiljön skulle kännas mycket skräpigare.

När jag gick i småskolan i Bassholma 1979-1980 var en stående våraktivitet att plocka skräp. Vi delades in i grupper och blev utskickade i olika riktningar från skolan för att fylla våra säckar med det skräp vi kunde finna i vägkanterna. Det fanns sannerligen inte mycket att plocka. Jag minns att vi plundrade en soptunna för att överhuvudtaget få någonting i säcken. Idag är det helt annorlunda och promenaden har inte blivit lång förrän säcken är full.

Jag praktiserar även idag skräpplockning då jag är ute och vandrar, men tyvärr hinner jag inte vandra alls så mycket som jag skulle vilja. Jag gör även punktinsatser när jag kommer med bil och åtskilligt har jag fraktat till återvinningsgården i Ängelholm, bl.a. en TV-apparat som låg kastad i skogen i Stora Kärr.

En tråkig historia är också återvinningsstationen i Lärkeröd, som drogs in nu efter nyår. Den har genom åren missbrukats grovt genom att osorterade sopor i säckar, gamla soffor, isolering m.m. avstjälpts där. Vi har en utmärkt återvinningsgård i Ängelholm och som kommunmedborgare har du tolv fria besök där per år. Är man två myndiga

personer i familjen kan man åka 24 gånger. Man blir av med mycket skräp på de besöken och det är t.o.m. mindre ansträngande än att köra ut och dumpa sitt avfall i skogen. Den som gör det är alltså dubbel idiot!



Återvinningsstationen i Lärkeröd den 16/9 2016.

Här finns en fin möjlighet för vår förening att göra en värdefull insats för vår hembygd! Ett par städdagar om året, kanske en i varje socken, då vi ger oss ut i grupper och samlar skräp ett par timmar för att sedan återsamlas och sortera soporna samt avsluta med korvgrillning/kaffekorg och lite social samvaro. Det kunde väl få vara en stående punkt på kommande års program!

Markus Persson

Doktor Olofsson- Sveriges skickligaste abortör?



I mitt hembygdshäfte *Minnesspår från Tåstarpsår* beskriver jag mitt möte med en person som hade ett mycket dåligt rykte i hemsocknen Tåssjö. Han hette Ivar Rudolf men kallade sig själv *Doktor Olofsson*. Det dåliga ryktet berodde på att han utförde illegala aborter eller fosterfördrivning som det även kallades på den tiden. Sedan mitt häfte kom ut, 2012, har jag blivit ägare till en intressant bok, *Historier om ett brott av Lena Lennerhed*. Boken är en lättläst sammanställning av författarens omfattande forskning inom abortområdet.

Ivar Olofsson Rudolf (1885 - 1956)

Doktor Olofsson ägnas stort utrymme i boken. Jag har, med författarens medgivande, plockat ut några faktauppgifter om denne mans liv och leverne. Min förhoppning är att Medlemsbladets läsare skall få en mer balanserad bild av "den rälle fosterfördrivaren" än den ensidiga uppfattningen som än idag råder i mina hemtrakter.

Ivar Rudolf var född i Kvidinge 1885-10-13 som son till Olof Rudolf och Maria Sandell. Familjen flyttade till Tåssjö 1902. Ivar prövade på olika yrken: Bonddräng, vagnmakarlärling, gruvarbetare, stenarbetare och sjöman. Tjuugoår gammal åkte han till Kanada och arbetade som snickare en kort tid. Därefter for han hem till Sverige för att mönstra. Militärlivet tycks inte ha passat rekryt Rudolf särskilt väl. Efter en serie olovliga permissioner med följande bestraffningar rymde han till Danmark och tog arbete på en bondgård. Inte heller där tycks han ha trivts. Han återvände till Sverige där lagens långa arm fångade in honom och resultatet blev en månads fängelse. Hans oroliga och sökande själ förde honom först till England där han prövade på hamnarbetarens arbetsvillkor men efter en tid tog han steget över Atlanten och blev snickare i Kanada.



Flygfoto över Magård i Rössjöholm med Ivars syster Ines på gårdsplanen. Bilden tillhör Fritz Rosenörn-Lehn.

Nästa flytt företog han 1908, denna gång med USA som resmål. Ivar var nu 23 år gammal och försörjde sig i början som försäkringsagent. Han lär också ha uppträtt som boxare.

Under denna tid kom han i kontakt med abortverksamheten, arbetade som mjölkbud och skaffade sig kunskaper i obstetrik och gynekologi och därefter praktiserade han på en klinik under ledning av läkaren Benoit

Det verkar som Olofsson nu funnit sin rätta plats i livet. Han träffade en läkare inom branschen, doktor Schultz, och de öppnade tillsammans en abortklinik i New York 1914. Kliniken blev lönsam. Kompanjonerna hade bestämt sig för att upphöra när de tjänat 100 000 dollar vardera. Efter tio år var målet nått och kliniken avvecklades – men lätt fångat, lätt förgånget. Pengarna tog slut och verksamheten återupptogs. Enligt Olofssons egna uppgifter utfördes tiotusentals aborter utan att ett enda dödsfall inträffade.

Olofsson kom tillbaka till Sverige 1930. Två år senare öppnade han en sjukvårdsaffär på Klippgatan i Stockholm. Aborter utfördes i ett rum bakom butiken eller i Olofssons sommarstuga i Skuru.

1933 utökades verksamheten med en abortklinik på Bergvägen i Saltsjö-Duvnäs och en mindre mottagning i en lägenhet på Folkungagatan.

Abort var vid denna tid kriminaliserad men Olofsson var ingen försiktig man. Samtidigt med de olagliga ingreppen deltog han frejdigt i debatten kring frågan. Bland annat skrev han till samtliga riksdagsledamöter med uppmaning att legalisera aborter. Trots detta kunde han fortsätta med sin verksamhet.

Men 1934 hände något som fick konsekvenser för Olofsson. En av hans patienter drabbades av lunginflammation i samband med sin abort och måste föras till sjukhus. Olofsson avslöjades, en omfattande utredning, där även några Tåssjöbor medverkade, gjordes. Det blev rättegång och domen blev tre år och sex månades straffarbete.

Drivkraften för Olofsson var naturligtvis ekonomisk vinning men dessutom kände han sannolikt ett starkt socialt patos och en önskan om att hans arbetsmetod skulle bli känd och accepterad. En bit på vägen i den riktningen torde ett citat ur en statlig utredning ha varit. Där beskrevs metoderna som "synnerligen kvalificerade". Kanske var han rentav landets skickligaste abortör?

Fri abort infördes i Sverige 1975 men då hade Doktor Olofsson eller Ivar Rudolf varit död i nitton år.

Han ligger begravd på Tåssjö kyrkogård. Platsen är markerad med en mycket enkel gravsten som är svår att hitta i gräset .



Ivar Rudolfs gravsten på Tåssjö kyrkogård Foto: Bengt Nilsson

Ferdinands Bengt

Lärkeröds skola 1926-27



Gunvor Björk har tillsänt oss sin mors skolfotografi från sjätte klass i Lärkeröds skola. Gunvors mor hette Marta f. Svensson och är tredje flickan från vänster i mittraden. Marta var född den 21/9 1914 i Tåssjö och var dotter till hemmansägaren Nils Svensson och Anna Charlotta Pålsson i Avenbygget. Hon gifte sig den 31/12 1937 med Knut Jönsson (1916-2008). Makarna hade en gård i Eringsbygget (Stavershult 4:23 och 4:51). I familjen fanns följande barn: Arne f. 1935, Tore f. 1939, Boris f. 1945, Nils f. 1947, Gunvor f. 1951 och Kent f. 1955. (Barnens efternamn: Knutsson.) Marta Jönsson avled den 2/8 1998.

Lärare var Olof Sjöström, som beskrevs närmare i medlemsblad 2:2016.

Ungdomarna på bilden torde alla vara av årgång 1914. Gunvor efterlyser namnen på de övriga. Ni som vet, meddela red. (markus.askarebolet@gmail.com, 0431 - 43 40 39), så redovisar vi namnen i kommande medlemsblad.



Program vår och sommar 2017

- Tis 28/3** **Årsmöte i Tåssjö.** Haroon Johansson underhåller med musik, allsång och kanske frågesport om musik.
- Ons 19/4 Öppet i arkivet 16.00 – 17.30. Barbro Metall 0431-431722
- Sön 23/4 Vandring längs Kyrkogatan i Munka-Ljungby. Samling 9.30 vid kyrkans parkering i Munka-Ljungby. Medtag kaffekorg.
- Ons 10/5 Fågelvandring i Tåssjö. Samling 18.30 vid Tåssjö kyrkas parkering. Medtag kaffekorg.
- Ons 17/5 Öppet i arkivet 16.00 – 17.30. Barbro Metall 0431-431722
- Ons 5/7** **Sommarutfärd. Se info här intill →**
- Tors 3/8 Besök på Jöns Jonsgården i Kattarp. Eftermiddagskaffe på Albertsgården efteråt. Kaffet betalas av deltagarna själva. Vi behöver anmälan för kaffets skull senast 26 juli till Christina 0431-455229. Samkörning från kyrkans parkering i Munka-Ljungby 13.00.
- Sept Ev. torpskyltning. Närmare besked i nästa medlemsblad
- Ons 20/9 Öppet i arkivet 16.00 – 17.30. Barbro Metall

Lokalerna som används är församlingshemmen i Munka-Ljungby och Tåssjö och **mötetiden är 18.30** om annat ej anges. Alla aktiviteter annonseras ut i NST under Föreningskontakten dagen före evenemanget. Där tillkännages också eventuella förändringar i programmet.

SOMMARUTFÄRD onsdagen den 5 Juli 2017

Även i År kommer vi att samarbeta med Åsa & Anders på VisioNi för vår sommarutfärd, de lovar en kul och innehållsrik dag. Vår resa i år kommer att gå upp mot västkusten. **Avresa** från kyrkans Parkering i Munka Ljungby **klockan 8.30**



Vårt första besök blir på Världsarvet **Grimeton**, här kommer vi att dricka förmiddagskaffe med smörgås och får en mycket intressant visning av anläggningen.

Färden går vidare in till Varberg, där vi skall äta lunch på Campus, nära hamnen, här får du välja huvudrätt; kött, fisk, pasta eller vegetariskt. Soppa, stort salladsbord, vatten samt kaffe på maten ingår. Härifrån är det bara några minuters promenad till **Varbergs fästning** som är vårt nästa mål. Vi kommer att få en informativ och rolig introduktion (ca 20 min) på museet, sedan går var och en i sin takt för att tita på bl a den berömda Bockstensmannen.



Vi samlas vid bussen igen för att åka hemåt, men vi gör ett stopp på **Kvibille Gästis**, där vi stannar rakt utanför dörren, här kommer vi att dricka eftermiddagskaffe. Här finns även en trevlig ostbutik. Beräknar vara hemma i Munka Ljungby igen ca klockan **18**.



Priset för resan är 765 kronor per person och avgiften inbetalas till vårt plusgiro konto 429 52 80-4 eller bankgiro 598-9231 senast 15 juni 2017.

Anmälan till resan, som är bindande efter 15 juni, göres snarast möjligt till Kjell Rubenson tel. 0431- 44 00 60

Välkomna!
Styrelsen för
MunkaLjungby-Tåssjö Hembygdsförening

Arrangör:
Åsa & Anders
VisioNi



MUNKA LJUNGBY – TÅSSJÖ

HEMBYGDSFÖRENING

Årsberättelse för verksamhetsåret 2016

Styrelsens sammansättning under året:

Christina Eliasson, ordförande
Leif Johansson, vice ordförande
Tobias Persson, sekreterare
Kjell Rubenson, kassör
Tryggve Bengtsson, ledamot
Inger Lilja, ledamot
Birgitta Croon Jönsson, ledamot
Bengt Bengtsson, suppleant
Markus Persson, suppleant

Föreningen hade 293 medlemmar den 31/12 2016
Kassabehållningen den 31/12 2016 var 97 595 kr

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit två protokollförda sammanträden. Där emellan har styrelsen haft kontakt via mail, telefon och brevledes.

Årsmöte

Årsmötet hölls i Munka Ljungby församlingshem den 29 mars. Cirka 50 medlemmar närvarade. Christina Eliasson omvaldes som ordförande och även övriga förhandlingar var ovanligt okomplicerade, vilket ledde till ett rekordsnabbt möte. Efter kaffe och bullar berättade Linda Rasmussen och

Sven Zetterlund från Afrikahuset sina osannolika och spännande livshistorier.

Tobias Persson

Hembygdskvällar

Årets första berättarkväll var i Munka-Ljungby den 26 jan och vi hade besök av Johan Brinck. Det blev en mycket intressant resa i ord och bild i Ängelholms kommun med många besök om minnesmärken och minnesstenar både kända och okända. Bl.a. kan nämnas postrånet i Simontorp, flygolyckan i Vejbyslätt, Luntertuns kyrkoruin, pestkyrkogårdar i kommunen.

Inger Lilja

Den 23 februari hade vi ett välbesökt möte i Tåssjö. Börje Jansson visade bilder och berättade om en del av torpen under Rössjöholms gods. Lite berättelser om människorna som bott där och både nya och gamla bilder på torpen. Han fick lite hjälp av sina föräldrar Ingrid och Gösta Jansson.

Christina Eliasson

Den 18 oktober besökte Lena Ringbrandt oss. Återigen ett välbesökt möte. Lena berättade om vilken nytta man kan ha av bouppteckningar i sin släktforskning. Hon hade med hjälp av bouppteckning löst gåtan på Neuhof. Vi fick även en snabb inblick i hur släktforskningsprogrammet Disgen fungerar. Lena är fadder inom Disgen.

Christina Eliasson

Den 15 november hade vi besök av Kalle Lind, som berättade om sitt 50 åriga liv som yrkesfotograf på HD. Visade många bilder och berättade historien bakom dessas tillkomst.

Kjell Rubenson

Vandringar

Den 24 april hade vi vandring längs häradsvägen delen Öster Värn. Vi samlades vid den gamla plantskolan där som nu är tennisbanor 09.30. Vi var ett dussin personer som gav oss iväg. Bengt Persson visade var tvåtrännan i bäcken varit, som hans mor Ruth och andra använt. I närheten hade också

Hjalmar Kempes fabrik för takpannor funnits. Nu finns det bara en mur kvar. Öster Värn är ett av de först bebyggda områdena i Munka Ljungby. En större gård ägd av flera generationer Hoffert samt flera mindre torp som efter avstyckningar utgör de nuvarande husen. Längst västerut ligger Solhaga äldreboende som byggdes 1876. Det kallades arbetsinrättning och ersatte det gamla fattighuset vid kyrkan. 1905 byggdes ett annex. Där fanns två celler för sinnessjuka och senare blev där kontor för sjukkassan. Vi hade en trevlig förmiddag och trevliga historier, både muntliga och skrivna, berättades. En gåta kunde vi inte lösa: huset som Otto Persson köpte 1927 hade varit affär i halva huset och handlare hade varit Ruben Svensson men han ägde ett helt annat hus, Sofielund. Nu ville vi dricka vårt kaffe och då erbjöd Alf Karlsson och hustru Alicia att vi kunde sitta på deras gård på trädgårdsmöbler som Alf snabbt tagit fram. Solen tittade fram och när vi druckit vårt kaffe så snöade det nästan.

Leif Johansson

Den 25 maj samlades vi vid Tåssjö kyrka för årets fågelvandring. Vädret var bra men ganska svalt. Under Bengt Bengtssons geografiska vägledning och Björn Herrlunds ornitologiska dito, vandrade vi från kyrkan till Ramnakulla och åter mot Rössjön, via Vilan och Rössjöholms vångar, tillbaka till kyrkan. Under vandringen kunde vi skåda och/eller avlyssna ett tjugotal olika fågelarter.

Markus Persson

Torpskylningsvandringen den 28 augusti lockade 16 deltagare. Fyra skyltar placerades ut; Försöket 1 och 2, Stickehuset samt Hallagårdens festplats. Regnet låg i luften men höll sig borta.

Tobias Persson



Torpvandrarna samlade vid den plats där torpet Fiskarehuset eller Försöket en gång låg. I alkärret bakom gruppen låg tidigare torpet Carlsro, mera känt som Stickehuset. Foto: Tobias Persson.

Den 18 september hade vi en torpskyllning i Hillarp. Vi hade väl samlats en femton stycken. Första skylten den satte vi på min tomt där en dansbana legat på 30- 40 talet. Sedan samåkta vi och några cyklade till Kent Svensson som har ett torp på sina marker.



Torpvandrare samlade hos Kent Svensson (t.v.) i Hillarp. Foto: Markus Persson.

Vi började med Nyhem som blev torp på 1870 talet. Det ligger på Anders Pålssons marker. Första torparen där var Mathis Pålsson. 1899 flyttade Theodor Alfred Andersson dit. Han friköpte torpet 1921. I början av 1950-talet köpte Åke Pålsson tillbaka marken. Sedan gick vi en runda och tittade på Johannes Malmstens lilla gård som avsöndrades från Krokhusen 1879. Sista ägaren var dottern Selma Malmsten. Husen är nu rivna och marken tillhör Norregård. Sedan gick vi för att skylta Lönhult. Första torparen där var Peter Andersson. Det anlades 1875. Sonen Johan Alfred Andersson friköpte 1917 av Karl Pålsson. Sista brukaren Karl Andersson, "Kal havre", la ner det och sålde tillbaks till Åke Pålsson. Där skall ha varit en fin trädgård till som vi också tittade på. Vi gick vidare och ville se på Johannes Pålhs lycka och vi lyckades att hitta en del trädgårdsbuskar och en gammal sommarstuga men där behöver vi forska mera. Nästa anhalt blev hemma hos Kent där Magletorp har legat. Där satte vi en skylt. Torpare där var Jöns Andersson, "Åby-Jensen". Han kom från Tockabrohuset och flyttade 1871 till fattighuset och därifrån till Magletorp 1875. Han flyttade från Magletorp 1895 och därefter revs husen. Där vid Magletorp tog vi fram våra kaffekorgar och det blev lite snack och som final fick vi se och höra när Kent avfytrade sitt gamla gevär.

Leif Johansson

Utfärder

Den 28 juni var vi 44 stycken deltagare i vår sommarutfärd som detta år gick till Boda i Småland för ett besök hos "Snacke-Per" och hans glada gäng för att få uppleva ett "Luffarliv". En mycket uppskattad resa. (En utförligare redogörelse av sommarutfärden finns i Medlemsblad 2:2016.)

Kjell Rubenson

Den 26 juli var vi ett glatt gäng, som en strålande sommarkväll samlades hemma hos Svenne och Eva, på Hallandsåsens vackra sluttningar, för att få se och lära oss om deras stora hobby, alpackor. En toppenkväll. (En utförligare redogörelse av besöket finns i Medlemsblad 2:2016.)

Kjell Rubenson

Arkivet

Barbro Metall har haft öppet i arkivet 9 ggr under året. Det har varit 3:e onsdagen i månaden mellan kl 16.00 – 17.30.

Den 12 november var det Arkivens dag i Ängelholm på Järnvägsmuséet. Birgitta Croon Jönsson och jag Christina Eliasson hade ett bokstånd med en del av våra skrifter. Inte överdrivet mycket folk men en jämn ström. Fick lite frågor som vi försökte besvara. En del fick svar i efterhand. Barbro Metall hade öppet i vårt arkiv och hade några besökare.

Christina Eliasson

Skriftlig produktion

Medlemsbladet utkom med två nummer under verksamhetsåret 2016.

Arbetsgruppen för häftet "Minnen från Munka Ljungby" har även under detta år bestått av Barbro Metall, Egon Johnsson, Jan Larsson och Markus Persson. Ett nytt häfte med titeln "Minnen från Munka Ljungby 3" kunde presenteras till juls skyltningen den 20/11. Det nya häftet omfattar 94 sidor och försäljningspriset är, liksom för nr 1 och 2, 100 kronor.

För juls skyltningsförsäljningen ansvarade Egon Johnsson, Leif Johansson och undertecknad Markus Persson. Vi sålde ca 80 exemplar, medan SPF hade förhandsbeställningar på 150 exemplar.

Den 31/12 2016 hade "Minnen från Munka Ljungby 3" producerats i, inkl. prov-, plikt- och friexemplar, 360 exemplar.

Läsexemplar har lagts ut i väntrummen hos Läkargruppen och Munkatandläkarna samt på Swedbank Gripens kontor. Exemplar av skriften har även skänkts till Folkhögskolans bibliotek.

"Minnen från Munka Ljungby", som utkom 2014, producerades i ytterligare 26 exemplar under 2016 och den totala upplagan av den är nu 474 exemplar.

"Minnen från Munka Ljungby 3", som utkom 2015, producerades i ytterligare 54 exemplar under 2016 och den totala upplagan av den är nu 393 exemplar.

Av föreningens övriga skrifter har endast enstaka exemplar sålts under året.

Arbetsgruppen har beslutat att nedlägga arbetet efter färdigställandet av "Minnen från Munka Ljungby 3". Något nytt häfte till juls skyltningen 2017 blir det alltså inte, men en förhoppning finns att arbetet ska kunna återupptas igen så småningom!

Markus Persson

Äspenäs den 7 februari 2017

Christina Eliasson, ordf.

Leif Johansson v. ordf.

Tobias Persson, sekr.

Kjell Rubensson, kassör

Tryggve Bengtsson, led.

Birgitta Croon- Jönsson, led.

Inger Lilja, led.

Bengt Bengtsson, suppl.

Markus Persson, suppl.

Kassabokslut för Munka Ljungby – Tåssjö Hembygdsförening

2016-01-01—2016-12-31

Ingående kassabehållning:

Bank	59 948	
PlusGiro	38 203	
Kontant kassa	3 513	101.664

Inkomster:

Medlemsavgifter (270)	20 250	
Överskott vid samkväm	472	
Försäljning av egna böcker	7 666	
Försäljning av Ågh:s boken	2 210	
TOTALT	30 598	132.262:-

Utgifter:

Årsmöte 2016	6 029	
Annonser	2 026	
Bankavgifter	1 066	
Lokalhyror	2 000	
Porto	1 412	
Medlemsbladet	2 975	
Utfärd	7 425	
Inköp av material	3 308	
Upvaktningar	919	
Förbundsavgifter	5 200	
Övrigt	2 307	
TOTALT	34 667	97 595:-

Utgående kassabehållning

Bank	66 203	
PlusGiro	31 335	
Kontant kassa	57	

TOTALT 97 595

Årets resultat - 4 069


Kassör



Revisorer

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Munka Ljungby-Tossjö Hembygdsförening Org. Nr. 839400-8034

Rapport om årsbokslutet

Vi har reviderat årsbokslutet för Munka Ljungby-Tossjö Hembygdsförening för år 2016 (räkenskapsåret)

Styrelsens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Munka Ljungby-Tossjö Hembygdsförening för år 2016 (räkenskapsåret)

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Munka-Ljungby den 31 januari 2017


Lennart Hoffert

Auktoriserad revisor


Inga Carlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA

för årsmöte med Munka Ljungby-Tossjö hembygds-förening i Tåssjö församlingshem den 28 mars 2017.

- § 1 Mötets öppnande.
- § 2 Godkännande av dagordning.
- § 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
- § 4 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
- § 5 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet.
- § 6 Verksamhetsberättelse.
- § 7 Kassareport.
- § 8 Revisionsberättelse.
- § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016.
- § 10 Val av ordförande för verksamhetsåret 2017.
- § 11 Val av styrelseledamöter
- § 12 Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år.
- § 13 Val av revisorer.
- § 14 Val av valberedning.
- § 15 Val av representant till Skånes Hembygdsförbunds stämma.
- § 16 Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2018.
- § 17 Övriga frågor.
- § 18 Avslut.



Att komma ihåg!

**Välkomna till årsmöte i Tåssjö
församlingshem den 28/3 kl. 18.30!**

**Sommarutfärd den 5/7. Anmälan senast 15/6!
OBS! Anmälan är bindande efter den 15/6!**

**Material till nästa medlemsblad anmäls till
red. senast den 1/8!
(markus.askarebolet@gmail.com, 0431 - 43 40 39)**

Tryckning:
Markus Persson
Bassholma 456
266 91 Munka Ljungby
0431 - 43 40 39

markus.askarebolet@gmail.com

2017