

## MISSADE DU FILMEN "NÄR JÄRNVÄGEN KOM"?

Nu får du en ny chans att se den uppskattade filmen som visar resan genom 1900-talet i Österåker.

Nu kommer det fyra nya fria visningstillfällen på bio Facklan:

Måndag 10 april kl 15.00 och kl 19.00  
Torsdag 25 maj kl 13.00  
Söndag 28 maj kl 13.00

Välkomna!

Mer information finns på Österåkers kommuns hemsida samt på facebook:

<https://www.facebook.com/events/850021405137374/>

**ÖSTERÅKERS HEMBYGDS- OCH  
FORNMINNESFÖRENING**

Box 606, 184 27 ÅKERSBERGA  
Telefon (svarare): 08-540 67980  
Plusgirokonto 9814-5  
Bankgiro 5632-85  
[mail@milstolpen.org](mailto:mail@milstolpen.org)

[facebook.com/osterakershembygdsforening/](https://www.facebook.com/osterakershembygdsforening/)

### Lösningar till Krypto nummer 2:

1. BISKOPSTUNA
2. ÄRKEBISKOP
3. UPPSALA
4. TUNAVIKEN
5. GEORADAR
6. STEN FRÅN GOTLAND
7. TOLVHUNDRANITIOÅTTA
8. STEN STURE
9. BISKOP TROLLE
10. GUSTAF BANÉR
11. VATTENCISTERN

#### Vinnare:

- 1 Anna Greta Hultgren, Åkersberga
  - 2 Kerstin Hallberg, Åkersberga
  - 3 Brita Strandman
- Vinnarna har fått varsin bok "Om Åkers Kanal och trafiken på denna".

### Lösningar till Krypto nr. 3:

1. ÅKERSBRO HANDEL
2. PÅLHAMMAR
3. TYGER
4. VATTENKANNA
5. LANTHANDEL
6. INGA KREDITKORT
7. CARL TILL VÄNSTER
8. NORRÖ
9. ÄLDRE TING
10. HYBBINETTE

#### Vinnare:

- 1 Bengt Niklasson, Åkersberga
- 2 Eric Read, Österskär
- 3 Ingvar Jansson, Åkersberga

Vinnarna får varsin bok "Dragoner i Österåker".



# MILSTOLPEN

## Österåkers Hembygdsförening

### Nr. 1 – mars 2017

#### Bibbi Backgård har lämnat oss



Bild: Bibbi vid torpvandring 2012

Bibbi Backgård avled den 9 januari efter en kort tids sjukdom.

Bibbi var, tillsammans med sin make Carl-Göran starkt engagerad i ÖHF:s verksamhet. Hennes engagemang märktes på flera sätt, bl.a var hon aktiv i Torpgruppen, men även i Soldatgruppen. Hon delade också med sig av sin kunskap

om forna tider i Österåker som medförfattare av boken "Ett härligt liv", en bok om båtsmännen i Österåkers socken. Under flera år, ända sedan slutet av 1990-talet och fram till sin död var hon också föreståndare för Båtsmansmuseet i Ekbacken.

Bibbi föddes i Döderhult i Småland. Hon gick i skola och tog realexamen i Oskarshamn. Efter skolan arbetade hon några år under 1950-talet på kontor i Oskarshamn, men var också en tid au pair i London.

År 1959 arbetade hon som simlärare i Rö söder om Rimbo. På samma ort arbetade även skolläraren och kantorn Carl-Göran. En dag behövde Bibbi låna en nypa salt när hon lagade mat. Hon vände sig då till den unge man som bode granngårds. Det råkade vara Carl-Göran. Det blev början till deras livslånga liv tillsammans även om saltet, enligt rykten på byn, aldrig återlämnades.

Bibbi tog folkskolläraryxamen 1961 och gifte sig samma år i juli med Carl-Göran i Vickley på Öland.

År 1968 flyttade Bibbi och Carl-Göran till Åkersberga. Bibbi fick anställning på Ingenjörsvetenskapsakademien. På fritiden började hon tillsammans med Carl-Göran att sjunga i Österåkers kyrkokör. Även släktforskning kom att bli ett stort fritidsintresse. Detta intresse gjorde bl.a att hon fick en tjänst på Sveriges Släktforskarförbund.

Bibbi blev genom adoption mamma till Susanna år 1977 och, ett par år senare, till Daniel. Susanna kom från Ecuador och Daniel från El Salvador. År 2004 blev Bibbi mormor till sitt älskade barnbarn Alicia.

Bibbi hade en mjuk och lågmäld framtoning. Inga stora gester eller högt tonläge präglade hennes personlighet. Nu har Bibbi gått bort till sorg och saknad för sin make, sina barn och sitt barnbarn, men också för oss, sina vänner i Österåkers hembygds- och fornminnesförening.

*Nedskrivet av Ingemar Jansson*

### **Bilden till höger:**

*Diplomutdelning på stora scenen under Kanalens dag 2016. Österåker får sina första unga hembygdsambassadörer! Från vänster ser vi Sven Hugosson, Emelie Wengse, Rasmus Hagberg, Emelie Kangert och Fadi Bahhadi.*

*Foto: Marie Wengse*

### **Unga ambassadörer för hembygden**

Under sommaren har ÖHF genomfört projekt "Ung hembygdsambassadör". Det är framtaget av kulturarvspedagog Viktoria Hallberg på Sveriges Hembygdsförbund och har sedan starten 2013 genomförts i ett flertal föreningar i landet. Projektet syftar till att "sprida kunskap om och intresse för friluftsliv, att inkludera ungdomar med olika bakgrund till kunskap om, och engagemang för, sina hembygder". Det har också som mål att "ge ungdomarna erfarenhet av föreningsliv och lokal demokrati"<sup>1</sup>. Finansieringen står organisationen Svenskt Friluftsliv för. Genomförandet sker i form av en studiecirkel och merparten av träffarna äger rum utomhus. Tillsammans besöker man olika platser och reflekterar kring dem ur en rad perspektiv. Hur ser vi spåren av det förgångna? Vad har platsen betytt, vad betyder den idag – och för vilka människor? Deltagarna får



en kortare utbildning i guidning och värdskap och koras slutligen till ambassadörer för hembygden.

Österåkers första ambassadörer är Rasmus Hagberg, Emelie Kangert och Fadi Bahhadi – tre fantastiska ungdomar med mycket kunskap, nyfikenhet och engagemang. Våra utflykter gick till Stenhagen och hembygdsmuseet, Biskopstuna borgruin, Vada sjökullar i Vallentuna, Wira bruk med närområde, Ljusterö, Ekbacken och Slussen. Många personer har varit engagerade i projektet och det är tack vare dem som det hela blev så givande, intressant, inspirerande och roligt. De har guidat, välkomnat och berättat. Under våra möten har vi samtalat, reflekterat och diskuterat kring allt möjligt som har med samhälle, kultur, historia och samtid att göra. (Det är faktiskt ganska svårt att komma på ett enda ämne som vi inte har rört vid på något sätt.) Vi vill därför ge ett stort och varmt tack till Angus Carlsson från guideföretaget Time Travel Tours, Anders Barkengren från Naturskyddsföreningen, Bo Zetterlund samt Rolf och Solvig Benn, medförfattare till boken "Berättare på ön", Marie Wengse, kultursekreterare Birgit Lindholm samt till Anita Sundborger, guide på Wira Bruk. Ungdomslots Lottie Skarstedt och ordförande för Kultur- och fritidsnämnden Mathias Lindow var värdefulla bollplank i förberedelserna till projektet. Ett särskilt stort tack går ut till ÖHF:arna Hans Rockberg, Gunnar Winberg, Sven Hugosson, Bosse Hedenstedt, Thea Nilsson, Björn Pålhammar och Ingemar Jansson. Jag hoppas att jag inte glömt någon!

Ambassadörernas slutuppgift var att utforma och ge en guidning vid Ekbacken och Slussen. Sedan examinationen har de genomfört den inför en grupp från Svenska kyrkans Prata-svenska-café. Det blev en mycket trevlig kväll och vi hoppas att fler är intresserade av att anlita oss i framtiden. I November deltog Fadi på Riksantikvarieämbetets konferens "Jämlikhet inför det förflutna", där han presenterade projektet tillsammans med bland andra Viktoria Hallberg.

Under hösten har vår grupp vid ett flertal tillfällen bjudits in att träffa personer som är nya i Sverige och Österåker. Genom Yvonne Lindell på Röda korset har vi fått en härlig kontakt med dessa. Vi har fikats, pratat och haft roligt tillsammans och planerar att fortsätta umgås i framtiden. En annan förhoppning är att utbilda fler ambassadörer nästa år. Vill du vara med, eller känner du någon som skulle tänkas vara intresserad? Kontakta mig på [emelie.wengse@gmail.com](mailto:emelie.wengse@gmail.com). Ålder och bakgrund spelar ingen roll. Det här är ett projekt där vi möts över alla gränser.

*Vid pennan: Emelie Wengse, studiecirkelledare för ambassadörsgruppen.*

<sup>1</sup> Att känna sitt hemma, Sv Hembygdsf. 2014, s.5