

Stora Gåsvad

Enligt uppgifter i Ramnäs Bruks arkiv omnämns en Nils Erlandsson i Gåsvad, troligen Stora Gåsvad. För Ramnäs Bruks räkning körde han föror till bl.a. Hedemora, Norberg och Västerås. För en transport till Västerås erhöll han enl. avräkning 1 riksdaler. Ersättningen på sommaren var något högre än på vintern. Gjorde vinterföret det lättare? Kanske vintervägarna blev kortare? Uppgifterna gäller 1749.

1770 bodde skattebonden Erich Johansson på St Gåsvad. Han körde timmer till byggandet av spannmålsboden (tiondeboden) vid kyrkoherdebostället.

Under senare delen av 1800-talt brukades St. Gåsvad av Johan Bark. Hans son Oskar övertog gården efter fadern. Trots att han med hustrun Lina hade många barn fick ungdomen dansa i deras kök. Detta var tydligen lördagsnöjet i Gåsvad. Enl.

Jan Ers-Kalle var det Hulda Hedström som spelade mest. Hon hade "kläm i takten" sa Kalle. Då räckte det med 2-radigt dragspel. Svängrummet var nog inte så stort.

När Bark slutade tipsade August Karlsson på Lilla Gåsvad sin bror Arvid i Brinken om detta. När sedan August tog arrendet på Prästgården övertog Arvid Lilla Gåsvad och ytterligare en bror Albert Karlsson övertog och brukade Stora Gåsvad till 1924.

Albert flyttade till Tängby i Dingtuna och efterträddes av Jakob Baggström, som tillsammans med hustrun Astrid brukade gården till sin död.

Astrid dog flera år tidigare.

I början av 1930-talet friköptes många torp, så även St. Gåsvad.

Baggströms son Tor sålde St. Gåsvad till Erki Visti, Ramnäs omkring 1990.

Torpkommittén.