

Rogberga Hembygdsförening



Årsberättelse 2010

ÅRSBERÄTTELSE FÖR ROGBERGA HEMBYGDSSFÖRENING

Verksamhetsåret 2010

Föreningen har 385 medlemmar 20101231

Styrelse under år 2010:

Ordförande: *Göran Gundenäs* , V.ordf. / **Intendent:** *Lars-Gunnar Johansson*

Kassör: *Bertil Andersson*, **Sekreterare:** *Ingemar Ström* , vice sekreterare *Cecilia Davidsson*

Övriga styrelseledamöter: *Kerstin Alfredsson, Gunnel Kannerling Nelly Härkönen, Eskil Folkelid, Vivi-Anne Redblad*

Styrelsesuppleanter: *Jan-Eric Wilsson, Magnus Karlsson, Ingrid Torkelsson, Birgitta Karlsson, Ingemar Ström*

Revisorer: *Jan-Åke Cederlöf* och *Karl-Gustav Ljungdal*

Revisorsuppleanter: *Bengt Malm* och *Walter Ekblad*

Valberedning: *Asta Jansson, Ingrid Ragnar* (sammankallande) och *Astrid Skaar*

Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2010.



Ekonomisk ställning 2010 12 31:

Innestående Swedbank	408 582
Plusgiro	32 156
Kassa	12 203
Summa	452 941
Fastighet Ingaryd 1:3	20 025
Summa tillgångar	472 966
Årets resultat	85 249

ÅRSMÖTE 100310**i Tenhultsskolans****matsal**

Ingemar, Roland och Lars

besjög känslösamt sin

käresta i Gislaved.

Det överraskande slutet

på denna kärleksyttring

finns på bild till höger!

Ingen lär väl glömma Bella!



Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar med parentation över medlemmar som under verksamhetsåret avlidit bjöds kaffe med hembakat, som sig bör! Hembygdskören underhöll en stor publik i ett innehållsrikt och roande dikt- och sångspel, "Vårlängtan".

HEMBYGDSFÖRBUNDETS årsmöte 100410

i Värnamo, besöktes av våra representanter, Göran Gundenäs, Gunnel Kannerling och Lars-Gunnar Johansson.

Sveriges Hembygdsförbund har 450 000 medlemmar, 26 regionala förbund, 1950 lokala föreningar och 3,7 miljoner besökare årligen till de olika hembygdsgrdarna! Tala om hembygdsintresse! Läs mera på www.hembygd.se

"VÅRSTÄDNING" vid Hembygdsgrden 100422



Någon mindre ansvarstagande människa hade tagit sig för att "dumpa" några uttjänta bilar i vårt område. Det finns fula miljöbovar i vår närhet! Efter mycket besvär blev vi, med Lars-Gunnars hjälp, äntligen av med skrotet.

Vår vackra Hembygdsgrd hemsöktes av hemska, hungriga, ovälkomna gäster; krig mot hästmyror vidtog, vi vann! (med Anticimex´hjälp) All isolering fick tas bort tills vidare.



SÅNG på Västerhäll 100428, "Vårlängtan"

Hembygdskören med trogne Lars Torkelsson på dragspel underhöll de äldre som gärna lyssnade till en handfull vackra sånger & dikter.



100518 Den gamla gårdesgården försvinner och lämnar plats för en ny, som under Boine Eks sakkunniga ledning, ja, kanske t.o.m. under en mindre utbildning av vårt 15 - 20- manngång, blev att mästerverk! Beundrad av alla! Lagom till midsommar stod den färdig! Och inte en spik! Inget fusk här inte!



100521 Ny skadegörelse på vår Hembygdsgård



...denna gång med fyra fönsterrutor utslagna!
Vem eller vilka, är de stackare som finner glädje i att sabotera den fina miljö vi skapat vid vår gård? Pojkstreck? Tja, kanske det, men det förringar inte gärningens fula uppsåt!

Nya arkivskåp i skolans källare ger bättre utrymme för sparade dokument o.dyl. Nytt skärmtak finns nu färdigt som skydd mot bl.a. virke.

100522 Hjo Kyrkokör stannar till och fikar

och vår förening ställer upp som värdar för dessa 40-talet sångare. Uppskattningen från västgötarna var uppenbar! Välkomna åter!

100527 är vår förening värd för Hembygdsforum,

ett 25-tal hembygdsivrare har sitt sammanträde här.

100529 VÅRRESA till Stenstorp

Alla platser i bussen upptagna! Lars hade gjort ett jättejobb för att få till en, för alla, trevlig utflyktsdag! Lunchen på Restaurant Fyrvaktaren var toppen! Besöket på Dalén-muséet och senare på bonads-utställningen gladdade och intresserade alla som var med.



NATIONALDAGSFIRANDE 100606

Högtidstalare vid Mickels Plan denna 6 juni var komminister Joakim Schön. Som vanligt underhöll Allians Brass och Hembygdskören. Mycket folk följde med i marschen från Västerhäll.

MIDSOMMARFIRANDE 100625



Bernard Stenvall hade tagit med en gammal trotjänare, en "Grälle", och lät glada barn åka med på flaket!



Till dragspelsmusik bars midsommarstången fram, barnen deltog med liv och lust i aktiviteterna som bjöds! Folkdanslaget dansade, det sjöngs och spelades och humöret stod på topp hos alla!



SLÖJDGLÄDJE på Hembygdsgården pågick från Midsommardagen och ända fram till 2 augusti.

LOPPIS var tillgängligt för hugade köpare varje söndag mellan 12 juli och 15 augusti. De sista två veckorna var försäljningen tillgänglig varje dag! En lönsam verksamhet för föreningen, objekt för försäljning mottages tacksamt! Drygt 14.000:- blev loppis-behållningen!

”HEMBYGDSCAFÉ” med utställning 100802 -15

Utställningen ”*Från slagfält till husvagnsmekka*” blev en succé med många intresserade besökare. Många igenkännande leenden kunde skönjas, och kommentarerna bland publiken innehöll flera namn från förr och från idag. Dramatiseringen av utställningens innehåll besågs och bejublades av många! Hela utställningen finns utmärkt dokumenterad i ett fotoalbum. Vivi-Anne Redblad och Birgitta Gundenäs får motiverade erkännanden för det jättejobb de lagt ner i projektet tillsammans med andra hjälpsamma händer. Tack till alla som ställt material till förfogande, privatpersoner och företag!



**”Från slagfält till
husvagnsmekka”**

blev en stor
succe´ med en
välregisserad bild
av Tenhults rika
utveckling efter
Mickel. Bild-
materialet gav
mångsidig infor-
mation om det
som hände förr
och sker dag.



”Mickel i Tenhult” , den
intressanta boken, finns
att köpa från vår förening.
Den skrevs 1970 av Thure
Ström, mångkunnig hem-
bygdsvän och lärare.

FRILUFTSGUDSTJÄNST 100808

Med sånginslag av Hembygdskören. Gudstjänsten leddes av Joakim Schön



SOMMARFINAL 100815





Stolta segrare i dragkampstävlingen vid café-avslutningen 15 augusti blev i damklassen Berga Träningsstudio och i herrklassen "Beduinerna". Envishet och styrka var ordet!

"TACK-FEST" på Tillandzgården 100908



Per Carlgren och Helge Henningsson underhöll i Tillandzgården och lämnade många fina minnen efter sig efter en varierande repertoar där publiken gärna nynnade med i refrängerna.

Göran Gundenäs uttryckte ett varmt tack till alla medlemmar som vid olika tillfällen ställt upp med en hjälpande hand! Kassören i föreningen, Bertil Andersson, meddelade de församlade en imponerande vinst av sommaraktiviteterna, detta med kvällens jättegodaste smörgåstårter och alla kakor till kaffet inräknade! Tack från alla inbjudna framfördes av Annie Johansson.

100920 Fotokalendern kommer inte ut 2011,

kostnaden, som man visste skulle uppstå, och som inte täcktes av inkomsterna av försäljningen utan var en ”gåva” från föreningen, blev tyvärr högre än man förväntat. Kanske kommer den tillbaka, många saknar kalendern, men man måste vara beredd att betala ett pris som inte ger föreningen en förlust!



HÖSTFEST 2010 10 27

I skolans matsal var det dukat för mer än 100 betalande gäster, och ”dragplåster” denna gång var ett gäng fantastiska musiker, av vilka en var Tenhults ”egne” Arne Andersson som med sin barytonsax verkligen satte färg, och ton, på tillställningen! Spelmanspojarna lät oss alla få en musikupplevelse vi sent skall glömma, den ena önskelåten avlöste den andra, allt i jazzig och svängig ton!



Arne Andersson, barytonsax, ”still going strong” och Conny Rich vid hans sida, var två i ett imponerande gäng musiker som verkligen kunde underhålla!

JULMARKNAD vid Ingaryd 101121



Bland lotteristånden sågs Sv.Kyrkan med glad och entusiastisk bemanning; Joakim, Sebastian och Viktor. Vid sidan höll Röda Korset till, varm glögg och pepparkakor smakade utmärkt i det gråkalla vädret !



Tomtemor, Cecilia, fick ta emot många barn och föräldrar trots att hon satt långt ner i skogen med sin julklapps-säck. Birgitta fann sin önskekrans!

Vad vore en Julmarknad utan lotter, julklappar, vackra kransar, jultomten med godispåsar, julsånger, gott fika, varm korv, struvor, dragspelsmusik, rykande glögg, pepparkakor, tipspromenad, önskelistor, snöglobb, chokladhjul och lussekatter? Ja, det kan man fråga sig, men svaret är att på Ingaryds Julmarknad fanns allt detta! Och lite till!

För vacker Julsång svarade Emy och Alva Stahl, Alicia Feurst och Mikaela Wetterlind.

För annan sång svarade Hembygdskören vars notblad och texter verkade ha regnat bort fullständigt! Men viljan fanns!



Under marknaden deltog Hembygdsföreningen, Scoutkåren, Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Ingaryds Vänner. Traditionen måste få leva vidare tycker alla deltagare!



GRÖTFEST i skolans matsal 110126 genomfördes i sedvanlig ordning med Cecilia Davidssons hjälp från skolans matsal och med engagerade medlemmar i beredskap! Lotter såldes, många lyckliga vinnare bar hem blommor, frukt och choklad. På scenen underhöll Lena Högberg som berättade om sin äventyrliga cykelfärd från Barcelona och Marrakech i Marocko.



TEATERGRUPPEN

har under verksamhetsåret visat sin teatrala begåvning vid flertalet tillställningar runt om i vår närhet. Återkommande bokningar från PRO, SPF m.m. visar på uppskattning och intresse! Hela 19 framträdanden har genomförts av teater- och sånggruppen!

HEMBYGD SKÖREN

sjunger med den glädje som endast god sammanhållning och trivsel kan ge! Många tillfällen har getts åt kören att låta sig höras, i kyrkor och samlingsalar, vid gudstjänster och nationaldag! Ett kärt minne är besöket i Mullsjö där vi återsåg en god vän, Stig Andersson och fick sjunga önskesånger för en stor publik.



GÅVOR under året:

*Grus har skänkts av Slöjdgädje.

*Vackra kläder, frackar och bonjourer har mottagits från Sofia Hjort och från Lars-Evert & Margareta Salin.



Det är med stor tacksamhet Rogberga Hembygdsförening mottar alla värdefulla gåvor! TACK!

FÖRENINGENS HEMSIDA, som kan hittas under adressen www.tenhult.nu/hembygd, administreras av Tage Sundqvist, telefon 036-91994. Här finns mycket intressanta sidor om Hembygdsgården och alla aktiviteter där samt info om övriga händelser i samhället! Titta in på sidan!



Johan på Hägnen, en bortglömd(?) byggare

eller Johan Andersson, som var hans riktiga namn, föddes 21 oktober 1855 i Lilla Västansjö, Rogberga socken.

Johans far dog tidigt, gården måste säljas och familjen tvingades flytta till backstugan Nr. 51, en stuga som finns markerad i vår Hembygdsförenings torpvandring 1989.

Johan var äldst av sex syskon, och han fick bo hos sin mormors bror, Anders Svensson, Rogberga Södergård.

Efter en tid kom han till Knivshult som dräng, fann kärleken och gifte sig med Kristina Svensson, Nilsgården, Rommelsjö. De stannade kvar i Rommelsjö och bosatte sig på Femtingen men flyttade även därifrån för att sätta bo i Stenhagen. 40 år gammal blev sedan Johan och Kristina boende på Ledet, Rommelsjö Västergård, Öggestorps socken. Han blev kvar i Öggestorp till sin död, 1943, 30 oktober, och hans kvarlevor finns på Öggestorps kyrkogård.

Johan och Kristina fick hela 13 barn tillsammans. Från början var Johan snickare, men blev genom årens arbete och erfarenheter byggmästare. Det var i denna roll han skapade sitt goda rykte som byggare, och i Tenhults samhälle finns ännu kvar ett antal hus, vissa med , för Johan på Hägnens kunnighet, typiska arkitekturer.

Parkhyddan, granne till Kyrkans Hus är ett exempel, grannhuset Hagavägen 3 är ett annat. Konstnären Håkan Stahre bodde i ett hus byggt av Johan, Charlottenlund, och Centrumvägen 14 har även det byggts av denne byggmästare. Johan byggde på sin tid byggnaden Tenhults Herrgård åt Dir. Hartman, dåtida ägare till Krönleins Bryggeri, Jönköping. Det berättas att Johan, som gratifikation, fick mottaga 5:- samt ett foto av den färdiga byggnaden.

Illustrationerna nedan visar några av de hus som byggdes av Johan på Hägnen. De tre första är dagsaktuella, det fjärde från tidigt 1900-tal.



Charlottenlund , Stationsliden



Parkhyddan, ovan, och "Johan på Hägnen", t.h. på trappan till sin verkstad.



Hagavägen 3



Tenhults Herrgårds huvudbyggnad



Centrumvägen 14 på
en äldre bild, troligen
tagen c:a 1920

Johan på Hägnen var en duktig möbelsnickare vid sidan av byggmästararbetet. På äldre dagar blev det mer och mer möbler, kalla vinterkvällar då byggnadsarbetet inte var igång, praktiserade han denna form av skapande. Det blev byråer, bord, stolar och skåp i olika modeller. Pigtittare var också aktuella på den tiden, och gamla möbler reparerades kunnigt av Johan. Många av Johans möbler finns fortfarande kvar, och i bruk, framför allt i hans släkt. Han tillverkade ofta sina egna verktyg, och flera exempel på detta finns bevarade på Hembygdsgården, där även en gammal svarv finns att beskåda.

Johan på Hägnen, ja, faktiskt "på Hägnen", men detta är inte sant! Johan bodde, som vi tidigare sa, på Ledet, det hus som ligger ett fåtal meter från det egentliga "Hägnen" som beboddes av andra människor. Kanske kan förklaringen vara, att det mera kända, och äldre namnet Hägnen fick bli en del av Johans smeknamn?



BILDKAVALKAD från 2010 - 2011

Vid midsommar och säsongsavslutningen dansade "Kultisgänget" i charmig utstyrel. För musiken 15 augusti svarade nässjögruppen "Rallarna".



Till allmän glädje serverades korv och dryck från en "riktig" korvkiosk vid midsommar! Bernard stod för detta omtyckta serveringsalternativ!



Boine Eek lärde ut mycket om hur en äkta gärdesgård ska byggas och se ut! Det var inte svårt att få ett ambitiöst arbetslag till verket!

Vilken fin prydnad för vår hembygdsgård detta blev!



VÄLKOMNA TILL VÅR FINA HEMBYGDSGÅRD!

I år har en del gamla träd sågats ner på området och ett nytt skärmtak byggts intill loftboden för att skydda upplagt virke o.dyl.



VISST ÄR DEN VÄRD ATT SE ÄVEN I VINTERSKRUD!

Välkommen som medlem! Kontakta nedanstående namn eller någon annan i styrelsen!

Rogberga Hembygdsförening

www.tenhult.nu/hembygd

Tel.: Göran Gundenäs 036/91845

Lars-Gunnar Johansson 036/91497