



På kullen ovanför förrådsbyggnaden har byn Eneby funnits. Till vänster syns väg 223 mot Gnesta. Fotot taget från Löfsundsvägen. Foto Staffan Folke år 2004.

## Eneby – förr tre gårdar

Av Anita Sederström

När man färdas väg 223 (Mariefredsvägen) från Runtuna mot Gnesta passerar man snart en stor förrådsbyggnad (se fotot), som ligger på en höjd öster om vägen. Denna byggnad tillhörde förr gårdarna Eneby, som funnits på höjden ovanför och till höger om byggnaden. Eneby bestod av tre gårdar: Övergård, Mellangård och Nedergård - var och en på 1/2 hemman. Byn är mycket gammal och var bebodd under vikingatid. Ett gravfält finns väster om vägen.

Förr lydde Eneby under Löfsund, men från slutet av 1830-talet (och fortfarande) lyder gårdarna under Snesta. De lades därmed under "eget bruk", vilket innebar att arrendatorerna fick flytta och statar-drängar anställdes. Gårdshusen blev statarbostäder.



Kartan är från laga skifte år 1910. I överkant finns sista kvarvarande gården Eneby. I nederkant finns torpet Enebylöt. Gamla torpet Löthen finns även markerat.



Sista gårdshuset på Eneby omkring år 1950. Det innehöll två lägenheter på nedre botten och ett rum ovanpå. Huset var bebott till år 1954 och brändes ned i början av 1960-talet.

Fotot tillhör Hervor Karlsson.

År 1845 flyttade hit 4 drängar med familjer. Det fanns då två gårdar efter att Nedergården tycks ha försvunnit omkring år 1800. Någon gång vid slutet av 1800-talet har ännu ett bostadshus försvunnit.

Den sista av de tre gårdarna fanns kvar till början av 1960-talet, då den brändes ned. Huset hade då stått tomt sedan 1954. Sista boende var Valfrid och Margit Ljung.

Några familjer, som bott här under början av 1900-talet, har antecknats från husförhörslängder. Uppgifterna är ofullständiga, och tyvärr har jag inte haft tillgång till uppgifter ur kyrkbok efter år 1926.

Jordbr.arb. Johan August Forsblom f. 1858 och hustrun Augusta Sofia f. 1859 bodde här åren 1893-1926. 6 barn.

1902-1906 Oxdräng Johan Leonard Fernlund f. 1850 och

hustrun Johanna Matilda f. 1854.

1908-1911 Ladug.dräng Axel Nilsson f. 1870 och hustru Emma Amalia f. 1871. De hade 5 barn.

1906-1915 Ladug.förman Johan Erik Berg f. 1870 och hustru Ida Lovisa Johansson f. 1873. De hade 8 barn.

1914-1918 Ladug.dräng Johan Albert Karlsson f. 1860, hustru Anna Augusta f. 1858 och en son.

1918-1924 Statdr. Karl Herman Karlsson f. 1887, hustru Hilma Sofia f. 1890 och 2 barn

1921-1924 Ladug.karl Karl Edvin Johansson f. 1894, hustru Hilda Josefina f. 1894 och 4 barn

1924-? Ladug.karl Axel Ferdinand Olsson f. 1890, hustru Siri Amalia f. 1892 samt barnen Signe Amalia och Axel Rune.

1924-? Kördräng Karl Axel Emil Eriksson f. 1897, hustru Ester Alfhild Elisabet f. 1897 och barnen Axel Ivan och Iris Elisabet.

1929-? Filip och Signe Karlsson.



Födelsedagsfirande vid Eneby år 1945. Första raden fr v: Signe, Filip, Alfred och Gunnar Karlsson, Bo, Stig och Birgit Söderholm. Andra raden fr v: Ella Söderholm, Siri Olsson, Karl Söderholm, Axel Olsson, Erik, Martin, Vivi och Rosa Fernberg, en okänd dam.

Fotot tillhör Hervor Karlsson.

## Enebylöt

Rester efter torpet Enebylöt ser man väster om väg 223 och mitt emot avtagsvägen mot Löfsund. Den stugan kom till omkr. 1806 och fanns till början av 1940-talet. Siste torparen åren 1913-1922 var Johan Axel Teodor Blomberg f. 1885 och hustrun Alfrida Elisabet f. 1891.

Sista boende åren 1922-1927 var grovarb. Anton Reinhold Lundgren f. 1886 och hustrun Sigríd Linnéa f. 1898.

Efter 1928 har stugan stått tom och revs omkring 1944.

På karta år 1677 finns ett torp Löthen markerat. Detta låg då norr om vägen till Löfsund (se markering på kartan). Torpet finns ej med i kyrkböckerna under senare delen av 1700-talet, vilket betyder att det var nedlagt då till i början av 1800-talet.



Enebylöt från 1930-talet.