



Gamla kartor visar tegelbruket

På gamla kartor är Rydebäck markerat med namnet "Tegelladen", vilket visar hur viktig tegeltillverkningen var. Orten syns på danska kartor ritade någon gång mellan 1622 och 1658.

Skåne blev åter svenskt efter freden i Roskilde den 26 februari 1658. Men det var fortfarande oro i regionen. Flera krigsaktioner blåste upp kring och i Öresund och det blev inte riktigt lugnt förrän en bit in på 1700-talet.

Kartan på bilden är den så kallade Buhrmans karta från 1684, ritad efter Skåne blev svenskt. Det var den första karta över hela Skåne som visade en korrekt bild av verkligheten när det gäller vägsträckning och avstånd. Tegelbruket är klart markerat nordost om Ven som "tegelldan" (vit ring i bilden ovan).

Rydebäcks Tegelbruk med sina kungliga privilegier var kanske det skånska tegelbruk som hade längst verksamhet. Tillverkningen för kommersiellt bruk sträckte sig över 245 år från 1620-talet till 1860-talet. Verksamheten fortsatte ytterligare cirka 40 år för privat bruk innan den lades ned för gott.

Bruket etablerades under den tid

då Skåne var danskt och parallellt med tegeltillverkningen spirade så småningom ett välmående jordbruk.

I en försäljningsannons från 1768 i Post och Inrikes Tidningar, fanns, förutom utförlig information om exakt var tegelbruket låg även en beskrivning av de olika byggnader som ingick i "paketet". Det var själva tegelbruket med tillhörande verksamhetsbyggnader, jordbruksbyggnader med bostadshus och kvarn samt en krog (som låg strax söder om Rya kvarn) och dessutom två soldattorp.

Ett dokument från 1874 beskriver livet i soldattorpen. När drängen Per Larsson blir soldat i roten nr. 98 vid Rönnebergs kompani skriver han på ett legokontrakt. Det visar att han fick 15 kronor i lön vid påskrivning av kontraktet. Därefter 150 kronor om året som skulle delas och betalas ut halvårsvis. Soldaten förpliktigade sig bland annat att årligen överlämna en krona till regementets maskaps pensionskassa. Rönnebergs kompani ingick i Norra skånska infanteriregementet.

En rote var ett antal gårdar som höll en soldat och ett soldattorp.