



## BOUPPTECKNING efter Anna Maria Holtfreter

Anna Maria Holtfreter (född Jörgensen, den 20 maj 1822 i Köpenhamn) dog i cancer den 10 januari 1870. Hon var Carl Johan Ernst Holtfreters första hustru. De hade nio barn tillsammans och vid dödsfallet var två av dessa myndiga: Sonen Johan Carl Fredrik (född 1848) var lantbruksselev i Alnarp och dottern Alice Emelie Louise, (född 1847) var då gift med lantbrukaren Herr Conrad Rüppen, Stora Västergårda. Intressant att notera är att de fem flickorna fick stå längst ned i arvslistan trots att de övriga pojkarna var yngst i familjen. Holtfreter blev förmyndare för de sju omyndiga barnen. Namn på de övriga barnen och födelsedatum finns i museet.

Redan när Holtfreter köpte Rydebäcks tegelbruk, 1845, upprättade makarna ett inbördes testamente. De bodde då i Gammelgården. Rydebäcks Gård blev färdigbyggd 1854.

### Nästan 20 sidor läsning

Bouppteckningen erbjuder intressant läsning. Den är 16 sidor lång inklusive ett inledningsblad och ett blad som har tillförts 1871 med information om skulder och fordringsägare.

Den påbörjas med värdefull lösöendom: guld, silver, kopparkärl, "jernvaror" och fortsätter med möbler (mycket av god kvalitet därav många i mahogny) som nedtecknades rum för rum.

Porslin, glas, sängkläder, duktyg (linne och bomullstyg) räknas upp var för sig. Bland annat fanns det 138 madrasser av varierande kvalitet med 4 st. fjädermadrasser och 113 tagelmadrasser samt 1 506 sängkläder av varierande kvalitet (sängtäckan inräknade!)

Fru Holtfreters garderob var sammanräknad, på en separat förteckning som inte fanns med i dessa papper, och värderades till 300 riksdaler.

Kvarvarande husgeråd räknas sedan ihop med artiklar från vinkällaren, köttkällaren, mjölkällaren, bränneriet (bl a fanns 2 st ång-

pannor med tillbehör samt 18 000 kannor brännvin!), tegelbruket (där olika maskiner, lerkranar, rulllebör och verktyg finns antecknade), magasinet, stallet, och fähuset med vagnar och åkredskap.

Kreatur inräknades med ras och ålder. Spannmål, potäter och gräsfrö nedtecknades följt av lager av tegelsten och tegelrör: 49 000 tegelrör, 1 400 "golfsten", 4 000 brunnsten, 27 000 vraksten, 20 500 pressad sten, 58 000 marktegel och 26 000 taksten.

Tegelbruket var fortfarande igång men höll på att utkonkurreras av Nytorps tegelbruk och Rya tegelbruk som med sin modernare teknik upprättades i närheten i mitten av 1860-talet.

### Fartygslotter

Fordringsägarna listades och fartygslotter uppräknades. Paret ägde bland annat fem lotter i Ångfartyget Rudolf Tornerhjelm värda 5 000 riksdaler. Dessutom varierande delar (mellan en fjärdedel och en tiondedel) i fyra stycken "Skonerter" och en åttondedel och två hälften av tre stycken "Jagter".

### Fastigheter

Olika fastigheter ingår vidare i bouppteckningen inklusive ett antal som Holtfreter köpte in före giftermålet med Anna Maria. Ett av dessa var Örby 14. Det var där Holtfreter drog sig tillbaka efter försäljningen av Rydebäcks Gård till danskan, Wilhelmine Heise 1880. Han bodde där fram till sin död 1886 och begravdes då tillsammans med sin första hustru, Anna Maria, och ett av barnen på Raus kyrkogård.

Många av originalköpebrev finns förvarade i Skånes Näringslivsarkiv.

### Kopia på Rydebäcks museum

Kopian på bouppteckningen är prydlig och lättläst. Den finns i en stor pärm med övriga handlingar som finns tillgängliga genom Rydebäcks Museum. Den har kopierats från originalet som finns på Fredriksdals Magasin.