



Så här såg Algot Anderssons butik ut från insidan på 50-talet. Grundaren Algot Anderssons son Sven-Tore kommer ihåg inredningen och berättade att en mjölkfyl senare sattes in längst till höger i bilden.

Den Gamla Lanthandeln

Algot Andersson Trä & Byggsvaror AB finns vid Landskronavägen sedan 1938. Under många år drevs företaget av grundarens son Sven-Tore och hans hustru Gertrud. Nu är företaget inne på tredje generationen med deras son Håkan Andersson och hustrun Annika som i dag driver firman och byggshopen.

Gammaldags lanthandel

Verksamheten har genomgått olika skeenden och började med att Sven-Tores föräldrar drev en gammaldags lanthandel, så småningom tillsammans med sonen och dennes blivande hustru. Man hade betjäning över disk och sålde dessutom gödningsmedel och utsäde till lantbruken. Bensinstationen byggdes innan samhället Rydebäck började utvecklas och byggmaterial såldes då endast i blygsam omfattning.



Gertrud och Sven-Tore Andersson utanför Lanthandeln i början av 60-talet.

"Serviceman" under 60-talet

När man började planera Rydebäcks samhälle 1964, och anläggningsarbetet pågick, var Gertrud "serviceman". Hon körde ner till anläggningsplatsen med bil halvtio varje dag med bröd, frukt, mjölk, öl och cigaretter. Denna service fortsatte även när de första husen byggdes. Det var köer med 20–30 arbetare som väntade på henne varenda dag. Hon hade alltid nybakat bröd med sig! Verksamheten fortsatte fram till september 1966 då köpmannaparet Grandelius öppnade startbutiken på Svanögatan (i lokalen som nu inrymmer Montessoriförskolan).

Fokus på bygg och olja

Lanthandeln lades då ned men den övriga verksamheten vidareutvecklades och försäljningen fokuserades på byggvaror och eldningsolja. Den första tankbilen köptes 1970 och en ny hall för byggmaterial byggdes 1972.

Ny bensinstation

1991 revs den gamla bensinstationen i Rya och en helt ny, med biltvätt, såg dagens ljus. I samband med detta byggdes ytterligare en hall för byggvaror. Mot slutet av 90-talet hyrdes bensinstationen ut. På senare år har även försäljningen av eldningsolja minskat i betydelse.

Från lanthandel till TV-rum

Bostadshuset ligger kvar vid vägen och i det som nu är privat TV-rum inrymdes själva butiken. Ateljé Helen huserar i Lanthandelns gamla kontor och lager.