



Liksom socknens övriga fyra soldattorp ingick Alehög i Kungl. Jönköpings Regemente och Västra härads kompanis första korpralskap. Regementet bestod av åtta kompanier, nämligen Livkompaniet, Överste löjtnantens kompani, Majorens kompani samt Vista, Västra, N. Vedbo, Västbo och östbo häraders kompanier. Varje kompani var i sin tur delat i sex korpralskap om 23 man i varje, vilket gör 138 man sammanlagt.

De fem soldattorpen är upptagna i den äldsta generalmönsterrullan för regementet, vilken är förd 1686. Fast de senare kända numren och namnen står ännu inte med. För NO 13 Alehög står t.ex. den första gången numret 156 och "Måns Svensson för Mäjensjö". Namnet Alehög nämns aldrig i rullorna utan var torpets namn hemma i socknen.

Roten, som skulle hålla soldat och torp, bestod av Mejensjö Södergård, Ljunga Sonagård och en gård i Bringetofta socken. Torpet låg på Mejensjöns ägor och fördes alltså dit.

Om de första soldaterna vet vi ingenting annat än vad, som kommer fram i rullorna. Socknens äldsta husförhörslängd börjar nämligen inte förrän 1730.

Den förste kände soldaten på Alehög är den ovannämnde Måns Svensson. Han har kanske varit med redan före införandet av Karl XI:s indelningsverk på 1680-talet. I varje fall noteras i 1696 års rulla "Roten skaffar Carl för Mäjensjö i stäl. efter Måns Svensson som är gammal och oförmögen och lam i den högra handen, får afskiedh och underhåll".

Vid mönstringen 1697 har "Roten presenterat d. 15 Marti 1697 Jöns Dafwidsson, som är visiterat, född i Höltofta sn och Västra härad, approberas". Davidsson godkändes alltså. Soldattorpet har nu fått sitt nummer, 13, som kommer att följa det genom åren.

Nästa tillgängliga rulla är förd 1716, alltså nitton år efter ovanstående. Rullorna för de mellanliggande åren är tydligen förkomna eller i varje fall inte filmade. Nu finns Jöns Davidsson inte med utan i stället noteras Nils Jonsson, som är antagen i juli 1716, 22 år gammal och ogift och som av roten "bekommit nya släpekläder Ryttarevärja". Med släpekläder menas enl. Nord. Familjebok de enkla kläder, som soldaten använde hemma på torpet.

Vid nästa mönstring, som hölls i oktober 1717, står "Johan Pährsson legd in Mai j 1717 af Nils Jonsson som var antagen i Juli 1716". Johan Pährsson, som alltså lejts av Nils Jonsson, är 22 år gammal och smålänning. Han får tydligen hel mundering: "Soldatevärja. Soldaten och rothen skaffat gehäng, hatt med hvita snören, I hvit och 1 svart halsduk, 1 grå Wallmars Lifräck, Skintröja, 1 par Böxor, 1 Bröst lapp, 1 Siorta, 1 par hvita ullstrumpor, 1 par grå dito, 2 par swänska skor med Mässing spanne, Ränsel 1". Hur "swänska skor" var beskaffade, har inte kunnat utläsas av tillgänglig litteratur. Kalmar regemente, dit Hjärtlanda hörde, utrustade vid samma tid sina soldater med "tyska skor". Fanns där någon skillnad?

Vid mönstringen i oktober 1719 är NO 13 Mejensjö vakant och Johan Pährsson "död in December 1718" - han har "förkommit i danska Norrige". Efter skottet i Fredrikshald 30 nov. 1718 drogs de svenska trupperna snabbt tillbaka, varefter den i stort sett odugliga krigsledningen mer eller mindre lämnade trupperna åt sitt öde. Välbekant är fortfarande den s.k. dödsmarschen över fjället, som general Armfeldts armé företog. Men ännu flera lär ha omkommit under södra arméns återgång på grund av köld, hunger och den grasserande fältsjukan (egentligen ett samlingsnamn för flera epidemiska sjukdomar,

som uppträdde i fält). Johan Pährsson var inte den ende, som omkom - av socknens fem soldater återkom endast soldaten på NO 11 Fröjdafällan. Manfallet var stort i hela regementet.

Vid mönstringen i augusti 1721 noteras "13 Mäijensiö wacant sedan December 1718. I stället har Roten in Marti 1720 anskaffat Måns Nillsson. " . Dennes tjänstetid blev dock inte så lång. I rullan från augusti 1728 står nämligen, att "Måns Nillsson i sitt ställe legdt som d. 18 Januari j 1724 af Högwälborne Herr Baron och General Lieutnanten är antagen Gustaf Brask" . Måns Nilsson "Får afskied,

har gård bruk, den antagne approberas". Att en ung soldat kunde ta avsked, för att han fått en gård att bruka, hörde inte till vanligheterna. Hade den 24-årige Måns gift sig till gården?

Nu har vi hunnit fram till år 1730 och kan få lite flera, om än knapphändiga, uppgifter om soldaterna i husförhörslängderna.

Den nye soldaten, Gustaf Brask, och hans hustru Cathrina skrivs på Alehög tillsammans med "dess mod. gamla Annica" - om det var hans eller hennes mor, fram- går inte - och "Gustafs son Johan" . Några egna barn tycks soldatparet inte få.

Den 10 april 1742 kommenderades soldaterna på NO 11, 12, 13 och 14 ut i det krig, som det i Sverige då rådande hattpartiet i juli 1741 förklarar mot Ryssland. De skulle liksom en stor del av kompaniet tjänstgöra som besättning på "Galeren Horn". Kriget var förfärande illa förberett eller rättare, inte alls förberett. Många omkom på slagfälten men på flottan dog mångdubbelt flera av ~~3~~ brist på dricksvatten och proviant och av härjande farsoter. Av de fyra Ljungasoldaterna återkom endast NO 14. Gustaf Brask dog i november 1742, de båda andra i oktober.

Enligt rullan blev Gustaf Brask av "roten ersatt den 10 Marti 1743" med Jonas Brask, som dock "död blefv d. 14 september samma år" .

Jonas Brask hann aldrig bli skriven på Alehög, men det gjorde däremot hans efterträdare Petter Brask, som antogs i maj 1747 - det dröjde alltså 3 1/2 år, innan roten lyckades skaffa ny soldat. Man hade kanske nätt och jämt hunnit hämta sig efter åderlåtningen under Karl XII: s krig 25 år tidigare.

Den 21-årige Petter Brask gifte sig efter någon tid med den några år äldre Bri- ta och fyra barn föddes i Alehög, innan Petter enligt rullan avled 30 nov. 1758. Dödsfallet är inte noterat i socknens dödbok, varför Petter troligen dog under någon kommendering, kanske i Pommern - det s.k. Pommerska kriget pågick just vid den här tiden. Hustrun Brita, som blivit ensam med de fyra barnen i åldern 8-1 1/2 år, måste lämna Alehög och fick väl flytta in i en backstuga någonstans.

Petter Brask ersattes 21 mars 1759 med Sven Hiertman. Vid mönstringen 1764 noteras dock, att Hiertman är "ständigt sjuklig och alldeles orklös, får afskied" . Troligen avled Hiertman ganska snart, ty hustrun står som änka, när hon och dottern så småningom har "flött" .

Sedan blir det lite osäkert - uppgifterna i rulla och husförhörslängd stämmer inte riktigt. Vid 1770 års mönstring noteras, att den avskedade Hiertman den 15 maj 1765 ersatts med Petter Ljung. Nu efter fem års tjänst konstateras, att Ljung är "för liten, kan ej antagas". Ståtliga karlar ville man ha. Någon Pet- ter Ljung är inte noterad i husförhörslängden. Däremot finns den cirka 30-åri- ge soldaten Petter Liungström, som är gift med den 19 år äldre Ingeborg Pärsson och som omkring 1770 lämnar Alehög och flyttar till Sävsjö Norregård, där Petter snart dör. Förmodligen är Ljung och Liungström samma person - tids- uppgifter o.d. passar ganska bra samman.

I stället för den kasserade Petter Ljung eller Liungström godkänns i februari 1775 den 22-årige Daniel Liungqvist. Han är gift och har en son - åtminstone två söner till föds på Alehög. Vid mönstringarna 1778 och 1785 är Liungqvist "Com. i Bohus" och 1789 är han tillsammans med soldaterna på NO 10 och 14 "Kommenderad med flottan till Karlskrona". Sverige hade åter förklarar Ryssland krig och flottan fördes 1789-90 ända in i Viborgska viken. Kanske var det under den färden, som Liungqvist avled i varje fall noteras i rullan, att han är "död d. 22 Februari 1790". Dock kan han också ha dött i Karlskrona, där tyfus och annat otyg grasserade.

Vart hustrun och sönerna tog vägen, finns inga uppgifter om, då längderna för perioden 1775-1790 saknas. Den drygt 60-åriga "svärmodern Ingrid", som också skrivits på Alehög, stryks någon gång 1770-74 och har då antingen dött eller flyttat.

Daniel Liungqvist hade alltså dött i februari 1790. Rullan meddelar vidare "Roten ärsatt d. 23 Marti 1790 med Peter Ljungquist, död d. 17 Oktober 1790. Roten

åter ärsatt d. 25 Februari 1791 med Sven Ståhl" . Denne gifte sig snart med Lena Johansdotter från Kockhemmet. Tre barn föddes på Alehög, men bara en son fick leva - den äldste dog av "koppor" två år gammal och dottern av "hjärtstyng" , när hon var tre veckor. Ett halvår senare avled även Lena och Ståhl stod ensam med den treåriga sonen.

I längden, som börjar 1791, noteras, att det även finns en backstuga i Alehög - den har nog funnits också tidigare. Dit flyttar 1791 Gabriel Svensson med hustrun Sara från

Sandsjö. Sara dör redan våren 1796, men pigan Lisa Bengtsdotter, som tydligen några år bor i backstugan, kom kanske de båda änklingarna till hjälp. Hon gifter sig dock i Bringetofta 1800.

1 1801–1805 års längd har nytt folk kommit till Alehög. Sven Ståhl och sonen bor kvar liksom Gabriel Svensson. Greta Svendsdotter, änka efter Ståhls företrädare Daniel Liungqvist, kommer tillbaka och står som inhyses, tills hon 1810 flyttas till fattigstugan. Dessutom skrivs änkan Stina Svendsdotter och hennes lilla dotter i Alehög – i nästa längd står Stina som "fästekvinnan". Vid mönstringen 1806 får Ståhl "afsked såsom svag och sjuklig", varefter han och sonen flyttar till Ekeberget. Något äktenskap med Stina blev det tydligen inte. Vart hon och dottern flyttade, framgår inte.

Sven Ståhl följs enligt husförhörslängden av det unga paret Johannes Ståhl och Elsa Isacsdotter, som med två små barn 1807 kommer från Hjälmseryd. Tiden i Ale- hög blir inte lång. En son föds i oktober 1808 – två månader senare dör Elsa "av följderna efter barnsörd". Året därpå dör även Johannes, dock troligen inte hemma på Alehög, eftersom dödsfallet inte är noterat i dödboken. De tre barnen tycks bli omhändertagna av anförvanter i Stockaryd och Bringetofta.

Ny soldat på Alehög blir Lars Pettersson Ståhl, som 1810 gift sig med Maria Andersdotter, änka efter den i finska kriget stupade Johannes Kamp på Fröjdafällan. Inte heller Lars Ståhl fick så lång tid i Alehög utan dog i maj 1813 trettio år gammal. Någon notering i dödboken finns inte men heller ingen uppgift om att Ståhl skulle avlidit under någon kommendering. Ett halvår efter Ståhls död föder Maria parets andra dotter.

I juli 1816 gifte Maria Andersdotter sig för tredje gången, nu med "Dragonen för Elgabäck" Johan Dorf, som flyttar till Alehög. En son föddes året därpå bara en månad senare dog Marias yngsta dotter i "koppor". År 1819 flyttade familjen till Storkvarn.

NO 13 Mejensjö, d v s Alehög, var fört i rullorna vid mönstringen 1806. Sedan är ingen mönstring noterad förrän 1818 och då har Alehög blivit "anslagit till Under officers aflön." och är "vakant". Så förblir det till 1826, då NO 13 är "anslagit till Regementsmusiken".

Alehög står dock aldrig obebott, som ses av husförhörslängden. Efter Johan Dorf och Maria skrivs "scherzant", d v s sergeant, Jonas Stork med familj på Alehög år 1819. Stork hade tidigare varit soldat på NO 10 Svartavad under Mejensjö Storegård men hade de senaste åren skrivits direkt på gården. Fyra barn hade Stork och hustrun Maja Stina Nilsson vid inflyttningen, ytterligare fyra föddes här. Redan på Svartavad tycks Stork ha avancerat till sergeant att döma av födelseboken; vid flyttningen till Mossaryd Södergård 1832 tituleras han fanjunkare.

I mönsterrullan 19 juni 1834 noteras "Numret anslaget till Regementsmusiken till den 1 September 1830; Wacant att ersättas till den 8 December samma år, då därför antogs" Sven Creutz.

Den nye soldaten, som var född i Mossaryd, gifte sig snart med pigan i Filebo, Britta Maria Jonassdotter. Åtminstone tolv barn födde Britta Maila under de följande tjugo åren. Tre dog som späda, men nio fick växa upp i det lilla soldattorpet. Någon hjälp kanske Britta Maria fick av modern Elin Jonassdotter, som var änka efter Jonas Petersson Fisk, en gång brukare av 1/4 Mossaryd Norregård. Elin flyttade till Alehög 1833 och står då som inhyses och utfattig. Hon bodde kvar, de sista åren som fattighjon, ända till sin död 1862 åttiofem år gammal.

År 1860 var Creutz "kom. till Karlsborg", där byggnadsarbeten ständigt var på gång. Vid mönstringen 1862 noteras, att Creutz "begär och får afsked för sjuklighet enl. läkare betyg – anmäles till underhåll genast. Tjent väl."

Den nu 54-årige Creutz lämnade soldattorpet och flyttade in i den backstuga han byggt en liten bit längre ner vid vägen. De fyra yngsta barnen var kvar i hemmet och skrivs även de i backstugan men gav sig snart ut i världen. Hustrun avled våren 1869. Enligt vad som berättades, när torpskylten sattes upp i augusti 1880 – Alehög och Svartavad var de först skyltade torpen – skulle hon inte alltid ha haft det så lätt. "Creutz var hård och slog käringen och gav barnen läxor, som de måste lära sig, för annars fick de stryk, och han söp också", sa- des det. Men det pratas så mycket.

Tidvis tycks Sven Creutz ha bott ensam i backstugan, men 1874 får han sällskap av sonen Carl August, som stannade till 1881, då han emigrerade till N. Amerika. Sven Creutz avled 2 juli 1883 sjuttiofem år gammal.

Ny soldat på Alehög efter Sven Creutz blev den unge Carl Alfred Fri, som med hustru och späda son 1863 kom från Sandsjö. Fri stannade dock inte så länge utan rymde till Amerika i april 1869. Någon flyttningsattest hade han förstås inte tagit ut. Det gjorde däremot hustrun, när hon och de tre små barnen följde efter några månader senare.

Efterträdare till Fri blev Claes Peter Creutz, son till Sven Creutz och alltså uppvuxen på Alehög. I mönsterrullan står han som timmerman, men han var ju samtidigt soldat. Efter ett par år gifte han sig med Mathilda Nilsson från Hult- sjö. Snart blev det barn i stugan – sju stycken födde Mathilda, innan hela familjen 1887 flyttade

till Rickelstorp i Bringetofta socken. Men fortfarande "innehar Klas Peter Kreutz" NO 13 Alehög.

År 1893 kommer soldatfamiljen Creutz tillbaka till Alehög. Familjen har då utökats med en son, men ett par av de äldsta barnen har i stället lämnat hemmet. Efter bara ett år blev det åter flyttning, nu till NO 10 Svartavad. Alehög stryks som soldattorp - indelningsverket är under avveckling vid den här tiden.

Obebott är Alehög dock inte. År 1896 flyttar t.ex. banvakten Anders Månsson hit efter ett år i Håkanstorp (eller möjligen i Tingslätt - längden är lite oklar) . Änkan Johanna Kristina Andersdotter och hennes tre barn, som också bott i Håkanstorp (eller Tingslätt) följer med. Anders Månsson och Johanna Kristina hade varit grannar i Broddanäs och hon hade hjälpt honom, sedan han blivit änklings. Barnen lämnade snart hemmet, Johanna Kristina avled 1903 och Anders Månsson flyttade 1906 till Fridhem i Broddanäs.

Sedan Anders Månsson flyttat, skrivs inte flera invånare på det gamla soldat- torpet - fast längden är oklar och Alehög förefaller vara sammanblandat med banvaktstugan Aleholm, som låg vid järnvägen nedanför backen (där den nya bilbron nu går). Men tillfälliga hyresgäster har nog funnits då och då på Alehög - så t.ex. berättades vid torpskyltningen, att Aleholmsbanvakten Claes Holmqvist skulle bott här något halvår efter pensioneringen 1916. År 1920 flyttades stugan på Alehög in till samhället och återuppstod som den villa på Odengatan 16, som sedan flera år ägs av Allan Grund.

ST NO 13 Alehög låg t.v. om vägen från den nybyggda bilbron mot Broddanäs mitt för Mejensjövägens utmynnande i den nya vägen. Antydning till spisröse finns kvar, men resterna av brunnen, som anades när torpskylten sattes upp, tycks ha fyllts igen.

ST. No 13 Alehög	Mejensjö Södergård
Sold. Måns Svensson	
Sold. Jöns Davidsson	i Hylletofta
Sold. Nils Jonsson	född ca 1694
Sold. Johan Pährsson	" " 1695
Sold. Måns Nilsson	" " 1700

S.

Gustaf Brask	född omkr. 1703	
h. Cathrina		
hans s. Johan		
S. Petter Brask	född 1726	
h. Brita	" 1721	
d. Catharina	" 1750 i Ljunga	
d. Lisa	" 1753 i "	
s. Sven	" 1755 i "	
s. Hindric	" 1757 i "	
S. Sven Hiertman	född 1730	
h. Lena	" 1735	
d. Lisa	" 1758	
S. Petter Liungström	född 1738	
h. Ingeborg Pärsdtr	" 1719	
S. Daniel Liungqvist	född omkr. 1752	
h. Greta Svendsdr	" 1743	
S. Sven	" 1773	
s. Johan	" 1775 i Ljunga	
s. Jonas	" 1777 i "	
Svärmod. Ingrid	född 1710	
S. Sven Ståhl	född 1771	
h. Lena Johansdtr	" 1771	
s. Petter Magnus	" 1793 i Ljunga	död 1794
s. Petter Magnus	" 1796 i "	

d. Anna Stina	"	1798 i Ljunga	död 1799
Gabriel Svensson	"	1739	
h. Sara Jonasdtr	"	1729	
Pig. Lena Bengtsdtr	född	1751	1800 t. Bringetofta
Stina Svendsdtr	"	1780	
d. Lena Maja	"	1804	
S. Johannes Ståhl	"	1779	
h. Elsa Isacsdtr	"	1779	
s. Abram	"	1800	1810 t. Stockaryd
d. Maria	"	1805	1810 t. Stockaryd
s. Isac	"	1808 i Ljunga	1810 t. Bringetofta
S. Lars Pettersson Ståhl	född	1783	
h. Maria Andersdtr	"	1779	
hennes s. Andreas Johansson	"	1805 i Ljunga	1814 t. Ödestugu
d. Maja Stina Larsdtr	"	1810 i Ljunga	
d. Johanna Sophia	"	1813 i "	död 1817
2 make Johan Dorf	"	1786	
s. Pehr Johan	"	1817 i Ljunga	

Serg. Jonas Stork född 1779

h. Maja Stina Nilsdtr	"	1784	
d. Gustafva	"	1809 i Ljunga	
d. Sophia	"	1812 i "	
d. Sara Stina	"	1815 i "	1831 t. Mejensjö Norregård
s. Otto	"	1818 i "	
d. Judith	"	1820 i "	
s. Salomon	"	1822 i "	
s. Malachias	"	1825 i "	
d. Margareta Charlotta	"	1828 i Ljunga	

S. Sven Isacsson Creutz	född	1808 i Ljunga	
h. Britta Maria Jonasdtr	"	1810 " Vrigstad	
d. Johanna Charlotta	"	1833 " Ljunga	död 1833
s. Pehr Johan	"	1834 " "	1849 t. Mejensjö Storegd
d. Johanna Charlotta	"	1836 " "	1852 t. Vrigstad
d. Lena Catharina	"	1837 " "	död 1840
d. Anna Sophia	"	1839 " "	1854 t. Ljunga Sonagd
d. Lena Catharina	"	1841 " "	1857 t. Vrigstad
s. Carl August	"	1843 " "	1859 t. Ljunga stom
s. Gustaf Adolf	"	1845 " "	1851 t. Mejensjö Mellangd
s. Claes Peter	"	1847 " "	1865 t. Nävelsjö, se nedan
d. Lisa Beata	"	1849 " "	1864 t. Sävsjö Norregd
d. Ida Lovisa	"	1851 " "	1866 t. Ljunga Broddagd
s. Andreas	"	1853 " "	död 1854
Inh. Elin Jonasdtr	född	1777 i Gällaryd	
S. Carl Alfred Fri	född	1841 i Sandsjö	
h. Lovisa Johannesdtr	"	1840 " "	
s. Carl Hjalmar	"	1862 " "	
s. Johan Henrik	"	1864 " Ljunga	död 1864
s. Johan August	"	1865 " "	
d. Hulda Maria	"	1867 " "	
S. Claes Peter Creutz	född	1847 i Ljunga	
h. Elisa Mathilda Nilsdtr	"	1851 " Hultsjö	
s. Carl Alfred	"	1872 " Ljunga	
s. Johan August Henning	"	1874 " "	
s. Gustaf Elof	"	1876 " "	
s. Oscar Edvard	"	1878 " "	
d. Hanna Alfrida	"	1881 " "	
d. Hilma Mathilda	"	1883 " "	
s. Klas Emil	"	1886 " "	
s. Erik Martin	"	1892 " Bringetofta	
F.d. banvakt Anders Månsson	född	1831 i Lund	
Änk. Johanna Kristina Andersdtr	född	1856 i Bringetofta	
s. Karl Vilhelm Ottosson	"	1880 " Ljunga	1898 t. N. Sandsjö
s. Anders Gustaf Kilian Ottosson	"	1882 " "	1901 t. Nässjö
d. Anna Adamina Ottosdtr	"	1884 " "	1901 t. Amerika

