



I den äldstagen generalmönsterrullan, som är från 1692, noteras fyra ryttartorp i Ljunga socken. Redan här har de fått de nummer, som sedan kommer att följa dem genom alla år, nämligen NO 75 för Nöbbeled, NO 76 för Mossaryd, NO 77 för Komstad och NO 78 för Mejensjö. När torpen kommit till, framgår inte, men de har kanske ingått redan i det av Gustav Vasa omkr. 1543 organiserade Smålands ryttare. Vid en omorganisation 1691 ombildades Smålands ryttare till Smålands Kavalleri-regemente. År 1812 delades regementet upp i en östlig och en västlig del. Ljungatorpen kom att tillhöra den västliga delen, som ombildades till infanteri och kallades Smålands Dragonregemente, vilket 1824 ändrades till Smålands Grenadjärsbataljon. Av rullorna att döma hörde Ljungatorpen till "Majorens kompani" fram till 1775, sedan till "Förste Majorens kompani" till 1812, därpå till "Vrigstads kompani" till 1838 och slutligen till "Livkompaniet". I enlighet med omorganisationerna står torpen i husförhörslängderna först som ryttartorp, sedan som dragontorp och sist som grenadjärtorp. De i hemsoken gängse namnen på torpen finns aldrig med i rullorna. Där står alltid bara nummer och by.

NO 78 Ekeberget eller Ekeberg, som det står i husförhörslängderna fram till 1811, låg strax sydväst om nuvarande Nyängen och bara några hundra meter norr om Svartavad.

I den ovannämnda mönsterrullan från 1692 noteras, att NO 78 Mäginsiö "berustag" av Johan Carlsson, som alltså är rusthållare, d v s håller ryttare, häst, torp och mundering och i gengäld slipper betala skatt till kronan. Ryttaren heter Gunnar Persson, det enda vi får veta om honom. Han står dock inte som ryttare i rullan utan som "sventjänare", vilket var den sedvanliga beteckningen i rullorna fram till mitten av 1700-talet. När husförhörslängderna börjar föras i Ljunga socken från 1730 – står det däremot "ryttare".

Nästa mönsterrulla är förd i december 1706. Av denna framgår, att Gunnar Persson någon gång ersatts av Erik Thorman, som dött 24 september 1702 – hästen dog tre dagar senare. Var detta hände, är inte noterat, men av uppgifter i samband med mönstringen framgår, att det bör ha varit under Karl XII:s fälttåg i Polen, vilket inletts 1701. Det var många både ryttare och hästar från våra bygder, som stupade under det polska kriget.

Ersättare efter Thorman blev den 19-årige Sven Jonsson, som fick tillnamnet Ågren och antogs ett år efter Thormans död, alltså i september 1703. Vid mönstringen i september 1710, som hölls i Skåne i Svedala och Näsbyholm, noteras, att Ågren är född i Ljunga socken och "kan läsa i Book". Vidare framgår, att Ågren deltagit i slaget vid Hälsingborg den 28 februari 1710, där han själv blivit "blesserad" och hästen störtat. Han hade också förlorat det mesta av sin utrustning som värja, pistol och "hela Hästmonderingen". Några nya persedlar tycks Ågren, som vid mönstringen var "siuk i kvarteret", ha fått, bl. a. "stöfla strömpor, svart hallssduk, hwijt hallssduk, 2 par ullströmpor".

Sven Ågren var tydligen inte så allvarligt skadad utan var senare med om flera mönstringar vid Brevik och på Ränneslätt utanför Eksjö. I september 1733 noteras "Sventienaren Sven Ågren begiert afskied d. 8 September 1732, i stället samma Dato Präsent Erik Ågren" . Av husförhörslängden, som började föras 1730, framgår, att Erik var son till Sven. Tydligen fick han överta faderns häst, ty enligt rullan är hästen "17 år gammal, styf, har qvickdrag, casseras" .

Efter bara 4 år fick den då 25-åriga Erik Ågren avsked – orsaken kan inte utläsas – och både han och föräldrarna och en syster stryks i husförhörslängden. Vart de tar vägen, står det ingenting om.

I Erik Ågrens ställe antogs som " sventienare för Mäijensiö" den 23-åriga Sven Sjögren, som dock redan 1741 fick avsked "för dess hafda gårds bruk". Gården var Komstad Nilsgård, där Sjögren så småningom blev rusthållare. Han avled redan 1756 av "wattusiuka" .

Sven Sjögren ersattes av Thor Holmberg, som transporterades till Ekeberget från NO 74 Holmåkra. Varken Sjögren eller Holmberg skrevs på Ekeberget. De förs till sina resp. gårdar – Sjögren till Komstad Nilsgård och Holmberg på Mejensjö Mellangård. Den sistnämnde hade kanske gift sig till gården; han gifte sig 1734 med änkan Hedewig Nierath. Alldeles som Sjögren står han efter några år som rusthållare.

Vid mönstringen våren 1743 i Vrigstad noteras "Karlen gl och siuklig begiär och får afskied, som bewiljas". Fast så gammal var Holmberg inte, 34 år bara. Han ersattes av den 22-åriga Johan Hörman. Unge Hörman gifte sig snart med den ett par år yngre Sara Svensdotter. Sedan föddes en lång rad barn i Ekeberget, 6 flickor och 5 pojkar på 20 år. Den förstfödde blev dock bara ett par dagar gammal och den näst yngste dog i mässling vid tre månaders ålder.

Vid mönstringen i augusti 1753 antecknas, att Hörmans 15-åriga häst "håller Dragonemålet". De följande mönstringarna 1759, 1760 och 1761 hålls i Pommern, dit "deklar af Majorens Compagnie" är komenderade för att deltaga i det s.k. pommerska kriget. Hörman tycks ha klarat sig helskinnad, men hästen står hela tiden som "vacant" . Under åren i Pommern är det uppehåll i barnafödandet hemma i Ekeberget.

Först vid mönstringen hösten 1764 på Ränneslätt noteras, att man "nu tillsatt brun häst utan tecken, vallack". Sventjänaren Hörman började emellertid bli till åren vid möstringen hösten 1770 konstateras "Karlen sjuk i lägret" och fyra år senare "Karlen finnes swag får afskied med enkelt underhåll". Av husförhörslängden att döma tycks Hörman och hustrun och de hemmavarande barnen ha lämnat Ekeberget ett par år före avskedet. De står då skrivna i Sävsjö Mellangård, men vart de därifrån flyttar, framgår inte.

Efterträdare i Ekeberget blev Peter Meijerström, som antogs i juni 1775 och som stod kvar till sin död 1795. Meijerström var enligt rullorna smålänning, men var han och hustrun Lisa var födda, är inte noterat. Meijerström dog "af gullnad öfver hela kroppen" och Lisa flyttade till Stockaryd. De tycks ha varit barnlösa.

Som ryttare på NO 78 antogs 1 augusti 1795 den unge Anders Meijer. Vem han var och varifrån han kom, nämns varken i rullorna eller i husförhörslängderna. Enligt rullorna var han gift, men någon familj skrivs aldrig i längderna under de 14 åren, som han tjänade för NO 78.

Ensam i Ekeberget var Anders Meijer dock aldrig. År 1796 flyttade änkan Maria Svensdotter hit från Mejensjö Norregård. Hon var då 45 år gammal och tycks ha blivit änka tidigt. Kanske hon skötte hushållet åt den unge ryttaren – hon bodde kvar till 1812.

År 1793, alltså redan på Peter Meijerströms tid, hade ännu en familj bosatt sig i Ekeberget, nämligen Jonas Jonsson Meijer med hustru och vuxen dotter. De kom närmast från Tamjan, där de bott sedan 1785. Tidigare hade Jonas Meijer varit soldat för NO 10 Svartavad i 21 år. Något släktförhållande till Anders Meijer var det nog inte fråga om.

Jonas Meijer och Cathrina lämnade Ekeberget omkr. 1798–99 dottern hade 1794 gift sig i Vrigstad – men vart de flyttade, är inte angivet. Anders Meijer avled 1809 enligt husförhörslängden; men han är inte inskriven i dödboken. Dog han i fält? Rullorna ger ingen upplysning. Omkr. 36 år gammal blev Anders Meijer.

Vid generalmönstringen hösten 1812 står Sven Djerf för NO 78. Med hustrun Lena Carlsdotter och två små söner har han 1809 kommit från Vallsjö. På Ekeberget föddes ytterligare elva barn 11 söner och 2 döttrar födde Lena, som var 47 år gammal, när den yngsta kom till världen. 6 söner dog dock som späda i mässling, rödsot eller "hjertsprång" – 5 av dem hade döpts till Carl Fredrik. Sonen Isac blev så småningom

antagen som grenadjär för NO 76 Svinakullen/Grönskuall och blev då kallad Isac Törn.

Sven Djerf tycks ha antagits 1808 och snart flyttat till Ekeberget. Där bodde sedan 1806 även Sven Ståhl och hans unge son. Ståhl hade varit soldat på NO 13 Alehög under åren 1791-1806 och fått avsked för sjuklighets skull, fast han bara var i 35-årsåldern. År 1811 flyttade Ståhl till Hjärtlanda - sonen hade lämnat Ekeberget 1810. Sven Djerf deltar i samtliga mönstringar fram till 1835, då han "Begär afsked för Sjuklighet som beviljas, anmäles till underhåll, tjent med beröm under 1808 till och med 1814 årens fälttåg". Ingenstans nämns dock, i vilka fälttåg Djerf deltagit - var han både i Finland och i Pommern?

Sven Djerf med hustrun och de tre yngsta barnen lämnade Ekeberget och flyttade till Vrigstad. Där avled snart hustrun och Djerf och barnen flyttade 1838 till backstugan Källeberg under Ljunga Södergård. Djerfs efterträdare blev den 1 oktober 1835 antagne Anders Svensson Stork, som med hustrun Sara Lena Johannesdotter närmast kom från Bringetofta. Båda var dock födda i Ljunga. Åtta barn fick Anders och Sara Lena i Ekeberget.- Sju fick leva och växa upp. Endast 6-åringen Claes dog av "skrofler" enligt dödboken, d v s troligen av engelska sjukan. De flesta av barnen kom så småningom att återfinnas i stugor runt om i socknen - Sven Johan som skomakare i Nybygget, Karl August i Lyckeberg, Johannes Alfred i Brostugan/Åbo och Claes i Sjöstorp. Och dottern Anna Catharina gifte sig med snickaren Otto Trolle på Trollenäs d v s Vrigstadvägen 12. Vid mönstringen i juni 1844 har Anders Stork avancerat till "Vice Corporal" och 14 år senare till korpral. Då bodde familjen Stork sedan ett par år i en nybyggd stuga. Enligt Axel Jonsson i Mejensjö blev den gamla stugan nersynt 1856. Den nya byggdes av tre bröder Neijd från Hjärtlanda, sades det, och innehöll ett ganska stort rum samt kök. Stugan var omålad och hade grästorv på taket och såg väl ut som de flesta stugor vid den här tiden.

I nära 34 år kom Anders Stork att tjäna för NO 78 - i juni 1869 noteras "Sjuk på sjukhuset. Får afsked såsom gammal och sjuklig, enl. läkarebetyg. . . Anmäles till underhåll genast. Tjent utmärkt väl och berömligt . "

Några år under Anders Storks första tid i Ekeberget bodde här också som inhyses pigan Anna Lisa Carlsdotter, som senast varit föreståndare i fattighuset, dit hon kommit från Brostugan/Åbo. Som utfattig, arbetslös och blind fick hon 1846 komma tillbaka till fattighuset.

Anders Stork med hustrun Sara Lena och yngste sonen Claes flyttade efter avskedet till backstugan Sjöstorp i närheten av Ekeberget. Som grenadjär för NO 78 antogs Storks näst yngste son Johannes Alfred, som vid tillträdet bara var drygt 18 år. Den unge grenadjären, som snart avancerade till vice korpral, gifte sig efter ett par år med Mathilda Sofia Johannesdotter, som var dotter till arrendatorn Johannes Petersson på Svinakull/Grönskull. Johannes hade just avlidit, varför Mathilda Sofias mor och yngre syster också flyttade till Ekeberget. Även Johannes båda äldre syskon Lisa Beata och Carl August är skrivna i Ekeberget - de tycks aldrig ha följt med föräldrarna till Sjöstorp. Det var alltså gott om folk i Ekeberget. Flera blev det. Johannes och Mathilda Sofia fick tre barn, fast den förstfödde blev bara några dagar gammal. Sommaren 1884 dog dock Mathilda Sofia bara 36 år gammal. Samma år dog Johannes syster Lisa Beata och året därpå flyttade brodern Carl August till Lyckeberg. Året efter hustruns död, alltså 1885, gifte Johannes om sig med hennes 14 år yngre syster Josefina Charlotta och det blev snart åter småbarn i stugan - 6 söner och 3 döttrar fick Fina, som hon oftast kallades.

Johannes Stork, som omkr. 1885 avancerat till korpral, blev den siste grenadjären på NO 78 Ekeberget. Indelningsverket upphörde 1900-01 och Stork blev gratialist eller distinktionskorpral, d v s han pensionerades. År 1906 flyttade familjen Stork till Brostugan/Åbo och det blev tomt i Ekeberget. Åtminstone skrivs ingen där i fortsättningen. Enligt uppgift revs stugan omkr. 1930-35. Just ingenting mera än torpskylten påminner om att människor bott på platsen i flera Hundra år.

GT. No 78 Ekeberget

Mejensjö Mellangård - Mejensjö Södergård

S.T. Gunnar Persson

S.T. Erik Thorman

Rytt. Sven Jonsson Ågren född ca 1684 i Ljunga
h. Martha
s. Eric Ågren född ca 1711 i Ljunga
d. Lena

Rytt. Johan Hörman	född 1721		
h. Sara Svensdtr	" 1723		
d. Lisa	" 1745	i Ljunga	död 1745
d. Ingierd	" 1746	" "	
d. Lisa	" 1747	" "	
d. Stina	" 1749	" "	
s. Petter	" 1751	" "	
s. Sven	" 1753	" "	
s. Jöns	" 1755	" "	
s. Abraham	" 1758	" "	
s. Isac	" 1762	" "	
d. Cathrina	" 1765	" "	död 1765
d. Maria	" 1766	" "	
Rytt. Peter Meijerström	född 1743		
h. Lisa	" 1735		

Rytt. Anders Meijer	född 1773		
Änk. Maria Svensdtr	född 1751		
M. Jonas Jonsson Meijer	född 1739	i Ljunga	
h. Catharina Nilsdtr	" 1732		
d. Maria	" 1767	i Ljunga	1794 t. Vrigstad
Drag. Sven Djerf	född 1779		
h. Lena Carlsdtr	" 1783		
s. Anders	" 1805		1823 t. Sandsjö
s. Johan Gustaf	" 1807		1823 t. Mej. Mellangd
s. Carl Fredrik	" 1809	i Ljunga	död 1809
s. Carl Fredrik	" 1811	" "	död 1812
s. Carl Fredrik	" 1813	" "	död 1818
s. Peter Magnus	" 1815	" "	död 1818
s. Isac Otto	" 1818	" "	1833 t. Örsby Backegd
d. Johanna Sofia	" 1820	" "	1835 t. Sandsjö
s. Carl Fredrik	" 1822	" "	död 1824
s. Pehr August	" 1824	" "	
s. Carl Fredrik	" 1826	" "	död 1826
s. Carl Magnus	" 1827	" "	
d. Lisa Catharina	" 1830	" "	
Sold. Sven Ståhl	född 1771		
s. Petter Magnus	" 1796	i Ljunga	
Gren. Anders Svensson Stork	född 1813	i Ljunga	
h. Sara Lena Johannesdtr	" 1809	" "	
d. Lisa Beata	" 1835	" "	1865 t. Mej. Storegd
s. Sven Johan	" 1838	" "	
d. Anna Catharina	" 1840	" "	1858 t. Mej. Storegd
d. Johanna	" 1842	" "	
s. Karl August	" 1844	" "	
s. Claes	" 1847	" "	död 1853
s. Johannes Alfred	" 1851	" "	se nedan
s. Claes	" 1853	" "	
Fig. Anna Lisa Carlsdtr	född 1781	i Ljunga	
Gren. Johannes Alfred Stork	född 1851	i Ljunga	
lh. Mathilda Sofia Johannesdtr	" 1848	" "	
s. Carl Wilhelm	" 1871	" "	död 1872
d. Anna Martina	" 1873	" "	död 1890
s. Karl Alfred Komny	" 1876	" "	

2h. Josefina Charlotta Johannesdtr	född 1862	i Hylletofta
d. Hilma Sofia	född 1886	i Ljunga
s. Axel Wiliam	" 1888	" "
s. John Henry	" 1889	" "
s. Ernst Einar	" 1891	" "
d. Anna Linnéa Theresia	" 1893	" "
s. Gunnar Albert Elis Teodor	" 1898	" "
s. Bror Ernst	" 1901	" "
d. Astrid Elvira	" 1906	" "
s. Paul Filip Helmer	" 1906	" "
Änk. Maja Stina Johansdtr	född 1817	i Bringetofta



Ekeberget tomt och övergivet, 1920-talet