



Enhult omedelbart öster om den numera privatägda Hantverkargården i Komstad står under sina första decennier som backstuga. Men backstuga i vanlig mening har det nog aldrig varit, utan Enhult var ursprungligen en smedja med tillhörande bostad för smeden. Namnet Enhult har knappast varit i allmänt bruk; "Komstad smedja" har det för det mesta blivit.

Enhult kom till 1859, då smeden Anders Fredrik Lindström flyttade hit från Byholm i Mejensjö med hustrun Lena Katrina och tre små söner. Enligt vad som berättades, då markeringsstolpen sattes upp hösten 1985 (den är borttagen för länge sedan), skulle Lindström först ha flyttat hit smedjan och bott i Sjöbo på andra sidan sjön, tills stugan blivit klar.

År 1867 emigrerade familjen Lindström till Amerika – den hade under tiden i Enhult utökats med en dotter och två söner. Smedja och stuga övertogs av smeden Johan Petersson, som 1867 kom från Vrigstad. Han var tämligen nygift med Charlotta Sofia Johansdotter från Bjällebo. August, det äldsta barnet, var född vid flyttningen till Enhult – här föddes ytterligare två söner och två döttrar.

Johan Petersson hade börjat sin bana som masmästare vid ett järnbruk i födelsesocken Svenarum, har sonsonen John Pettersson berättat i en intervju 1977. I samband med giftermålet byggde han sig en egen smedja i Vrigstad, där han huvudsakligen kom att ägna sig åt den nya kyrkan, som just höll på att uppföras. Allt smidet där som t.ex. tornurets visare och dörrarnas beslag och gångjärn ska enligt sonsonen ha utförts av Johan Petersson. Fortfarande enligt sonsonen ska hantlangarna ha tyckt, att Petersson var "en ilsker gubbe". Fast så värst gammal var han ju inte. Ilskan lär dock ha suttit i, men smederna på den tiden var i allmänhet "arga, vresiga, vrånga" .

Sedan Johan Petersson kommit till Enhult, träffade han avtal med markägaren, d v s Sävsjö säteri, och fick arrendera en jordbit på 50 år. Jorden var det dock inte mycket med, utan Petersson köpte en "slakthäst" och körde sedan på dy från den närbelägna mossen. Sedan kunde han föda både en ko och två grisar. Någon backstuga var Enhult förvisso inte.

John Pettersson berättade vidare om sin farfar, att han var en mångsidig man, som fiskade, jagade, "plockade halvspannavis med krösen" , spelade på egenhändigt byggd fiol, satte upp bygdens första vandringsverk – hittills hade man slagtröskat. Därtill var han en mycket duktig smed; det var ju hans egentliga yrke. Bl.a. tillverkade han enligt John " gåsapinnaharvar" och "grisaplogar" , för nutidens lantbrukare säkert helt okända redskap.

De 5 smedbarnen i Enhult växte upp och gav sig efter hand ut i världen. För August noteras, att han är "vid Flottans station i Carlskrona såsom plåtslagare, inryckn. d. 3/9 1887" . Några år senare står han som "Hofslagare vid flottan" . De båda yngre sönerna blev också smeder; Carl Edvard flyttade till Nässjö 1895 och Oscar Alfred fick 1899 "arbetsbetyg åt Dalarna" och hamnade så småningom i Mockfjärd. De båda döttrarna for till Amerika 1893 och 1899.

Johan Petersson blev änklings 1893 och ensam med de 3 yngsta barnen. Esther Sofia var bara 11 år gammal men fick kanske ändå stå för hushållet en tid. Hur som helst, så länge blev det i så fall inte, ty August flyttade hem 1894 och gifte sig då med Josefina Kristina Johansdotter från "Öen eller Smedjegården", som det står i längden. Det bör ha blivit en stor lättnad för den unga Esther Sofia att få en vuxen kvinna i huset.

August och Fina, som hon mest kallades, noteras som "boende" i Enhult. Fast under de första åren vistades nog August oftast på annan ort. Han står nämligen fortfarande skriven som "Hofslagare vid flottan" och bör alltså ha bott en stor del av året i Karlskrona. Därefter ska han under någon tid ha tjänstgjort vid ett regemente i Skara - han var "instruktör vid hovslagarskolan" enligt sonen John. Johan Petersson avled 1904 69 år gammal. August flyttade väl då hem för pott. står som ägare till Enhult och blev smed i egen smedja, Fyra döttrar fanns nu i familjen - 1905 föddes sonen John.

August blev en aktad man och väl känd i bygden. Han hade ett mycket gott förhållande till grannen i skolhuset, alltså Hantverkargården, läraren, kommunal mannen, landstingsmannen m.m. Johan Lindberg. Det berättas bl.a. , att August, som hade en vacker handstil, brukade hjälpa Lindberg med renskrivning av stämmoprotokoll och andra offentliga handlingar. Det har också sagts, att det då och då hände, att Lindberg inte klarade av de svåraste räknetalen under lektionstimmarna och därför sade till något av barnen att springa och hämta August, för se, han kunde. Hur det än var, smeden August var tydligen en begåvad man.

Att August var aktad och uppskattad framgår tydligt av följande födelsedagsreferat, som var infört i lokaltidningen 23 april 1936: "På sin 70-årsdag i fredags blev smedmäst. Aug. Pettersson, Komstad, föremål för många och hjärtliga hyllningar. Grannar och övriga vänner i byn uppvaktade redan vid 6-tiden på morgonen och överlämnade en penningssumma samt en textad adress. Av sina barn erhöll jubilaren en vacker armatur och från släktingar ett cigarrskrin. Bland övriga presenter märktes en ståtlig blomskål från Säfsjö Järn & Maskinaffär. Ett stort antal blomstergrupper samt telegram anlände också under dagens lopp. "

Vid den här tiden var endast sonen John kvar i hemmet. Av de 4 döttrarna - " snygga flickor" enligt dem som mindes - hade de 3 flyttat för länge sedan, medan den äldsta, Ruth, avlidit 1924. Fast familjen inte längre var så stor, lät August än- då 1933 bygga det nuvarande bostadshuset. Var det kanske med tanke på 70-årsdagen? (Huset restaurerades och byggdes till sitt nuvarande utseende 1955.)

August Pettersson avled 1942 76 år gammal. Naturligtvis blev det en minnesruna i Smålands Dagblad, där det bl.a. står: "Smedmästaren i Komstad ur tiden... Trots sin höga ålder ägde han in i det sista en sällsynt god såväl andlig som fysisk vitalitet, varför det oväntade dödsbudet väckt förstämning. Döden inträdde då han var sysselsatt med höbärgning och uppehöll sig på logen, där han helt plötsligt segnade död ned. Den bortgångne.. . var en gammal, erfaren och skicklig mästare inom sitt yrke, som han ända från tidiga barnaåren utövade..." Hustrun Fina dog 1951 88 år gammal.

På senare år hade August Pettersson drivit smedjan tillsammans med sonen John.

Den senare blev nu egen företagare och gifte sig snart med Signe Petersson från Hjälmseryd. Den glade och pratsamme "John sme" var en duktig yrkesman precis som fadern och farfadern. Många exempel på deras kunnande kan beskådas än i dag. De tillverkade nämligen själva åtskilliga verktyg, vilka nu finns samlade i den 1986 byggda smedjan vid kvarndammen i Komstad, dit de donerats av Johns son Jan-Åke.

John Pettersson avled 1978 och hustrun Signe 2 år senare. Den gamla smedjan hade då stått tämligen oanvänd och övergiven under de senaste åren; den var inte läng- re tidsenlig. Jan-Åke, fjärde generationen smeder i Enhult, hade vidare vyer och lät 1976 uppföra den nuvarande stora verkstadsbyggnaden och den gamla "Komstad smedja" blev "AB J. -Å. Pettersson Smides & Mek, Verkstad", där numera även Jan-Åkes båda söner Jonas och Mattias ingår, alltså femte generationen Enhultssmeder. Den gamla smedjan revs så småningom, sedan Vägverket flera gånger gjort påstötningar - byggnaden låg för nära landsvägen. Däråt var ingenting att göra, men nog hade det varit roligt, om den kunnat få stå kvar som ett minne och museum över ett av äldre tiders viktigaste hantverk.

B. Enhult

Sävsjö säteri

	Anders Fredrik Lindström	född 1827	i Rök	
h.	Lena Katrina Svensdtr	" 1825	" Askeryd	
s.	Carl Fredrik Edvard	" 1853	" Eksjö	
s.	Gustaf Adolf Henning	" 1856	" Vallsjö	
s.	Johan August	" 1858	" Ljunga	
d.	Mathilda Sofia	" 1860	" "	
s.	Claes Alfred	" 1863	" "	
s.	Knut Robert	" 1866	" "	

	Johan Petersson	född 1835	i Svenarum	
h.	Charlotta Sofia Johansdtr	" 1845	" Hylletofta	
s.	Johan August	" 1866	" Vrigstad	se nedan
d.	Anna Fredrika	" 1870	" Ljunga	1893 t. Amerika
s.	Carl Edvard	" 1871	" "	1895 t. Nässjö
s.	Oscar Alfred	" 1878	" "	1899 t. Dalarna
d.	Esther Sofia	" 1882	" "	1899 t. Amerika

	Johan August Pettersson	född 1866	i Vrigstad	
h.	Josefina Kristina Johansdtr	" 1863	i Ljunga	
d.	Ruth Emmy	" 1895	" "	död 1924
d.	Ellen Ingeborg Maria	" 1897	" "	1922 t. Varberg
d.	Hanna Astrid Viktoria	" 1900	" "	1926 t. Vallsjö
d.	Margareta Maria Sofia	" 1902	" "	1929 t. Varberg
s.	John Erik Verner	" 1905	" "	se nedan

	John Erik Verner Pettersson	född 1905	i Ljunga	
h.	Signe Kristina Margareta Petersson	född 1908	i Hjälmeryd	
s.	Jan-Åke Verner	född 1946	i Nässjö	