



Hagen hör till de äldsta torpen i socknen och redan i den första husförhörslängden, den som börjar 1730, är flera familjer skrivna där. Fast om alla verkligen bodde i Hagen är osäkert. Som nämnts tidigare är noteringarna i den gamla längden mycket otydliga och svårästa och längdförande präst har dessutom blandat samman Hagen med Foglabo, Rosendahl och Källäng, som också tillhör socknens äldsta torp.

Först noterad i Hagen är brukaren Måns med hustrun Ingierd, men några ytterliga uppgifter om dem finns inte. I den längd, som börjar 1744, står de inte kvar.

Samtidigt med Måns och Ingierd noteras Måns och Margreta, men de bor troligen i Rosendahl – åtminstone bor de där 1744-69. Men i den längd, som börjar 1770, är de tillbaka i Hagen, där Måns 1772 dör 88 år gammal.

Ryttaren Thor och hans hustru Elin bor i Hagen, när dottern Elisabeth föds 1732 men har flyttat till Källäng, när dottern Katarina föds 1738 .

Per Larsson och hustrun Karin får dottern Martha i Hagen 1739 men finns inte med i de följande längderna. Den samtida brukaren Isac Jönsson dör 1739 vid 49 års ålder – hustrun Märit och sonen Jöns finns inte med i nästa längd.

Brukaren Johan och hustrun Ingrid får dottern Annica 1746 men finns inte med i längden, som börjar 1752. Möjligen har Johan avlidit, ty 1752 skrivs en änka Ingrid i Hagen. Men om samma person avses, kan inte utläsas.

I 1752 års längd finner man brukaren Sven och hans hustru Maria med två döttrar. 20 år senare är "Svens moder Brita" skriven som inhyses i Hagen – hon är gammal, född 1694. Av senare längder framgår Svens och Marias efternamn Håkansson resp. Jonasdotter. De första åren noteras, att Sven och Maria "hålla sig till Bringetofta församling" eller att de "gå i Bringetofta". De besökte alltså kyrkan i Bringetofta, fast N. Ljunga var deras "rätta kyrka" – men från Hagen var vägen dit mer än dubbelt så lång som till Bringetofta.

Sven och Maria blev gamla och var båda över 80 år, när de avled 1793 och 1794. Samtidigt med Sven och Maria bodde i Hagen bl.a. skräddaren Peter och hans familj. När Peter och hans hustru, som även hon hette Maria, väl som tämligen nygifta kom till Hagen någon gång i slutet av 1760-talet, noteras, att de "är mest i Bringetofta socken" . Peter och Maria (hon står också som Martha) får 3 eller 4 barn – längden är mycket rörig och inget av barnen är upptaget i födelseboken. I 1791 års längd är Maria änka och vistas i Femtinge Söregård.

För flera av Hagens många invånare under de första decennierna är bara namnen noterade och ingenting mera. Så är t.ex. inhyses Stina och hennes båda barn inskrivna i 1770 års längd. Men namnen är strukna utan att någon uppgift lämnas om vart de flyttade. Ej heller nämns varifrån de kom.

För tiden 1775-90 saknas, som tidigare nämnts, husförhörslängder. I 1791 års längd noteras utom de ovan nämnda Sven Håkansson och hans hustru Maria Jonas- dotter och änkan Martha med sina båda barn även brukaren Jonas Gustafsson. Han är då 25 år gammal och har

troligen kommit till Hagen som nygift med Britta Catrina Petersdotter. Efter 1 1/2 år har Britta Catrina fött 4 söner, d v s tvillingar två gånger. Fast Gustaf i det första paret blev bara drygt en månad gam- mal. År 1797 flyttade familjen till Femtinge men återkom 1800 och hade då utökats med ännu en son.

Redan efter ett år lämnade familjen Gustafsson Hagen och flyttade till Tingslätt, där Jonas står som soldat under namnet Säll.

En kort tid, medan Jonas Gustafsson vistas i Femtinge, bor den drygt 60-årige Gustaf Sjögren med hustru och två söner i Hagen. De kom från Skrivaregård, där Sjögren står som nämndeman, och flyttade 1798 till Kråke, där han avled efter något år. Nästa brukare i Hagen blev Nils Andersson, som med hustrun Stina Petersdotter och 4 barn 1801 kom från Sandsjö. Fast Nils och Stina kan inte ha bott länge i Hagen, ty redan samma år skrivs familjen i Högaholmen. Efter 6-7 år där bor de i 18 år i Berget/Risa och slutligen i 7 år i Björkholmen. Mesta tiden står de som utfattiga, dock inte här i Hagen eller i Högaholmen.

Jonas Pettersson blev troligen brukare efter Nils Andersson. Åtminstone finns han och hustrun och de 3 döttrarna med i 1801-05 års längd, men när och vari- från de kom är inte noterat. Jonas var inte så ung, född 1745, och står redan i nästa längd som inhyses. Strax efter jul 1806 dör han 61 år gammal av "ålderdomssvagheter". Änkan Sara Nilsson bor kvar som inhyses med de båda yngsta - äldsta dottern hade redan flyttat till Stockholm. Dit for efter några år även mellandottern, medan den yngsta, Catharina, snart återkom efter att ha haft tjänst i Vallsjö - hon "sköter sin moder", står det. Catharina gifte sig 1826 och bodde sedan i Mossaryd och Komstad. Kanske vistades Sara hos dottern åtminstone tidvis, men hon är skriven i Hagen ända till sin död 1830 hos skriven då i "backstugan Hagen". Brukare efter Jonas Pettersson blev förmodligen den 23 år yngre Anders Pettersson. Inte heller för honom och hans familj noteras, när och varifrån de kom. Fyra små barn hade han och hustrun Annika vid inflyttningen, ytterligare två föddes i Hagen, innan familjen 1809 flyttade till Sävsjö Norregård.

Nästa brukare blev Jonas Eriksson, som med hustru och två späda döttrar 1808 kom från Hultsjö. Efter 4 år flyttade familjen Eriksson, som utökats med ännu en dotter, till Vallsjö. Samma år, 1812, kommer Peter Nilsson med hustrun Lisa Andersdotter och 2 döttrar från Sandsjö. Den knappt 50-åriga Lisa är sjuk och "kan icke gå af svulnad och verk". Tydligt blir det ingen bättring, ty i fortsättningen noteras, att hon är "sengliggande af verk", "oförmögen till arbete"

o.d. Att sköta ett torp med en arbetsoförmögen hustru kan inte ha varit så lätt. Strax efter ankomsten till Hagen flyttade äldsta dottern och gifte sig med en änkeman i Hjærtaryd. Efter några år gifte sig även den yngsta och flyttade snart med maken, sockenskomakaren Fredrik Malmgren, till Sävsjö Norregård. Ungefär samtidigt kommer dock den äldsta dottern tillbaka till Hagen. Hon hade blivit änka 1818 och står nu som "Pigan Enckan" Lisa Petersdotter. Hon flyttade alltså hem till föräldrarna, som nog behövde all hjälp de kunde få. Tre små barn har hon med sig, men de båda yngsta dör samtidigt sommaren 1819 av rödsot. Annandag jul samma år gifte Lena om sig med den blott 19-åriga Åsle Månsson från Bosnatorp - fast Lena var också ganska ung, 27 år. De nygifta står som torpare i Hagen men flyttar 1822 till Bringetofta.

Sedan båda döttrarna flyttat från Hagen, orkade väl Peter Nilsson, som nu var drygt 60 år gammal, inte längre sköta torpet. I 1824 års längd står han som inhyses.

Ända från början har det bott mycket folk i Hagen och där har säkert funnits flera stugor samtidigt. Detta blir tydligt i 1824 års längd, ty där delas Hagen upp i Södra och Norra Hagen. Peter Nilsson tycks ha brukat den del, som blev Södra Hagen. I varje fall är han skriven där som inhyses 1824 och det är han och Lisa även, när de med bara två veckors mellanrum avlider i mars 1836 - Lisa blev trots sjukdomen 73 år gammal.

Efterträdare till Peter Nilsson och Åsle Månsson, som kanske också brukade Södra Hagen, blev torparen Sven Rolf, som med hustrun Stina Petersdotter 1822 kom från Bringetofta. Två små döttrar fanns i den unga familjen; här föddes två söner. År 1829 noteras, att Sven Rolf i Södra Hagen "brukar till hälften". Den andra hälften av Södra Hagen brukas troligen av "torparen och sockenskräddaren" Sven Johannisson. Det står ingenting om detta, men eftersom Sven Johannisson kom till Södra Hagen hösten 1832 som nygift med Sofia Jonasdotter från Svartavad och Alehög, finns det fog för antagandet. Hälftenbrukandet blev inte så långvarigt. Redan i nästa längd, som börjar 1836, har Sven Rolf och hans familj flyttat till "backstugan under S. Hagen". På våren samma år dör Rolf av "bröstplågor" - sådana härrörde oftast från sjukdomar i andningsorganen eller hjärtat. Rolfs änka, Stina Petersdotter, bor kvar i back- stugan med de 2 små sönerna - de lite äldre döttrarna lämnade snart hemmet. Redan efter Rolfs död står Stina som "utfattig", så småningom också som "fattighjon". Sönerna tog tjänst,

så snart de kunde, och Stina bodde ensam kvar till 1856, då hon flyttade till den ogifta dottern Lena Lisa i backstugan Skogsholm under Sävsjö Kistegård. Där avled hon 1859 sjuttio år gammal. Som framgår av ovanstående kom det unga paret Sven Johannisson och Sofia Jonasdotter snart att ensamma bruka Södra Hagen. År 1835 blev Sven antagen till sockenskräddare. Av stämmoprotokollet framgår, att han också har tillnamnet Holmqvist, andra noteringar visar, att Sofia även hette Stork „ Nu skrivs för första gången drängar i Hagen – möjligen har något av de många tidigare otydbara namnen syftat på någon dräng, men det är osäkert. De flesta av Svens drängar var unga pojkar, som bara stannade något år. En av dessa var den 18-åriga Karl Magnus Johannisson, som kom 1840 och flyttade året därpå, men som dessförinnan hunnit gifta sig med den några år äldre Catharina Danielsdotter. De flyttade till Björkholmen, där Karl Magnus fick tillnamnet Göth.

Fyra barn hann Sven Holmqvist och hans Sofia få, innan de 1844 flyttade till

Brostugan under Sävsjö Södergård. Där stannade de bara ett par år och flyttade sedan till Nyängen, som Sven tog upp. För Södra Hagen noteras nu "brukas af Johan Magnusson i Norra Hagen" .

Hösten 1817 gifte sig Peter Nilssons yngsta dotter Sara Lisa med sockenskomakaren Fredrik Malmgren. De första åren är de bosatta i Hagen, kanske i den del, som blev Norra Hagen. Sedan de några år bott dels i Sävsjö Norregård, dels nå- gonstans i Vallsjö, återkommer de och då står Malmgren i varje fall som torpare på Norra Hagen. Eftersom en sockenskomakare redan var utsedd, fick Malmgren väl inte utöva sitt yrke. Men han tycks ändå ha lärt upp svägerskan Lenas unge son Anders Nilsson – när denne, som några år bott hos Malmgrens i Norra Hagen, flyttar till Bringetofta, står han som sockenskomakare.

Sex barn föddes i familjen Malmgren. Fast den sistfödde blev bara några månader gammal. Och sonen Johan Peter blev "vådliggen omkommen" två veckor före sin 18- årsdag – han drunknade.

Sedan Sara Lisa Petersdotter avlidit av vattusot sommaren 1843, flyttade Fredrik Malmgren efter något år till Sandsjö, dit de fyra barnen efter hand följde efter.

Nytt torparfolk i Norra Hagen blev de unga nygifta Johan Magnusson och Johanna Sofia Gabrielsdotter, som 1844 kom från Bringetofta. Tydligt fick Magnusson redan från början ta hand även om Södra Hagen. 1 1846-50 års längd är han ensam brukare av "Säteri Torpen Norra & Södra Hagen" , som i nästa längd blir "Säfsjö Säteri Hagen" .

År 1856 stiger Magnusson i graderna och blir arrendator på 3/8 mtl Hagen, som ägs av Johan Johannesson Törnqvist i Sävsjö Skrivaregård. Enligt vad Martin Book, född i Hagen, berättade, när torpskylden sattes upp hösten 1885, ska familjen Magnusson ha klarat sig bra på Hagen. Han var duktig och arbetsam och det blev även de tre barnen och så småningom också barnbarnen. Fast barnen hann väl in- te uträtta så mycket i Hagen, eftersom familjen 1866 flyttade till Forsa Jonsgård.

Ny arrendator blev Sven Jonasson, som i några år innehaft Rosendahl, också det på 3/8. Med till Hagen kom också hustrun Anna Lena Johannesdotter och enda barnet, den lille sonen Johannes Alfred, som kom att växa upp här. Som andra barn lämnade han hemmet i 20-årsåldern och tog tjänst i Vallsjö. Efter ett par år kom han tillbaka och funderades tydligen på att emigrera till Amerika. Han skaffade attest men återlämnade den ett halvår senare. Våren 1891 dog den 27-åriga Johannes Alfred i lunginflammation. Kanske var det för sjukdoms skull, som det inte blev någon Amerikaresa?

Jonasson upphörde nu med arrendet – kanske i sorgen och besvikelsen – och han och hustrun står sedan som "boende" i Hagen. De två följande arrendatorerna stannade inte så länge. Johan Otto Petersson och hans hustru Matilda Bäckström kom 1891 med två små söner från ett kort boende vid Skogsgatan i samhället och flyttade 1895 till Hylletofta. Edvard Petersson (liksom Johan Otto född i Svenarum, två år yngre och kanske broder) kom 1895 från Sävsjö Norregård med hustru och två små barn. Det äldsta, sonen Peter Evald, blev dock bara 3 år – han dog i Hagen av " tandslag" (oftast någon form av kramper, som uppträdde vid tiden för tandsprickningen utan att ha något samband med denna). En ny son föddes här, innan familjen 1899 flyttade till Bringetofta.

Någon ny arrendator på Hagen blev det inte. I stället köptes 3/16 Hagen enligt ett bevarat köpekontrakt av den 7 augusti 1899 av Karl Granath med tillträde 14 mars 1900. År. 1856 hade man hållit laga skifte i Sävsjö by och Hagen hade då delats upp i en södra och en norra del på vardera 3/16. Fast alla fyra arrendatorerna tycks ha brukat båda delarna och står i längderna för 3/8 mtl Hagen. När jordägaren Carl Andersson i Sävsjö Skrivaregård nu säljer till Granath, gäller köpet den norra delen och Granath blir alltså ägare till 3/16 Hagen, detta enligt ett protokoll från "Vestra härads Egodelningsrätt" .

Våren 1900 flyttade den nyblivne hemmansägaren med hustrun Sofia och två små barn från Almesåkra till Hagen, där ännu en dotter föddes efter ett par år. Dottersönerna Martin och Karl Axel Book har berättat en del, som de hört om Granaths tid i Hagen. Den nyinköpta stugan lär ha varit gammal och dålig med bara en öppen härd, så att man såg stjärnorna genom skorstenshålet. Det drog kallt genom både skorstenen och otäta väggar, så att man framåt hösten måste stoppa om den späda lilla Anna ordentligt, för att hon inte skulle frysa. År 1906 byggdes därför ett nytt rejält boningshus, som ännu finns kvar fast naturligtvis i moderniserat skick.

Bröderna Book har vidare berättat, att Granath aldrig hade någon häst. I stället körde han med de fyra korna, men han var rädd om dem – han ville ju ha mjölken och ville inte driva dem för hårt. Därför växlade han och körde med två på förmiddagen och två på eftermiddagen, när det var som brådst med plöjning och an- nat. Allt togs till vara. Så t.ex. slog Granath "gräset på myren i Sörängskärret" . Barnen Elin och Oskar fick hjälpa till med att bärga det slagna. De lasta- de myrgräset på björkruskor, som de drog upp på "fastlandet", där det fick torka. Äldsta dottern Elin gifte sig 1930 med Thure Book från Bringetofta. Modern hade avlidit 1927 och fadern började bli till åren, varför de nygifta övertog Hagen, där fyra barn kom att växa upp. Karl Granath avled våren 1938 i sitt åttiiofjärde år.

Samtidigt som paret Book övertog Hagen, alltså 1930, blev Elins bror Oskar ägare till en gård i Gunnarstorp i Bringetofta. Dit flyttade så småningom också den yngre system Anna. Nu blev det kanske lite modernare jordbruksmetoder. I varje fall skaffade Book häst. Sönerna berättade bl.a. , att det var förbjudet att ha för smala hjul på arbetsvagnar. Orsaken till detta var de inte riktigt säkra på, men troligen ansåg man, att de gjorde för djupa spår och på så sätt skadade vägen. Book hade en gång köpt en gammal begagnad bultahjulsvagn. När han vid något tillfälle kom körande med vagnen, hade polis Bergström fått syn på honom. Han hejdade Book, mätte hjulbredden och förbjöd honom att köra med vagnen. Om Book lydde, är inte känt, men han köpte så småningom en ny vagn eller kanske rättare sagt kärra. F.ö. lär Hagenvägen mera ha varit som en stig, innan den omkring 1938 byggdes om och grusades.

Rågen slagtröskades, varvid man började redan vid 4-tiden på morgonen, eftersom säden släppte lättare, medan det ännu var svalt. Den övriga säden tröskades med hjälp av hästvandring. Alla i familjen deltog efter förmåga – modern Elin matade in i tröskverket, fadern rev undan halmen, lille Martin manade på hästen, där den gick runt, runt i vandrigen och minstingen Gunhild fick sova på foderbordet i ladugården, eftersom det var för svalt för henne på logen. Martin minns, att han en gång fick ett munspel – det kostade 1:65 – som belöning, vilket han mycket uppskattade.

Thure Book avled hösten 1957. Hustrun Elin överlevde honom i nära 28 år och dog 90 år gammal 1985. Ensam i stugan behövde hon aldrig vara. Alltid bodde någon av sönerna hemma. Och 1966 blev det åter fullt hus, när dottern Gunhild flyttade hem från Lamhult med maken Erik Persson och två små flickor. I Hagen föddes ytterligare en son och en dotter. Något lantbruk var det inte längre fråga om korna hade sålts bara ett par år efter Thure Books död.

År 1999 lämnade familjen Persson Hagen och flyttade lite närmare samhället. Bröderna Johan Erik och Karl Axel Book bor kvar den sistnämnde och brodern Martin äger hälften var. Hagen har alltså varit i samma familjs ägo i mer än hundra år.

| <u>T. Hagen</u>  |                    | Sävsjö Säteri |
|------------------|--------------------|---------------|
| Br. Måns         |                    |               |
| h. Ingierd       |                    |               |
| Inh. Måns        | född 1684          |               |
| h. Margreta      | " 1690             |               |
| Rytt. Thor       | född 1694          |               |
| h. Elin          |                    |               |
| d. Elisabeth     | född 1732 i Ljunga |               |
| Per Larsson      |                    |               |
| h. Karin         |                    |               |
| d. Martha        | född 1739 i Ljunga |               |
| Br. Isac Jönsson | född ca 1690       |               |
| h. Märit         |                    |               |
| s. Jöns          |                    |               |

Br. Johan  
 h. Ingrid  
 d. Annica född 1746 i Ljunga  
 Änk. Lisbeth  
 Sven Håkansson född 1712  
 h. Maria Jonasdtr " 1712  
 d. Brita " 1746  
 d. Lena " 1752  
 Inh. Brita född 1694  
 Skrädd. Peter född 1740  
 h. Maria Svensdtr " 1746  
 d. Brita Caisa " 1765  
 s. Peter " 1769  
 d. Lisa Caisa " 1778 1794 t. Hjärtlanda  
 s. Anders " 1783  
 Inh. Stina född 1723  
 s. Peter " 1754  
 d. Liskan " 1761  
 Br. Jonas Gustafsson född 1766  
 h. Britta Catrina Petersdtr " 1765 i Ljunga  
 s. Petter " 1792 " " död 1792  
 s. Adam " 1793 " "  
 s. Andreas " 1799 " "  
 s. Åke " 1799 " "  
 M. Gustaf Sjögren född 1732  
 h. Helena Adamsdtr " 1745 i Ljunga  
 s. Magnus " 1775 " "  
 s. Isac " 1782 " "  
 Br. Nils Andersson född 1761  
 h. Stina Petersdtr " 1766  
 d. Lisa Catharina " 1790  
 s. Carl Gustaf " 1792  
 s. Johannes " 1795  
 s. Petter " 1798  
 Jonas Pettersson född 1745  
 h. Sara Nilsdtr " 1756  
 d. Stina " 1785 1806 t. Stockholm  
 d. Lisbeth " 1791 1812 t. Stockholm  
 d. Catharina " 1795 1812 t. Vallsjö

Br. Anders Pettersson född 1768  
 h. Annika Pettersdtr " 1774  
 s. Petter " 1795  
 s. Sven " 1797  
 s. Johannes " 1799  
 d. Maria " 1801  
 d. Anna Catharina " 1804 i Ljunga död 1809  
 s. Andreas " 1806 " "  
 Br. Jonas Eriksson född 1763  
 h. Stina Jonasdtr " 1779  
 d. Lisa Stina " 1804  
 d. Annika " 1807  
 d. Catharina " 1811 i Ljunga  
 M. Peter Nilsson född 1760 i Bringetofta  
 h. Lisa Andersdtr " 1763 " "  
 d. Lena " 1792 " " 1812 t. Hjärtaryd, se ne  
 d. Sara Lisa " 1798 " " se nedan  
 Änk. Lena Petersdtr född 1792 i Bringetofta se nedan  
 s. Anders Nilsson " 1813  
 d. Lisa Stina Nilsdtr " 1815 död 1819  
 d. Lena Nilsdtr " 1817 död 1819

T. Åsle Månsson född 1800  
 h. Lena Petersdtr " 1792 i Bringetofta  
 hennes s. Anders Nilsson " 1813  
 s. Johan Magnus " 1821 i Ljunga

Södra Hagen

T. Sven Rolf född 1790 i Bringetofta  
 h. Stina Petersdtr " 1789 " "  
 d. Anna Stina " 1818 " " 1834 t. Bringetofta  
 d. Lena Lisa " 1821 " "  
 s. Anders Wilhelm " 1827 " Ljunga 1845 t. Ljunga Lillegd  
 s. Pehr Adolph " 1831 " " 1847 t. Komst.Backegd

T. Sven Johannisson Holmqvist född 1807 i Nävelsjö  
 h. Sofia Jonasdtr Stork " 1812 " Ljunga  
 s. Johannes Magnus " 1833 " " död 1843  
 s. Jonas August " 1835 " "  
 d. Maria Christina " 1837 " "  
 d. Johanna Charlotta " 1841 " "

Dr. Karl Magnus Johannesson född 1822 i Vrigstad  
 h. Catharina Danielsdtr " 1814 " Hylletofta

Norra Hagen

T. Fredrik Malmgren född 1788 i Nydala  
 h. Sara Lisa Petersdtr " 1798 " Bringetofta  
 s. Gustaf " 1819 " Ljunga 1843 t. Foglabo  
 s. Anders " 1821 " " 1843 t. Källäng  
 s. Johan Peter " 1823 " Vallsjö död 1841  
 s. Carl Claes " 1827 " Ljunga 1846 t. Sandsjö  
 d. Lisa Sofia " 1833 " " 1845 t. Sandsjö  
 d. Anna Lena " 1837 " " död 1838

Sävsjö Säteri Hagen

Arr. Pehr Johan Magnusson född 1818 i Hylletofta  
 h. Johanna Sofia Gabrielsdtr " 1823 " Bringetofta  
 d. Anna Charlotta " 1845 " Ljunga  
 s. Frans August " 1848 " "  
 s. Carl Gustaf " 1859 " "

Arr. Sven Johan Jonasson född 1824 i Nävelsjö  
 h. Anna Lena Johannesdtr " 1830 " Vallsjö  
 s. Johannes Alfred " 1864 " Ljunga 1884 t. Vallsjö

Arr. Johan Otto Petersson född 1858 i Svenarum  
 h. Matilda Bernhardina Bäckström " 1855 " Hylletofta  
 s. Edvin Peter Sigfrid " 1887 " Vallsjö  
 s. Axel Erik Gunnar " 1891 " Ljunga  
 d. Anna " 1894 " " död 1894

Arr. Gustaf Edvard Petersson född 1860 i Svenarum  
 h. Alfrida Kristina Gustafsdtr " 1867 " Bringetofta  
 s. Peter Evald " 1893 " Ljunga död 1896  
 d. Karin Elvira " 1894 " "  
 s. Karl Gustaf " 1897 " "

Äg. Karl Johan Andersson Granath född 1854 i Bringetofta  
 h. Mina Sofia Nilsdtr " 1858 " "  
 d. Elin Mathilda " 1895 " Almesåkra se nedan  
 s. Oskar Samuel " 1897 " " 1930 t. Bringetofta  
 d. Anna Sofia " 1903 " Ljunga 1931 t. Bringetofta

Äg. John Thure Bertil Book född 1897 i Bringetofta  
 h. Elin Mathilda Granath " 1895 " Almesåkra  
 s. John Erik Roland " 1931 " Ljunga  
 s. Sven Martin Emanuel " 1933 " " 1956 t. V. Skedvi  
 s. Karl Axel Sigfrid " 1935 " "  
 s. Gunnar Ture Natanael " 1937 " " död 1938  
 d. Gunhild Elin Sofia " 1940 " " se nedan

|                            |      |      |   |            |
|----------------------------|------|------|---|------------|
| Sven Erik Alvar Persson    | född | 1935 | i | Hjälmseryd |
| h. Gunhild Elin Sofia Book | "    | 1940 | " | Ljunga     |
| d. Susanne Ingela          | "    | 1963 | " | Hjälmseryd |
| d. Monalis Birgitta        | "    | 1965 | " | "          |
| s. Kjell Roger             | "    | 1966 | " | Ljunga     |
| d. Annelie Sofia           | "    | 1971 | " | "          |