

Borta i grusgropen = finns inget kvar



Lugnets historia är kort. Stugan byggdes troligen 1866 och blev bostad för Lisa Stina Åslesdotter och hennes sex barn. Hon var nybliven änka efter grenadjären Jonas Peter Kraft på NO 77 Näset, som avlidit bara 37 år gammal.

Hur Lisa Stina kunde reda sig med sex små barn, kan man undra. Den äldsta, Christina, som noteras som "ofärdig", var 13 år, då fadern dog, den yngsta bara ett år. Lisa Stina står givetvis som "utfattig" och det var säkerligen oftast ont om matbitarna i Lugnet. På något sätt gick det ändå och fem av barnen nådde vuxen ålder och kom ut i livet, medan den yngste sonen bara blev sju år.

Säkert fick barnen så gott de kunde bidra till försörjningen från allra tidigaste år, men de tycks bo kvar hemma i Lugnet ganska länge. Den första, som flyttar, är äldste sonen, Frans August, som 1875 blir dräng på Komstad Västergård. Den yngsta, Anna Sofia, reser till Amerika, då hon är knappt 15 år gammal.

Så värst lugnt i Lugnet kan det inte alltid ha varit. Inte med så många barn och med den ständiga oron för brödfödan. Och flera barn och flera munnar att mätta blev det i stugan. Stackars Christina råkade nämligen "i olycka" två gånger och hade förstås de båda barnen hos sig i hemmet. När hon 1881 gifte sig med guldsmedsgesällen Bengt Magnus Mandelholm, tog hon dock barnen med sig. De nygifta flyttade till ett nybyggt hus strax intill Sandsjövägen - det fick namnet Kristinero som en liten hyllning till Christina. Mandelholms for 1893 till Amerika, men Kristinero finns ännu kvar (nuv. Sågareg. 8). År 1882 blev det tomt i Lugnet. De båda mellandöttrarna flyttade till Vallsjö och Lisa Stina hamnade på fattighuset. Hon var inte mer än 59 år men utfattig och väl också utsliten. Inget av de fem barnen tycks ha haft möjlighet att ta hand om henne. Men efter 18 år i fattighuset fick Lisa Stina år 1900 tydligen en Amerikabiljett av någon av de båda döttrarna där ute. Och så emigrerade den 77-åriga Lisa Stina - nog måste hon ha känt sig ganska stolt, när hon lämnade de andra fattighjonerna för att fara över det stora havet till det förlovade landet i väster.

Men om Amerika inte motsvarade förväntningarna, om Lisa Stina inte trivdes med döttrarna och deras familjer, om hemlängtan blev för svår eller vad det var för orsak, det får vi aldrig veta. För efter tre år i Amerika kom Lisa Stina tillbaka till Sverige, till fattighuset. Och på fattighuset dog hon 1906 83 år gammal.

Lugnets historia blev alltså kort, från 1866 till 1882. Stugan revs efter några år, men rester av den har funnits in i sen tid. Spisröset fanns kvar, när namnstolpen sattes upp hösten 1984. Stugan låg strax söder om Hallsnäs vid vägen, som gick mellan Komstad och Näset. Sedan många år har området från nya Vrigstadvägen mot Komstad utnyttjats för grustäkt. Det växande grustaget har nu uppslukat både vägen och resterna av Lugnet. T o m namnstolpen är borta.

B. Lugnet

## Komstad Backegård

Änk. Lisa Stina Åslesdtr	född	1823	i	Bringetofta		
d. Ida Christina Kraft	"	1852	"	Nydala	1881	t. Kristinero
hennes s. Ernst Herman Wilhelm	"	1874	"	Ljunga	1881	t. "
" d. Agnes Antoinette	"	1880	"	"	1881	t. "
s. Frans August	"	1854	"	Nydala	1875	t. Komstad Västerg.
d. Augusta Carolina	"	1858	"	Ljunga	1882	t. Vallsjö
d. Maria	"	1860	"	"	1882	t. "
s. Anders Johan	"	1862	"	"	död	1869
d. Anna Sofia	"	1864	"	"	1879	t. N. Amerika