



Just där vägen från Komstad mot Ljunga gör en krök ligger t.h. Petersborg inte långt från de båda sista Komstadgårdarna och Hörbergsstenen. Det kan säkert dateras till 1878, då Peter Kraft flyttade hit från NO 77 Näset.

Kraft, som bara var 35 år gammal, hade varit grenadjär men fått avsked, sedan han huggit sig i knäet och blivit rakbent och därmed oförmögen att sköta sin tjänst. I husförhörslängden noteras under Krafts första 7 år i Petersborg, att han är "verkbruten". I fortsättningen nämns dock ingenting om detta.

Peter Kraft var gift med Mathilda Hallberg från backstugan Hallsnäs, som låg aldeles i närheten vid den gamla markvägen från Komstad till Näset. Fem barn mellan 12 och 2 år fanns i familjen vid flyttningen till Petersborg – tre till föddes här. Den äldsta dottern blev dock inte mer än 10 år. Mathilda dog år 1886 bara 45 år gammal. Var hon utsliten av alla barnsängar – hon hade fått en dotter före äktenskapet strax efter sin 17-årsdag. Så stod Peter Kraft ensam med de sju barnen. De fyra äldsta var pojkar mellan 20 och 10 år. Den äldsta dottern var 7 år, den yngsta 1 år. Pojkarna fick väl hjälpa till efter bästa förmåga, men nog undrar man, hur familjen klarade sig utan kvinna i huset.

Förhållandena ändrades dock ganska snart. Amerika hägrade. Redan 1887 reste den näst äldste sonen över och tog med sig sin då 8-åriga syster Emma Elisabet. Två år senare följde de båda återstående äldsta pojkarna efter och så hade Peter Kraft bara den näst yngste sonen – den yngste hade avlidit vid 6 års ålder – och lilla Beda Mathilda kvar i hemmet.

De tre bodde kvar till år 1896. Då noteras för Petersborg "Ett hus eger Nils Peter Kraft vid Grimstorps station". Krafts har alltså flyttat, men Peter står ännu en tid som ägare till Petersborg. Beteckningen backstuga stryks, förmodligen sedan stugan sålts och flyttats in till Sävsjö. Där finns den ännu kvar som kärna i fastigheten Eksjöhovgårdsvägen 9.

Peter Krafts efterträdare på Näset, Klas Kraft, blev också hans efterträdare i Petersborg. Klas Kraft hade köpt stugan på Madeholm – de båda äldsta döttrarna, som rest till Amerika några år tidigare, lär ha bidragit till köpeskillingen. Stugan flyttades hit och återuppfördes som ett nytt Petersborg. År 1902 var det inflyttningsklart och här blev åter en stor familj, d v s Klas och Klara Kraft och de sex hemmavarande barnen. Och här födda Klara i sitt fyrtionionde år ännu en son. Familjen utökades med ytterligare en medlem vid flyttningen 1902. Klas och Klara tog nämligen till sig den gamla Sofia Lindberg, som i många år bott ensam i backstugan Värnet lite längre bort mot Komstad. Sofia, mera känd som Fasta-Fia, hade varit gift med Klas Krafts far, Anders Fast, men blivit änka efter bara något halvårs äktenskap. Nu kunde väl 86-åringen inte reda sig längre och så fick hon ett hem hos "styvsonen". Tydligt blev hon väl omhändertagen under sina tolv år i Petersborg och var nära 99 år gammal, när hon dog 1914.

De tre äldsta barnen hade farit till Amerika redan under tiden på Näset. Anna och Selma i Chicago drev en syateljé och klarade sig bra. År 1903 skickade de respengar till den 11-åriga lillasystern Laura. Nog kan man tänka sig, att det inte var med lätt hjärta, som föräldrarna släppte ifrån sig en sådan liten unge. Men framtidsutsikterna var ju betydligt ljusare i Amerika och så blev det en mun mindre att mätta. Något överflöd

var det nämligen inte i Petersborg, även om Klas Kraft drev ett litet jordbruk och hade ett par kor och någon gris och dessutom arbetade som stenhuggare. Pensionen från kronan gav inte stort tillskott.

År 1908 fick Krafts se sitt femte barn resa över till Amerika, 19-åringen Erik. År 1908 gifte sig sonen Oskar och flyttade in till Sävsjö. Han blev snart känd både som en duktig jägare och som en välblåsande medlem i Sävsjö Musikkår han fick år 1958 Sveriges amatörmusikkårares guldmedalj ,

När Klas Kraft avled 1924, hade Klara bara dottern Helga och den sistfödde, Einar, kvar i hemmet. Einar var det enda av barnen Kraft, som fick studera, detta tack vare hjälp från syskonen i Amerika. Han var begåvad och energisk. Genom en medfödd missbildning var det ena benet rakt. Givetvis var det besvärligt för honom att ta sig till skolan, särskilt sedan han börjat på Praktiska Skolan inne i Sävsjö. Men på något sätt lärde han sig cykla och så gjorde han om cykeln, så att han kunde trampa med sitt enda normala ben. Sedan trampade han friskt i väg mellan Petersborg och skolan i nästan vilken väderlek som helst.

Einar Kraft visade tidigt sin tekniska begåvning. Man minns ännu i Komstad, att han gärna sysslade med experiment av olika slag - sådant som kanske satte fantasin i lite extre rörelse och som därför fortfarande lever kvar i minnet. Det var naturligt, att han efter Praktiskan fortsatte på Chalmers i Göteborg och blev civilingenjör. Han fick sedan anställning på Aga Baltic och förflyttades 1938 till Syd-Amerika till en hög befattning inom företaget. Kontakten med barndomens bygd höll han dock genom alla år och reste också många gånger över på längre eller kortare besök. Både Einar, som avled på 1980-talet, och hans svenska hustru Aina är begravda på N. Ljunga kyrkogård.

Sedan Klara Kraft avlidit 1931, bodde Helga, som var glansstrykerska, ensam kvar. År 1935 beslöts på högre ort, att vägen förbi Petersborg skulle bättras på och rätas, varför ett vägarbetarlag snart var på plats. Och så gick det, som det gjorde. Tycke uppstod mellan den inte precis purunga Helga och en av mannarna i laget. Det blev giftermål, Petersborg såldes och Helga flyttade till Ryssby.

Den nye ägaren till Petersborg var cementgjutaren Erik Karlsson, som kom från Virestad med hustrun Hilma. Familjen Karlsson - en son föddes här - flyttade dock redan 1938 till Vallsjö.

Petersborg köptes av Axel och Elsa Johansson, som flyttade hit från Vrigstad och som kom att stanna i många år. Axel står i början som sågverksarbetare men blev tydligen senare banarbetare. Det blev främst Elsa, som kom att sätta gin högst personliga prägel på Petersborg. Hon var en ganska ovanlig människa, fantasirik och praktisk och med många intressen. Bl.a. skapade hon en originell trädgård runt huset - hon var något av trädgårdsentusiast och ständigt på jakt efter nya och ovanliga arter, som hon petade ner lite som det föll sig bland de tidigare växterna. Så tycktes det åtminstone, men det mesta trivdes och "Elsa i svängen" hade i sin krafts dagar en verkligt prunkande trädgård.

Elsa nöjde sig dock inte med blomsterprakten. Mellan blommor och buskar placerade hon lite här och där egenhändigt tillverkade skapelser av cement och sten - det var inte för inte som hon också var känd som Sten-Elsa. En del av verken finns ännu kvar, bl.a. en sittgrupp alldeles intill vägen.

Någon gång, kanske 1937, byggdes Petersborg om och en liten lägenhet inreddes på andra våningen. Den första hyresgästen var Allan Ottosson, som flyttade in redan under Erik Karlssons tid. Ottossons - han gifte sig inte långt efter inflyttningen med Astrid Andersson från Kråke - köpte 1941 Nyholm vid f.d. Hantverkargården och flyttade dit.

Nya hyresgäster blev så småningom Elsa Johanssons båda bröder, först Erik Karlsson med hustru och dotter, sedan den ogifte Olof Karlsson, mera känd som Olle på Lidgården. På senare år, sedan Elsa blivit änka, hyrde hon någon gång ut till sommargäster.

Axel Johansson avled 1977. Elsa bodde ensam kvar, men trädgård och hus blev väl för arbetsamma och så flyttade hon 1983 in i en lägenhet inne i samhället. Hon

avled våren 1998 i sitt nittiotredje levnadsår.

Petersborg ägs nu av Conny Andersson från Källäng.

B. Petersborg

Komstad Västergård

| | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| Gr. Nils Peter Kraft | född 1843 i Lannaskede | |
| h. Mathilda Helena Hallberg | " 1841 " Ljunga | |
| s. Pehr Johan | " 1866 " " | 1889 t. N. Amerika |
| s. Carl August | " 1868 " " | 1887 t. " " |
| s. Claes Alfred | " 1871 " " | 1889 t. " " |
| d. Helena Sofia | " 1874 " " | död 1884 |
| s. Axel Robert | " 1876 " " | |
| d. Emma Elisabet | " 1879 " " | 1887 t. N. Amerika |
| s. Anders Otto | " 1881 " " | död 1887 |
| d. Beda Mathilda | " 1885 " " | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Gr. Klas Kraft | född 1852 i Ljunga | |
| h. Klara Kristina Svensdtr | " 1855 " Hultsjö | |
| s. Klas Oskar Wilhelm | " 1885 " Ljunga | 1908 t. Liljerum |
| d. Helga Charlotta | " 1887 " " | 1935 t. Ryssby |
| s. Erik Martin | " 1889 " " | 1908 t. N. Amerika |
| d. Laura Sigrid Kristina | " 1892 " " | 1903 t. " " |
| s. Karl Harald Hallsten | " 1894 " " | 1913 t. Ystad |
| d. Esther Linnéa | " 1896 " " | 1921 t. Knivsta |
| s. Einar Emanuel | " 1904 " " | 1927 t. Göteborg |
| Änk. Sofia Charlotta Lindberg | född 1816 i Ljunga | |
| Erik Gunnar Karlsson | född 1907 i Stenbrohult | |
| h. Hilma Amalia Petersson | " 1902 " Virestad | |
| s. Bengt Erik Göran | " 1936 " Ljunga | |
| Axel Viktor Emanuel Johansson | född 1901 i Forserum | |
| h. Elsa Otilia Kristina Karlsson | " 1905 " N. Sandsjö | |
| s. Karl Axel Roland | " 1939 " Ljunga | |
| Allan Sigvard Artur Ottosson | född 1911 i Ljunga | |
| h. Astrid Otilia Andersson | " 1911 " " | |
| d. Vilma Solvig Ingegerd | " 1939 " " | |
| s. Erik Lennart Börje | " 1941 " " | |
| Erik Otto Julius Karlsson | född 1919 i N. Sandsjö | |
| h. Birgitta Svea Elisabet Johansson | " 1925 " Näsby | |
| d. Anita Birgitta Marianne | " 1943 " Vetlanda | |
| Bror Hjalmar Olof Karlsson | född 1915 i N. Sandsjö | |



Klara och Klas Kraft i Petersborg har Amerika-främmande ca 1922-23. Sonen Harald med hustru Dolly. I förgrunden döttrarna Helga och Laura.