



Torpet Ringsudde var gammalt och känt under ett par, tre olika namn. Men jämför man uppgifterna i de olika kyrkböckerna framgår, att samma ställe avses.

I den husförhörslängd, som börjar 1752, finner man torpet Ringås under Örsbyholms Södergård. Där bor då ett äldre par, Samuel Nilsson med hustrun Lena Pärsdotter. De finns med även i den äldsta längden, som börjar 1730, men står då bara på Örsbyholms Södergård. Till familjen hör här, alltså 1730, "Samuels fader gamle Nils", en son och två döttrar. På samma sida - längden går fram till 1750 - finner man även Nils Andersson, som 1746 gifte sig med Samuels äldre dotter, Ingeborg.

Nils och Ingeborg får en son, men sedan tycks de ha lämnat socknen, ty inget av de följande fyra barnen, födda 1752-62, är inskrivet i födelseboken. Någon gång efter 1762 har de tydligen flyttat tillbaka, ty Nils Andersson står då som brukare på Ringås.

Hur de gamla Samuel och Lena rätt sig under mellantiden, kan man undra. Samuel blev nämligen blind enligt dödboken. Kanske fick de hjälp av den unge sonsonen Jonas, som var född 1739 och skriven här en tid. Skriften i längden är dock så otydlig, att ingenting kan utläsas med säkerhet.

Våren 1764 dog Lena och i januari året därpå "blinde och gamle Samuel Nilsson i Ringås". Båda blev 80 år gamla.

Nils Andersson däremot blev inte så gammal - han var bara 50 år, när han hösten 1773 avled "af Bröstsuka eller lungesot". Han står som boende i Ringsudde. Nio år senare dog även "Enckan Ingeborg i Udden". Här möter alla tre namnen - Ringås, Ringsudde och Udden - inom en kort tidrymd och det är tydligt, att samma ställe menas.

Nils och Ingeborgs son Anders var bara 18 år, när fadern dog, men han tycks ändå ha övertagit torpet då. Han gifte sig efter ett par år och tre barn föddes - nu står det Ringås. Någon gång efter 1784, då den yngste föddes, tycks familjen ha flyttat. Tyvärr saknas husförhörslängder för tiden 1773-90, varför säkra uppgifter inte står att få.

År 1790 blir det klarare. Den 4 juli gifte sig nämligen "drängen Petter Andersson i Ringsudde" med pigan Catharina Påhlsdotter från Stocken. Bruden var bara 16 år gammal. Brudgummen var 9 år äldre, alltså 25 år. Petter står som brukare på torpet, som nog inte var så litet. Sex barn fick Petter och Catharina eller Caisa, som det oftast står. Men så många glada dagar blev det nog inte i Ringsudde. Den lilla Lena blev bara ett halvt år och dog av koppor 1800. Yngsta barnet, Johannes, blev drygt 1 1/2 år och dog hösten 1810 av "magaplåga". Han blev offer för en epidemi, som på två månader tog 12 små barns och en vuxens liv den vuxne var gamle Nils Svensson i Källåsen. I dödboken har prästen noterat "Ofvännämnda magaplåga var.. . Rödsot, som kallas. .. Dysenteri". Även följande höst grasserar rödsoten och tar då nio små barns liv.

Med Johannes död var det dock inte slut på sorgerna i Ringsudde. År 1814 dog den 19-åriga dottern Lisa Stina av "bröstfeber", väl tuberkulos. Allt eländet blev kanske för mycket för Petter och 1817 noteras, att han är "svagsint och eij arbetsför", en notering, som följer honom resten av livet. Ändå var måttet ännu inte rågat år 1825

dog den 21-årige sonen Sven av "lungrot" , sedan han något år försökt tjäna dräng i Örsby Södergård.

De enda kvarlevande av de sex barnen hade då lämnat hemmet långt tidigare – äldsta dottern redan 1810 och den yngsta 1821. Sedan Petter avlidit på våren 1831, blev Caisa ensam i Ringsudde, som nu degraderades till backstuga under Örsby Backegård. Säkert hade hon det ganska besvärligt, ty hon hade blivit "Ofärdig.

Lam i ena handen" . Lite lättare blev det kanske, sedan den 10-årige dottersonen Johan Svensson 1834 flyttat till henne från Stockaryd. Han stannade hos mormodern till 1843, då han blivit uttagen "till soldat vid Calmar Regemente" och placerats på NO 92 Djupadal i Hjärtlanda. Som soldat fick han tillnamnet Roth.

Caisa, som nu var i 70-årsåldern, bodde ensam kvar men flyttades 1846 till fattigstugan, där hon dog två år senare. Då hade sockenstämman strax innan beslutat, att Caisas stuga på Ringgudden skulle kunna användas till uthus vid den nybygg- da kombinerade skolan och fattigstugan. Hade Caisa levat lite längre, hade hon kanske fått återse sin stuga i ny miljö.

Nu blev Ringsudde åter torp men inte under Backegård utan under Örsbyholm Södergård. Tydligt byggs ny stuga, ty 1849 flyttar den unge torparen Johannes Petersson hit. Året därpå gifter han sig med den 4 år yngre Hedda Carolina Anders- dotter, som varit piga på Mauritzgård. Två döttrar kommer till världen, innan familjen 1858 flyttar till Fryele.

När torpskyltarna sattes ut 1984, berättade gamla Örsbybor, att två torp legat på platsen strax intill varandra. Det ena var Ringsudde, det andra Udden – de fick givetvis var sin skylt på anvisat ställe. Ytterligare en stuga tycks ha byggts omkr. 1860. Då noteras nämligen i husförhörslängden, att "1/2 T. har J. Svensson i Backegl" och "1/2 T. har Lars Lindberg i gården" , också det Backe- gård – Johan Svensson och Lars Lindberg var svågrar. En tid bor här också två torparfamiljer samtidigt. Vem som bodde var framgår dock inte – alla står skriv- na i Ringsudde och Udden nämns inte alls.

Familjen Peterssons efterträdare blev Nils Peter Jonasson, som med hustru och dotter 1858 kom hit från backstugan Nybygget under Mauritzgård. De skrivs på Svenssons del och får en dotter, innan familjen 1861 flyttar till Hjärtlanda, där Jonasson så småningom blev arrendator på Sjöholm.

Jonassons följs i Svenssons del 1862 av det nygifta paret Johan Peter Svensson och Lisa Maja Andersdotter, som dock bara stannar till 1864, då Johan Peter blir brukare på Stocken.

Till Lindbergs del flyttar 1860 Johannes Svensson från Hjälmseryd, gom är nygift med Lindbergs dotter Lisa Maria – stugan byggdes väl till dem. Fast de stannade inte så länge utan flyttade 1864 till Sjöholm tillsammans med de två små döttrar, som fötts här.

Ny torpare på Lindbergs del blir Andreas Svensson, som med hustru och ettårig dotter 1864 kommer från Stockaryd. Andreas står i nästa längd som hälftenbrukare, medan Svenssons del tydligen "brukas till Gården" – J. Svensson har avlidit och "1/4 Örsbyholm Backegl eger Bamästare Samuelsson i Säfsjö". År 1873 blev Andreas Svensson ägare till Samuelssons fjärdedel.

Sedan är under några år bara en familj skriven i Ringsudde/Udden, nämligen gamle Lars Jonas Lindberg med hustrun Anna Stina Svendsdotter och fyra vuxna barn. Han var son till Jonas Lindberg, som i några år var torpare på Ljungafällan och som senare står som "utfattig" i Spångstugan. Men för sonen Lars gick det bra. Vid 15 års ålder tog han drängtjänst i Örsby Backegård, varefter han bytte tjänst flera gånger. En tid vistades han i Stockholm och kom 1835 tillbaka och gifte sig med Anna Stina Svendsdotter från Ängen. Där blev Lindberg ägare till 1/8 – Anna Stinas far Sven Olofsson hade just dött och 1/4 Ängen delades mellan paret Lindberg och Anna Stinas tre omyndiga bröder. Så småningom blev Lindberg också ägare till först 1/8 och sedan 1/4 Örsby Backegård. Lars tycks dock ha varit en tämligen orolig ande, ty familjen flyttade ganska ofta.

År 1868 flyttade familjen Lindberg till Skepperstad, men nu, 1872, återvände man till Örsby och till Ringsudde, som väl varit i familjens ägo åtminstone sedan 1855-60. Lindberg var nu 70 år gammal och kunde kanske inte uträtta så mycket. Säkert fick de båda sönerna sköta det mesta. Den äldste, Andreas, for 1875 tillbaka till Skepperstad, men den yngre, Klas, blev kvar. I några år bodde Lindbergs ensamma i Ringsudde, men sedan kom det nog att bli ganska livligt omkring de gamla. Dottern Emma Sofia hade 1878 flyttat till Sandsjö men kom följande år tillbaka som nygift med snickaren Johan Alfred Fritz. Barnen kom tätt – fem söner och en dotter på åtta år. Brodern Klas gifte sig 1883 med Hilda Karlsdotter från Vrigstad. också här blev det sex barn, tre söner och tre döttrar. Familjen Fritz flyttade 1890 till Vrigstad, men innan dess sprang nio barn mellan 10 och 1 år omkring i Ringsudde.

Lars Lindberg dog hösten 1887 85 år gammal och sonen Klas skrivg som ägare till

Ringsudde, som nog inte längre räknas som torp. År 1889 flyttar ännu en familj hit, Karl Jonasson med hustrun Anna Stina Petersdotter och en vuxen dotter, som snart gifter sig i Hjälmseryd. Jonassons, som var i 60-årsåldern, kom från Vrigstad. Tydligt köpte Jonasson halva Ringsudde – de första åren står nämligen han och Lindberg som ägare till hälften var. Snart blev Jonasson dock ensam ägare och Lindberg står som "boende" .

En kort tid tycks det ha funnits fyra hushåll samtidigt i Ringsudde/Udden, nämligen Klas Lindbergs, snickare Fritzs, Karl Jonassons och änkan Anna Stina Svensdotters. Familjen Fritz flyttade ju snart, men de andra bodde kvar, även om antalet familjemedlemmar minskade något under årens lopp. Sålunda dog Klas Lindbergs knappt 2-åriga dotter hösten 1899 av "tandslag" – det samlande namnet på en del obestämda sjukdomar, som uppträdde hos småbarn vid tiden för tandsprickningen.

Lars Lindbergs efterlämnade hustru Anna Stina Svensdotter avled 1901 i sitt åttiosjunde år. Några år senare, 1905, dog Karl Jonassons hustru Anna Stina Petersdotter och 1912 avled Jonasson själv – båda blev 82 år.

År 1912 flyttade Klas Lindbergs äldste son, Karl Efraim, som var smed, till Nydala. Året därpå lämnade den övriga familjen Ringsudde och Klas blev arrendator på Ljunga Lillegård. Klas ogifta syster Johanna, som bott kvar efter moderns död och som står som väverska, flyttade 1914 också hon till Lillegård. Hon avled där 1923.

Egentligen var det ett stort steg Klas och Hilda Lindberg tog – de var ju inte längre så unga; han var 61 år, hon 55 år. Men de drev arrendet ända till 1922, då de flyttade till torpet Gröndal under Lillegård. Arrendet övertogs av sonen Erik Lindberg.

Sedan Johanna Lindberg flyttat 1914, tycks det ha varit tomt i stugorna några år. Åtminstone är ingen skriven där. Inte förrän 1919, då den 24-åriga Axel Svensson flyttar hit från Sandsjö med hustru och son. Följande år utökas familjen med en dotter – hon blev det sista barnet, som föddes i Ringsudde. Samma år flyttar hustruns unge bror Eskil Bergsten hit från Skepperstad.

När namnskyltarna sattes upp, berättades, att Svenssons bodde i den stuga, där skylten med namnet Udden placerades, medan Lindbergs bodde vid skylten Ringsudde. Men, påpekade man, i Örsby sade man aldrig annat än Udden om båda ställena.

År 1932 flyttade Svenssons till Stockaryd – Bergsten hade året innan flyttat till Nydala – och Ringsudde/Udden blev tomt och öde. År 1944 flyttades Udden, alltså den stuga, som Svenssons bott i, och blev stomme i Henrik Häggs nya boningshus längre fram i byn. Lindbergs gamla stuga lär ha fått stå kvar till omkr. 1965 , då den revs och sågades upp till ved.

Ringsudde och Udden låg väster om Ängen vid vägen mot Hennikahemmet. Udden låg närmast Ängen och Ringsudde bara ca 50 m. väster om Udden.

T. Ringsudde - Ringsudden - Ringås - Ringsås - Udden Örsby Backegård - Örsby Södergård

Samuel Nilsson	född 1684	
h. Lena Pärsdtr	" 1684	
s. Johan		
d. Ingeborg	" ca 1720	se nedan
d. Ingierd		

Samuels fader gamle Nils

Br. Nils Andersson	född 1722 i Ljunga	
h. Ingeborg Samuelsdtr	" 1720	
s. Jonas	" 1747 i Ljunga	
d. Maria	" 1752	
s. Anders	" 1755	se nedan
d. Christina	" 1759	
s. Johan	" 1762	

Anders Nilsson	född 1755	
h. Caisa Jonasdtr	" 1747	
s. Nils	" 1777 i Ljunga	
d. Inga Cathrina	" 1780 " "	
s. Samuel	" 1784 " "	

Br. Petter Andersson född 1765
 h. Caisa Påhlsdtr " 1774
 d. Mertha Cathrina " 1792 i Ljunga 1810 t. Hjärtlanda
 d. Lisa Stina " 1795 " " död 1814
 d. Lena " 1800 " " död 1800
 d. Lena Maja " 1802 " " 1821 t. Ängen
 s. Sven " 1804 " " död 1825
 s. Johannes " 1809 " " död 1810
 dotterson Johan Svensson " 1824 " Stockaryd 1843 t. Hjärtlanda

T. Johannes Magnus Petersson född 1822 i Ljunga
 h. Hedda Carolina Andersdtr " 1826 " Svenarum
 d. Ida Sophia " 1853 " Ljunga
 d. Wilhelmina Carolina " 1855 " "

T. Nils Peter Jonasson född 1820 i Korsberga
 h. Maja Stina Andersdtr " 1816 " Hjälmteryd
 d. Anna Maria " 1849 " Ljunga
 d. Wilhelmina Christina " 1860 " "

T. Johan Peter Svensson född 1833 i Stockaryd
 h. Lisa Maja Andersdtr " 1835 " Hylletofta

T. Johannes Svensson född 1829 i Hjälmteryd
 h. Lisa Maria Lindberg " 1836 " Ljunga
 d. Emilia Wilhelmina " 1861 " "
 d. Johanna Sofia " 1862 " "

T. Andreas Svensson född 1827 i Stockaryd
 h. Lisa Stina Jonasdtr " 1827 " Hjälmteryd
 d. Ida Christina " 1863 " Stockaryd

Lars Jonasson Lindberg född 1802 i Ljunga
 h. Anna Stina Svendsdtr " 1814 " Vallsjö
 s. Andreas " 1845 " Hylletofta 1875 t. Skepperstad
 d. Johanna " 1847 " Ljunga
 d. Emma Sofia " 1850 " " se nedan
 s. Klas August " 1852 " " se nedan

Sn. Johan Alfred Fritz född 1851 i Sandsjö
 h. Emma Sofia Lindberg " 1850 " Ljunga
 s. Karl Efraim " 1880 " "
 d. Anna Alfrida " 1881 " "
 s. Axel Vilhelm " 1883 " "
 s. Josef Frithiof " 1884 " "
 s. Johan Emil " 1886 " "
 s. Oskar Vitus " 1888 " "

Klas August Lindberg född 1852 i Ljunga
 h. Hilda Kristina Karlsdtr " 1858 " Vrigstad
 s. Karl Efraim " 1884 " Ljunga 1912 t. Nydala
 s. Gustaf Georg " 1886 " "
 s. Erik Robert " 1888 " "
 d. Anna Josefina " 1891 " "
 d. Ellen Maria " 1894 " "
 d. Ester Alfrida " 1898 " " död 1899

Karl Jonasson född 1829 i Vrigstad
 h. Anna Stina Petersdtr " 1823 " Hultsjö
 d. Jenny Lovisa " 1870 " Vrigstad 1891 t. Hjälmteryd

Karl Axel Svensson född 1895 i Hylletofta
 h. Agnes Emilia Petronella Bergsten " 1893 " Skepperstad
 s. Karl Gustaf Olof " 1917 " N. Sandsjö
 d. Maj Axia Emilia " 1920 " N. Ljunga
 Karl Eskil Gustaf Bergsten född 1901 i Skepperstad