



Ett par hundra meter norr om torpet Gröndal låg backstugan Skogsdal vid vägen eller snarare stigen, som förr sträckte sig från Ljunga by upp mot Mossarydsvägen. Gröndalsvägen korsas numera av den nya landsvägen mellan Sävsjö och Vrigstad och den gamla stigen har blivit skogsbilväg. Skogsdal byggdes förmodligen 1851 av torparen på Gröndal, Johannes Samuelsson, som då flyttar dit med hustrun Lisa Olofsdotter och de två yngsta barnen. Samuelsson hade bott i Gröndal i två omgångar, 1830—34 och 1840—51. Under mellantiden arrenderades Mossaryd Backegård. Vid flyttningen till Skogsdal hade de båda äldsta döttrarna redan lämnat hemmet, men familjen utökades snart här med en andra son. Det tycks inte ha gått så bra för Johannes Samuelsson. Snart noteras för de båda yngsta "Barnen njuta fattighjelp". Själv står Samuelsson som "fattighjon". Kanske drömde han om att förbättra sin ställning — "52 Betyg till Skåne", står det nämligen. Men någon resa till Skåne blev det nog aldrig.

Barnen tog så snart de kunde dräng- och pigtjänster i grannskapet. Den yngste for emellertid direkt till Värmdö utanför Stockholm 1870. Det verkar dock, som om de båda äldsta syskonen redan fanns i närheten. För Anna Kristina står nämligen "Betyg att antaga tjänst 27/4 66, hos en broder i Upland, Järfella För— gamle ". Den omtalade brodern kan inte ha varit någon annan än Anders Johan. Samuelsson miste hustrun Lisa på hösten 1870. Helt ensam i Skogsdal blev han ändå inte, ty redan 1868 hade Anna Stina Samuelsdotter flyttat dit från Vallsjö. Hon var yngre syster till Johannes; fadern var torpare på Öen, som då ännu stod som torp.

Om Anna Stina varit gift är oklart. Hon står först som "Pigan", sedan som "Enkan". Här blev hon emellertid "Gift 1876 30/12 med Enkl. Israel Nöjd u. Röd i Sandsjö sn". De båda nygifta hade nått mogen ålder - hon var 56 år, han 67 år.

Nöjd tycks inte ha flyttat till Skogsdal omedelbart efter giftermålet. I varje fall skrivs han inte här förrän 1879. Var det den nya hustruns bror Johannes, som var i vägen? Om det kan vi ingenting veta, men 1877 flyttades Johannes till fattigstugan, där han avled följande år. Och Anna Stina och hennes Nöjd kunde övertaga stugan.

Det gamla äkta paret tycks ha rätt sig någorlunda. Åtminstone noteras ingenting om fattighjon, utfattig e.d. Nöjd var avskedad grenadjär och fick väl någon liten pension. Strax norr om Skogsdal ses på 1956 årg ekonomiska karta en liten jordbit, som kallas Nöjdahacket. Ganska säkert är det väl gamle Nöjd, som hackat upp biten, kanske till potatisland. Så var ju basen för mathållningen räddad.

Något överflöd var det förstås inte fråga om. Siri Johansson, som växte upp på Gröndal, berättade, då namnskylden sattes upp 1984, att hennes äldre bror Gustaf ofta hjälpte de gamla med vedhuggning, fast han bara var 7-8 år gammal. När han var färdig, brukade Anna Stina säga: "Jag har inga pengar att betala dej med, men jag be till Gud för dej". Det var kanske en lön så god som någon. Israel Nöjd dog på hösten 1900 och Anna Stina följde honom några månader senare.

Han blev 91 år och hon 81 år. Skogsdal ströks ur längderna det blev bara 50 år. Fast grunden till den förhållandevis stora stugan anas ännu liksom rester av stenmurar.

B. Skogsdal		Ljunga Sonagård	
B. Johannes Samuelsson	född 1804 i Bringetofta		
h. Lisa Olofsdtr	" 1800 " Ljunga		
s. Anders Johan	" 1835 " "	1853 t.	Vrigstad
d. Anna Kristina	" 1843 " "	1859 t.	Ljunga Broddagård
s. Johannes August	" 1851 " "	1870 t.	Värmdö
Gr. Israel Nöjd	född 1809 i Sandsjö		
h. Anna Stina Samuelsdtr	" 1820 " Ljunga		