



Av backstugan Smedbo finns inte minsta spår och ingen minns den längre. Den ska ha legat vid landsvägen strax söder om Komstad inte långt från Fröjdafällan och mitt för den nuvarande sydligaste fastigheten i Komstad. På torpskylten står Smedsbo, vilket inte är helt rätt.

Smedbo byggdes troligen 1845 som bostad till soldaten Adam Jonasson Kamp, som då fått avsked efter 29 år som soldat på NO 11 Fröjdafällan. Han står här som gratialist och flyttade hit med hustrun Sara Pettersdotter och sex mer eller mindre vuxna barn. De äldsta barnen hade lämnat hemmet redan före flyttningen. Även de yngre barnen tog som alla andra tjänst så snart de kunde, alltså i 16-18-årsåldern. Slutligen var bara den yngste, Malachias, kvar i hemmet. Åtminstone tidvis, ty han har tjänst då och då men återvänder alltid till fadershuset. År 1864 flyttar han dock för gott till Sparreholm.

Ibland hör man en historia från förr om pigan, som klagade över att "en stackare har aldrig någon ro på sommaren är det åskan och på vintern är det husförhören". Männe inte Kamps son Jonas kände något i den vägen? Det gick i alla fall inte så bra för honom på husförhöret 1844. Prästen har noterat, att Jonas konfirmerats 1842, men "glömt af 1844". Han blev alltså inte godkänd utan fick tillsägelse att läsa på. Det kan inte ha varit lätt för en 17-åring att så bli utskämd inför hela roten.

Det dröjde inte mer än något år, förrän gratialisten Kamp står som "utfattig". Utfattig förblev han och sedan han dött 1870, flyttades änkan Sara efter två år till fattighuset. Hon var då 83 år och kunde väl inte reda sig längre.

Ensam i Smedbo hade Sara dock inte varit. Efter kamps död hade Anders Svensson flyttat hit tillsammans med hustrun Johanna och tre barn – ytterligare två föddes i Smedbo. Här står Anders och Johanna som inhyses och utfattiga, men de har nog sett åtminstone lite bättre dagar. De kom till Smedbo från Mossaryd, där Anders några år varit arrendator på halva Mossaryd Norregård. Det tycks inte ha gått så bra för den unge arrendatorn, ty från 1869 är familjen skriven i en namnlös backstuga under gården och en ny arrendator har tillträtt.

I Smedbo kom Anders Svensson och hans Johanna att stanna till 1896. Det måste nog ha varit ganska trångt i stugan ibland, eftersom den tidvis rymde både två och tre hushåll. År 1879 flyttade Johannas gamla föräldrar hit från Gröndal, där de några år bott hos sonen Pehr Johan. Det kan inte ha varit så lätt för Anders och Johanna, ty de gamla behövde säkert en del passning. Fadern, Johannes Karlsson, var nämligen "nära blind" och modern var "werkbr.", alltså tåls värkbruten. I sin krafts dagar hade Johannes varit torpare på Foglabo.

Under tiden som de gamla bodde i Smedbo, gifte sig Anders och Johannas båda äldsta barn och står som nygifta skrivna i Smedbo. Visserligen var det bara för kort tid i

båda fallen, men nog bör det ändå ha varit lite besvärligt. Dottern Helena var först och gifte sig bara 17 år gammal med Karl Gustaf Nyberg 1879. Det unga paret flyttade följande år till Källeberg vid Sandsjövägen i samhället, där Karls far Isak Nyberg bodde.

Sonen August gifte sig 1882 med Ida Karlsdotter. De hann få en son, innan de 1883 flyttade till Källeberg även de – Helena med familj bodde dock inte kvar där då. Efter några år blev August ägare till Aspelund, också det vid Sandsjövägen. Han dog dock tidigt och Ida fick det mycket besvärligt. Även mellanpojken Sven Johan bodde en kort tid som nygift på Källeberg, som måtte haft en särskild dragningskraft på Smedbobarnen.

År 1884 flyttades Johannas gamla föräldrar till fattighuset, där de båda dog följande år. De blev gamla trots krämporna, 90 och 91 år.

När Anders och Johannas yngste son, Carl Gustaf, gifte sig 1895, skrevs han liksom de båda äldre syskonen i Smedbo med sin unga hustru. En liten son föddes och dog, innan de följande år flyttade till Skogslund vid Sandsjövägen. Här antogs namnet Thuné. Ett par år senare flyttade familjen till Halmstad.

Anders Svensson och Johanna flyttade samtidigt som sonen till Skogslund, som Anders köpt. Skogslund var mera känt som Gubbabo, ty så hade den stuga hetat, som 1867 flyttats från Mossaryd och döpts om till Skogslund.

Anders i Gubbabo blev snart en känd figur i Sävsjö. Han blev nämligen åkare på gamla dagar (eller hade han börjat redan under tiden i Smedbo?) och forslade huvudsakligen varor från stationen till handlarna vid Lundbergsplan. Något storstilat ekipage var det inte, som stretade fram på samhällets dammiga eller leriga gator. Anders var fattig och hade inte råd att hålla sig med annat än gamla uttjänta hästkrakar, som han kunde komma över för några tior. Kanske höll kraken ett år eller två till, innan det var dags för nästa. Ibland lär kunderna-handlarna ha samlat ihop till en ny häst åt Anders.

Något storstilat ekipage var det alltså inte, men det utgjorde säkert ett ganska originellt inslag i sekelskiftets samhällsbild. Först kom nämligen den lille runde Anders och sedan den oftast trötta hästen, som han mer eller mindre drog efter sig, i det han ryckte i tömmarna, svor och domderade och manade på det senfärdiga öket. Sist kom så den i stil med det övriga ganska illa medfarna körvagnen, smal, med gnisslande hjul och kanske lastad med mjölsäckar eller silltunnor eller något annat. Fort gick det inte, men betalningen blev heller inte så över sig stor.

Anders fortsatte att köra ända in i sena ålderns dagar. Han dog år 1911 78 år gammal. Ida hade gått bort året innan.

Smedbo fick inga nya invånare efter Anders och Johanna. I husförhörslängden 1900 är det struket.

<u>B. Smedbo</u>		Komstad Södergård	
Adam Jonasson Kamp	född 1791 i Svenarum		
h. Sara Pettersdtr	" 1789 " Bringetofta		
d. Lena Stina	" 1817 " Ljunga	1846 t.	Vrigstad
s. Jonas Magnus Otto	" 1827 " "	1845 t.	Vallsjö
d. Catharina Charlotta	" 1830 " "	1847 t.	Skepperstad
hennes s. Claes Ottosson	" 1853 " "	1857 t.	Nydala
s. Per Johan	" 1833 " "	1851 t.	Stockaryd
s. Adolph Fredric	" 1836 " "	1850 t.	Vrigstad
s. Malachias	" 1836 " "	1853 t.	Komstad Södergård
Anders Magnus Svensson	född 1833 i Bringetofta		
h. Johanna Sofia Johannesdtr	" 1839 " Vallsjö		
s. Johannes August	" 1859 " Ljunga	se nedan	
d. Johanna Helena	" 1862 " "	se nedan	
s. Sven Johan	" 1864 " "	1886 t.	Källeberg
s. Carl Gustaf	" 1871 " "	se nedan	
d. Emma Sofi	" 1875 " "		
Johannes Karlsson	född 1795 i Näshult		
h. Johanna Magnidtr	" 1794 " Ljunga		

Karl Gustaf Nyberg	född 1858 i N. Sandsjö	
h. Johanna Helena Andersdtr	" 1862 " Ljunga	
Johannes August Andersson	född 1859 i Ljunga	
h. Ida Charlotta Karlsdtr	" 1856 " Hylletofta	
s. Karl Johan	" 1883 " Ljunga	död 1883
Carl Gustaf Andersson	född 1871 i Ljunga	
h. Anna Elfrida Karlsdtr	" 1871 " N. Sandsjö	
s. Karl Axel Bernhard	" 1896 " Ljunga	död 1896