



Backstugan Svenstorp, som låg till vänster om den gamla landsvägen mot Vrigstad förbi sista gården väster om Ljunga kyrka, kom förmodligen till 1820 som bostad åt Sven Malmqvist och hans hustru Sara Lisa Jacobsdotter och deras sex barn.

Malmqvist hade i ett par år varit ägare till 1/4 Ljunga Mellangård och hade närmast kommit från Hylletofta. Både där och i Ljunga står han som jordägare och nämndeman och hade alltså varit en betrodd man. Nu hade det tydligen av någon anledning gått utför och familjen står snart som utfattig.

När Malmqvist dog 1835 strax efter 68-årsdagen, hade alla barnen utom den yngste, som var född i Svenstorp, lämnat hemmet. Som ses på s. 8 flyttade då änkan Sara Lisa och Otto till Annetorp. Sedan blir det mycket oklart och virrigt i husförhörslängderna. Namnen Svenstorp, Carlslund, Nybygget och Annetorp är överstrukna och hopblandade, så att det är omöjligt att avgöra, vilken stuga som avses. I den längd, som börjar 1846, klarnar det något. Där står nämligen "Nybygget el. Svenstorp", varför man väl kan antaga, att samma ställe avses. År 1856 står det åter bara Svenstorp.

Vem som flyttade in efter Sara Lisa Jacobsdotter och Otto, är oklart. Troligen var det Gustaf Petersson med familj. De hade 1831 flyttat från Mejensjö Mellangård, där han brukat 1/4, till backstugan Carlslund. Där föds en son 1834. Nästa son föds 1840 i Nybygget och dottern Anna Sofia 1845 i Svenstorp. Som ovan nämnts, kan möjligen samma stuga avses.

Redan i Mejensjö står Petersson som "sjuklig", vilket väl var orsaken till att det snart också står "utfattige, njuta fattighjelp". Det blev inte bättre, sedan familjen 1847 flyttat till Annetorp (se s. 8).

Efterträdare i Svenstorp blev Jonas Magnus Jonasson Fisk, som med hustrun Gustafva Nilsson och fyra barn kom från Norreslätt under Ljunga Sonagård. Tidigare hade familjen bott i Broddanäs, där Gustafva var född.

Jonas Fisk hade förut varit sockenskomakare och antagen av sockenstämman både 1828 och 1835. Priserna för hang arbeten är noga angivna i protokollet: 1 par randsydd stövlar 16 skilling, 1 par becksömssydd stövlar 12 ske, 1 par kängor 8 ske, 1 par skor 4 sk. Skomakaren skulle komma till kunderna på anmodan. Medan han "skomakade" på gården, fick han maten och 16 skilling om dagen, berättade sonsonen John Fast vid en intervju 1970. Han berättade också, att Fisk en vinter satt hemma och gjorde ett par stövlar om dagen. Han fick 50 öre för ett par. Detta skulle sex personer leva på – de hade aldrig haft det så bra, sade Fast. Hur länge Fisk var sockenskomakare, framgår inte av längderna, men vid flyttningen till Svenstorp står han bara som "M. " d v s "Mannen". Kanske kunde han inte längre gå omkring - "döf, svag syn, ofärdig", står det. Snart får familjen Fisk "fattighjelp". De tre dottrarna lämnade hemmet efter hand och den ende sonen, Carl Johan, blev i 20-årsåldern soldat på NO 11 Fröjdafällan och fick då, som brukligt var, övertaga sin företrädares soldatnamn, här Fast.

Yngsta dottern, Johanna Christina, flyttade hem igen 1866 efter några års tjänst på ett par platser. Hon stannade kvar och blev så småningom känd som Fiska-Kitta. Sedan föräldrarna dött 1887 resp. 1899, båda i 85-årsåldern, bodde Kitta ensam i stugan, som enligt Fast ska ha varit liten och låg och försedd med halvmeterhög tröskel.

Fast så ensam var Christina Jonasdotter, som hon ju hette, väl inte alltid. Enligt Einar Ahnstedt, som bodde på Tåa inte långt från Svenstorp, brukade hon låta luffare övernatta i stugan. Kanske blev det någon liten slant eller en matbit i ersättning. År 1908 fick Kitta stadigt sällskap. Då flyttade nämligen den några år yngre skomakaren Nikolaus Olsson in i Svenstorp. Han var från Söderåkra i Kalmar län men hade enligt husförhörslängden "ingenstädes varit skrifven" under åren 1885-1908. Kanske var han en luffare, som nu blev bofast.

Efter fyra år, 1912, dog dock Olsson och Christina Jonasdotter blev åter ensam. År 1915 flyttades hon till Sandåkra, som tjänade som fattighus, och därifrån

1924 till ålderdomshemmet Johansberg vid Skogsgatan i samhället. Sedan skolan i Komstad, nuv. Hantverkaregården, byggts om till ålderdomshem 1925, flyttades de gamla dit från Johansberg. Både här och i Johansberg fick Kitta sällskap av bl.

a. Kristin Bolander och Johan Göth. År 1932 avled Christina Jonasdotter 93 år gammal. Svenstorp försvann ur längderna, sedan Kitta flyttat 1915. Troligen revs den nära hundraåriga stugan ganska snart. Grundstenarna är borttagna, marken uppodlad och det enda, som påminner om att här en gång legat en människoboning, är ett körsbärsträd och några snöbärsbuskar vid vägkanten.

<u>B. Svenstorp</u>		Ljunga Broddagård
M. Sven Malmqvist	född 1767	
h. Sara Lisa Jacobsdtr	" 1782 i Ljunga	
s. Jacob Fredric	född 1801 i Malmbäck	
s. Johannes	" 1806	1825 t. Ljunga Broddagård
d. Catarina	" 1811	
s. Anders Johan	" 1813	
s. Sven Gustaf	" 1815 i Hylletofta	1836 t. Komstad kvarn
d. Maja Lisa	" 1818 " Ljunga	1834 t. Ljunga Broddagård
s. Otto	" 1822 " "	
M. Gustaf Petersson	född 1801 i Ljunga	
h. Anna Stina Jonasdtr	" 1803 " "	
d. Lisa Stina	" 1825 " "	1841 t. Hylletofta
s. Andreas	" 1827 " "	
s. Carl Johan	" 1834 " "	
s. Johan	" 1838 " "	död 1838
s. Jonas Peter	" 1840 " "	
d. Anna Sofia	" 1845 " "	
M. Jonas Magnus Jonasson Fisk	född 1804	
h. Gustafva Nilsdtr	" 1813 i Ljunga	
d. Brita Sophia	" 1833 " "	1849 t. Hjärtlanda
d. Anna Catharina	" 1836 " "	1855 t. Komstad Garveri
d. Johanna Christina	" 1839 " "	1859 t. Broddanäs
s. Carl Johan	" 1847 " "	1865 t. Tofteryd
Skom. Nikolaus Olsson	född 1845 i Söderåkra	

Fiska-Kitta, Christina Jonasdatter, har flyttats från Svenstorp till ålderdomshemmet i Sandåkra. Omkr. 1917-18.

