

## Hus runt Viktoriasjön

*Källa: Skara gilles årsbok 1963*

På andra sidan bäcken låg ett stort hus, tomten nr 205. Byggnaden kallades "Kvarnen" det kom att inredas till många bostäder och rymde många människor. Oklart vem som ägde huset men mannen gick under namnet Närkingen. Närkingen byggde en stor väderkvarn på höjden på andra sidan bäcken mitt emot "Färgeriet". En av hyresgästerna i det stora huset var murarmästare Per Andersson med stor familj.

Granne till det stora huset bodde "Färgare-Johan" med hustru och fyra barn.

Intill Viktoriasjön låg Färgare Ekengrens tomt, familjen hade tre barn.

En rödmålad stuga låg invid sjön, den ägdes av snickare Krantz. Efter Krantz död köpte polis Olsson fastigheten.

I hörnhuset vid Botan och Victoriasjön (Sjödala ?) bodde fru Landahl änka efter en kyrkoherde.

I villan intill tomt 209 ägdes av murarmästare Ekholm, i huset bodde lektor Ulrik Holm , läroverksadjunkt Vitalis Damgren med fru flyttade därefter in i villan.

I hörnet Jesper Swedbergsgatan och Viktoriagatan byggde byggmästare Lundén en villa. I övre våning bodde kaptan Philip Åstrand gift med fröken Abrahamsson.

I bottenvåningen bodde änkefru Smith med många barn.

Utmed Jesper Swedbergsgatan bodde under 1890talet pappershandlare Lundberg med fru och fyra barn.

Huset intill Skarakällebron tomt 204, vid sekelskiftet bodde fröknarna Henricie. År 1975 ägdes huset av Hushållningssällskapet.

På övervåningen bodde änkan Sandberg med fyra barn.

På andra sidan bron ligger Annerska fastigheten. På 1880-talet bodde där kaptan Kihlman. En av hans sönder hade som gymnasist blivit illa behandlad av sina skolkamrater. Kommenderad en kväll till Gamla Kyrkogården och kapellet där. Kamraterna tog fast honom i händerna och fötterna och med neddragna byxor släpades han fram över den grusiga kyrkgången. Den unge Kihlman blev invalidiserad för hela livet. Kamraterna reglerades från skolan

Efter Kihlman flyttade stadens första telegrafkommissarie in, fröken Mathilda Andersson

I husets övervåning bodde konservatorn Gustaf Kolthoff, han flyttade sedan till Uppsala. Hit flyttade sedan fastighetsägaren Anner.