

telefon den 4/2 1987

Aina Nilsson (Svägerska till Margit Holbo) Ang. Holbonäs
Tegnervägen 18
Katrineholm tel. 0150-15556

Aina Nilsson är i 80-års åldern och bor på Service-huset i Katrineholm. Hon har reumatisk åkomma, men i övrigt fullt pigg och klar.

Det var hennes son Godsägare Gustav Nilsson på Stora Djulö, som gav mig adressen och telefonnumret. Godsägaren har tel.nummer 0150-10350

Aina Nilsson var bror till Bertil Holbo. Fadern hette Gustav Vilhelm Johansson. Han köpte Holbonäs gård år 1915. Då var Aina 8 år. Förutom Bertil hade Aina ytterligare två bröder och två systrar.

På Holbonäs bodde familjen Johansson åren 1915 - 1926 i 11 år. Gården köptes av Backa-Hosjö som då hade upphört med avverkningen på Holbonäs skogar. Sågverket var nedlagt, endast hyvleriet fanns kvar. Gustav Johansson med sin familj flyttade till Lerbo och blev lantbrukare vid gården Navesta.

En lantbrukare Friman från Helgesta köpte Holbonäs 1926 och hade gården kvar till 1931 då han sålde till greve Adolf Mörner. Nu är Friman bosatt i Torshällatrakten.

Holbonäs tiden 1915 - 1926

Huvudbyggnaden bodde vi i - den var stor - ett tag hade vi uthyrt till ett pensionat. Att det var en mycket gammal kunde man se på övre våningen som delvis var inredd - där fanns målade takbjälkar. Huset var vitrappat. Det var många rum på nedre botten - några rum hyrde vi ut.

Flygelbyggnaden var troligen äldre - den var liksom huvudbyggnaden byggd av liggande timmer försedd med blekrosa rappning. Den användes till att mäta ut mjölk till gårdsfolket. Något mejeri var det inte och ost tillverkades ej. På baksidan bodde en hästskötare och en gammal gumma. Dessutom fanns Inspektors- eller förvaltarbostaden om 3 rum och kök.

Därutöver

Statarlängan som var en tvåvåningsbyggnad, smedjan och tvättstuga.

Arbetarbostaden för 4 familjer - gårdsfolk, kördrängar m.fl.

på baksidan

Under Backa-Hosjö tiden bodde i huvudbyggnaden en disponent från Sparreholm.

I hagen fanns en sten med inskrifter om vilka Mörner-släktingar som ägt Holbonäs.

Utanför Holbonäs låg Gnalls holme där senare Povel Ramel kom att bo, men när vägen fick en ny sträckning sålde Povel holmen tillbaka till Holbonäs.

Ett roligt minne var år 1920

när man lade en stor fältmanöver till trakterna kring Holbonäs. Hela generalstaben var då inrymd i Holbonäs, med general Toll i spetsen. Det var ett rörligt liv med mängder av officerare, hästar och soldater.

En inspektor som bodde på Holbonäs hette Förvaltare Österberg.

Aina Nilsson travs mycket bra på Service-huset. Distriktssköterskor tittar till oss. Hobbyvärksamhet finns både för slöjd och vävning. Inte behöver man vara ensam. I går stannade hissen och jag som har svårt för att gå fick hasa mig ner till matsalen. Annars är allt bra.

Tor Vadlöv