



DYMLINGEN

Specialnummer

Södermanlands hembygdsförbund

2009 Årg 21

En hel tidning med litteratur publicerad av
sörmländska hembygdsföreningar

Släpps i
november 2009



SÖRMLANDSBYGDEN

2010

Södermanlands hembygdsförbund har sedan 1930-talet årligen gett ut boken Sörmlandsbygden som täcker hela landskapet Södermanland. Boken ger en bred bild av Sörmland både nu och då. Här finns allt från stenålder till samtid, arkitektur till natur, händelser, platser och personöden. Sörmlandsbygden 2010 släpps i november.

På sista sidan i denna tidning får du hjälp att prenumerera på boken och på vår hemsida www.hembygd.d.se går det att läsa ännu mer om både hembygdsföreningarna och om Sörmlandsbygden. Där finns också artikelregister över de artiklar som skrivits i de 77 böckerna som hittills getts ut.

Att dokumentera hembygden

Min farmor var född 1883. Hon fick ett långt liv. Hon växte upp på en liten gård vid Hjälmaren i Lista socken. Hon gjorde dagsverken vid den närbelägna herrgården. Träffade en smed i Sundby socken. Gifte sig med honom flyttade till Eskilstuna fick sex barn. De sista åren bodde hon på ålderdomshem. Hon tyckte om att berätta. Hon hade en skokartong fylld med fotografier. Hon berättade om människorna på bilderna, om de gårdar som skymtade, om arbetet. Jag tyckte om att lyssna. Jag borde ha skrivit ned hennes berättelser, skulle ha gjort anteckningar på fotografierna. Nu är allt glömt. Bilderna värdefulla utan namn och kommentarer.

Så är det ofta, för sent inser man vad som gått förlorat. Det gäller att skriva, att göra noteringar, att dokumentera då det ännu finns de som minns och kan berätta.

Förändringarna kommer snabbt

Samhället förändras. Förändringen går snabbt. För den som är upptagen av de dagliga sysslorna - arbete, studier, familjeliv - sker det oftast omedvetet och oreflektat. Det som sker blir snabbt historia. Industrier läggs ned, skolor som varit fyllda av liv står plötsligt tomma, säljs och får andra uppgifter, gårdar försvinner, öppna marker växer igen, floran på ängar och vallar förändras liksom djurlivet i skogar, gläntor och fågelvikar.

Hur många lanthandlar fanns inte efter den väg som i min barndom ledde från Eskilstuna och till det sommartorp familjen hyrde i Öja. Nu finns inga kvar. Några av byggnaderna är rivna, andra har blivit bostäder eller används för andra ändamål. Vem skriver deras historia? Ännu finns de som kan berätta. Ett landskap som Sörmland rymmer en rikedom på traditioner, kultur och historia.

Jag har erfarenhet av några publikationer som dokumenterat och presenterat sörmländska bygder. Boken "Ett stycke Sörmland. Flens kommun i tiden och historien" var ett ambitiöst arbete som tog tid att färdigställa med många kvalificerade medarbetare, forskare knutna till universitet och högskolor och kända författare som Björn von Rosen och Carl Fries. Jag har också medarbetat med några artiklar i Gillberga-Lista Hembygdsförenings skriftserie "Bygdeberättelser". En serie små opretentiösa böcker med ett omväxlande innehåll som övertygande visar hur mycket som finns att berätta om en bygd och som med eftertryck klagör att de för läsaren är minst lika fängslande och värdefulla som en bok med höga anspråk och strikta krav på vetenskaplighet.

Värdefulla minnen

Det är ingen tillfällighet att Samuel Heders bok om Näsuhulta från 1965 "En sörmlandsbygd och dess inbyggare" på antikvariat kostar mer än ett liknande band av Strindbergs "Hemsöborna" från utgivningsåret 1887 eller att man får betala mer för det lilla 30-sidiga häftet "Till Malmköping" från 1910 av signaturen Per Sörmlänning än för förstaupplagor av kända författare från samma tid.

Det finns ett starkt intresse av att lära känna den bygd där man vuxit upp och har sina rötter, där man bor - sedan länge eller som nyinflyttad - eller där man har sitt sommarviste.

Jag kan inte se att hembygdsrörelsen, en hembygdsförening har någon uppgift som är mer angelägen än att dokumentera sin bygd i skrift och i bild - fotografier gamla som nya - och att publicera materialet så att det blir till glädje för många inte bara för nuvarande utan också för kommande generationer.

PER HJERTZELL

Sörmlandsbygdens redaktionskommitté

Södermanlands hembygdsförbunds kansli:

Jennie Fornedal och Christel Comstedt

Kansliet kan oftast nås kontorstid. Om ej, så finns fax och telefonsvarare, dessutom e-post förutom vanliga posten.

adress: Behmbrogatan 20
611 32 Nyköping
Tel 0155-28 43 00
Fax 0155-21 74 77

Postgiro: 7 67 22 - 8
Bankgiro 619-1928
Hemsida: www.hembygd.d.se
E-post: kansli@hembygd.d.se

Till en främmande värld
Finska krigsbarn berättar



Till en främmande värld - Finska krigsbarn berättar

Näsuhulta hembygdsförening har precis gett ut en bok som illustrerar ett stycke levande samtidshistoria. Här berättas om några av de många barn som kom till Näsuhulta från Finland som krigsbarn. En nära skildring som också ger oss bakgrunden till fenomenet finska krigsbarn. Näsuhulta Hembygdsförening, Näsuhultagården, 63517 Näsuhulta



DYMLINGEN 2009
Specialnummer

Årgång 21
Södermanlands
hembygdsförbund

Redaktör: Jennie Fornedal
Christel Comstedt

Ansvarig utgivare: Jan Eric Rosenqvist

Utan Dymlingen skulle Sörmland se ut som ett plock-e-pinn. Det ligger mer sanning i det än man kan tro idag 2009. En Dymling är nämligen den träplugg som i äldre tider användes för att hålla ihop byggnadernas stockar.

Idag är Dymlingen hembygdsrörelsens tidning i Sörmland.

Upplaga 1 000 ex.
Linderoths Tryckeri, Vingåker, aug 2009
ISSN 0349-86662

"Gamla Oxelösund Människor och miljöer"

Skärgårdsgruppen inom Oxelösunds Hembygdsförening utgav år 2007 boken "Gamla Oxelösund – Människor och miljöer". Med uppslaget att dokumentera det område som från början utgjorde och benämndes "Oxelösund"

Boken är upplagd i tre delar:

- Historik kring Gamla Oxelösund och den intilliggande lotsbyn Sandviken
- Kvartersvisa berättelser om fastigheterna, människorna och miljöerna kring dessa, samt
- Boendeförteckningar över nuvarande och tidigare invånare.



Boken finns nu kvar i en begränsad upplaga. Den omfattar 160 sidor text och bilder. Försäljningspriset är 145 kronor.

Beställning: Christer Sandström, tel.0155-36541, e-post mobelox@telia.com

Conny Adolfson, tel. 0155-32040, e-post conado@spray.se

Björkviks flygbas

Fält 58

Av Lennart Bergqvist

Björkviks hembygdsförening 2009

I inledningen av skriften presenterar Lennart Bergqvist en situation som idag känns ganska avlägsen. Andra världskriget är över och det kalla kriget tar vid. Sverige ligger i skottgluggen mellan två fronter i detta nya krig och vi är dåligt rustade. Bergqvist leder oss fram till 1976 då Sverige ansågs ha världens fjärde största flygvapen.



Stora Malms sockens indelta soldater och soldattorp

Med stöd av bland annat hembygdsföreningen i Katrineholm - Stora Malm har Lars Ekoblom och Rune Öhlin gett ut en bok som i bild text och med kartor presenterar soldattorpen i Stora Malm. Även en hel del av de soldater som bott i torpen omnämns i texten.



Mälsåkers slott från dåtid till nutid

Kostar 95:-

Skriven av Stefan Seidel - journalist och verksam i Stallarholmen.

Skriften beskriver slottets historia på ett mycket lättillgängligt och berättande sätt, med historier ur verkliga livet. Med andra ord trevlig läsning!

Kontakta Lena Stensgård,
Mälsåkers Framtid
tel 0708 234517
0152-21058

Flygbasen i Björkvik byggdes i slutet på 1960-talet och blev en av de sista att byggas. Kring 1970 fanns det till försvarets förfogande över 200 banor att använda vid ett eventuellt krig. Alla var naturligtvis inte gömda i skogen, utan var motorvägar, civila flygplatser etc.

2002 såldes flygbasen till Björkvikring som blev de första att köpa en krigsbas av Fortifikationsverket.

Skriften innehåller bilder av verksamheten och beskriver basens utveckling och avveckling. Den är en spännande och annorlunda hembygdsskildring som beskriver ett nära förflutet som ändå ibland känns avlägset. JF

ÅRSSKRIFTER

Bettokrönikan 2008, årgång 19

Bettna hbf, Arne Pettersson

250x210 mm, 38 sidor

<http://hem.passagen.se/bettna.hembygdsf/>

Sjönarnet Yngaren, Bettna-smycket, Ångslupen Munter, Årets profil, 1970-talets raggare, Bettna storkommun, Intervju med inflyttade och mycket mer.

Björkviks hbf årsskrift 2009

Agnes Wirengren

A5-format, 52 sidor.

Björkviks hemliga flygplats, År 2008 jubilerade Björkviks kyrkokör, Eli Ahlboms resedagbok, Småspararna i Wirå, Akrostiken och mycket mer.

Björnlunda krönika, årgång 16

Björnlunda hbf, Göte Karlsson

A5-format, 56 sidor.

www.hembygd.se/sodermanland/bjornlunda

Var kommer namnet Björnlunda från?, Äppelbos historia, Förskolan Ängen - en byggnad i Björnlunda, Daga härads hälsovårdsdirektion, Visioner som förenar och mycket mer.



Berättelser från Bältingebygden, Nr 16

Bältinge hbf, Gun-Britt Carlsson 0155-26 15 28

235x205 mm, 32 sidor.

Balinge_hembygdsforening@swipnet.se
Flaggstången, Det gamla hushållet, Barndomsminnen från Sundbo, Dikt om utedasset, Bränneriet på Nynäs och mycket mer.

Årsskrift 2008,

Esbjörn Blåpannas Gille, Göran Birath, 016-35 40 50

240x165 mm, 40 sid format

Josef Söderholtz sätter en torped under tråkigheten på landsbygden, Nyinflyttad i Kvicksund: Här finns hjälpsamma grannar och engagemang för hembyg-

den, Konstnärskolonin som gav oss färg och form och mycket mer

Floda hbf, Årsskrift 2008

Siv Larsson 0150-27048

A5-format, 43 sidor.

Harsjöns järnvägsstation och Lugnets skola, Ingrid Aronssons berättelse, Samhället Strängstorp - Föreningslivet, Floda skola 1958 och mycket mera.

Årsskrift 2008,

Fogdöns hbf, Rolf Persson

A5-format, 42 sid

www.hembygd.se/sodermanland/fogdon

Torpen i Husby, När elen kom till gården Rosendal 1958, Vansö skolas invigning 1948, Jan Folkegård om den indelte soldatens liv i Hasta, Kerstin Rydbergs minnen från Vålnäs, Björsunds byalag och mycket mer

Bygdeberättelser 2007/08,

Gillberga-Lista hbf, Kajsa Enoksson, 016-600 91

format 230x210 mm, 104 sid

www.gillberga-lista.nu

Skräddarlärning fick stryk varje dag, Skrafsta by, Andolfs Alice - lagårdspiga, springflicka och servitris, Soldaten Erik Lind avrättades för mordförsök, Pojken från Gillberga - Alarik von Oelreich, Om livet på Väsby gård för hundra år sedan och mycket mera.

Gåsinge - Dillnäs Krönika

Gåsinge - Dillnäs hbf, Sive Karlsson 0158-32 111

A5-format, 48 sidor.

Hemsida via; www.hembygd.se

Vem var Ull? Från Åstugan till Björkorp, Med Bianchini på bygdevandring, Karl Ekblom i Gruvkärr - en hedersman, Jag har så rart i vatten och mycket mer

Skrifter från hembygden. Nr 21 Årsskrift 2009

Husby-Rekarne hbf, Nils-Gunnar Melin 016-253 64

A4-format, 36 sidor. Pris 60:-

www.husby-rekarne.se

Lötamormor, Bälgvikens samhälle del2, Att växa upp vid järnvägen, Bygd i förvandling, Skrivartäppan - festplats i Skogstorp, Ur ett gammalt fotoalbum och mycket mer.

Hällbybrunns Krönika 2008

Hällbybrunns hbf, Solveig Larsson, 016-35 23 36, A5-format, 35 sidor

Vandring i Folkesta stationssamhälle, minnen, välkommen till kyrkan, Där du bor.

Julita hbf årsskrift 2009

A5-format, 46 sidor, Pris 90:-

info@julitahembygdsforening.com

Arne Nilsson berättar, Torphistoria från Hälltorp, Djurhållningen på Östra Hälltorp, Bondeminen från Julita, Jag som trädgårdsarbetare och mycket mer.

Ungräven, ungdomsbilaga till Julita hembygdsförenings årsskrift 2009 16 sidor, A5-format.



Årsskrift 2009

Katrineholm - Stora Malms Hbf

165x240 mm, 64 sidor.

www.ksmhbygds.se/

Grafikerns Calle Jonzon - In memoriam, En hyllning till hembygden, När man dansade i väntsalen och väntade in tågen, Byggnadsfirman Eriksson och Malnäs AB, Kring en yxa av sten och mycket mer.

Årsskrift 2009, Årgång 5

Kjula - Jäders hbf, Britt-Marie Andersson 016-940 03

A4-format, 23 sidor

Hembygdsföreningen 30 år, Stugor och legender, Gårdarna i Mora By under 100 år, Bildkavalkad genom 30 år.

Berättelser från Dunkers och Lilla Malma socknar nr9

Malmköpingsbygdens hbf, 0157-202 04 (onsd kväll)

210*210 mm, 48 sidor.

www.hembygd.se/sodermanland/malmkoping

mhbf@telia.com

Jacob Falleij-Kronolänsman och postmästare i Malmköping, Föllökna vid Nedingen, Hugo Hoffner- Frisör i en pigkammare, Den gamla skjutsstationen, Till minnet av min gamla jordkällare och mycket mera.

Callandern Årsskrift 2009,

Mariefreds hbf, Lennart Schweitz, 0159-122 24

A5-format, 34 sid

www.hembygd.se/sodermanland/mariefred

Ordföranden har ordet, Mariefreds elektrifiering, Författare i Mariefred, Krönikor av Yngve Andersson, Trefaldighetskällan i Mariefred, In memoriam.

Mellösa hbf 2009

Hans Andersson, 0157- 600 68

A5-format, 58 sidor.

Maj i Flenmo, Mellösa en riktig kulturbygd, Nysatsningar i Hälleforsnäs, Bandyutställning, Valuta för pengarna, Krucifixet i Mellösa kyrka, Inga helgon i Mellösa och mycket mer.

Oxelöbygden

Oxelösunds hbf, Karin Främling 0155-33 637

A5-format, 52 sidor,

www.oxelosundshembygdsforening.se

En entusiast berättar, Lador som låg på Stjärnholms ägor., Minnen från ett flickscoutläger, Cajsa Lisa Swärd – en släktsaga, Mardla, ett flyktingöde och mycket mer.

Årsskrift 2008 nr 3,

Råby-Rönö hbf, Kurt Nordström, 0155-24 15 90

A4 format, 12 sid

www.hembygd.se/sodermanland/rabyrono

Ordförandespalten 2008, Redaktörens spalt, Råby krog blir Guds land, Åkarminnen från 1955-1975, Utåkers historia, Kritpipa upphittad av Martin Blomberg i Spångtorpskärrer, Midsommarfirande på Råbyvallen,

Årsskrift 2008,

Stallarholmens hbf, Sven Reiland, 0152-410 83

A5-format, 24 sid

www.stallarholmen.com

Kumla lanthandel, Enlundarn och hans gumma, Fadrdarna på Herrestad, En såg och några människor kring den, Flyghaveriet vid Adolfsberg, Styrelsen 2008, Ruffa Alving berättar om sin mor "Bang" Barbro Alving och släkten från Ytterselö.

Årsskrift 2009 nr 43,

Strängnäs Gilles hbf, Jan Fridström, 0152-152 17

A5-format, 20 sid

www.hembygd.se/sodermanland/strangnas

Ordföranden har ordet, Våra kyrkklockor har en intressant historia, Kyrkklockorna följer oss i livets olika händelser.

Svärta-Krönikan, Svärta förr och nu Årgång 29, 2009

Svärta hbf, Kerstin Jonasson, 0155-22 51 84

A5 format, 60 sidor. Pris 50:-

www.hembygd.se/sodermanland/svarta
svarta.hbf@passagen.se

Väder och vind, Ånga, Charlotte Wahlström, Hembyggsdag i Sjösa skola, Ur Folke Olssons fotoalbum, Två gårdar i Horn och mycket mera.

Årsskrift 2008 årgång 26,

Tuna hbf, Tunabygden, Arne Corell, 0155-577 48 A5-format, 64 sid

www.hembygd.se/sodermanland/tuna
Råsbäcken – en gammal gård, Minnen från krigsåren, Tunabyns ängsfjäll i Kila socken, Blomsterarvet på skolgården, Minnen från Tuna konsum, Spinn, spinn dotter min, Bygdevandring till Berga kulle och mycket mer.

Tunabergsbygden

Tunabergs hbf, Sven-Olof Sederström A5-format, 48 sidor, Pris; 60:-

www.tunabergs-hembygdsforening.org.se

Sparvärme, Damm- eller Lergruvefältet, Den långa resan till Tunaberg, Från bondeledare till gjutmästare, Lång dags färd mot Tuna, Navekvarns föreläsningssällning och mycket mer.



Torshammaren krönika 2008

Turinge-Taxinge hbf, Lennart Söderman, 08-552 405 16

A5 format, 56 sid

www.hembygd.se/sodermanland/turingetaxinge

Hur vi tvättade förr, När Dalkullorna kom till Taxinge, Torshammarens historia, Kungsbro löneboställe – Turinge prästgård, I historiens fotspår, Nykvarns musikkår – vital 140-åring m.m.

Åren som gått År 2008

Vagnhärads hbf Kjell Gustavsson 0156-268 49

A5-format, 26 sidor.

www.hembygd.se/sodermanland/vagnharad

trosaby@swipnet.se

Nya toaletter, Trostorpstugans renovering, Vagnhärad då och nu, Tankar kring en drunknad Vagnhäradsbo, Nygård, En Vagnhäradsprofil m.m.

Vrena och Husby-Oppunda hbf's Årsskrift 2009

Eva Lövgren, eva-lovgren@spray.se

A4-format, 40 sidor.

Vrena och Husby-Oppunda socknar för 100 år sedan, Vad det bättre förr?, Jag är nöjd med mitt liv, Ångslupen Munter med mera.

www.hembygd.se/sodermanland/vrena-husbyoppunda

Västra Vingåkers hbf Årsskrift 2009

A5-format. 48 sidor

www.vvhbf.se

wwhbf@tele2.se

Dopjubileum, Mordbrand i Kåsta, Det hände 1909, Namnet Käbtorp, Köpmanjubileum, Syföreningarna, Fiskestadga och mycket mer.

Årsskrift 2008 årgång 22

Ärla-Stenkvista hbf, Rolf Gustafsson, 016-770 07

A5-format, 34 sid

www.hembygd.se/sodermanland/arlstenkvista

Ungdomsorganisationer, Stenkvista-Ärla-Husby SLU-avdelning, Stenkvis-taskolan, Hur man åstadkommer ett bad, Sven Norman till minne, Gävobrev, Vår bygd i tidningen,

Årsskrift 2008

Österåkers hbf, Arne Westberg, 0151-340 26

A5-format, 48 sid

www.enebyhouse.se/hbf

Till minne av Arne Eriksson – Torp, Österåkers Missionsförsamling, Engström och Österåker, Från grädde till smör, Julfirande på 1930-talet och mycket mer.



Vårt Östra Vingåker

Östra Vingåkers hbf,

A4-format, 52 sidor.

www.hembygd.se/sodermanland/ostra-vingaker

Vi minns, Östra Vingåkers historiska arkiv, Kärret, Småskolan 1938, Sjönamnet Tisnaren, 100-årigt tekniskt fynd, ett strävsamt par och mycket mer.

Nekrologiet för Johanniterna i Eskilstuna.



I samband med att Eskilstuna 2009 firar 350 år har Sällskapet St Eskil låtit översätta och trycka Nekrologiet för Johanniterna i Eskilstuna. Det är första gången det översätts från latin och ett faksimile av originalet finns med för den som investerar i den röda påsen fylld av medeltida historia.

Kontakta Bror-Erik Ohlsson
tfn 016-51 57 73

Krönikan 2007-2008, årgång 12

ges ut av **Runtuna-Lids hembygdsförening** sedan 1988. Den innehåller hembygds-historia från socknarna Runtuna och Lid. Ca 64 sidor med berättelser och foton om livet förr samt bygdens dokumentation med fakta och många bilder. Hittills har 12 nummer kommit ut. Kontaktperson Anita Sederberg, Borgdalsgången 18, 611 57 Nyköping. E-post anita.runtuna@allt2.se



Hållsta samhälle under 1900-talet

Del 2



Husby-Rekarne hembygdsförening

Hållsta skrivarstuga har nu kommit med del två i serien om Hållsta under de senaste 100 åren. Den första delen handlade om näringslivet och denna del handlar om "olika samhälleliga nyttigheter". Någon tredje del i serien är inte planerad utan resterande material kommer att publiceras i årsböcker framöver.

Kommun och föreningsliv

Denna skrift handlar om Kyrkan och kommunen. Den tar upp kommunikationen ur alla möjliga vinklar. Sjukvård och annan kommunal verksamhet. En skrift som behandlar den senaste 100 åren kan inte undvika föreningslivet och här finns Frivilliga brandkåren, Sjuk- och begravningskassan och naturligtvis Eldistributionsföreningen.

1900-talets historia

Nyare historia är ofta mer dramatisk än den äldre eftersom man hittar mer detaljer och det finns fler källor kvar." Hållsta samhälle" är ett utmärkt exempel på arbetet med att dokumentera sin hembygd. Den bygger både på tryckta och otryckta källor och naturligtvis till stor del av minnen genom ett stort antal intervjuer.

JF



www.hembygd.se/sodermanland/turlingetaxinge
Turlinge-Taxinge hembygdsförening
Box 90, 15521 Nykvarn

Kilabygden nr 20, 2009.

Kila hembygdsförening

Vi har nu uppnått det aktningvärda antalet 20 när det gäller årgångar av skriften. Man kan väl säga att den lever i högönsklig välmåga. Material till att fylla skrifterna varje år saknas aldrig.

I årets upplaga finns nu sista delen av Edward Lambers tal. Det har varit en lång följetong, men i mycket berättat vår bygds historia. Till detta serverar vi som vanligt en blandad kompot av gammalt och nytt, stort och smått. Bl.a. berättar vi om Andelstvädden i Ålberga som var verksam i ca 20 år från 1946. Vi presenterar underbara gamla bilder från våra samlingar i artikeln om lantarbetarförbundet Kila avd 38 och Berry Gustavsson förmedlar starka minnen kring en bild av ÅGIF:s träningsläger 1960. Som Berry Gustavsson så poetiskt formulerar det, "Ett foto är en spegling av det förgångna, ett fruset ögonblick av minnen för oss som var med när bilden togs".

KERSTIN BLOMGREN



Hembygd på schemat

Skriften "Hembygd på schemat" togs fram för några år sedan och efterfrågas inte så mycket som den förtjänar. Därför passar vi nu på att påminna om den. Det är en skrift som är sprängfylld med inspiration och idéer för er som vill arbeta med barn och ungdomar. Den är också utmärkt att dela ut till skolorna så att de får lite inspiration. "Hembygd på schemat" kan vara en konkret utgångspunkt i dialogen med skolan för att utveckla just ert samarbete. Här ser vi tydligt hur mycket hembygdsföreningarna verkligen kan bidra med. Hembygds kunskap är så mycket mer än bara historia.

Hör av er till kansliet så skickar vi "Hembygden på schemat" till er så fort vi kan.



För hembygdsföreningar och skolor utanför Sörmland tillkommer porto.

JF

Gnesta i ord och bild

"Gnesta i ord och bild" från 2006. Boken omfattar 259 sidor och innehåller 503 fotografier av människor, hus (både nuvarande och sådana som är borta) samt gatuvyer, olika former av arrangemang m.m. Boken inleds med en skildring av ortens historiska utveckling från bronsåldern till våra dagar. Det är en koncentrerad skildring som omfattar 40 sidor.



"Glimtar från forna tiders Gnesta" Från 1990-talet. c:a 50 sidor med bilder i svart-vitt. Del 1 "Ja skulle ner te Gnesta", del 2 "Från mjölkkörning arla till Barrskogsdans särila", del 3 "Med kända och okända i helg och söcken", del 4 "Nästa Gnesta".

"Frustunabygden" 68 sidor i färg och svart-vitt. Illustrationer av Tord Nygren. Frustunabygden speglar liv och händelser i vår hembygd och ges ut en gång om året. Skrifterna och boken finns att köpa i Gnesta Bokhandel eller när Hembygdsgården är öppen vid någon aktivitet.

STEN ERIKSSON

Moln över Valla, 50 års väderhistoria med Valla Väder



Som nybliven lärarvikarie gick jag irriterat in i klassrummet där radion stod och brusade mellan två kanaler. När jag sträckte mig efter avstängningen protesterade eleverna. "Nej, Klimpen har åskbevakning."

De är få som missar Anders "Klimpen" Udins väderintresse. Att som nybliven pensionär fira 50 år med sin verksamhet visar på intressets djup. I "Moln över Valla" berättar han om ortens väderhistoria. En historia så befriad från dramatiska åskoväder att Anders Udin dystert funderar på att starta vilohem för åskrädda.

JF

Sköldinge Lerbo Hembygdsförenings årsskrift 2009

Skriven av Anders Udin www.vaderbitarna.se/Valla-Vader/index.shtml
Hembygdsföreningen; www.hembygd.se/sodermanland/skoldinge-valla-lerbo

Sköldinge - Valla - Lerbo hembygdsförening har sitt ursprung i Sköldinge Bildningsråd som verkade under åren 1950 till 1986. I stadgarna fastslogs från början att dess årsskrifter skulle ha ett tema, nytt för varje år. Detta har hittills resulterat i 23 årsskrifter, var och en med sitt eget tema. På hemsidan www.hembygd.se/sodermanland/skoldinge-valla-lerbo finns alla årsskrifter upptagna och de flesta går att beställa.

HANS BERGH

SÖRMLANDSBYGDEN

sörmlänningarnas egen årsbok

I november
kommer
en ny bok

Sörmlandsbygden beskriver den sörmländska kulturen både ur nutids och dåtidsperspektiv. Det handlar om en bred dokumentation som innefattar konst, litteratur, arkeologi, folklig kultur och tradition. I år får till och med en kronprins vara med.



I år kan du läsa om;

Öllösa bruk
Kilakastalen
Kronprins Oscar på lustresa i skärgården 1865
Sörmländsk bibliotekshistoria
Författaren
Auror Lundquist
Tunn-namn
Fyrarnas arkitektur
Sörmländska intervjuer
Femörefortet
Arkeologiska utgrävningar i norr och söder



Fyll i talongen nedan, klipp ut den och skicka till Södermanlands hembygdsförbund, Behmbrogatan 20, 611 32 Nyköping eller mejla till kansli@hembygd.d.se

- Jag vill prenumerera på Sörmlandsbygden (pris 150:- + porto) och får Sörmlandsbygden 2009 som första bok.
- Jag vill prenumerera och få Sörmlandsbygden 2010 som första bok (pris 150:- + porto).
- Jag vill i mån av tillgång köpa följande äldre årgångar av Sörmlandsbygden (pris 50-150:- + porto, beroende på årgång).

Namn:

Adress:

Telefon*:

Postadress:

E-postadress*:

* uppgifterna är frivilliga