



DYMLINGEN

Webbnr 2 2013

Den 7 september, årets mesta dag? Fototävlingen "Vår fantastiska hembygd"

Återigen står vi inför det angenäma dilemmat att det händer och produceras så mycket i Hembygdssörmland att det inte får plats i Dymlingen. En webbupplaga ser till att mer får plats och vi hoppas att vi hjälpt er att dämpa nyfikenhet och vetgirighet. Trevlig läsning redaktionen

Södermanlands hembygdsförbunds kansli:

Jennie Fornedal och Christel Comstedt Jonsson

Adress: Behmbrogatan 20, 611 32 Nyköping

Tel 0155-28 43 00

E-post: kansli@hembygd.d.se

Bankgiro 619-1928

Hemsida: www.hembygd.se/sodermanland

DYMLINGEN WEBBNR 2 2013

Södermanlands hembygdsförbund

Redaktörer: Jennie Fornedal och
.....Christel Comstedt Jonsson

Ansvarig utgivare: Jan Eric Rosenqvist

ISSN 0349-86662



Vår fantastiska hembygd



Till vinnare av fototävlingen "Vår fantastiska hembygd" har Göran Bayards bild från havreskörden i Malmköping, se sidan 8, utsetts.

Vi vill tacka för alla de bidrag som kommit in och gratulera Göran Bayard till vinsten av en mycket fin bok och en guidat tur i Vrena-Husbytrakten för din hembygdsförening.



Vi har också två bilder och fotografier som förtjänar ett hedersutnämmande. Nämligen Göran Dahlberg och Per Ivander.

Fler bilder som kommit in

Här följer ytterligare några av bilderna som kommit in till tävlingen. Fotografier är; Göran Dahlberg, Tystberga, Per Evander Bälinge, Håkan Becker, Fogdön och Lena Kalman, Åker.



Vår fantastiska hembygd



Hembygdens dag i Strängnäs



Fogdöns hembygdsförening har som donation fått inventarierna i den forna smedjan i Vansö. På Hembygdens Dag kunde smedjan, med inventarier, förevisas för allmänheten. Nuvarande ägaren Andreas Uddling visade sig ha ett gott handlag med både ässja och smideshammare. Dessutom kunde man se olika produkter som gjorts i smedjan av bysmeden Sven Andersson, bland annat hästskor för halta hästar.

Ett 40-tal personer besökte smedjan. Bilderna är tagna av Håkan Becker. I dimman syns Andreas Uddling.

I strålande medelhavsklimat visade vi vår fina kvarn. Från kl 10.00 till 15.00 var kvarnen öppen för besökare. Jan Folkegård hade fotoutställning: "Från kvarn till kvarn" med kvarnbilder från alla årstider från våren med syrener till isande kyla på kvarnens väggar. Fantastiska bilder!

Våra idoga mjölnare guidade hela dagen i en jämn ström. Drygt 100 besökare kom. Vi fick även besök från Schweiz och USA.

Ett stort varmt tack till våra mjölnare för den här säsongen: Gunnel och Lennart Ståhl, Laila och Stig Noord, Leif Schütz, Folke Brand, Jan Fridström och Bertil Stensgård

Stadsvandringen för nyinflyttade blev mycket trevlig men vi var bara 3 pers. men de var många nyinflyttade och alldeles nya medlemmar i hbf Strängnäs Gille. Vi hoppas få fler nyinflyttade som medlemmar! Foto Jan Folkegård.



Vrenadagen

Vrena friskola dansar medeltida danser och sånglekar under ledning av folkdanslaget på Nyköpingshus. Detta är ett samarbete mellan hembygdsföreningen Vrena Husby Oppunda, Vrena friskola och Nyköpings kommuns kultur och fritidsnämnd.

Vrenadagen besöktes av 1500-2000 personer.

Foto Frida Larsson



Remmalag i Österåkersbygd

Det var trettio förväntansfulla resenärer som äntrade tre vagnar dragna av fyra hästkrafter. Lena och Göran Olsson från Bia hade ordnat allt det praktiska. Färden började vid klockstapeln vid Österåkers kyrka, fortsatte genom Säby till Askö. Där berättade hembygdsföreningens ordförande lite om järngruvorna som omnämns redan från 1500-talet, men som hade sin storhetstid runt andra världskriget. Den vattenfyllda gruvan är ca 100 meter djup

och har över en kilometer orter. Färden gick vidare mot Forsby. Vid kyrkhagen finns berättelser om spökryttare under mörka fordomsnätter, men nu passerades platsen i lugn och ro. Men så var det också ljusan dag och ett strålande vackert och varmt väder. Vid Kalkugnstorp besågs resterna av den gamla brännugnen. Där fick remmalaget också göra en ändring i programmet. Tanken var att fortsätta mot Kalkbrottsutsikten men övningar på skjut-

banan strax intill gjorde hästarna lite osäkra. Nu blev det i stället matuppehåll vid det idylliska Kalkugnstorp där de sommarboende vänligt tog emot de oväntade besökarna. Skogstorpabyrn med de prydliga små stugorna som ligger som ett pärlband vid den gamla landsvägen passerades mot resans sista stopp i närheten av Tallsätter. I skogen västerut ligger Lomsjön och den gamla torvmossen. Det var Lappekungen Erik Eriksson som startade torvströfabriken runt 1910. Österåkers första och enda järnväg byggdes, en några hundra meter lång bana där vagnarna drogs av mänskliga hästkrafter. Runt 1950 upphörde torvfabrikationen och idag används torven som jordförbättring vid närliggande grustag. På färden hemåt passerade man bland annat hembygdsföreningens fina skolmuseum i Tallsätter. Lite Österåkershistorik, god mat och ett behagligt lungt tempo glädde deltagarna och så det fina vädret förstås.

ARNE WESTBERG

Fotot, är tagit vid kyrkhagen på vägen mot Forsby i Österåker, av Arne Westberg.

Runtunadagen

Under Runtunadagen hade Runtuna-Lids hembygdsförening öppet hus på hembygdsgården. I smedjan huserade Jan Hylander som visade hur gammaldags smide gick till. Fotograf Joe Eklöf.



Näshulta hembygdsförening hade i lördags tillsammans med Hanebergs Gårdsmuseum och Röda korset "Öppet Hus" vid Haneberg. Museigruppen visade museet och Röda korset hade "Loppis" och kaffeservering. Hembygdsföreningen hade gjort i ordning en tipstävling med gamla udda föremål. Av 63 deltagare hade 6 st alla tolv rätt. Bra gjort då vissa föremål var ganska kluriga. Inemot 200 personer hade kommit till denna gemensamhetsdag.

På bilden, som är tagen av Claes-Göran Eriksson, ses de föremål, som ingick i tipstävlingen.

Några exempel: Siltång, störhylsa, selpinne, knytare och magborr.

Skördemarknad i Vadsbro

Vi hade hemvändardag i hop med skördemarknad tillsammans med övriga föreningar i bygden i Föreningsgården, bilden visar en karta där vi markerat ut gamla torp, besökaren skulle sedan försöka gissa vad torpet hette, Börje Johansson berättar här om torpen på kartan för besökarna. Foto: Roland Johansson.



100 år på spåret



Lördagen den 7 september 2013 var det 100-års jubileum vid järnvägsstationen i Vagnhärad.

Ett späckat program framfördes på scenen framför stationshuset, som för övrigt är 101 år. En servering fanns för publiken.

Trosa Storband inledde med att spela när Ångloket med vagnar inkom på stationen. Landshövding Liselott Hagberg invigde festligheterna genom att klippa bandet som konferencién Elisabeth Ahlmark Gester och Anita Gustafsson höll i.

På scenen kom sedan Capella Vitalis, Kavalkadgruppen med specialskrivet material av Bengt Landin, Grave Robbert, PRO-kören och allt avslutades med Fearless.

Blå tåget körde mellan centrum och stationen. Åkerbergs Trafik hämtade passagerare vid ångloksstoppen. Lyckat jubileum. Lars Eriksson har tagit bilden. Vagnhärad's hembygdsförening, Turid Arvidsson



Lasse Lindberg iklädd rollen som Gustav V umgås med folket ovan och klipper band nedan. Där står också Anders Tegnér i borgmästare Carl Welanders gestalt. Foto Göran Dahlberg ovan och Lars Andersson th.



Torshälla marknad

Under Torshälla
marknad samlades
många på Bergström-
ska gården för att äta
våra goda våfflor.

Foto: Janett Eriksson



**LÄSARNAS
EGNA
ARTIKLAR**

Mitt Sörmland

sormlandsbygden.se/mitt-sormland/

Under rubriken ”Mitt Sörmland” i tidningen Sörmlandsbygden finns ännu mer. Bland annat hittar vi Kyrkogårdsvandringen i Stigtomta. Om ni inte redan hittat dit, titta in och se vad alla andra gör. Berätta om vad ni ska göra eller har gjort.