



DYMLINGEN

Nr 3 2014 Aug 26



Den lokala kampen mot främlingsfientlighet

Kampen mot främlingsfientlighet och organiserad rasism måste föras lokalt i Sörmland och länets kommuner. Folkrörelserna har en nyckelroll för att öka den sociala sammanhållningen och måste därför öka sina ansträngningar att nå nya grupper, inte minst invandrare.

Regeringen ger ett viktigt erkännande av det ideella engagemanget i sin politik för det civila samhället, men politiken blir verkningslös om den inte motsvaras av politiska åtgärder lokalt och regionalt. Den senaste SOM-undersökningen pekar på att en betydande del av befolkningen står utanför det organiserade civilsamhället. Främlingsfientligheten och missnöjet med demokratin är också mer utbredd på landsbygden och mindre orter. Det tyder på att folkrörelserna har tappat i inflytande.

Vi är övertygade om att strukturella förändringar inom offentliga verksamheter har försvårat för en naturlig samverkan med föreningslivet. Risker för att ungdomar i brist på demokratiska förebilder lockas in i gemenskaper med en antidemokratisk och rasistisk agenda ökar. En undersökning från stiftelsen Expo visar också att främlingsfientliga grupper blir allt mer välorganiserade.

Södermanlands

hembygdsförbunds kansli:

Jennie Fornedal;

jennie@hembygd.d.se

Adress: Behmbrogatan 20
611 32 Nyköping

Tel 0155-28 43 00
070-67 88 440

E-post: kansli@hembygd.d.se
Bankgiro 619-1928

Hemsida:
www.hembygd.se/sodermanland

Det offentliga stödet till föreningsliv och folkbildning har urholkats i många kommuner sedan början av 1990-talet och de regionala skillnaderna ökar. Om folkrörelserna försvagas är risken uppenbar att främlingsfientliga grupper får utrymme att projicera falska föreställningar om svensk identitet på kulturarvet. Sveriges folkrörelser kan och vill spela en nyckelroll i arbetet mot främlingsfientlighet. Även omvärlden ser gärna att vi arbetar aktivt mot rasism. En ny undersökning visar att sju av tio politiker ser hembygdsrörelsen som en resurs i integrationsarbetet. För att förhindra att den organiserade rasismen och främlingsfientligheten vinner terräng måste folkrörelserna flytta fram sina positioner som samhällsaktörer. Det lokala föreningslivet behöver ekonomiskt stöd för att nå nya grupper, men mycket kan vinnas genom ökad samverkan mellan föreningslivet och samhällsinstitutioner så som skolor, ungdomsgårdar, flyktningmottagningar, arbetsförmedlingar, polis och socialtjänst.

Kampen för demokrati och mot främlingsfientlighet måste bottna i ett lokalt engagemang i Sörmland och hela Sverige. Vi uppmanar såväl våra tvåtusen föreningar som alla andra folkrörelser att bidra till det lokala demokratiarbetet för att förhindra att den organiserade rasismen vinner politiskt inflytande. Hembygdsrörelsen och andra folkrörelser har alla förutsättningar att vara drivande för en positiv anti-rasism som möter människor med folkbildning, gemenskap och goda demokratiska förebilder. Då kan också folkrörelsearbetet förnyas.

Jan Nordwall
generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund

Artikeln har publicerats i länspress under sommaren, bla *Katrineholms kuriren*



DYMLINGEN NR 3 2014

Årgång 26
Södermanlands
hembygdsförbund

Redaktör: Jennie Fornedal

Ansvarig utgivare:

Jan Eric Rosenqvist

Manusstopp till nr 4/2014 är den 30 september

Framsida;

Distribueras till prenumeranter samt till styrelseledamöter i hembygdsföreningarna i Södermanlands län (20 ex) och till anslutna föreningar i Stockholms och Västmanlands län (3 ex).
Upplaga 1 600 ex.
Linderoths Tryckeri, Vingåker,
ISSN 0349-86662

Prenumerera

Sätt in 65 kronor på bankgirot till vänster och uppge namn och adress eller kontakta kansliet så hjälper vi dig.

Annonsera

Annonser från 180 kronor. Kontakta kansliet för mer information.

En resa i tiden - för framtiden

Somamrkursen 2014



Torsdagen den 5 juni 2014 samlades 16 deltagare från hela Södermanland till en endagarskurs kallad "En resa i tiden för framtiden" vid Tumbo kaplansgård. Där hälsade Jennie Fornedal från Södermanlands Hembygdsförbund deltagarna välkomna och presenterade dagens föreläsare Karin Beckman Thoor. Första stoppet för dagen gjordes vid Brobyhus vid Borsökna, en alldeles speciell plats med kulthus från bronsåldern. Vi fick vandra runt i terrängen och söka reda på vad som kunde vara bronsåldersgravar. Vi fortsatte vidare till Åsby, där vi på hålvägar och stigar vandrade genom ett av länets största gravfält med gravar från bronsålder till vikingatid. Här fick vi en välförtjänt rast med förmiddagskaffet. Lite regn i luften störde oss inte. Dagens program fortsatte med bilarna till Tumboåsen, där vi letade



*Varför stenarna ligger just så?
Jo, det vet vi som var med!*



på det stora gravfältet efter spår från en svunnen tid. Karin visade väldigt åskådligt, hur platsen sett ut för 3.500 år sedan och fram till medeltiden på pedagogiska kartor. Dagens lunch intogs i Kaplansgården och Karin berättade om de 59 Riksintressen för kulturmiljövården som finns i Södermanland. Dagen avslutades med ett besök i Tumbo kyrka, en 1100-tals kyrka som varit en mötesplats, sockencentrum och tingsplats genom många hundra år. Deltagarna tackade till sist arrangörerna för en mycket givande dag och framförde synpunkter på att snart få delta i liknande aktivitet på någon annan plats i Södermanland.

TEXT; LENNART PETTERSSON
BILD; JENNIE FORNEDAL

Karin Beckman Thoor når ni via Kraka Kulturmiljö
Tips; ladda ned appen "Kringlan" som är Riksantikvarieämbetets app som hjälper dig att hitta fornlämningar när dig.

...med plåster i ena byxfickan och pluntan i den andra...

Kaffet är kokat, mackorna är bredda och borden dukade. Hemvärnssoldater och Lottor väntas för att berätta om vad de gjort i baracken genom åren. Hembygdsföreningen har laddat med frågor för att se om detta inte ska kunna bli tema för nästa årsbok.

Snart börjar bilarna rulla in och det dröjer inte förrän parkeringen är lika full som den var när jag växte upp och det var fest i stugan. Berith Jern är både ordförande i hembygdsföreningen och den som driver vävstugan som idag huserar i lokalen. Hon hälsar alla välkomna och berättar om alla minnen hon får höra av dem som idag kommer för att handla i buti-

ken. Hon är nyfiken och vill veta mer om vad som varit här och vad som är idag.

Berättandet tar fart

Efter en lite trevande början då det inte är några problem att anteckna vad som berättas stiger snart ljudvolymen och snart upptäcker jag att jag antecknar två samtal på samma gång och mina anteckningar är ganska obegripliga. Bästa kameran har redan gått i strejk och den andra skriker efter batterier.

Den enda i församlingen som fortfarande är aktiv får ordet och samtalen lugnar ned sig igen medan Kennet Hansson beskriver dagsläget. "Då" är Sköldinge-avdelningen och Floda-avdelningen. Efter alla sammanslagningar är det "idag" en avdelning som sträcker sig mellan Vingåker och Björnlunda. Efter en beskrivning av vad en pluton består av får

Eva Andersson och Hans Bergh från hembygdsföreningen läser handlingar. Det kan nog bli något av detta! Nedan; Samling bland vävstolarna.

han frågan om folk kommer då? "Nej" blir det korta svaret. Skratten som följer är först muntra och igenkännande, men tonar ut i vemod.

Det drar ihop sig för fikapaus. Efterlängtat må jag säga. Skrivkramp! Fotografier och tidningsartiklar börjar cirkulera runt borden. Skannern går varm. de flesta är gamla färgbilder.

Medan skannern jobbar på inser jag att jag missar dräktdiskussionerna. Inte bara att det är olika typer av klänningar, märkena visar att de som bar dem hade olika uppdrag. Var tog pennan vägen? Är kameran på? Är bilden färdigskannad redan? Funkar verkligen denna i tryck? Verkligheten är tuff i hembygdsbranschen.

Så gammal är inte jag!

När gubbarna börjar ge sig har damerna fortfarande ångan uppe och samtalet kommer in på ålder. Åldern stämmer inte längre. "Ungdomarna" börjar bli pensionärer, "barnen" har fått barnbarn. "Man vet ju att de som jobbar är yngre i alla fall."

Skratten och berättelserna har varit tongivande för kvällen. Många ska hem och leta dokument i sina gömmor. Det kan nog bli en årsskrift av detta trots allt!

TEXT OCH BILD JENNIE FORNEDAL



Eftersök är vanligt att hemvärdet gör." Vi har varit med och hittat folk minns" Karl-Axel. Harry skrattar och berättar om när det hittade den försvunne i skogen. Så dök den uniformerade polisen upp och han försvann igen och det tog ett dygn till att hitta honom.



Hedersutmärkelse då fåglarna kom på tapeten



Konstnären 2014

Årets konstnär är Nicke Helldorf. Hans företag **Hand och Tanke** finns fysiskt i skogen i Näshulta i Sörmland mellan Eskilstuna och Katrineholm. Han har specialiserat sig på att slöjda naturtrogna fåglar i trä. Nötveckorna som utdelades som årets hedersutmärkelse är tillverkade med hjälp av yxa och kniv i lindträ och målade med linoljefärg.

"Mitt mål är att få fåglarna naturtrogna genom att få fram olika arters särskiljande karaktärer" säger Nicke Helldorf själv om sina fåglar, och fortsätter,

"Jag håller kurser i fågelslöjd men också annat, som att slöjda med olika naturmaterial och utomhuspedagogik."

Nicke Helldorf slöjdar sedan några år på heltid, och arbetade innan

dess som biologilärare på högskolan, framför allt på naturskolan i Eskilstuna som han startade 1991. Utomhuspedagogiken ligger Helldorf fortfarande mycket varmt om hjärtat.

Det var efter ett år på Sätergläntans trälinje som han började slöjda träfåglar i allt större omfattning och numer alltså på heltid.

"Eftersom fåglar har varit ett intresse sen barnsben kändes det självklart att det var fåglar jag skulle göra. Det är så mycket som är spännande med fåglar. De är ständigt närvarande och kan vara borta på ett ögonblick, deras biologi, förflyttning och förmåga till anpassning och överlevnad. Som slöjdare är det uttrycket och skönheten hos varje fågelart jag vill åt." säger han om sina fåglar.

Mer att läsa finns på www.handochtanke.se/

Utmärkelsen 2014

Hederutmärkelsen 2014 tilldelades på årsmötet den 3 maj. Jan Eric Rosenqvist läste upp motiveringarna och delade ut förtjänststecken till Göran Bayard, Malmköping, Claes-Göran Eriksson, Näshulta, Sten Eriksson, Frustuna, Ulf Malmkvist, Katrineholm samt Bengt Olsson, Östra Vingåker. Den sistnämnde var också den som framförde mottagarnas tack. Har uttryckte extra stolthet för denna utmärkelse eftersom detta egentligen är för att de haft ynnesten att arbeta och ha trevligt samtidigt. Han framförde ett gemensamt tack och påpekade att "Denna fågel kommer att få synas".

Årsmöte 2014

Under de sedvanliga årsmötesförhandlingarna valdes bland annat Mattias Sandberg från Barva in i styrelsen.

Kalle Holmsten gav mötesdeltagarna en välbehövlig och balanserad genomgång av sociala media.

Efter lunch bjöd Katrineholm Stora Malms hbf in till guidning i sitt nya museum vid Djulö. Ulf Malmkvist inspirerade besökarna med berättelsen om hur man tänkte inför detta projekt.

Årsmöte 2015 är den 9 maj

Bilder av Göran Dahlberg



Ligg steget före!

Den 8 oktober får ni möjlighet att med hjälp av läns museets byggnadsantikvarier lära er med om vårdplaner, om hur man kan arbeta för att slippa otrevliga överraskningar i sina fastigheter. Betydelsen av att ha och använda en vårdplan lyfts allt oftare och det kommer sannolikt i framtiden att vara en fördel då föreningen söker vårdbidrag att kunna visa att man arbetar förebyggande.

Inbjudan till kursen finns på vår hemsida, www.hembygd.se/sodermanland och ansökan för att få en egen vårdplan via Hus med Historia finns också där under rubriken "Arbetsområden...".

Förberedelser är bästa skyddet

Höststormar!

Nu är snart höststormarna i antågande. Under senare år har vi dabbats av många stormskador. För att försäkringen skall komma ifråga skall vinden ha en hastighet av minst 21 meter per sekund.

För att förebygga skador genom storm bör föreningarna regelbundet se över sin tomt och ta bort de träd som är sjuka och murkna. Vid stormvarningar bör man se över att man inte har några lösa föremål på tomten så som trädgårdsmöbler och att säkrar dörrar, portar mm.

Efter att stormen dragit över är det också av stor vikt att se över hembygdsgården så att takbeklädnaden ligger kvar där den ska vara så att man inte får följdskador i byggnaden av regn och snö.

Det som ersätts då stormen dragit fram och fällt träd över en byggnad

är skadorna på själva byggnaden. Däremot ersätts inte uppkapning, bortforsling och ersättning för själva trädet.

Det brinner!

Bland det värsta som kan hända en hembygdsgård är en omfattande brand. Många gårdar är väldigt gamla och oftast uppförda i trä. Många inventarier är insamlade under årens lopp, många skänkta av bygdens invånare och väldigt svåra att ersätta med nya. Naturligtvis är det viktigt att ha byggnader och inventarier rätt försäkrade och att se till att brandskyddet är det allra bästa för att minimera riskerna, men olyckan kan ändå vara framme.

OM olyckan skulle vara framme och hembygdsgården rå-

kar ut för brand är det mycket viktigt att ALLT, både inventarier och byggnader, dokumenterats på bästa tänkbara sätt för att ersättningen från försäkringsbolaget skall bli så rättvis som möjligt. Foton, filmer, nedtecknade beskrivningar av föremål och hus - ju noggrannare dokumentation desto bättre.

Först helgen i maj i år brann dessvärre två byggnader ner, Spårbolstugan i Herrljunga Hbf och Krogen i Nässjö Hbf. Samtidigt förstördes oersättliga föremål.

Se över försäkringsbehovet - både avseende byggnader och löseegendom.

Ni har väl inte heller missat att ni kan få bidrag till larm och släckutrustning genom Hembygds-försäkringen och att vissa säkerhetsåtgärder berättigar till rabatt på försäkringen.

Hembygdsförsäkringen,
Östra Långgatan 30A, 432 41 Varberg
hembygdsforsakringen@hembygd.se 0200-22 00 55



BYGD OCH NATUR DEBATT

Säg din mening på
BYGD OCH NATURS
NYA DEBATTSIDA

www.hembygd.se/bndebatt

Hur ska hembygdsrörelsen få
inflytande i kulturpolitiken?
Medbestämmande i plan- och
byggfrågor? Bättre ekonomi?
Fler att engagera sig? Vilken
valfråga är viktigast?

Tyck till på webben!

Skicka ditt debattinlägg till
debatt@hembygdsforbundet.se

Höstmöte

2014

15 nov

i

Strängnäs



Hur vill vi välkomna till Sörmländska hembygder?

Under några år nu har vi arbetat med tillgänglighet och turism i liten skala. Nu känner vi i Södermanlands hembygdsförbund att det är dags att växla upp. För att få klarhet i vad ni i hembygdsföreningarna har för behov och önskemål, vad ni skulle vilja arbeta med för att få fler deltagare och medlemmar, genomför vi nu under hösten 2014 en förstudie med stöd av Leader Inlandet.

En del av denna förstudie är en enkät. På vår hemsida www.hembygd.se/sodermanland finns en länk till frågorna i den. Genom att så många som möjligt svarar på denna enkät hoppas vi kunna få en klarare bild av hur vi bör arbeta vidare på detta område.

Hör gärna av er via telefon eller mail för att framföra era tankar och synpunkter. Det är viktigt att vi vet hur vi på bästa sätt skall fortsätta arbeta.

Bilden är från "En resa i tiden", som du kan läsa mer om på sidan 4, Karin Beckman Thoor berättar på kyrkogården vid Tumbo kyrka. Foto JF

Ny adress till Södermanlands hembygdsförbund

From den 1 oktober 2014 finns Södermanlands hembygdsförbund på Sörmlands museum, Östra Trädgårdsgatan X. Vi sitter i bottenplan till vänster om receptionen, alltså ingången mitt emot biblioteket. Vår postadress är då



Begränsad eftersändning.

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan

Avsändare: Linderoths tryckeri
Box 144, 643 22 Vingåker

Returadress: Södermanlands hembygdsförbund
Behmbrogatan 20, 611 32, Nyköping

Kulturarvsforum 2014

Bilder och vad de berättar

Kulturarvsforum genomförs den 25 oktober i Eskilstuna

Dagen kommer att ägnas åt bilder. Vad berättar bilderna och hur arbetar vi med att förmedla och dokumentera dessa berättelser? Hur ser vi till att bevara, använda och tillgängliggöra de berättelserna?

Inför arbetet med att välja bilder för "Bilder som berättar" sommaren 2014 blev det för min arkivförening tydligt att vi sitter med så mycket förkunskap när vi tittar på bilder att många av oss ser och upplever helt olika saker när vi tittar på en bild. Hur får vi med dessa kunskaper och



intryck? Bilden här från buggkursen i Folkets Hus i Katrineholm till exempel. Den får många att dra på smilbanden, antingen för att man själv gick danskurs eller kanske för att man minns berättelser och roliga historier från danskurserna som "alla" gick under en period på 1970-80-talen. Andra ser bara en svart-vit bild av en tråkig lokal av folk som verkar dansa lite.

Kulturarvsforum 2014 kommer förutom inspirerande föreläsningar bland annat om dokumentärfoto och **tillgängliga fotografier att innehålla** ett studiebesök på Svenskt barnbildarkiv.

Inbjudan kommer förutom via utskick att finnas på vår hemsida och på Facebook.

Temaresor i hembygderna

Den 21 oktober, Eskilstuna, kl 9.00 – 16.00
har vi glädjen att kunna erbjuda er något nytt och spännande.

För att fler ska möta hembygden och få uppleva glimtar av allt det vi har att erbjuda, för att vi ska få fler och nya besökare, planerar Södermanlands hembygdsförbund den 21 oktober en idédag tillsammans med STUA och kommunernas turistansvariga i länet. Tillsammans önskar vi skapa resor och utflykter på olika tema.

Målgruppen för det inledande arbetet blir pensionärsföreningar och andra föreningar. Turisterna är på intet sätt uteslutna, men detta är ett bra sätt att påbörja arbetet. Fördelen med föreningar är dessutom att

de gärna kommer under perioder då den vanliga besöksverksamheten inte är lika intensiv.

Denna idédag kommer att bli en guldgruva för att knyta behövliga kontakter, inspiration och för att utbyta idéer med varandra och med kommunernas representanter i ett sammanhang som har alla möjligheter att få långt gående, positiva konsekvenser i den lokala verksamheten.

Idédagen genomförs hos Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsgatan 10 i Eskilstuna. Deltagande är kostnadsfritt.



Anmälan till kansli@hembygd.d.se eller 0155- 28 43 00 senast den 6 oktober



ÅRSSKRIFTER

Bettna krönikan 2013

Bettna hembygdsförening
Årgång 24

Per-Ivan Andersson, 0155-960 81

www.bettna-hembygdsforening.se

Hvalsta gård, Skomakarvisa, Birgittas hågkomster, Blixt och dunder, Avspana din sockengräns, Gamla arbetarbostaden och mycket mer.

Årsskift 2014

Björkviks hembygdsförening
Årgång 27

Inger Bergqvist, 0155-747 17

www.hembygd.se/bjorkvik/

Sockenstugan i Björkvik efter sekelskiftet 2000, En leende Nikita Chrusjtjov i Björkvik 1964, Provinsläkarparet Hansson i Björkvik med mera.

Björnlunda Krönika 2012-2013

Björnlunda hembygdsförening
Årgång 18

Pia Forss Hansdotter, 070-228 18 44

www.hembygd.se/bjornlunda

Welander, Slaktar-Nisse och Pantsar, Vandrarhem med kärlek, Udda verktyg, Ekvägen I Björnlunda, Satt de tillsammans på dass förr? och mycket mer.

Årsskrift 2014

Flens hembygdsförening

Kulturella upplevelser och intressanta möten

Årgång 3

Yvonne Nilsson-Gauffin, 0708-30 68 25

www.hembygd.se/flen

Minnen från en uppväxt i Flen, Taljastugan får en ny timmerstock, Flen i litteraturen, Salsta gård, Från fattigstuga till sjukhem med mera.

Årsskrift 2013

Floda hembygdsförening

Örjan Lindgren, 0150-260 95

www.hembygd.se/floda-hembygdsforening

Postrånet, Bröllopet vid Himlinge, När Lars-Erik Pettersson i Himlinge tog körkort, Motorhistorierna, Skolklasser på besök och mycket mera.

Frustunabygden 2013

Frustuna hembygdsförening

Årgång 14

Sten Eriksson, 0158-103 04

www.hembygd.se/frustuna/

Årets Gnestaprofil: Erik Samuelsson, Missionshuset blev Ådalskyrkan, En gammal boplats med kulturväxter får

nytt liv, Tuff framtid väntar för hembygdsrörelsen, Det har funnits sex benisnstationer i Gnesta med mera.

Bygdeberättelser 2013

Gillberga – Lista hembygdsförening
Ann-Marie Asplund 016-60154

ebba.asplund@telia.com

www.hembygd.se/gillberga-lista/

De stora sänkningen av Hjälmaren, Kontrollassistenterna, Årets hembyggsdag vid Biby smedja, "Gåramålaren" Johan Larsson, Kyrkobröderna utestängde kvinnorna, Minnen från Fnösketorp i Gillberga, Professor Wall i Berga-en levande uppslagsbok, med mera.

Skrifter från hembygden, nr 26

Husby-Rekarne hembygdsförening
Årsskrift 2014

Pris 60 kr

Ingrid Åstrand, 016-920 52

www.hembygd.se/husby-rekarne

Skolorna i Husby-Rekarne, Ryningsbergs säteri, Årby Tegelbruk, Strömsbergs såg, Nils Lindhe berättar med mera.

Hällbybrunns krönika 2013

Hällbybrunns hembygdsförening

Harriet Wahlberg, 016-35 27 26

www.hembygd.se/hallbybrunn/

Kyrkoherdens sida, Minnen, Hälsning till kära mor, Försäkringsbedrägerierna 1899, Min skolväg 1943-1950, En vinsterdag för snart 60 år sedan med mera.

Årsskrift 2014

Julita hembygdsförening

Leif Thegle 0150-91 460

info@julitahembygdsforening.com

www.hembygd.se/julita

Årets klipp, Lily Lundgren Källberget berättar, När Västra Skogen fylldes av fria bönder, Gösta von Düben på Fogelsta med mera.

Ungräven 2014

Ungdomsbilaga till Julita hembygdsförenings årsskrift

En skolresa, Händelser i Julita, Branden i Julita med mera.

Årsskrift 2014

Katrineholm-stora Malm hembygdsförening

Jan Remröd, 070-592 15 18

www.ksmhembygd.se/

Trollstenen i Trolldals hage, Fattighus



i Stora Malm, Gnallen, Studieresa med Gubbdagis, Cyrus Mannervik med mera.

Årsskrift 2014

Mellösa hembygdsförening
Hans Andersson, 0157-600 68
www.hembygd.se/mellosa-hembygdsforening/
Nådatid för Kyrkskolan, 25 år i Hälleforsnäs, Mer om Gud Fader från Änkhuset, Ovanligt luciafirande i Kolhuset, Succé när operan flyttade till Hälleforsnäs och mycket mer.

Årssrift 2013

Stallarholmens hembygdsförening
Rolf Sundman, 0159-201 54
www.hembygdstallarholmen.com/
Årskrönika 2013, Edmunds minnesresa, Minnen från Herresta, Vargskall på Selåen, De tre hushållen i Vallatorp.

S:t Olof

Torshälla hembygdsförening/S:t Olofs Gille
Iha Frykman, 016-35 81 39
info@sanktolofsgille.se
www.sanktolofsgille.se

Medlemsblad, nr 2 2014, årgång 24
Stadskällarbron – en långdragen historia, Så minns jag gårdarna och människorna vid Östra torget på 1930- och 1940-talet.

Årsskrift 2014

V. Vingåkers hembygdsförening
Björn Wilhelmsson, 0151-123 24
www.vvhbf.se
En adelsdam, Morjarå, Mählqvist rör, Vingåkers site brukspatron, Ett skräddarliv med mera.

Torpgrunden

Öja-Västermo hembygdsförening
Eric Andersson, 016 61160
www.hembygd.se/oja-vastermo
Tidskrift nr 2, 2014, 20:e årgången
Öja-Västermo skytteförening, Barnsköterskan som blev taxiförare, "Öja-Lasses" familj, Elever från Hammargårdets skola på utflykt mer mera.