



*Båthus vid Raggaröfjärden
efter vinterns härjningar.
Foto: Hans Tibell*

Innehåll:

Ordföranden har ordet	sid 3
Aktiviteter	sid 4
Årsmötesprotokoll	sid 5-6
Ekonomisk rapport	sid 7
Dagboken En dag på Söderön	sid 8
Siv skriver dagbok	sid 9
Litet Söderö-lexikon	sid 9
Båtsmän på Söderön	sid 10
Parisresan	sid 11
Upprop Runstavar/Kalenderstavar	sid 11
Fröken Hilma Sjöström - Mamsell	sid 12-13
Nytt från Nolsterby	sid 14
Havererat flygprojekt	sid 15
Söderöns Hembygdsförening	sid 16

Ur Bondepraktikan:**”En bisvärm i maj är lika mycket värd som ett lass hö”**

Vill du bli medlem i hembygdsföreningen?

Har du glömt att betala medlemsavgiften?

Då sätter du in 100:- på pg 15 28 61-1

Skriv alltid namn och adress och gärna e- postadressen på inbetalningskortet när årsavgiften betalas in.

Söderöpostens redaktion består f.n av:
Hans Tibell, Viveka Westman, Robert Henningsson och Åke Westman
För innehållet i artiklarna svarar respektive författare
Ansvarig utgivare är Hans Tibell

Har ni material (text eller bilder eller både och), mejla dem till westsson@comhem.se
Layout Åke Westman. Tryckt av Östhammars Kommun.



Ordföranden har ordet!

Nu när värmen kommit kan vi glädjas åt att ha lyckats övervintra en gång till. Vintern blev ju kort och ganska skonsam, men isen har ställt till mycket problem. Lågtrycken kom, ett efter ett, sjövattnet steg alltmer för varje lågtryckspassage, båtar och bryggor flöt bort, polisen letade ägare till sjöfynd, vattenlinjen från Laga Skiftet återuppstod tillfälligt.

Så kom, sent om sider, årets isläggning - vid högvatten. Stigande och sjunkande vattenstånd gick hårt åt bryggor och båthus. Men vi kan ju stillsamt minnas att det varit så här förr. Årets besvär är alltså inte unika - översvämningar och isskrivning har vi sett förut, så det är bara att ta fram virke och verktyg och sätta igång! Och vara klar till nästa vinter.

Det goda samarbetet med Bygdgårdsföreningen fortsätter och vi har god kontakt med Raggarö och Tvärnö Hembygdsföreningar, liksom med Söderöns Utvecklingsgrupp.

Det nya verksamhetsåret kommer att ha många aktiviteter av den typ som uppskattades förra året.

Se på annonserna för kommande evenemang, kontakta styrelsen, läs Annonsbladet, ta egna initiativ, häng med på det du gillar, lär känna din bygd och dina grannar.

När dina barnbarn i framtiden blir nostalgiska och minns gamla stofiler och original - då är det oss dom talar om! Se till att dom får bra historier att berätta!

Söderöposten är Söderöns Hembygdsförenings medlemsblad.

Det här numret delas ut till samtliga hushåll på Söderön, och vi hoppas att Ni ska hitta något intressant att läsa. Ni som inte redan är medlemmar, är välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen, om Ni har några frågor. Eller kanske använda inbetalningskortet som följer med och bli medlem.

Gökotta

Söndag 27 maj

Samling vid Yttersby vägskäl
kl. 06.00

Guide: Gunnar Emanuelsson
Medtag: matsäck och gärna
kikare och fågelbok.

För info ring Gerd Åbrandt
tel. 703 41 eller
Christer Mattsson tel 704 90



Välkomna!

Nationaldagsfirande vid Söderögården

Onsdag 6 juni

Kl. 12.00

Musikunderhållning, högtidstal och kaffeservering.
Se vidare annons i Annonsbladet. Samarr. med Söderöns Bygdegårdsförening.

Välkomna!



Byvandring Färdgårde- Hummerdal

Lördag 11 augusti

Kl. 10.00

Samling vid Färdgårde med bl.a information av Arbetslag Norra Roslagen, en avdelning av Föreningen Allmogeåtar.

Se vidare annons i Annonsbladet. Medtag matsäck.

För info ring Margit Gustavsson eller Anna-Britt Matsson



Välkomna!

Vårt behov av Visor och folktro Söderögården 17 okt.

Kl. 19.00

Författaren och folklivsforskaren Ebbe Schön underhåller tillsammans med trubaduren Dan Hagelberg.

Se vidare annons i Annonsbladet. Kaffeservering. Samarr. med Söderöns Bygdegårdsförening.

Välkomna!



ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-03-25

Plats: Söderögården, Långalma

1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Hans Tibell hälsade alla välkomna

2. Mötesfunktionärer

Till ordförande för mötet valdes Christer Mattsson och till sekreterare valdes Karin Hörner Andersson.

3. Fråga angående mötets utlysande

Information om och kallelse till årsmötet har hembygdsföreningens medlemmar fått utskickat i Söderöposten. Mötesdeltagarna godkände mötets utlysande.

4. Fastställande av dagordning

Mötesdeltagarna godkände förslaget till dagordning

5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Margareta Mattsson och Sven Matsson

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för år 2006

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2006 redovisades av Christer Mattsson och godkändes av mötesdeltagarna.

7. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse upplästes av Margareta Mattsson och godkändes av mötesdeltagarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet

Mötesdeltagarna beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret .

9. Val av ordförande

Hans Tibell omvaldes till ordförande för ett år

forts. nästa sida

10. Val av styrelse och suppleanter

Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes för två år Christer Mattsson, Gerd Åbrandt och Agnetha Eriksson.

Kvarstående ledamöter för ytterligare ett år är Ulla-Britt Jansson, Karin Hörner Andersson och Viveka Westman.

Till suppleanter i styrelsen valdes på ett år Margit Bergström, Anna-Britt Mattsson, Margit Gustavsson, Maja Ejdersund, Hans Gustavsson och Conny Wahlgren. (Elsy Österberg har för närvarande inte möjlighet att delta i styrelsearbetet).

11. Val av revisorer och ersättare

Margareta Mattsson och Lage Löwén valdes till revisorer. Mats Jorlin valdes till Revisorssuppleant. Alla på ett år.

12. Val av ombud till Upplands fornminnesförening och Hembygdsförbund

Till ombud valdes Ulla-Britt Jansson. Viveka Westman valdes till suppleant.

13. Val av ombud till Söderöns Bygdegårdförenings årsmöte

Till ombud valdes Ulla-Britt Jansson

14. Val av tre ledamöter i valberedningen

Till valberedning omvaldes Arne Westerberg (sammankallande), Mats Frylmark och Patrik Westerberg.

15. Fastställande av medlemsavgift för år 2008

Beslutades att medlemsavgiften för år 2008 blir oförändrad, alltså 100:-

16. Behandling av motioner

Inga inkomna motioner

17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan för år 2007, finns att läsa i Söderöposten nr 1 2007.

18. Övriga frågor

Avgående styrelsemedlemmarna Robert Henningsson, som varit med i styrelsen sedan föreningen bildades och Hanna Toil avtackades.

19. Årsmötets avslutning

Ekonomisk rapport i sammandrag:

Föreningens intäkter:

Intäkter från aktiviteter	1826:-	
Försäljning av dagböcker och receptsamlingar	1070:-	
Medlemsavgifter	11800:-	
Kommunala bidrag	1350:-	16046:-

Föreningens kostnader:

Inköp av material	258:-	
Möteskostnader	1682:70	
Medlemsavgifter	1653:-	
Kostnad för aktivitet	1000:-	
Lokalhyra	1150:-	
Trycksaker	720:-	
Annonsering	1176:-	
Porto	1206:50	
Övriga kostnader	1025:-	
Bankkostnader	825:-	10696:20

Vi fick alltså ett överskott för 2006 på 5349:80, som förs över till 2007 års verksamhet.

Under dagen rullade två bildspel. Det ena har föreningen fått av Göran Olsson och det visade bilder från fiske och jordbruk i Nolsterby under 40- och 50-talet och bilder från Långalma affär.

Det andra bildspelet är föreningens egen bildbank. Vi har nu ett 60-tal fotografier med text från Söderön i gången tid, som vi gärna visar.



*Bildspelen var mycket uppskattade
Foto: Gerd Åbrandt*



*Robert avtackades
Foto: Åke Westman*



*Viveka och Hanna
Foto: Åke Westman*

Dagboken En dag på Söderön- 16 maj 2002

Det är nu fem år sedan Söderöns Hembygdsförening gav ut Dagboken. Det var ett 50-tal personer på Söderön som skrev dagbok den 22 maj 2002 och den är lika intressant att läsa idag som då, kanske intressantare t.o.m. Den finns fortfarande att köpa genom styrelsen och kostar 80:-.

Vi har blett Erika Lundmark, som då bodde i Yttersby och skrev dagbok den här dagen, att berätta vad som hänt henne, under de fem år som har gått.

Fem år sedan "En dag på Söderön" skrevs - oj vad tiden går fort. Livet förändras, även om jag inte trodde det då.

Vi bodde i Yttersby då och pendlade till våra arbeten om dagarna. Vi trivdes bra och hade inga planer på att flytta.

Så hade någon sagt till mig för fem år sedan att jag skulle flytta och byta jobb inom tre år, så har jag nog inte trott det...

Men så för tre år sedan, beslutade kommunen att Långalma skola skulle läggas ner. Jag som trott att mina barn skulle få gå i Långalma, precis som jag gjort och att de skulle få leka i skogen och på ängen som jag gjorde.

En dag i februari kom Björn hem och frågade om vi skulle flytta i stället (?). Jag tyckte han var "tokig" och ville inte flytta då. Men ju mer jag tänkte på de långa resorna (med våra barn som lätt blir åksjuka), runt Öregrund morgon och kväll på väg till arbetet i Östhammar och Gimo, så kändes tanken att flytta mer lockande.

Vi började leta hus, men det slutade med att vi köpte en tomt i Östhammar och byggde nyckelfärdigt hus i stället.

Ett halvår senare sålde vi vårt hus i Yttersby och flyttade in på Rapphönegatan.

För ett år sedan blev jag erbjuden ett kontorsjobb på ProfTool Europe AB i Östhammar, ett företag som tillverkar och säljer verktyg till järnhandlare i Norden. Så med nytta av både mina arbetslivserfarenheter och min utbildning, så har jag fått ytterligare en utmaning här i livet.

Nu har vi bott här i två och ett halvt år och trivs jättebra. Vi har nära till både skola, arbete, kompisar och aktiviteter, vi spar två timmar i restid varje dag. Vi bor lika nära sjön och skogen nu, som i Yttersby, så Östhammar är inte så "tokigt" ändå.

Men visst saknar vi Söderön! På sommaren badar vi i Älvsnäs eller åker med båten till öarna runt omkring. Ska jag plocka svamp så åker jag till Yttersby.

Vi åker ofta och hälsar på min mamma och pappa som flyttat tillbaks och bor i Älvsnäs, sen bor både farmor och Sessan (vår katt), samt farbror med familj där, så vi har kvar många band till Yttersby. ... så i själen är jag ännu en Yttersbybo från "Jersk Ors"

Erika Lundmark
Östhammar 5/4-2007

En som skriver dagbok varje dag är Siv Westerberg i Nolsterby. Hon har gjort det i många år, men skickade inte in något till Dagboken. Tyckte kanske som många andra, att hon egentligen inte gjorde något den dagen, som kunde vara av intresse för andra. Synd. Här får vi i alla fall ta del av hennes anteckningar från den 16 maj 2002 – 2006:

2002: Molnigt, 10-15 grader plus. Uppehåll på morgonen, sedan blev det regn med åska. Svag vind, V-NV. Vi tog ut två ungdjur. Patrik harvade potatisåkern.

2003: Klart till halvklart, 10-15 grader plus. Uppehåll, blåser NO. Jag plockade undan inne och tvättade. Sådde Kvarngärde och körde urin till Hycklarn.

2004: Klart, 10-15 grader plus. Uppehåll. Svag vind N. Stängde hemma runt gården, släppte ut korna och kalvarna till kalvhagen.

2005: Molnigt, 5-10 grader plus. Uppehåll. Sedan blev det regn på natten. Blåser något N. Bakade matbröd och strök tvätten. Patrik och Arne sådde en bit på Tunnlandet.



*Siv och Patrik
med kalven Pyret*

2006: Klart och kallt. Nattfrost, på morgonen 0-2 grader minus. På dagen 5-10 grader plus. Uppehåll, blåser V-NV. Arne och jag for in till stan och uträttade ärenden.

Litet Söderölexikon

Hu'ssa
Perra tell
Stu'la

Halka
Ge sig till tåls
Snubbla, ramla

Har du några bra ord att dela med dig, kontakta oss!

Båtsmän på Söderön

Robert Henningsson i Söderby, har under åren delat med sig av sina forskningar om båtsmän på Söderön. Här kommer den sista delen i krönikan, som handlar om båtsmän i Mälby och Kavarö:

Eftersom byarna Mälby och Kavarö var så små, hade man en gemensam båtsman. Det var nr 89 Gångare.

Den först kände båtsmannen hette Anders Gångare och var i tjänst 1721.

Fördubblingsbåtsmannen Per A Mählberg, var i tjänst samtidigt.

Sedan följde: Nils Gångare.
Gift med Chatarina Ersdotter.

Johan Gångare, född i Häverö. Gift med Brita Persdotter

Lars Persson Gångare. Gift med Greta Lena Olsdotter från Hökhuvud. Lars fick avsked 1865.

Per Gångare, född 1812 och död 1891

Näste båtsman i Mälby-Kavarö blev Hans Hansson Gångare. Han var gift med Anna Greta Gångare, dotter till ovanstående Lars Persson Gångare. Hans Hansson omkom 1872 i Nolsterby gruva. Orsaken var att en lina till en vattenbalja brast och han fick baljan i huvudet. Änkan med fyra barn flyttade till Kavarö 1873.

Så byter båtsmännen i Mälby-Kavarö rote namn, till Lindberg. Efter den omkomna Hansson Gångare tillsattes Karl Erik Lindberg 1873. Han var född i Knutby och var båtsman till 1877.

Näste och den siste båtsmannen blev en Gångare igen. Det var Karl Ersson Gångare, född 1857 på Tvärnö, som antogs 1877. Hans hustru Brita Karin Österman, var född på Gräsö.

Karl Ersson var med på ångfregatten Vanadis världsomsegling 1883-85.

Båtsmännen bodde både i Mälby och Kavarö. I Mälby bodde man troligen från början i utkanten av byn, på vänster sida av Sundsveddäva.

På laga skiftes-kartan från 1856 är Gröngårde märkt ut som båtsmansboställe, alltså litet närmare byn.

Jag har talat med Lars Lindeberg, som numera bor i huset och som bekräftar det. Och enligt Carl- Johan Wedin, finns det en åker som kallas Gångarhålet alldeles intill.

Stället Gångartorp, som ligger längre ner mot Sundsveden, var förmodligen ett torp, som någon av de avgående båtsmännen flyttat till.

Lars Lindeberg berättar också att sonen Sverker Lindeberg var med på HMS Karlskronas världsomsegling 2005.

Det är alltså två boende i torpet i Mälby som har varit med på världsomseglingar. Inte dåligt.

Viveka Westman

Vera Jansson, född på Djuphaga, numera boende i Öregrund, brukar skicka oss berättelser, som vi tar med i Söderposten. Den här berättelsen om en parisresa, skrev hon 2004 på en skivartreff på Gysinge Herrgård. Där finns världens enda folkhögskola för pensionärer, och vid den här träffen fick man i uppgift att skriva om ungdomstid. Resultatet blev 19 skrivna stycken, som trycktes upp i häfte med titeln Ungdomstid.

Parisresan

av Vera Jansson

Det var en gång, året var 1951. Andra världskriget var slut sedan sex år och gränserna var öppna igen. Vi, min man och jag (han var då bara min pojkvän) skulle åka till Paris.

Hans kusin Olle var gift med en fransyska, Helene. Hennes mamma hade kommit med tåg till Stockholm för att hälsa på dotter, dotterdotter och svärson. Hon skulle nu återvända med bil. Vi blev nu erbjudna att följa med, mot att dela på körningen och ekonomin.

Det skulle bli en resa på tre veckor. Vi åkte i en bil som var lika gammal som jag, nitton år. En 32:a Volvo med två hjul på de främre stänkskärmar. Det var spännande och intressant att åka genom ett härjat Europa. Sönderbombat i Hamburg och Bremerhafen i Tyskland. Och fina Volendam och Atlantvallen i

Holland, slott i Belgien.

Den tjugonde augusti rullade vi in i Frankrike. Där, i en liten stad med kullerstengator, hände det som inte fick hända. Punktering! Vi hjälptes åt efter förmåga. Olle och Erik ordnade med hjulet. Jag var med treåriga Yvette. Mamma Helene tog mormor med för att köpa något gott. Allt ordnade sig.

När Helene kom tillbaka utan mormor bad hon oss, som inte var katoliker, låta bli att skratta. Mormor hade gått till stadens kyrka för att bedja till de vägfärdandes helgon.

Mormor kom och vi rullade vidare. I morgon Paris!

Kanske mormors hjälp var störst, igen mera punktering

Upprop om Runstavar/Kalenderstavar

Vid Nordiska museet pågår ett runstavsprojekt. Ett syfte är att kartlägga beståndet av runstavar/kalenderstavar i Sverige.

En runstav/kalenderstav är en almanacka oftast av trä och formad som svärd/käpp där årets dagar ristats in - vanligen med ett runtecken för viss dag - tillsammans med tecken/symboler för kyrkliga högtider och ”gyllental” som anger när nymåne infaller.

Om någon av våra läsare har en runstav eller har annan information vidarebefordrar vi gärna uppgifterna till Nordiska Museet.

Fröken Hilma Sjöström - Mamsell

Den 21 november 1873, kom ett flyttlass, dragandes av hästar, farandes längs Söderövägen. Det måste ha väckt stor uppmärksamhet. Om man nu kunde se någonting av lasten, så var det i så fall vackra och dyrbara möbler, bl.a. en taffel, som nog inte många av de boende på Söderön sett tidigare. En hel del saker i gammalt silver och dyrbara kläder och smycken. Med i flytten fanns också några bra skötta och välmående kor.

Det var källarmästare David Sjöström, som kom med sin familj från Västerås, för att bosätta sig vid Alnäset (Kolonin) i Yttersby. Och det berättades hur man fick stötta upp vagnarna i leran, på den smala vägen till gården. Väglaget i november var säkert inte det bästa.

Källarmästaren hade ägt Stadshotellet i Västerås, men gjort konkurs. För undanstoppade pengar hade han nu köpt gården i Yttersby och en hel del mark. Om det var meningen från början att dottern Hilma skulle bli den som drev gården är oklart, men hon blev i alla fall den som stannade kvar när den övriga familjen flyttade. Anledningen till att man hamnade på Söderön, var att en god vän till fadern, som var sjökapten, kände till trakterna.

Taffeln var hennes egen, och hon hade ställt som villkor för att flytta med till Yttersby, att hon fick ta med sig taffeln. Och hon hade en mycket vacker sångröst, hon sjöng en oktav lägre än Kristina Nilsson, berättades det.

Hon hade också full brudutstyrel med sig. Det fanns en fästman, som för tillfället var i Amerika.

Nu stundade festligheter med dans på Alnäset. Hon omgav sig med ett litet gäng

som stod i hennes gunst. Några som var inbjudna till bl.a. hennes skördefester var Milly, lärarinna i Yttersby skola och Jerskors Albert. Namn som Wedins och Lundboms nämndes också i Hilmas sällskap. Och när man dansade på festerna fick man ta av sig skorna, och Hilma spelade och sjöng.

När Hilma besökte andra gårdar, körde hon själv, men behövde aldrig ta hand om häst och vagn medan hon var inne. Det var alltid någon som rusade ut och mötte henne, och tog hand om åkdonet.

Det finns två olika versioner på historien om hur förhållandet med fästmannen tog slut. Den ena säger att hon var i Västerås på besök, och ertappades av fästmannen, när hon var tillsammans med en annan man.

I den andra versionen berättas det att fästmannen kom med båt till Udda och när han kom till Hilma i Yttersby fann han henne i armarna på drängen Hansson. Så det var bara för fästmannen att vända och hoppas på att han snabbt kunde ta sig från Söderön igen. Om någon av historierna är sann, eller ingen alls, finns det ingen idag som kan vittna om. Man vet i alla fall att fästmannen hade lånat Hilma pengar och något giftermål blev det ju aldrig för Hilma, inte med någon annan man heller.

Så hände olyckan som förändrade livet på Alnäset för Mamsell Sjöström.

Hon föll från höskullen, ner på logen och slog sönder sig. Om det var benet, höften eller ryggen vet man inte riktigt. Hon kunde i alla fall inte gå mera. Hon vägrade att åka till lasarettet eller ta hem en doktor, eftersom hon sa att hon ” inte ville visa

sin kropp för en man”. Det var ju litet konstigt, med tanke på hennes påstådda amorösa eskapader.

Nu blev hon i alla fall helt hänvisad till hjälp från andra. En kusin från Västerås, nämndeman Andersson kom till hennes hjälp. Hon stod i skuld till honom för utsäde som hon köpt av honom tidigare. Och det hade han revers på, som kom fram vid bouppteckningen, efter Hilmas död. Hon var nu helt i händerna på honom. Det är litet oklart när olyckan hände, men man säger att hon var sängliggande i tjugo år. I så fall var hon omkring 65 år, när hon blev ofärdig.

Hon fick hjälp av Ivar Jansson att annonsera efter hjälp. Och det sägs att folk inte stannade länge på gården och att man kom med en liten kartong, men åkte därifrån med stora koffertar. Man vet att Hilma var snäll och givmild, men frågan är om allt som bars bort var ärligen förtjänat.

1931 slutade drängen Pettersson och Linnea Höstedt, som bodde granne med Mamsell, blev ombedd att gå dit och mjölka. Men hon fick börja dagarna med att gå in till Hilma och nämndeman för att göra upp eld. Där inne rådde fullständig misär. Hilma låg i en liten avbalkning av köket. Där stod sängen som hon låg i under tjugo års tid. Dessutom fanns en byrå och en korgstol. Vid Hilmas död kunde man konstatera att sängbotten hade ruttnat.

Linnea blev ombedd ibland att sitta ner i stolen hos Hilma och titta på fotografier eller prata litet och Linnea var alltid rädd för att få med sig loppor och löss, som det fanns gott om i rummet, med sig hem. Hilma lindade in huvudet i en trasa och hade ljuset på under natten, så att hon inte skulle

bli biten alltför illa i ansiktet. Den stoltheten hade hon i alla fall kvar. Men det sas att lössen hade ätit sig in mellan tårna, hon hade stora gropar där.

Linnea fick göra eld i vedspisen och ofta rökte det in och brann dåligt. Veden var inte torr.

Nämndeman stod för mathållningen, som bestod av sill och potatis. Potatis kokade han en gång i veckan, så den var ganska möjlig innan det var dags för ett nytt kok. Sillen serverades i en rostig ansjovisburk. Ofta fick Hilma suga på bara sillbenen, och mosa spad i potatisen.

Linnea var orolig varje morgon hon gick dit, skulle dom leva eller inte. Hilma var 87 år vid det här laget.

Linnea separerade mjölken och nämndeman kärnade smör, så man fick en liten inkomst.

Linnea berättar gärna att Hilma var snäll. Hon var duktig på att virka och Linnea och hennes blivande man August, fick en mycket fint virkad spets till två örngott i lysningspresent. Hilma hade små vackra händer.

Fortsättning i nästa nummer

Uppgifterna till berättelsen om Hilma Sjöström – Mamsell, har jag fått från Elisabet Frödin och Agnetha Eriksson i Yttersby. Britt-Stina Lugn, sommarboende på Kolonin, spelade sommaren 1983 in ett kassetband, där Margit och Birger Larsson, Linnea Höstedt och Adolf Gustavsson berättar om sina minnen och hörsågnar om Mamsell. Även Greta Jansson, som bodde i Björnäs, men var född i Yttersby, har berättat om Mamsell. Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med flera som har något att berätta, och som jag kan ta med när jag fortsätter att berätta om Hilma i nästa nummer av Söderöposten.

Viveka Westman

Nytt från Nolsterby

Nu har Lage Löwén fått en namne i byn. Det är varmblodige travaren Lage som flyttat in till f.d. Petterssons, tillsammans med sina ägare, familjen Nord. Lage heter egentligen Spring Crown och har även med sig en tysk väninna, württembergern Antaris.

Vi har bitt Nords att presentera sig och berätta hur man hamnade i Nolsterby

Från Ingarö via Tyskland till Söderön

Sommaren 2002 flyttade vi till Ochsenbach (en liten by utanför Heidelberg) från Ingarö i Stockholm. Hösten 2005 fick vi klartecken att Claes tjänst i Tyskland skulle upphöra. Då började jakten på bostad i Sverige. (Tack och lov för Internet!!)

Många resor blev det tills vi i princip bara "svängde" förbi Nolsterby. Claes föräldrar hade varit här på visning och rekommenderade mig (Ulla) att ta "vägarna förbi" när jag ändå skulle till Sala och titta på en gård.

Till slut gick flytten till Söderön och vi landade i juli/augusti 2006.

Allt sedan vi flyttade in har vi träffat både grannar m.fl. och det har bara varit positivt. Vi har upplevt att samtliga är mycket engagerade i bygden och gärna berättar om gårdar, olika släkter m.m.

Tack alla ni som "vågat" prata med "tyskarna", vi uppskattar verkligen att ni har tagit er tid och berättat.



Lage och Ulla
Foto: Åke Westman

Vi som bor i "Petterssons" är familjen Nord.

Vi heter Ulla, Claes och Alexandra (som pluggar på Ridsportgymnasiet på Strömsholm).

Två hundar av rasen Basenji, samt två hästar.

Tschüss, bis bald! (Hej då, vi ses!),
från oss på "Nord Hof"

Ulla Nord

Ur Söderöposten februari 1952

HÖNS

som påträffas inom mitt område i Rackfjärd,
kommer att skjutas utan hänsyn till person.

Axel

Havererat flygprojekt

Hembygdsföreningens planering för att återuppta flygningarna till Blåkulla har misslyckats. En mängd svårigheter uppstod efterhand, så att premiärturen på skärtorsdagen blev omöjlig att genomföra. De viktigaste orsakerna redovisas här nedan.

Projekttiden var i och för sig tillräcklig. Sedan de föregående flygningarna för ca 300 år sedan har det skett en avsevärd teknisk utveckling.

Det visade sig dock att dagens björkris inte har samma aerodynamiska egenskaper och försöket att använda modern plastborst misslyckades eftersom det inte tål UV-strålningen i de högre luftlagren.

Alternativet kolfiber gav en svår instabilitet vid hastigheter över Mach 2,67. Kopparkaffepanna finns visserligen att få, men facket krävde lattebryggare eller åtminstone espresso, vilket skulle kräva mångdubbelt större elförsörjning. Den vindgenerator som man kan medföra klarar bara positionsljus enligt Luftfartsverkets bestämmelser.

Besättningsfrågan blev synnerligen besvärlig. Alla katter vägrade att fullfölja grund- och tillämpningsutbildningen, utan hävdade att dom skulle vila sig i form.

Djurskyddsmyndigheten krävde låda med sand och klösbräda, länsveterinären ett frisk-

intyg från Kattskyddsföreningen och katterna själva krävde obegränsad tillgång på räkor under flygningen och vid målet.

Piloten skulle rekryteras från Söderöns kvinnliga befolkning.

Tillgången på starka och kunniga kvinnor med bestämda åsikter är visserligen god, men frågan om ersättning och belöning vid framkomsten gjorde att alla betackade sig och hävdade att dom ville ha en riktig karl i stället.

Eftersom lika goda kandidater inte kan uppbringas någon annanstans och arbets- tidsbestämmelserna, i synnerhet EU-direktivet om dygnsvila gör det än svårare, övervägde projektledningen en förarlös UAV-lösning. Men detta föll på att mottagaren vid målet vägrade acceptera den varianten. Även om stor tryckfrihet råder, så kan hans argument inte återges.

Finansieringen var det minsta problemet, vilket är unikt för ett så avancerat flygprojekt.

Genom att hela projektet bedrivits virtuellt så blev kostnaden 0 (noll) miljarder under projektets gång, avvecklingskostnaderna uppskattas till 0 (noll) miljoner och Hembygdsföreningens budget belastats med 0 (noll) kronor, vilket gläder kassören Christer.

Projektet är slutligt nedlagt och så orealistiskt, att det bara kan tänkas återupptas i det stora landet i väster



*Ruffen vilar sig i form
Foto: Hans Tibell*

Hans Tibell



Söderöns Hembygdsförening
 c/o Hans Tibell
 Lotsholmen
 742 91 ÖSTHAMMAR
 Plusgiro 15 28 61-1

Styrelse

Hans Tibell	70055 el. 08-659 47 75
Viveka Westman	70028 el. 08-15 86 12
Ulla-Britt Jansson	320 31
Christer Mattsson	704 90
Agnetha Eriksson	701 35
Gerd Åbrandt	703 41
Karin Hörner Andersson	700 72

E-post

neisti-2004@telia.com
 westsson@comhem.se

 xrizter@telia.com

 gerd.robban@telia.com
 ostsidan@telia.com

Ersättare

Margit Gustavsson	321 18
Margit Bergström	324 64
Anna-Britt Matsson	321 87
Maja Ejdersund	704 61
Conny Wahlgren	215 18 el 070-580 73 66
Hans Gustavsson	416 46

Revisorer

Margaretha Mattsson	321 59
Lage Löwén	702 59

Ersättare

Mats Jorlin	701 62
-------------	--------

Valberedning

Arne Westerberg	700 24
Mats Frylmark	702 10
Patrik Westerberg	700 24

**Ombud för Upplands
Fornminnes- och Hembygds-
förbund**

Ulla-Britt Jansson	320 31
--------------------	--------

Ersättare

Viveka Westman	700 28
----------------	--------