

Äldre artiklar.

Bilder till artiklarna hittar du under föreningsarkivet

Bokutdelning 2017

Tisdag i julveckan besökte vi sjätte klass i Hökerums skola och delade ut över trettio sockenböcker. Gull-Britt talade om olika föreningar och berättade mycket bra om hembygdsföreningen. Efteråt bad eleverna att få fortsätta läsa i böckerna och det fick de gärna för sin lärare Lena Fagerberg. Kerstin Håkanson

Granen lyser vid Bogastugan 2017

Nu är granen upp och lyser vid Bogastugan. Efter att granen rests smakade det fint med glögg, kaffe och pepparkakor. Granen kommer att stå uppe till fredagen den 12 januari då julen dansas ut tillsammans med elever från Hökerums skolan.



Berättarkväll intresserar många!

Den 15 november 2017, en mörk och kall novemberkväll, var det full aktivitet i Bogastugan och många intresserade ortsbor strömmade in i stugans värme. Hembygdsföreningen hade bjudit in Claes Ola Claesson, uppväxt i byn Romsås, till årets berättarkväll. Ett 50-tal besökare lyssnade med stort intresse på Claes Ola när han berättade om hur det var att på 1950 och- 60 talen växa upp i byn Romsås. Han berättade med stor inlevelse om årets gång och om de olika funktioner som då fanns i byn utöver ett dussintal aktiva bönder. Till exemplen hör affär, skomakare, hårfrissa, postutlämning, företagare inom sömnadsbranchen etc. Framförallt berättade också Claes Ola, målande och roligt, om de olika människor som under hans uppväxt bott i Romsås by och som på ett högaktat sätt gjort starkt intryck på honom. Kvällens besökare bjöds på många skratt och fick sannolikt också anledning att reflektera kring tidens förändringar. Kvällen innehöll därutöver servering av kaffe/the med

hemgjorda smörgåsar och äpplekaka. Tack alla som medverkade till planering och genomförande av en härlig berättarkväll.

Nedtecknat av Ingrid Öhlund

Planeringskväll i Bogastugan

Stort intresse och engagemang och många intressanta idéer för kommande år under planeringskvällen den 7 november när 2018 års verksamhet planerades.



Frågetävling 26 oktober 2017

Utlagsfrågor fick avgöra årets upplaga av Hembygdsföreningens frågetävling. Tre lag, SPF Hökerum, Varnums Hembygdsförening och Hökerums samhällsförening hade lika poäng efter att de 14 grundfrågorna var avklarade. Till sist stod Varnums Hembygdsförening som segrare i 2017 års frågetävling med SPF Hökerum som tvåa och Hökerums Samhällsförening som trea, övriga lag hamnade på en hedersam 4:e plats. Anders Samuelsson kvällens konferencier ledde lagen igenom de kluriga frågorna på ett proffsigt, säkert och engagerat sätt och mellan frågorna testade han även publikens kunskande i olika frågor. I pausen serverades kaffe, macka och kaka som vår duktiga serveringspersonal förberett.



Höstmarknad med sopplunch 2017

Det var välbesökt på höstmarknaden och sopplunchen i Bogastugan. Ca 100 portioner hemlagad grönsakssoppa serverades. Den värmdde gott i höstkylan. Ett flertal lokala knallar sålde bland annat grönsaker, bröd, honung mm. Smedjan var som vanligt igång.



Årsmöte 2017

Årsmöte Första söndagen i september har Södra Vings hembygdskommitté sitt årliga årsmöte. Årets årsmötessöndag spred sol och värme. Extra roligt var därför att drygt 35 medlemmar sökt sig till Bogastugan för att där medverka till att det gamla verksamhetsåret kunde avslutas med ansvarsfrihet för styrelsen och att ett nytt verksamhetsår kunde ta vid. Årsmötets ordförande Ingrid Öhlund inledde mötet med en parentation över under året bortgångne styrelseledamoten Lars Lidar. Saknaden är stor. Mötet fortsatte med stadgeenlig dagordning och bla val av ledamöter i styrelse och arbetskommittéer, mm. Till förändringarna i föreningens nya styrelse hör att Anders Nyström och Anders Davidsson valdes in som ordinarie ledamöter och till nya suppleanter i styrelsen valdes Margareta Öman och Birgitta Asp. Uppgifter om samtliga valda ledamöter kommer snarast att finnas tillgängliga på vår hemsida. Till årsmötets beslut hörde att även besluta om medlemsavgiftens storlek. Medlemsavgift till Södra Vings hembygdskommitté för år 2018 är 50 kr /person. Efter avslutade årsmötessamtal avtackades, med blommor och kuvert, avgående

styrelseledamöterna Lennart Johansson och Kerstin Håkansson samt Inger Andersson och Konrad Fridén, de senare från Serveringskommittén respektive Anläggningskommittén. Meritlistorna för dessa i föreningen är imponerande; Lennart Johansson har arbetat 35 år i olika styrelseroller varav 10 år som ordförande. Inger Andersson har under 16 år arbetat i föreningen och i flertal år samordnat serveringskommittén. För Kerstin Håkansson handlar det om 12 år i styrelsen och dessutom som samordnare och genomförare av föreningens senaste hembygdsbok Södra Ving –då och nu (Boken erhöll år 2013 utmärkelsen Årets hembygdsbok). Konrad Fridén har varit god medhjälpare i anläggningskommittén sedan 2012. Mötesdeltagarna bjöds avslutningsvis på kaffe/the och med läckra frukttårter samt foto- och filmvisning. Tommy Johansson visade foton från verksamhetsåret och Karl-Gustav Fridén visade en film från en vandring med bla Lars Lidar där man sopade fram och blottlade en mossbevuxen fornminnesstenhäll vid Nordkvarn i Hökerum. Drygt 100 skålgropar och fotsulor kunde återfinnas i stenhällen och dessa antas härröra från bronsålderstiden.

Nedtecknat av Ingrid Öhlund



Arkeologirundan 2017

Den 27 augusti genomfördes arkeologirundan i Ulricehamn kommun. I Hökerum visades fyra intressanta platser hela dagen mellan kl. 11.00 – 17.00 och hela dagen fanns tillfälle för fika i Bogastugan. 1. Hällristningar med älvkvarnar och fotsulor vid Nordkvarn i västra delen av Hökerum . Guide var Anders Pettersson 2. Fagranäs och

Vädersholm vid sjön Mogdens södra del och där presentation kommer att ske kl 11, 13 och 15 med Lisa Mårtensson som guide. 3. Bruce rör-bronsåldersröse beläget vid Nygårdsvägen i Hökerum. Guide var Birgitta Sjöberg. 4. Rest sten från bronsåldern/järnålder belägen i anslutning till Ängavägen vid Tomta. Guide var Konrad Samuelsson och Gerhard Fridén



Midsommarfirande vid Bogastugan 2017

Programmet började med att midsommarstången kläddes med björkris och vackra sommarblommor. Under tiden som stången kläddes underhöll Lars-Åke Claesson med dragspelsmusik. När stången var på plats startade dansen kring midsommarstången. Dansen leddes av Lars-Åke Claesson på dragspel för 28:e året i rad och Bodil Halvarsson som ledde oss genom alla sångerna. Det blev trångt kring stången denna eftermiddag vilket gjorde att det ordnas både två och tre ringar så alla fick möjlighet att vara med. Under hela eftermiddagen fanns det fika med hemmagjord jordgubbstårta att tillgå för de ca 400 personerna som samlats vid Bogastugan denna eftermiddag.



Lars Lidar

Till minne Lars Lidar En god vän och föreningskamrat har lämnat oss i stor saknad. Mitt i försommarens ljusa tid och skira grönska fick Lars somna in. Han som gladde sig så åt allt i naturen – blommorna, träden och fåglarnas sång. Han fick vaggas till ro av allt detta som han visade så stor aktning inför. Lars växte upp i Hökerum och gick i skolan här. Efter ytterligare studier bodde och verkade han som egen företagare under många år i Stockholm. Men längtan till barndomens hembygd gjorde att Lars tillsammans med sin livskamrat Esperanza bosatte sig på Bergsstigen nära sjön Tolken. Det dröjde inte länge innan han kom i kontakt med vår hembygdsförening och hösten 2009 valdes han in i styrelsen. Lars hade en genuin känsla för vår bygd och detta tillsammans med hans stora historiska kunskande medförde att han blev en stor tillgång för vår förening. När han sedan tog sig an sitt stora projekt vid den unika platsen Fagranäs intill sjön Mogden blommade hans engagemang och entusiasm ut i full kraft för bygden Södra Ving och dess historiska kulturarv. Två arkeologiska utgrävningar kom till stånd och den intressanta medeltida historien om Fagranäs utvecklades. Lars var en stor eldsjäl för att lyfta fram och visa intresse för bygden. Han var en humoristisk, omtänksam, generös, iderik person och han tillförde nya kloka infallsvinklar i vår förening. Vi saknar Lars och våra tankar går också särskilt till hans familj, som är lämnad i stor sorg och saknad.

Tack Lars för allt Du gav! Södra Vings hembygdsförening



Nationaldagsfirande vid Bogastugan 2017

Södra Vings hembygdskommitté firade nationaldagen som traditionen bjuder den 6 juni vid Bogastugan. Firandet började med att Lennart Johansson hälsade välkommen till dagens gästtalare men även till Alice och Vera Weibull som framförde härlig flöjtmusik, både som inledning och avslutning på kvällens firande. Fd. kommunchefen med rötter från vår bygd, Karl-Erik Claesson var kvällens gästtalare och pratade om det som påverkar oss globalt samt om vikten av att samarbeta i alla former vilket kan skapa otroliga evenemang som världscupen på skidor i Ulricehamn till det minsta evenemang i din lokala förening. Carl-Erik påtalade vikten av det lokala engagemanget och hänvisade till vår förening som skapat ett stort intresse i vår bygd och fått många fina utmärkelser.





Torpvandring 2017

I år, var utgångspunkt för föreningens årliga torpvandring , Romsås by , och att försöka förmedla en känsla om hur förhållanden i byn kunde vara för ca 150 år sedan då genomförandet av allt det som beslutats vid laga skiftet under åren 1861-1869 skulle ske. Ett drygt 40 tal intresserade deltagare samlades under den varma majkvällen ,17 maj, i trädgården till gården "Rasslyckera" för att få höra hur laga skiftet gått till och vad det innebar för byn med dess 29 bönder och hemman. Kan nämnas att "Rasslyckera" på den tiden var en gård som ägdes av bonden Johannes Andersson och som genom laga skiftet fått sina tidigare splittrade ägda markskiften samlat till ett skifte och blivit ålagd att flytta ut från byn och därmed flytta alla sina husbyggnader i byn till platsen för det nya skiftet. Inte mindre än 19 bönder i Romsås by blev ålagda, genom laga skiftet, att flytta ut från byn. Kvällens deltagare fick därmed tillfälle att reflektera över hur det för ca 150 år sedan kunde vara för människorna i byn och på den plats vi samlats på , inte minst med all husflyttning, utöver andra skyldigheter i samband med laga skiftet och allt annat en bonde måste göra för att få mat till sin familj för att överleva. Förutom lagaskiftespresentationen vidtog en promenad med besök på platser för fyra soldattorp och torplägenheter i riktning mot Tövevägen . Deltagarna fick också en presentation om bland annat Indelningsverket och om förhållandena med att bönderna hade skyldighet att hålla med soldat till rikets försvar. Kvällen avslutades traditionellt med grillad korv och medhavd kvällsfika. Lena Adolfsson från föreningens torpkomite´ avslutade torpvandringen med att tacka och överlämna en hållbar perenn växt till nuvarande ägare till "Rasslyckera", Lillemor och Sixten Lundin, för deras gästvänlighet och generositet med att bland annat öppna och visa gårdens byggnader för deltagarna.



Vårfågelvandring 2017

Vårfågelvandringen på Valborgsmässoaftonens morgon blev lyckad både vad gäller väder, vind och fåglar och antal besökare. Cirka 35 deltagare, vilket nog är rekord för våra fågelvandringar, samlades på Bäckagårdens gårdsplan under en blå himmel och strålande solsken. Gårdens ägare Valter Gustafsson guidade runt på en 3 kilometer lång vandring genom natursköna skogs- och hagmarker vid Bäckagården, Horsared och Intakan. Det blev en spännande vandring på gamla stigar och vägar och där besökarna också kunde uppleva en levande bygd med välskötta åkrar och vacker skog. I en glänta i skogen stannade vi upp vid en av Södra Vings hembygdsförenings torpmarkeringar. Det var torp nr 146 Tålyckan, där år 1869 föddes en liten gosse vid namn Gustaf och det var han som flyttade till ett soldattorp, blev soldat och tog sig namnet Törnqvist. År 1895 gifte han sig och han och hustrun Ida fick 10 barn. Efter avslutad soldattjänst flyttade familjen till Madtorp och det är säkert många som än i dag minns syskonen Törnqvist. Göran Karlsson från Härna var som vanligt vår sakkunnige fågelciceron och under hans ledning får vi alltid lära nya spännande saker från fåglarnas värld. Inte minst lärorikt är det att lyssna och försöka känna igen olika fågelarters sånglåten. Det är en konst som kräver övning och med Görans hjälp kunde vi höra sången från både bofink och trädpiplärka. Andra fåglar som vi kunde beskåda och i vissa fall höra på vår vandring var sädesärta, rödhake, stor hackspett, gårdsmyg, ringduva, gulspurv, nötväcka och koltrast. Dessutom kunde vi se några kanadagäss och 6 tranor komma flygande. Så blev det dags för en efterlängtdad fikastund. Valter med familj inbjöd oss till en härlig plats i

skogsbrynet med vårblommor och fin utsikt över gårdens dammar. Där simmade knipor omkring och ett tranpar häckade i strandkanten. Det blev en härlig avslutning på en naturskön fågelmorgon! Vinnare med alla rätt på frågetävlingen blev Siv Samuelsson, Ekeslunda.

GBA



DÅ-NU – och i FRAMTIDEN

Folkskolan i Sverige fyller 175 år, 2017
Folkskolan i Sverige fyller 175 år under 2017. Detta kulturarv uppmärksammar vi genom att lyfta fram vår lokala skola i Hökerum – dess historia – dagens skola och med sikte på framtidens skola. Den 29 mars uppmärksammade Södra Vings hembygdsförening detta med en utställning i Kyrkans Hus i Hökerum. Konrad Samuelsson höll i trådarna denna intressanta kväll där bilder visades från Hökerums gamla skola med Gun Samuelsson som ciceron. Ett par filmer som Bo Arabäck sammanställt spelades upp. Åsa Hulén med hjälp av Elsa Hulén, Beatrice och Bianca Person visade på ett engagerat sätt hur det kunde se ut i skolan förr och hur en lektion kunde genomföras. Som vanlig när Södra Vings Hembygdsförening är i farten var det fullsatt i församlingshemmet. Den 30 mars fick även eleverna från Hökerum skola ta del av en intressant utställning och berättelsen om Hökerums skolas historia, berättad av Gun Samuelsson.

En film från utställningen av Bo Arabäck
Folkskolan i Sverige fyller 175 år under 2017

<https://vimeo.com/araback/skola175>

Presentation av Gun Samuelsson DÅ-NU och i FRAMTIDEN Folkskolan i Sverige fyller

<http://www.hembygdsforeningen.se/wp-content/uploads/2017/03/D%C3%85-NU-och-i-FRAMTIDEN-Folkskolan-i-Sverige-fyller-1.pptx>



Från istiden till 1200-talet

"Från istiden till 1200-talet i Sjuhäradsbygden" Hökerum skulle mycket väl kunna vara Sveriges vagg, här finns så många historiska tecken som talar för detta var föredragshållaren Morgan Nilssons lite uppseendeväckande inledningsord vid den historiekväll som Södra Vings hembygdsförening anordnade den 16 februari i Hökerum. Morgan Nilsson som är ordförande i föreningen Historieforum i Västra Götaland visade bilder, berättade om kända och mindre kända arkeologiska fynd och kulturmiljöer från olika delar av Sjuhäradsbygden och förmedlade olika berättelser/sågner mm om att "så här kan det ha varit". Drygt ett 40-tal intresserade besökare deltog. Under kvällen bjöds på välsmakande kvällsfika och alla fick också tillfälle att ta upp frågor i anslutning till Morgan Nilssons intressanta presentation. Hans presentation förmedlade stor entusiasm för att lyfta fram arkeologin i vårt samhälle och behovet av att öka kunskapen om vår lokala historia.



Tjugondedag jul dansas julen ut 2016

Nu har julen dansats ut I dag den 13 januari har julen dansats ut vid Bogastugan, med hjälp av elever och lärare från klass 1 och 2 i Hökerums skola. Dragspelare som vanligt Lars-Åke Claesson. Sång och lekledare var Bodil Halvarsson. Efter dansen bjöds barnen och lärarna in i stugan där man bjöd på saft och bullar samt kaffe till de vuxna. Innan skolbussen hämtade barnen för återfärd till skolan delade Tomtemor Ingrid Söderberg delade ut en påse med frukt och lite godis till barnen. Detta var en ny form av den årligt återkommande julgransplundringen vid Bogastugan. Det var mycket uppskattat av alla som var med.





Bokutdelning i skolan

Onsdagen den 21 december 2016 fm åkte Gull-Britt Andersson och Kerstin Håkanson till Hökerums skola för att som tidigare år ända sedan Södra Vings sockenbok "Då och nu" blev till dela ut boken till årets sjätteklassare. Lärarna Christina Claesson och Cathrine Rapp från Hökerum tog vänligt emot oss och vi fick på en bänk lägga upp trettio böcker försedda med elevernas namn och hembygdsföreningens årsprogram.

Gull Britt Anderson talade bra både om hembygdsföreningen och om boken, visade på sidor som särskilt behandlade Hökerums skola. Alla elever fick komma fram och hämta var sin bok och eleverna visade stort intresse. Elin Hårte hittade en sida där flera i klassen var med som små elever i Kyrkans Barntimma. för flera år sedan. Vi hoppas att boken finns kvar den dag eleverna med ännu mer glädje kan värdesätta boken.

Julgröt i Sjöbredared

Traditionellt så bjöds det på julgröt i Sjöbredared.

Ingrid och Gunnar var som vanligt generösa värdar på den traditionella julgröten som avslutar ett händelserikt år 2016.





Julgranen vid Bogastugan 2017

Nu är den traditionella julgransresningen avklarad och granen kommer i år från Berit och Ingvar Ivarsson



Berättarkväll

Välbesökt berättarkväll i Bogastugan!

Kvällen den 17 november var det dags för årets berättarkväll i Bogastugan under ledning av Barbro Everitt med rötter från Mastunga by. I den mörka och höstkulna kvällen kom drygt 50 tal personer till Bogastugan för att lyssna på Barbro. Med öppen eld i spisen, många levande ljus och god värme blev det en härlig stämning när Barbro på ett sakligt, intressant och fängslande sätt berättade om byns historia. Hon lade fokus på byns laga skifte under 1840-talet och över de människor som bott och verkat i byn sedan dess. En del av Barbros presentation handlade också om hennes mors morfar Johannes Pettersson som bla verkade som häradsslagman vid rätten i Väby under åren 1887-1897 och var ordförande i Södra Vings kommunalstämma i slutet av 1890 talet. Kvällen avslutades med kaffe/te och välsmakande kvällssmörgåsar samt publikens engagerade samtal.

Stort tack till alla som medverkade till att det blev ett mycket uppskattat och väl genomfört evenemang.



Frågesport 2016

Torsdagen den 27 oktober korades Hökerums bästa förening i frågesport.

För 6 gången gick Hembygdsföreningens frågesport av stapeln i Equmeniakyrkan. 8 lag gjorde upp om årets titel och efter en spännande slutomgång kunde speakern Anders Samuelsson, som var ny för året, kora segrarna för 2016, Coro Nova. Det var några lag som följdes åt och Anders Samuelsson förutspådde inför sista omgången att det luktade utslagstävling för att kora segraren, men sista frågan var avgörande och ett lag stod som segrare. Det var som vanligt en välordnad kväll där styrelsens ledamöter och serveringspersonal gjort ett fantastiskt arbete och under pausen kunde ca 80 personer som följde tävlingen smaka på kaffe och smörgås.



Höstmarknad med sopplunch

Traditionell höstmarknad med säljare från bygden och sopplunch i Bogastugan lördagen den 8 oktober. Många besökare på marknaden och ca 80 personer som lät sig väl smakas av den goda soppan.



Årsmöte 2016-09-04

Årsstämma i Södra Vings hembygdsgeningsförening

Vid Södra Vings hembygdsgeningsförenings årsstämma första söndagen i september 2016, en underbar sensommarlag, samlades ett 40 tal medlemmar i hembygdsgården Bogastugan, Tolkabro. Utöver stadgeenliga dagordningspunkter tillfogades i år punkten Redovisning av Bogastugans tillbyggnad . Byggladaren Yngve Håkanson presenterade genom ett trevligt bildspel nedslag från de olika momenten i genomförandet. Byggnationen om ca 40 kvm, i direkt anslutning till Bogastugans sydvästra del, inrymmer effektivt kök tillika sammanträdeslokal, tillgänglighetsanpassad toalett och maskinrum. Yngve kunde också med stor tillfredsställelse notera det fina samarbete med såväl ideella som kommersiella krafter som präglat arbetet och den glädje det innebär att få vara med och göra saker tillsammans. Genomförandet inklusive anläggningsarbete för vatten och avlopp fullföljdes efter 9 veckors arbete , våren 2016 .

Årsstämman innebar stora förändringar i styrelsen.

Följande tre styrelseledamöter hade avböjt omval.

Bengt Samuelsson, föreningens kassör under 34 år och tillika styrelseledamot i föreningen under 42 år.

Lena Wetter-Arabäck föreningens sekreterare under 25 år.

Gunvor Lundgren styrelseledamot i 11 år.

Med stor uppskattning för allt fint och troget styrelsearbete dessa utfört avtackades de med bla blommor och boken Till frågan om Swearikets vagg. Blommor utdelades också som tack för fina insatser till **Inger Andersson** ,avgående i valberedningen, och till **Yngve Håkanson**. Föreningens serveringskommitté ordnade välsmakande kaffe med tårta som avslutning av årsstämman.

Efter årsstämmans beslut ingår i styrelsen för kommande verksamhetsår ; Ingrid Öhlund (ordförande) Gull-Britt Andersson, Gerhard Fridén, Kerstin Håkanson, Margareta Johansson, Lars Lidar, Monica Nilsson, Konrad Samuelsson, Birgitta Sjöberg, och med suppleanterna Lennart Johansson, Anders Davidsson(nyval), Jan-Erik Magnusson(nyval) och Anders Pettersson(nyval).

Föreningens verksamhetsberättelse för 2015/ 2016 mm finns på föreningens hemsida

www.hembygdsgeningsforeningen.se



Öppet Hus 31 juli 2016

Som vanligt var även denna eftermiddag välbesökt.

Fullsatt i Bogastugan då vädergudarna inte var på sitt bästa humör.



Midsommardans 2016

Midsommarfirande i Bogastugan med dans kring midsommarstången. Många var flitigt med och klädde den.

Det blev trångt vid dansen, som av tradition leddes av 30 årsjubilerande Lars-Åke Claesson. Lars-Åke har varit vid Bogastugan 30 år i rad och spelat på sitt dragspel och lett midsommar dansen.

Ca 300 personer festade och dansade men åt även av jordgubbstårten som erbjöds. 20 tårtor hade tillverkats inför denna dag av flitiga medlemmar i Hembygdsföreningen.



Nationaldagen 2016

en 6 juni firades nationaldagen traditionellt vid Bogastugan. I samband med detta firande invigdes tillbyggnaden av Bogastugan efter 9 veckors hårt arbete av många medarbetare och framförallt många ideella timmar. Allt med handfast och professionell ledning av Yngve Håkansson. Invigningen genomfördes av Yngve Håkansson och Ingrid Öhlund som knöt ihop det gamla med det nya. För underhållningen denna kväll fanns Ulricehamn Blåsorkester på plats och som med pompa och ståt spelade och höll igång publiken. I Lillboga öppnades årets sommarutställningen som i år handlar om grytlappar och som sammanställts av Cecilia Fridén. Som avslutning på firandet bjöds på kaffe och tårta.



Torpvandringen 2016

Årets torpvandring-vandring i andrum miljö.

Säby säteri utmed sjön Mogden i Hökerum var i år platsen för föreningens årliga torpvandring. Torpvandringen i år fokuserades mer till en vårvandring i vacker kulturmiljö än om att besöka äldre torpplatser.

Under onsdagskvällen den 11 maj, en ljuvlig försommarkväll mellan hägg och syren, samlades drygt 40 glada och entusiastiska personer på säteriets gårdsplan och hälsades välkomna av gårdens ägare Christina och Lars Christoffersson.

Vi fick under deras ledning intressant, sakkunnig och tänkvärd information. Det handlade om gårdens historia, nuvarande verksamhet med ekologisk köttdjursproduktion och skötseln och bevarandet av det äldre kulturlandskapet.

Vår vandring gick genom betesmarker med bla tydliga fornlämningar från brons- och järnåldern, terrassodlingar och stenmurar. Vandringen avslutades på gårdsplanen med medhavd kvällsfika kompletterad med grillad korv.

Till värdparet överlämnades hembygdsboken *Södra Ving- då och nu* – samt en lokalproducerad ost som tack för deras medverkan till en uppskattad vårvandring.



Vårfågelvandring 2016

Årets vårfågelvandring, som ägde rum söndagen den 24 april blev alltigenom lyckad. Trots att det nyckfulla aprilvädret bjöd på bara några plusgrader och även någon liten snöflinga, så samlades närmare bestämt 22 personer på gårdsplanen hos Gerhard och Konrad Fridén i Håkabo för att under Göran Karlssons sakkunniga ledning skåda och lyssna till sången från vårens fåglar.

Som vanligt under vandringarna med Göran som ciceron så fick vi lära oss spännande saker från fåglarnas värld. Inte minst om hur människans påverkan på naturen medför att olika arter gynnas och då ökar i antal eller i andra fall får svårt att överleva. För fåglarna är våren en bråd tid med att hitta eget revir och bygga bo. Några arter är kvar hos oss hela vintern medan andra just har återvänt från sina varmare övervintringsställen.

Som exempel på stannfåglar kunde vi se exempelvis blåmes, talgoxe, gulsparv och nötväcka, som gärna uppehållit sig vid fågelbordet vid Håkabo och vi lyssnade till gårdsmygens fina sång. Av de återkomna flyttfåglarna kan särskilt nämnas bofink, stare, rödhake och rödvingetrast. En höjdpunkt för dagen var också upptäckten av en enkelbeckasin sittandes på toppen av en hög torr-raka.

Vandringen gick på den gamla vägen i de natursköna markerna mellan gårdarna Håkabo och Lida. Området är mycket vackert och kulturhistoriskt unikt med sina imponerande stenmurar. Det blev en speciell upplevelse för oss alla deltagare att stanna till vid en av de breda alldeles plana stenmurarna och duka upp det medhavda förmiddagskaffet på den som ett bord med en fin grön duk av mossa.

I området finns också flera torplämningar dokumenterade av Södra Vings hembygdsförening. Vid lämningen efter torpet Larsalyckan – nr 175 i torpförteckningen – stannade gruppen och fick ta del av torpets sista bosättare Lars Svenssons och hans familjs levnadsöde.

Rätt svar på frågetävlingen: 1. Kungsfågel, 2. Strömstare, 3. Blåmes, 4. Glada, Skilje fråga: Rödhake

1 pris vanns av Lars Hylander och övriga vinnare blev Eva Eriksson, Kicki Ottosson, Lars Lidar, Dagmar Lennartsson, Emilia Hylander, Margareta Johansson, Konrad Fridén, Hans R.



Första spadtaget

En historisk dag när första spadtaget togs till utbyggnaden av Bogastugan. Det var många som var med och förevigade detta historiska tillfälle när Gunnar Öhlund tog första taget med grävskopan. Efteråt bjöds det på gott förmiddagskaffe inne i stugan, där det första byggmötet med entreprenörerna avslutade byggstarten. Passa på och titta förbi och se hur arbetet fortlöper.



Från frimärkssamlande till utställningsfilateli

Den 17 mars var Tommy Samuelsson i Lokalen i Hökerum och föreläste om filatelins utveckling från slutet av 1800-talet fram till nu.

En mycket intressant föreläsning där Tommy tog med oss i en historisk tillbakablick i frimärkets historia. Vi fick även en inblick till filatelins uppbyggnad och de olika krav som ställs vid utställningar och de olika bedömningsnivåerna som domarna har att ta ställning till. Tommy är utbildad domare och har möjlighet att åka runt på olika utställningar och bedöma andras samlingar och utställningsobjekt.

Tommy själv har ett speciellt samlande nämligen frimärken med flygplan från 2:a världskriget. Det blir många timmar framför datorn i jakten på nya intressanta objekt att tillföra samlingen.



Från säckpipa till dragspel

”Från säckpipa till dragspel” var temat för föreningens februariaktivitet

Bygdens riksspelman Sabina Henriksson var aktören och det blev en för alla besökare mycket engagerande underhållning med stor behållning. Sabina kom med ett stort bagage fyllt av ett 25 tal musikinstrument till Hökerums skola där ett 45 tal besökare samlats under tisdagskvällen den 16 februari. Under ca 2 timmar och med avbrott för fika, spelade och sjöng Sabina med stort engagemang med hjälp av dessa olika instrument samtidigt som hon på ett målande och informativt sätt berättade om instrumentens historia och utveckling. Sabina berättade bland annat att det äldsta påträffade musikinstrumentet var en flöjt gjord av djurben och som hittats vid utgrävningar i en grotta där Neandertalmänniskor hade vistats för ca 60 000 år sedan.

Här är de instrument Sabina spelade; **Nyckelharpa, Moraharpa, Stråklarpa, Vikingalyra, Stenar, Spelpinnar, Skrappinne, Bensnurra, Rassel, Benpipa, Spelpipa, Säckpipa, Brummare, Lerskata, Kantele, Benpipa, Spelpipa, Stor ramtrumma, Mungiga, Rebec, Låtfiol, Poschette, Träskofiol, Gitarr, Durspel, Munspel.**

Till kvällens stora uppskattning hörde förutom Sabinas framträdande också serveringskommitténs arbete med att bjuda



på gott fika med egentillverkade smörgåsar kompletterat med kaffe/the och frukt .

Tack alla som gjorde kvällen så bra!

Julen dansas ut

**JULEN DANSADES TRADITIONENLIGT
UT VID BOGASTUGAN SÖNDAGEN DEN 17 JANUARI 2016**

Ett femtiotal barn och vuxna samlades vid Södra Vings hembygdsstuga i Tolkabro för att tillsammans dansa ut julen. Lars-Åke Claesson dirigerade lekarna kring granen och hans medryckande dragspelsmusik fick fart på dansen. De traditionella folklekarna dansades och stämningen var på topp. I den gamla smedjan serverades varm blåbärssoppa och kaffe med tilltugg framför en värmande brasa. Alla barn fick träffa Tomtemor Ingrid Söderberg som också delade ut gottepåsar. Alf i Härna tog med alla som ville på en tur med häst och släde. Det var en underbar vinterdag. Solen sken och det gnistrade i snön. Barn och vuxna kunde också gå en kort tipspromenad. Vinnare blev Melvin Johansson, med Sigrid Börjesson på andra plats och Emma Eliasson på tredje plats. Ett stort tack till alla besökare och medverkande som tillsammans gjorde att det blev en så trevlig söndagseftermiddag vid Bogastugan.

/ Lars Lidar



Bokutdelning i Hökerums skola 2015

Några av de allra roligaste uppdragen i vår förening är då vi möter traktens barn och ungdomar. Tisdagen den 15 december var det dags att dela ut vår prisbelönta hembygdsbok "Södra Ving – då och nu" till alla elever i år 6 vid Hökerums skola.

Klassen består i år av 42 elever och vi fick möta dem i sitt klassrum tillsammans med lärarna Veronica Karlsson, Helena Klasson och Joacim Bergstrand.

Efter en kort presentation av vår hembygdsförening fick varje elev ta emot var sin hembygdsbok. Eleverna var engagerade och bläddrade intresserat i sina böcker och vi fick svara på ett antal frågor om innehållet.

Som avslutning hälsade vi alla välkomna att göra studiebesök med klassen i Bogastugan för att titta på våra föremål och lära sig mer hur man bodde förr i tiden och också tillsammans med föräldrar och syskon vara välkomna att delta i kommande aktiviteter vid hembygds-stugan.

Bokutdelare: Kerstin Håkanson och Gull-Britt Andersson

Årsavslutning hos Ingrid och Gunnar på Sjöbredared 2015

Det har blivit tradition att avsluta verksamhetsåret på Sjöbredared och så även i år. Det serverades julgröt med tilltugg i en härlig gemenskap. Ingrid och Gunnar var som vanligt julvärdar för en trevlig avslutningsfest.



Julgransresning 2015

Den 28 november var det dags för den traditionella julgransresningen vid Bogastugan.

Ett tappert gäng var på plats i det kyliga vädret. Förutom att Gunnar och Gerhard gjorde allt för att få granens på plats, fixade Ingrid med varm glögg och tilltugg och Dagmar såg till att det fanns något att värma sig på. Gunvor hade sett till att granen hade växt och blivit fin och var på plats när denna fina granen restes.



Filmkväll 2015

Fullsatt i Södra Vings församlingshem när filmen om Puttes bilverkstad visades för första gången.

Bo Arabäck har som vanligt gjort ett fantastiskt arbete för att fånga vardagen i bygden. Kvällen började med att bilder visades från Hembygdsföreningens uppstart och ciceron var Bengt Samuelsson. Bo Arabäck, Henry Asp och Bengt Samuelsson har inför visningen gått igenom ett stort antal bilder från bland annat Erik Hultin.



antal

Frågesport 29 oktober 2015

Nu är årets upplaga av frågesporten avklarad.

Frågesporten som Södra Vings Hembygdsförening står för. I år är det femte gången.

Vi bjöd in alla föreningar i S.Ving, och alla ville vara med.

De är SPF, Hökerum Boule, Coro Nova, Samhällsföreningen, Svenska kyrkan, SVIF, Varnums Hembygdsförening, Härna Lawn Tennis Club och Equmeniakyrkan Hökerum.

Frågorna gjordes av Inger Johansson, Birgit Gustavsson, Kerstin Håkanson och Gunvor Lundgren. Vi har 14 frågor av olika svårighetsgrad, en del mycket lätta och en del lite klurigare. Ny domare för i år var Konrad Samuelsson. Konferencier var Mona Levenby.

Hon är den som läser frågorna och underhåller med roliga historier.

Efter 7 frågor är det dags för kaffepaus med smörgås och en god kaka. Sedan fortsätter vi med 7 frågor till.

Vinnare blev Equmeniakyrkan med 12 poäng, därefter fyra lag med 11 poäng, nämligen Härna Lawn Tennis Club, Samhällsföreningen, Varnums Hembygdsförening och SVIF. Första pristagarna fick ett halsband med en stav, som var graverad med "Mästare 2015". Övriga deltagare fick var sin ljuslykta.



Höstmarknad och sopplunch 2015

Det var fullt i Bogastugan när höstens sopplunch serverades i samband med höstmarknaden den 10 oktober.

Ca 120 portioner härlig soppa lämnade köket i Bogastugan. Detta med fin gemenskap, och bra utbud vid höstmarknaden gjorde lördagens middagstimmar till en härlig fest.

Det var full fart både i kök och smedja denna dag och röken i smedjan talar sitt tydliga språk. Personalen i köket hade fullt upp med att servera soppa till sugna lunchgäster.

En härlig doft mötte en när man tog steget in i Bogastugan där det var uppdukat för kunna ta emot alla gäster.

Tack till alla som gjort denna dag möjlig.



Fagranäs

Nu är utgrävningarna på Fagranäs avslutade.

Det har varit ett stort intresse för dessa utgrävningar där föreläsningstillfällena var väl besökta.



Loppmarknaden 2015

Nu är årets loppmarknad avklarad med som vanligt gott resultat.

Ett stort tack till alla som var med och gjorde denna dag möjlig.



Artikel om vår smedja från 1952

[Artikel finns här](#)

Väderleksdata under äldre tid

Här följer väderleksdata från Västergötland som är hämtat från en utskrift som vi kommit över. Det är intressant att läsa om hur väderleken varierat under åren och det kanske inte var bättre förr.

[Väderleksdata](#)

Artikel i Borås Tidning 26 mars 1978

Utav vår granne Lars Larson, Töresås har vi fått ett intressant tidningsurklipp som fanns med i Borås Tidning 1978. Det är intressant ur Södra Vings perspektiv i så motto att rånet skedde dit Torp nr 3 flyttades se [bild i flickr](#). Artikeln är skriven av Sv Norlander, med tillägg av J Källén och Anna-Lena Hultman. Artikeln finns [här](#).

Här följer en avskrift

Natten till den 20 Okt, 1847 rövades posten på allmänna landsvägen, nära gränsen mellan Vings och Härna socknar.

Det var postföraren Olof Andersons dräng, Sven Jonasson i Östrabo som rånades. Han hade hämtat Stockholmsposten och Jönköpingsposten vid Gammelstorps prostgård, för vidare befordran till poststationen Tärby.



Drängen Sven Jonasson, ”af stark kroppsbyggnad men av enfaldigt utseende” berättade senare inför rätten att då han befinner till grinden vid Påsatorpet, i närheten av hemmanet Långholmen hade han funnit denna stängd, vilket inte var vanligt vid den tiden på året. Han berättade vidare att då han stigit av kärran för att öppna, hade två för honom okända män rusat fram, varvid den ene hade riktat ett slag mot hans huvud med en träklubba. Slaget hade emellertid endast träffat axeln, men Jonasson hade fallit omkull och rövaren hade då kastat sig över honom och hållit fast honom medan han uppmanade den andre att ”Slå honom uti huvudet”. Lyckligtvis efterkom den andre inte uppmaningen, utan tog i stället hand om den säck vari postväskorna förvarades, varpå männen försvann.

Jonasson vände då postkärran på vägen och återvände till Östrabo där postföraren sammankallade grannarna för att söka efter rånarna. Man spårade rånarna en halv mil genom skogen men tappade seden spåret. Postväskorna upphittades på morgonen under en gran — sönderskurna och tomma.

Ryktet om postrånet spred sig i bygden och den 28 okt skrev Borås Tidning: ”Med den nu instundande mörka årstiden börja poströverierna att åter komma igång”. I nästa numret av tidningen redogjorde tidningen även för en del av innehållet i de bortrövade postväskorna. Det var bl a rekommenderade ”brefpamfletter” från Karlskrona, Kalmar, Linköping, US, Gefle, Uppsala och Norrtelie.

Avslöjandet

Ca en månad senare, den 25 november försökte två män växla en 500 Rd sedel hos handlanden O P Andersson i Göteborg. Då denne började ställa frågor blev de båda männen rädda och flydde hals över huvud och lämnade både vagn och rock och beställda varor efter sig. Det fanns även andra som fick svårt att förklara en plötslig rikedom. Det var torparen Efraim Högberg från torpet Sluntom under Tokared i Blidsbergs Socken som på Ulricehamns marknad den 7 oktober visat sig ha ovanligt mycket pengar på fickan. Högberg skyllde på att han fått pengarna omhand åt än den ene och än den andre av sina släktingar men ingen av dem medgav att de givit Högberg några pengar.

Högberg var den förste som häktades för poströveriet. Även Carl Andersson från Döve i Börstig och hans svåger Johannes Persson på Duvered i Öra häktades. Det var nämligen de som försökt växla pengar i Göteborg. Men eftersom de var oförvitliga hemmansägare utan erfarenhet av några skumraskaffärer misslyckades växlingsaffären och de blev själva misstänkta och häktade.

Inför rätta

Nu rullades hela historien upp inför Ås häradsrätt, varvid följande framkom: Överfallet hade från början planerats av förutnämnde Efraim Högberg och förre soldaten Petter Stor från Börstig. Den senare var anklagad för en stöld i Grolanda kyrka och prästgård 1 augusti 1847 men hade ca en månad före poströveriet lyckats rymma. Stor träffade några dagar före rånet drängen Anders Håkansson från Tångabohl, som även han var på rymmen. Stor erbjöd honom att delta i det planerade rånet vilket Håkansson inte hade något emot.

Vid niotiden på kvällen den 19 oktober begav sig Stor, Håkansson och Högberg, med den senare som vägvisare, till den grind där överfallet skull verkställas. På avstånd hårde de postbonden blåsa i posthornet och visste att postskjutsen var i antågande. Det var Stor och

Håkansson som överföll postdrängen medan Högberg höll sig utom synhåll för drängen. Efter överfallet flydde rövarna för att dela bytet i Vedåsla skog.

Vilka var då de tre rövarna?

Förre soldaten Petter Andersson Stor var född i Blidsberg, hustrun hette Maja Greta Håkansdotter och de bodde på Berggrentorpet under Tornarp i Börstig. Petter Stor hade varit straffad flera gånger tidigare. Efraim Alexandersson Högberg var född 1805 på hemmanet Plate i Dalum. Fadern, som dog innan Efraim föddes, kom från en välaktad skogvaktarsläkt i Hössna, och Efraim torde ha varit det svarta fåret i familjen. År 1827 gifte han sig med Britta Maja Persdotter (hon var syster till Johanna Persson i Duvered, Öra, och Carl Anderssons hustru Johanna). Efraim och Britta Maja bodde på flera olika ställen, bl a i en backstuga i Hökerums skog, nära intill den plats där posten sedan blev rånad. 1845 flyttade familjen till torpet Sluntom på regementspastorsbostället Tokarps ägor i Blidsbergs socken. Även Efraim Högberg hade varit straffad förut, den gången gällde det stöld av en bagge och en kopparkittel. Han dömdes då till 12 dagars fängelse på vatten och bröd.

Anders Håkansson var den yngste av de tre, 26 år gammal, och född i Döve i Börstig. Håkansson "hwars utseende röjde enfald, samt råhet och slöhet i förståndet" hade aldrig varit straffad förut men var efterlyst för en häststöld.

Mycket pengar

När rånarna kände sig säkra efter överfallet delades då pengarna. Det var 64 000 daler vilka delades på följande sätt: Stor fick 30 000 daler, Högberg fick 24 000 daler och Håkansson nöjde sig med 10 000 daler.

Håkansson lämnade sin andel till sin farbror Carl Andersson i Döve som gömde dom i sin fähusvägg. Det mesta av Stor och Högbergs pengar förvarades av Högbergs hustru, Hon fick även ta hand om Håkanssons andel sedan Carl Andersson dött.

Domarna

Rättegången efter rånet drog ut på tiden, och massor av vittnen framträdde, fler och fler åtalades. Det hela blev en härva som inte går att redogöra för i sin helhet.

Den 21 juli 1851 fick emellertid Stor och Högberg sina domar. Petter Stor dömdes "att straffas med 14 par spö, 3 slag av vardera paret, en söndag uppenbar kyrkoplikt i Grolanda kyrka och därefter i 9 år arbete å någon kronans fästning, skall sedan sina oförmälda brott i bot umgälla med livets förlust genom halshuggning.

Han skulle även tillsammans med de andra poströvarna gottgöra postföraren för inställelsebesvär. Stor fick inom 20 dagar söka ändring av straffet hos Kungl Maj:t och Göta Hovrätt.

Högberg dömdes att mista livet genom halshuggning samt att med samtliga åtalade gottgöra. Postföraren Olof Andersson skulle för inställelsebesvär gottgöras med 13 Rd.

Högbergs hustru fick 2 års arbete på tukthus.

Nåd

Stor och Högberg och dennes hustru ansökte om nåd. Utslagen blev följande:

Vid kommerce av Stor och Högbergs hustru, Brita Maja Persdotter, gjorda nådeansökningar hava vi ej funnit anledning att förinna Hustru Högberg nåd, Hvaremot med avseende å förekomne omständigheter Vi av nåd förskonat Petter Andersson Stor från dödsstraff och tillåtit att han må i stället umgälla sitt brott med 28 dagar fängelse på vatten och bröd, uppenbar kyrkoplikt samt arbete i fästning sin återstående lifstid, vilket Vi velat eder härmed i nåder tillkännagiva, Befallande Eder Gud allsmäktig synnerligen nådeligen

Stockholms Slott
den 26 maj 1852
Oscar

Av nåd förskonas Högberg från dödsstraffet samt att han må i stället umgälla sitt brott med 28 dagars fängelse på vatten och bröd, uppenbar kyrkoplikt 1 söndag samt 10 års arbete å Fästning,

Stockholms Slott
den 5 augusti 1853
Oscar

Högbergs barn

Brita Maja förpassades 1851 till spinnhuset på Långholmen. Högbergs hade då fyra barn kvar hemma, vilka fick det mycket svårt att klara uppehållet, vilket framgår av följande protokoll från Bildsbergs fattigvårdsstyrelsens sammanträde den 18 jan 1852 i Blidsbergs Elsegård:

Häktade Efraim Alexandersson Högbergs och hustrus i Sluntom under Tokarp små hemmavarande barn befinner sig i ett ej blott värnlöst utan och utblottat tillstånd och sakna enligt vad allmänt känt är, och dessutom allvarsamma anmälan ett par dagar förut ingått, det nödvändigaste till livets bärgning och uppehälle.

Om deras nödställda belägenhet hade ock undertecknad dagen förut gjort sig på stället underrättad, då äldsta dottern Gustava (15 år), som emellertid hade efter bästa förmåga vårdat sine små syskon, under tårar förevisat det enda som fanns i huset till livets nödtorft nemligen en grof havrekaka med tillkännagivande att hon såg sig alldeles urständssatt att en enda dag längre bärga sig och dem, anropande om möjligt skyndsamt hjälp.

Fattigvårdsstyrelsen som i anledning härutav anser sig för Gud och människor pliktig att med hjälp och räddning mellankomma innan desse små förgås i sitt elände, beramade den enda utväg som förefinnes, nämligen att söka få dessa små underåriga 3:e barn Josef 10,5 år, Herman 7 1/3 år och flickan Anna Charlotta 2,5 år gammal utackorderade till vård och uppfostran meddelst entrepernad auktion som å stället bör hållas tisd den 20/1 och varom kungörelse skulle utgå till Församlingens kyrkor förestående söndag.

Ock derjämte försälja den i boet kvarvarande löseghendomen som dessutom ganska ringa förslår till betäckande av kostnaderna för dessa barns vård och underhåll.

Sv Norlander
Åter i frihet

Barnen flyttades 1853 till Hällstads socken och 1855 skrevs följande protokoll från fattigvårdsstyrelsens sammanträde i Blidsberg den 16 april.

Filmen "Glimtar från Södra Ving" 2013

1983 var det år då vi, Jan Töve (Jan Johansson på den tiden) och Sven Pärllhammar började arbeta med filmen "Glimtar från Södra Ving". Året före hade jag presenterat idén för Södra Vings hembygdsförening, som visade stort intresse och lovade hjälpa oss med tips om lämpliga filmobjekt, personer, platser etc samt inte minst, bistå med ekonomisk hjälp.

Vid denna tid hade ännu inte videoformatet utvecklats till önskvärd teknisk kvalitet, varför vi gärna ville filma på 16 mm reversalfilm. Reversal innebär att man inte behöver gå "omvägen" via ett negativ. Reversalfilmen kan sägas vara filmens motsvarighet till stillbildskamerans diafilm. Att filma i 16 mm var mycket kostsamt. Jag vill minnas att en filmrulle på 120 meter (ca 10 min speltid) kostade ca 1 500 kr + framkallning. Ta då med i beräkningen att minst hälften av den längden försvann i klipparbetet.

Sven Pärllhammar från Herrljunga hade under fler år producerat hembygdsfilmer. Han hade alltså både filmerfarenhet och teknisk utrustning. Jag hade nyss kommit hem från Stockholm, efter att ha hoppat av en treårig filmfotografutbildning på Dramatiska Institutet, och var full av idéer och sugen på att filma, men hade ingen utrustning. Så vi bestämde oss för att samarbeta. Jag skötte kameran och Sven tog upp ljudet. För den tekniskt intresserade kan nämnas att vi arbetade med en CP-16, en Beaulieu R16 och en Bolex Paillard 16. Ljudet togs upp med en Nagra III. Bolex kameran, drevs med fjäderverk till skillnad från de andra två som gick på laddbara batterier. Jag kommer ihåg vilket krångel det var att filma julottan i Södra Vings kyrka med Bolexkameran. När församlingen sjöng "Det är en ros utsprungen" kunde jag filma 8 meter, sen slog det stopp. Då gällde det att snabbt veva upp kameran för att få ut 8 meter till innan psalmsången var slut.

Vi påbörjade filmarbetet vintern 1983, och första evenemanget var Hökerumsgårdens femårsjubileum. Vid den tidpunkten var CP-16 kameran på service så vi fick använda Beaulieun. Nackdelen var att den kameran väsnades. Den hade ett metalliskt, nästande skrikande ljud. För att komma kring detta byggde Sven en "blimp" av en trälåda som han isolerade med skumgummi och skinn. Visserligen blev kameran tyst, men så till den grad inbakad i isolering att det var svårt att se i sökaren och att hitta alla knappar. Till råga på allt krånglade ljudupptagningen, så både invigningstalet och en intervju med en boende på Hökerumsgården blev skrapigt och svajigt. Det fortsatta arbetet löpte utan större missöden. Man bör dock komma ihåg att filmning inomhus med den tidens lågljuskänsliga film krävde en massa ljus.

Sven hade skaffat två stora lampor om vardera 1 600 W, Så när vi filmade på AK-plast, Formservice, Hökerums livs etc blev de avbildade nästan bländade av ljuset. Riktade man lamporna uppåt krullade sig målarfärgen i taket p g a värmeutvecklingen.

När allt filmande var klart framkallades filmerna och därefter vidtog klipparbete och ljudläggning. Ljudet spelades över från Nagra bandspelaren till ett magnetspår som klistrades fast på filmen. De scener som inte hade synkront ljud klippte jag i min studentlya i Jönköping, där jag studerade på lärarhögskolan. Det blev en hel del nattarbete. De synkrona tagningarna klipptes i Sven Pärllhammars källare.

Vi skonades från de värsta tekniska missöden, men klippning och ljudläggning var tidsödande och alla vägguttag var upptagna av sladdar till olika elektriska apparater. Vid ett tillfälle togs strömmen i ett angränsande rum. Två dagar senare ringde Sven och berättade att stämningen hemma inte var den bästa. Han hade två kvällar innan dragit ur kontakten till frysen för att kunna använda uttaget och hade sedan glömde sätta tillbaks den. Allt som var i boxen totalförstördes.

Så här med facit i hand kan vi konstatera att det blev ett roligt och berikande projekt – men tidsödande, och med en hel del tekniskt strul. Det som drev oss var glädjen att få berätta om hembygdens miljöer och människor. Om inte kostaderna hade satt tak så hade vi kunnat göra både fler och längre intervjuer. Men samtidigt måste man se allt i den tidens perspektiv. Det händer en hel del på 30 år. Tänk på det nästa gång ni tar upp en kamera. Knäpp inte bara av. Lägg ner lite omsorg och tanke i bildskapandet. Snabbare än ni anar kommer det mest banala och vardagliga att bli historia.

Tack Södra Vings hembygdsförening som gjorde "Glimtar från Södra Ving" möjlig Härna i november 2013.

Jan Töve

Återigen fullsatt vid filmvisningen i Församlingshemmet

Onsdagen den 20 november 2013 visade vi filmen *Glimtar från Södra Ving 1983-86*. Filmen är inspelad av Jan Töve och Sven Pärllhammar. Filmen har våtskannats hos Uppsala Filmteknik i HD-format och har sedan digitalt kunnat förbättrats i flera scener. Eftersom filmen är inspelad i 16 mm färg har slutresultatet blivit ett enastående fint dokument över en svunnen tid där flera företeelser som bank och affär försvunnit från Hökerums centrum och stora industrier som Nilsson Trä ej heller finns kvar och banvallen är nuförtiden cykelled.

För kvällen hade vi bjudit in Jan Töve som berättade om filminspelningen och svarade på frågor. Före huvudfilmen visades scener från Hökerums Livs som vid tiden för filmningen var mycket aktiv affär. Likaså visades film om *Budkaveln* som gick in till Ulricehamn 1984. Den utgjordes dels av bortklippta scener och dels av scener från huvudfilmen. Bengt Samuelsson fick efter önskemål redogöra för Budkavelns uppgift.

Före huvudfilmen serverades kaffe o kaka till publiken där de satt och på så sätt blev det inga långa kaffeköer.

Huvudfilmen erhöll kraftiga applåder och Jan Töve erhöll hembygdsföreningens broderade linnehanduk.

På grund av den stora katastrofen i Filippinerna beslöt hembygdsföreningen att skänka kvällens överskott plus innehåll i en extra insamlingsbössa, till en hjälporganisation, vilket hälsades med applåder. Insamlingsresultatet blev 4 955:- och denna summa skickas till Svenska Kyrkans internationella arbete med adress Filippinerna.

Jan Töve har gjort en översikt om arbetet med filmen och jag har gjort ett tillägg om fortsatt arbete med filmen [HÄR](#)

Filmvisning på Hökerumsgården

Idag måndag visade vi första o sista delen av Sockenfilmen från 1951. Det var uppskattat och samlingsalen fylldes av intresserade åskådare. Först bjöd vi på kaffe o mjuk kaka. Gruppen som ordnade detta var Inger Andersson, Monica Nilsson, Erik o Gunvor Lundgren. För filmen ordnade jag Bo Arabäck utrustningen.

Filmen kan i sin helhet ses under rubriken filmer i menyraden på uppe till vänster denna sida.

Nio lag tävlade i FRÅGESPORT

Torsdagen den 24 oktober 2013 genomfördes den årliga frågesporten som Hembygdsföreningen anordnar i Södra Ving. De inbjudna lagen, som representerade olika föreningar från vår del av kommunen, bjöd på en mycket jämn och spännande tävling.

Tre personer i varje lag kämpade med de kluriga frågorna under betänketiden som var två minuter. Lagen som deltog var: Coro Nova, Härna Lawn Tennis Club, Hökerum Boule, Missionskyrkan, Samhällsföreningen, SPF, Svenska Kyrkan, SVIF och Varnums Hembygdsförening. Stämning var hög i Hökerums Missionskyrka och både tävlande och åhörare var mycket engagerade i tolkning av både frågor och svar. Suveräna Mona Levenby höll ihop arrangemanget som frågeställare och historieberättare. Lars Lidar var enväldig domare och Anders Nyström resultatredovisare.

I pausen efter de sju första frågorna serverades en mycket god fika med smörgås. Efter de 14 frågorna var ställningen jämn mellan Missionskyrkan, Härna Lawn Tennis Club och Varnums Hembygdsförening. Alla tre lagen hade 11 rätta svar. Vinnande laget efter Extra utslagsfråga var Härna Lawn Tennis Club. Vinnarlaget, bestående av Eva Fransson, Ola Andersson och Bernt Carlsson, hyllades med förtjänt applåd och mottog sina priser.

Det blev en underhållande höstkväll då bygdens föreningar fick tillfälle att träffas. Tack alla de drygt 100 personer, som hade kommit för att ta del av arrangemanget, för att ni gjorde att det blev en så bra tillställning.

/ Lars Lidar

Kerstin Håkanson har tagit bilderna.



Engagerad diskussion om samarbete mellan hembygdsföreningarna 2013

Det var ett välbesökt möte när Södra Vings hembygdsförening med hjälp av Kulturen i Ulricehamns kommun anordnade en informations- och diskussionsträff för hembygdsföreningarna i Ulricehamns kommun. Syftet var bl.a. att diskutera samarbete, vad har föreningarna för nytta av att samarbeta och inom vilka ämnesområden. Ett 40-tal representanter från 12 av kommunens 23 hembygdsföreningar medverkade i den engagerade diskussionen.

Diskussionen kom bl.a. att handla om en redovisning av angelägna frågor i respektive förening, medlemsavgift, former för fortsatt samverkan och om värdet av att samverka. Huvuddragen i diskussionen finns dokumenterat i mötesanteckningar, se [denna fil](#).

Mötet resulterade i

-att det framfördes önskemål till Kulturen i Ulricehamns kommun /Anna Lang/ om att genomföra ett seminarium/föredragning i hantering av föremål i föreningarnas föremålssamlingar

-att fortsätta att träffas för att bla samtala om föreningarnas årsprogram . Brunns hembygdsförening tog budkaveln för att anordna nästa träff i början av år 2013.

Vid pennan: Ingrid Öhlund



Höstmarknad med sopplunch i Bogastugan 2013

Den 12 oktober var det hembygdsföreningens årliga hösträff med olika aktiviteter och med servering av sopplunch i Bogastugan. Det var en strålande vacker höstdag. Smedjan var igång och där fanns flera lokala hantverkare och försäljare både i Lill-Boga och i solväggen utanför ladugården. Man kunde köpa honung, sylt, havtorn, marmelad, godis och många vackra hantverk bland annat keramik, tomtar, ljus, smycken och vackra trasmattor. Det fanns också möjlighet att pröva på en tipspromenad. Det serverades en väldigt god köttsocka och även en vegetarisk socka. Kockarna Anki Bergsborn, Inger Andersson och Gunvor Lundgren stod bakom tillagningen. 80-90 portioner serverades så man kan förstå att det är ett stort arbete som dom lägger ner. Soppa görs från grunden och med fina närodlat råvaror, smör, grädde och kött från Attorps Limosine i Marbäck. Nedan följer receptet för den som själv vill pröva på.

Från en mycket trevlig dag rapporterar Monica Nilsson.

Köttsocka från Södra Vings hembygdsförening för 60-70 portioner

2-3 kg nötkött
3 kg morötter
4 st kålrötter
6 st palsternackor
4 st purjolökar
3 st blomkål
5 kg potatis
1 kg frysta ärtor