

# En bild berättar.



1. Fabriken. Bro kommun byggde den gamla, som ligger bakom den som syns på bilden, 1946. En firma som startade elektriska delar startade här. Efter 2 månader försattes den i konkurs. Därefter tillverkades diskmaskiner. När ägaren Adolf von Brömsen och två av hans anställda omkom i en flygolycka, upphörde tillverkningen så småningom. Senare köpte Uddevallavarvet fabriken av Stångenäs kommun. Ett femtiotal man arbetade där några år. 1958 köpte kommunen tillbaka fabriken. 1960 byggdes den ut till sin nuvarande storlek. Där fanns då en firma som tillverkade truckar och lastmaskiner. Senare var grossistfirman Thurett där. Idag är det Håkan Olsson som är ägare och har maskinservice där, och hyr ut lokaler till flera företagare.



2. Stationshuset, uppfördes och invigdes 1913. Här var även postanstalt till 1972, och även medicinlåda bl.a. Huset ligger mitt på gränsen mellan Bobergsgårdarna. Stationen skulle egentligen ha legat vid "Vattenhästen", i närheten av kyrkan, men den placerades här istället. På andra sidan spåret fanns en byggnad för förvaring, som revs våren 2008. Vid stationshuset fanns en jordkällare och ett uthus med toaletter för resande, de revs när vägen fick ny sträckning 1959. Gösta Olsson hade en kiosk vid stationen 1949-1952. Den lönade sig inte när trafiken från Bohus Malmön upphörde.



3. SJ hade en bod för stolpar och räls, som revs när konsum byggde affär på platsen 1952.

4. På åkern utanför Lysells affär fanns en lada, som användes som lager under

beredskapstiden.

5. Kommunalhuset byggdes ca 1936. I mellanvåningen var det kommunalrum och arrestlokal. På övervåningen bodde polismannen Erik Fahna med familj i ena lägenheten. I den andra hade tandläkare och distriktssköterskan mottagning i var sitt rum under några år. Några år senare blev det i mellanvåningen biograf och även konfirmandundervisning vintertid.

6. Den antagligen förste ägaren till affären var Lysell, som senare flyttade till Uddevalla. Senare ägare var Arrinander, G H Göransson och Bengt Stavrell. Sedan blev där blomsteraffär. En bensinpump fanns vid vägen genom samhället.



7. Gamla bageriet. Edvard Johansson drev här lanthandel. Efter det var det bageri och kafé i många år. Sedan hade Granath en blomsteraffär där. I filmen Sjön med Regina Lund var det damfrisering i huset. Lyskil kommun rev byggnaden i början av 2000.



8. Här fanns posten från 1916, till dess den flyttades till stationshuset. Föreståndare var Anna Johansson.

9. Classons. Huset byggdes av kronorättaren och länsmannen Herman Classon.

1 maj 1929 flyttade han in med familj. Flyttlasset kom på släde då vintern var lång detta år. Herman var även lantbrevbärare. I källaren startade konsum affär 1929, och var kvar till 1950, då en ny affär byggdes. Sedan var en elfirma där en tid.



10. Huset byggdes av banvaktaren Severin Andersson, en son hade bageri en tid. Det var tandläkarmottagning här i många år, innan den flyttades till Brastad. Bibliotek var här under några år, och under kriget hade Röda korset upplag i huset.

11. Skräddaren Sven Karlsson från Porjus byggde huset. Han kallades även för "lappskräddaren".

12. Cykel och radiohandlaren Sterner Olsson byggde huset och startade sin firma där. När firman blev större byggde han nästa hus (13) , där han hade firman till dess han slutade av ålder.

14. Lennart Skarin byggde detta hus, han arbetade på fabriken i Brodalen, sen köpte han en gård på Immestad. Järnvägen köpte huset, som senare sålde till en av sina anställda, Enar Ström.



15. Huset byggdes av Sterner Håkansson, som också arbetade på fabriken. Han sålde det i början av 2000-talet.

Inga-Lisa Carlsson och Kitty Sjöberg