

Visa om Brastad

Av Lars Dalabonde 1912

En visa om Brastad jag skrivit idag
och den vill jag sjunga för er ett slag
och tydligt berätta från början till slut
hur Presttorp och Tuntorp tar sig ut

Då börjar vi först med att järnvägsstation
är nybyggd av plank uti stilig fason
och väntsaln är verkligen målad grön
och hela omgivningen kring den är skön.

Och sen bort till skraddarn vi gjorde en titt
han bor i herr Andersson hus som är vitt
där sys det kostymer som sitter så bra
ja finare snitt än i Lysekil sta.

Och följer man vägen så går man förbi
stenhuggare Nyström och hans hönseri
där finns det hönor som går inom vägg
och värper så stora och duktiga ägg.

Och längst upp i svängen står smedja och kran
och där hugger åtta man sten på en plan
och borrar och skjuter å ropar och svär
kör undan kör undan, för tänt vare här.

Och nedanför kranen där tror jag minsann
där bor ju en förman med trädgård så grann
han mäter upp sten vareviga dag
för gamla herr Kullgrens välkända bolag.

Och borta i kröken står Hanssons affär
och där finns det skjortor och strumpor och klär
å där bör vi handla var evlie man
ty utmärkta varor blott förer han.

Som kaffe och socker och sirap och ljus
och tobak och pipor och dosor med snus
och ostar och limpor och fin ansjovis
han säljer till billigt och rimligt pris.

Och sen går vägen till sandviks hamn
dit båtar ju komma med olika namn
och käcka stenhuggare lastar dem fort
sen tager de stenen till utrikes ort.

Hos Robert i Grytan där tror jag minsann
där ligger en dansbana så verkligen grann
där dansas var söndag ibland till fiol
och flickan hon svänger så fint med sin kjol.

Ja nu har sjungit min visa till slut
och talat en del om hur Brastad ser ut
befolkningen allmänt är bildad och snäll
och visan om Brastad är slut för i kväll.