

Stigtomta vandring i samhället 2007-08-16 ”Berggrensgatan”

Bärbovägen/Nykyrkavägen 24/Solvik

Stigtomta den 13 maj 2007, Curt Oskarsson berättar

- ”JOHN PELLEES”

Fastigheten uppfördes för ”JP” räkning av Byggmästare Wahlström och var klar 1938.

John Pelles är, var, en cykelverkstad med bensinförsäljning.
Grundare John Pettersson 1933.

Under uppförandet av Solvik bodde familjen Pettersson vid Kvalster.
Verksamheten bedrevs de första åren i lokalen bredvid som senare blev
kopperslageri.

Verkstaden byggdes ut tre år senare och år 1945 öppnades bensinförsäljning,
Gulf.

Ägaren John Petersson var född vid Hallbro 1897 och dog 1962.

JP var även verksam inom brandförsvaret här i socknen.

Jag, CO, hjälpte till hos JP efter skoltid i början av 50-talet. Fick då göra enklare
arbeten, blanda olja och bensin till mc och mopeder, tvätta cykeldelar, pumpa
upp och sälja bensin.

Då hade JP en anställd, Åke Karlsson som även spelade dragspel i olika
orkestrar.

John Pelles var en samlingspunkt, mycket folk passerade, JP var en god
berättare, han talade bla om sin far, Gustav Petersson, f 1855 död 1937, vilken
varit sjöman i sina yngre år. Alla historier jag hörde visste jag inte om de var
sanna. Nu efter att jag läst och tittat igenom Gertie Anderssons album vet jag att
det inte bara var bra historier utan det fanns verklighet bakom.

JP med hustru Signe fick tre barn Rune, Kerstin och Olle.

När JP dog 1962 övertogs verksamheten av äldste sonen Rune med fru Marian.
Den gamla verkstaden brann ner 1965. Ny modern verkstad byggdes då upp.

I samband med nybyggnaden så löstes familjen Björkholms stuga, Rosenhill, in och revs.

Fru Björkholm var stickerska och mannen snickare, sonen Hans var verksam inom Järnhandel och flyttade som vuxen till Tystberga där han drev en Järnhandel.

Rune Petersson med fru Marian drev verksamheten fram till Runes död 1981, Marian dog 1985.” -

- ”Greger Astfeldt berättar att det ibland var dåligt med jobb och då kallade John Pelle till sig några grabbar och sa: Här får ni en ask häftstift, åk bort till Ala-vägen och sprid ut dom, det blir lagom långt....” –



Bärbovägen 20/Dalby

Curt Oskarsson berättar vidare:

- ”På andra sidan Berggrensgatan, längs Vrenavägen fanns en lada som tillhörde Dalby, Bärbovägen 20. Jag vet att det alltid var roligt att kolla ladans vägg mot Vrenavägen då den oftast var fylld med affischer över vad som skulle ske och vad som hänt i festplatser runt Stigtomta.

Ladan revs någon gång under 40-talets mitt.” -

Inga Svensson kom från Dalby, senare gift med Rune Lundholm.

1949 flyttade Otto och Nanny Persson. Otto kom från Skåne i slutet av 1930-talet, och var bror till Emma Jönsson på handelsträdgården. Otto byggde om huset, bl a grävde han ut en helt ny källare. Nanny var född i Stigtomta och drev sybehörsaffär, först i gamla posthuset och sedan vid Dalby. Många är vi skolflickor som fick gå till Nanny och hämta ut det vi skulle ha såsom tyger och garner till syslöjden.

Barbro Ekström är dotter till Otto och Nanny och berättar att gården ägdes av Nannys pappa, vilken kom från Eneby gård i Stigtomta.

Bärbovägen 19/Duveholm

Erik Schön med föräldrar, snickare. NTO. Från Solö. Graff hyrde här och senare Herta Oskarsson. 1970 bodde Anna Andersson, född 1882 i Bettna, Erik Schön och Herta här.

Bärbovägen 18/Sofieberg

Här bodde en f d lantbrukare från Gammeläng.

Bärbovägen 17/Solhem

- ”Greger Astfeldt berättar att det fanns Solhem 1 och Solhem 2 och mellan tomterna fanns en tomt som sedan införlivades med Duveholm. Irene och Bernt, Ljungman, Greger Astfelt.

Bärbovägen 16/Framnäs

Lindström, skomakare. Det fanns 5 st skomakare i Stigtomta.

Bärbovägen 15/Rosenfors

Åke Björklunds Taxi, två bilar. Åkes far hade buss/lastbil och körde med skolbarn på lastbilsflaket när de skulle på skolresa. (enl John Sandström).

Bärbovägen 14/Rosenberg 3

Smeden Ivar Karlsson, mest ”lantbrukssmide”, hustrun Elvira (Viran) aktiv inom kommunen med förtroendeuppdrag. Sonen Erland ”lurka”.

Vid Rosenberg? Rosenberg bodde 1900 en skraddare vid namn Herman Pettersson född 1875 i Kristianopel, Blekinge gift med Sälma Olsson från Lid.

Bärbovägen 13/Hagalund

1900 bodde snickare Johan Erik Ålander f 1825 i Uppland.

1970 Handskmakare Ernfrid Gustafsson född 1912 i Malung, hans hustru Anna Lisa.

De sydde arbetshandskar och lämnade även ut färdigskuret material för legosyning.

Bärbovägen 12/Rosenberg 1

Roos cykelaffär/reparationer. Kurt Arnold Roos född 1926 i Oscar, Stockholm. Här fanns också en godisautomat och Kurt laddade också upp batterier.

G. O. Roos Cykelaffär



Fabrikör G. O. Roos

Fabrikör G. O. Roos startade smedja och cykelreparationsverkstad i Stigtomta 1909. Smedjan överlät han 1926 till smedmästare Johan Karlsson men bedriver fortfarande reparationer av cyklar och motorcyklar samt försäljning av cyklar.

Fabr. *Gustaf Oskar Roos* är f. 26-10-80 å Björnkullen, Bärbo, s. t. soldaten Anders Petter R., f. 1843 i Husby-Oppunda, d. -32, o. h. h. Anna Maria, f. Eriksson 1844, d. -07; g. m. Frida Maria Eriksson, f. 16-9-83 i Västerljung, d. t. Carl Erik E., f. 1854, d. -12, o. h. h. Matilda, f. 1854, d. -41. Barn: Judit Maria Elisabeth f. 30-12-06, Ernst Gustaf Allan f. 31-7-08, Ture Arnold f. 28-3-13.

R. började i smedyrket 1897 hos smedmästare Karlsson i Jönåker och lärde sedan till cykelreparatör i Nyköping.

Bengt Pettersson, född vid Nynäs nuvarande Nykyrkavägen 12, berättar (2015) att det fanns en tvättstuga hos Roos. Dit gick hans mamma och tvättade och Bengt fick cykla med tvätten på cykelkärren. Att sköta den handdrivna tvättmaskinen var kul, säger Bengt.

Bärbovägen 11/

1970 Bernhard Berggren och Ingeborg. Ingeborg var handarbetslärarinna i Stigtomta skola.

Bärbovägen 10/Lövsund

Skräddare Linder., sen Eriksson, Edvin och Ingeborg.
1900 fanns det 6 st skräddare i Stigtomta.

Bärbovägen 9/Lundby

Einar Andersson berättar.

Palmblads Café och Pensionat var samlingsplatsen för samhällets många ungdomar.

Dora Palmblad, försäljning av korv i Stigtomtaparken.

Här bakades också bröd till Stigtomta IF i parken. Även Larssons kafe med fröken Svenssons hembakta kalasbröd var leverantör till IF.

Bl a bodde Tori Bernhards på Palmblads pensionat när hon var i parken och uppträdde.

Efter Palmblad drevs caféet av Vivianne Andersson och hennes mor. 1970 bodde familjen Christensen här.

Bärbovägen 8/Haga

Einar berättar

Här bodde Kalle Andersson Wallentuns mor (från Wallersta). Det var tre tomter och man hade både gris och kor i uthusen. Senare hyrde Einar Anderssons mamma och såg efter Wallentuns mor, som blivit blind. Erik och Dagny Löf hyrde här. De byggde senare bredvid NTO-lokalen. Wihr byggde sen vid Haga. 1970 Judith Olivia och Gustaf Ragnar Jansson, föräldrar till Torgny i Skillra. Därefter flyttade Dagny och Leif Nyström in vid Haga.

Bärbovägen 7/Bernsborg

Curt Oskarsson berättar.

Ingeborg Karlsson, kommunalt anlitad person, Dotter Gunny med make Lennart Björkroth.

Birgitta och Olle Thunström.

Bärbovägen 6/Betel

Curt Oskarsson berättar.

Byggt ca 1910-15. Baptisternas hus.

Pastor Qronsjoe, homeopat.

Pastor David Berg, dotter Britt

Pastor Robert Renestam (1945), född i Näs, Jämtland 1914 och död i Enskede 1984.

Bärbovägen 5/Skogsborg

Karl Johan Edvard Uhrbom, smidesmästare, född 1884 i Bergshammar, Emma Cecilia Uhrbom, född Andersson, 1875 i Östergötland. Dottern Eva Cecilia, född 1910 i Nyköping.

Bärbovägen 4 -

Bärbovägen 3/Björklunda

Gertie Andersson berättar.

Ägdes av Viktor Andersson i Fyr sjö. Distriktssköterskemottagning på bottenvåningen.

Hyrde gjorde Gerties föräldrar. Hildur var kalaskokerska.

Bärbovägen 2/Nyborg

Sören Jansson berättar.

Berggrenshuset. 1890 bodde här 18 personer i lägenheter.

Handlanden var Per Svensson från Hallaryd i Småland, med hustru och 5 barn

Urmakaren Ljungberg från Björkvik med hustrun barnmorskan Anna Charlotta Wahlberg från Bettna samt 2 barn och en piga, 17 år.

Skräddaren Adolf Fredrik Johansson från Bettna med hustru och 2 barn samt

En skrädderiarbetare och en piga.

1900 bodde här 11 personer;

Handlanden Karl Gustaf Berggren från Söderköping med hustru Gerda och dottern Alice (f 1900)

Skräddaren Anders Johan Sandén från Viby i Östergötland med hustru och 4 barn varav 3 var så stora att de arbetade som skrädderiarbetare.

Vidare två mesostkokerskor, Hedda Karolina Andersson från Bärbo och Anna Sofia Broman från Lunda.

Handeln drevs i detta hus in på 1970-talet.