

# Stigtomtaortens Hembygdsförening

## Vandring på Nykyrkavägen lördagen den 13 augusti 2011

Samling vid Stigtomta kyrka kl 13<sup>00</sup>

Avslutning vid Klockarbol vid kyrkan där vi intar vår matsäck.

Sammanställningen nedan är gjord av en grupp Stigtomtabor under ledning av Anna Maria Bengtsson, Siv Johansson och Eva Sandström.



Kartbild över bygden 1750



Nykyrkavägen, f d Vrenavägen, flygfoto 1950-tal. 1942 byggdes vägen om och breddades.

## Oxelgården, torpskylt uppsatt 2002 (nr 65 i torpgrundspärmen)

Oxelgården låg helt nära landsvägen (m 1:4 på kartan nedan) på norra sidan mitt för den gamla allén upp till prästgården. Torpet Oxelgården var i början av 1600-talet boställe för emeritiepräst och även för prästänkor. Elof Andrén nämner i sin bok "En Sörmlandsbygds Historia" att kyrkoherden Magnus Petri år 1611 fick torpet Oxelgården av Karl IX vid allmänna vägen, "när han för hög ålders skull slutade sin prästgärning". Magnus Petri dog 1614. Barnen tog namnet Schillerus efter Skillra prästgård och från dem stammar adliga ätten Schillerfelt.

Torpet var egen brukningsenhet fram till början på 1900-talet då det lades till Kyrkbyn. Ladugården revs förmodligen 1942 när brandstationen byggdes. Mangårdbyggnaden fanns kvar till början på 1960-talet då den revs, kanske i samband med att vägen (riksväg 52) byggdes om. Sist boende var skomakare Berggren med sönerna Per-Erik och Bernhard mera kända som Perka och Klåparn. Under de första åren på 1960-talet fick också moped- och motorcykelungdom använda huset som samlingslokal och de fick också en viss utbildning i att köra mc på gamla Stigtomta flygfält.

Från torpet Oxelgården, som ägdes av Tistad avstyckades på 1890-talet och framåt ett antal tomter efter Nykyrkavägen. Fastighetsbeteckningen Oxelgården 1:xx gäller för alla fastigheterna i området Nykyrkavägen-Skolvägen-Klockarvägen-Oxelvägen till och med skolan.



Avstyckningarna var Tomteboda 1898 (d), Emiliero (e) 1901 (Skräddargården), Oscarsberg nr 1 (f) 1902, Fridsklippan (g) 1903, Hvilan (h) 1904 (Lindgården), Oscarsberg nr 2 (i) 1904, Fridhem (j) 1904, Marieberg (k) 1905, Almby (l) 1910 och Dufvbo (m) 1912.

Boende enligt 1890 och 1900 års folkräkningar vid Oxelgården var arrendator Johan Reinhold Johansson, född 1841 i Stigtomta och hans hustru Klara Margareta Sederholm, född 1845 i Stigtomta och sonen Johan Oskar född 1883 i Stigtomta.

Bilderna nedan är ur Andréns fotosamling och visar siste brukaren Johansson med familj omkring 1910. Johansson gjorde också dagsverken på Tistad och var även ringare i kyrkan.



Nedanstående bild visar en Konserveringskurs som hölls vid Oxelgården.





## Stigtomta Brandstation.

Brandstationen ligger omedelbart väster om den plats där mangårdsbyggnaden till Oxelgården låg, se till höger i bilden..

Brandstationen uppfördes 1942 och användes till 1969 då Stigtomta brandkår upphörde och brandförsvaret övertogs av Nyköpings brandkår. Lagg märke till cykelställena där de frivilliga brandmännen ställde sina cyklar vid utryckning. Tornet användes till att torka slangarna i.



Numera är byggnaden bilverkstad och ägs av Sten Herkner. Han köpte brandstationen 1973 av Thomsen som ägde den i cirka två år dessförinnan.

## **Marieberg, Nykyrkavägen 6**

Fastigheten avstyckad från Oxelgården 1905. Säljare: Fredrik Wachtmeister, Tistad. Köpare: Byggmästare Carl Johan Nilsson. Köpeskilling 500 kr för marken.

### **Boende enligt 1910 års folkräkning var fyra familjer:**

Arrendator Karl Olof Höglund, född 1857 i Vadsbro och hustrun Amalia Johanna Kristina Ringqvist, född 1859 i Gjörsäter, Östergötland.

Handelsbiträdet Axel Hjalmar Landberg, född 1884 i Hyltinge, med hustrun Linnéa Sofia Andersson, född 1882 i Floda och dottern Emmy Sofia Linnéa, f 1908 i Stigtomta.

Snickeriarbetare Karl Leonard Andersson, född 1859 i Bergshammar, hustrun Augusta Matilda Johansson, född 1859 i Stigtomta och barnen Helga Eleonora, född 1899 och Gustaf Adolf, född 1902 i Stigtomta. Dessutom Ingeborg Linnéa, född 1904 i Hedvig Eleonora, Stockholms stad.

Stenarbetare Gustaf Harald Hurtig, född 1885 i Stigtomta, hustrun Ida Gunilla Bernhardina Johansson, född 1888 i Råby-Rönö. Nils Gustaf Gustafsson, född 1909 i Stigtomta.

### **Boende enligt 1930 års folkräkning:**

Pensionär, f d banvakt (skomakare) Adolf Isak Säfström, född 1859 i Kila, hustrun Eva Charlotta Johansson född 1857.

Vägarbetare Nils Ragnar Nylund, född 1899, hustrun (sömnad) Gerda Vilhelmina Karlsson, född 1899 och dottern Gerd Ragnhild, född 1926.

Chaufför Nils Gottfrid Karlsson, född 1903 och hustrun Eva Amalia Margareta Lundkvist, född 1904.

Velocipedreparatör Karl Arvid Johansson, född 1904, hustrun Eleonora Kristina Forsberg, född 1904, döttrarna Aina Eleonora, född 1925 och Dagny Virginia, född 1929.

### **Boende 1970:**

Klas Herman, f 1895 och Erika Sofia Pettersson, f 1899  
Oskar Helge, f 1906 och Anna Viktoria Hellqvist, f 1909  
Anna Elisabet Gustafsson, f 1891 och Hildur Jansson f 1899

## **Lindgården, tidigare benämnt Hvilan, Nykyrkavägen 8**

Fastigheten byggdes 1933 av byggmästare Hjalmar Johansson. Johansson har även byggt Lyckebo, Skolvägen 21 och Solgården, Hallavägen 4.

Rickard Larsson född 1886 i Björnlunda och hustrun Märta född Bard 1894 i Östergötland köper fastigheten 1938. Rickard Larsson var bl a inspektor vid Kälkesta tidigare. Huset omfattade två lägenheter varav den övre var uthyrd.

1968 såldes Lindgården till Knut Harald Eriksson och hans hustru Elsa Wilhelmina från Fjällsbacken.

Under senare år har fastigheten bytt ägare flera gånger och är nu enfamiljsbostad.

## Uddbol 1, Hallavägen 2

Uddbol 1 till vänster, i mitten Tegnefors, och i bakgrunden till höger Uddbol 2, Tryggs hus.



Lanthandel öppnades under 1870 talet. 1890 bodde här handlanden Gustaf Jansson, f 1816 i Björkvik och hans hustru Stina Kajsa Mod, f 1821 i Björkvik. Deras döttrar Helena, f 1846 i Björkvik och Emilie, f 1858 i Lunda, drev sen verksamheten vidare. Deras bror Klas Edmund Jansson, f 1861 i Björkvik, var sergeant. 1890 bodde också en murare Wilhelm Pettersson från Husby-Oppunda med fru och två barn här.

I slutet av 1890-talet då telefonen kom till kommunen låg här den första telefonstationen. 1931 togs ett beslut att Stigtomta-Nykyrka-Halla-Bärbo skall utgöra ett eget polisdistrikt och Fjärdingsman Folke Malmberg anställdes. Han bodde fram till sin avgång 1949 i Uddbol. Fastigheten såldes då till familjen Levander, vilka 1957 sålde till Olle Eriksson.

Post till slutet av 1930-talet.

Rum för resande.

Taxirörelse bedrevs av H W Wihr från 1940-talet.



## **Emiliero eller Skräddargården, Nykyrkavägen 10**



Emiliero, Skräddargården i mitten, Tomteboda till vänster och i bakgrunden NTO-lokalen. Foto från den väg som gick ut från Uddböls mot Nykyrkavägen tidigare.

### **Boende enligt 1910 års folkräkning:**

Skräddare Anders Johan Sandén född 1871 i Östergötland, hustrun Johanna Emilia Gustafsson född 1858 i Lunda, dottern Matilda Emilia och sonen Sven Johan Emanuel.  
Skrädderiarbetaren Karl Antonius Andersson, född 1890 i Stigtomta.

Massör Johan Anton Backlund född 1860 i Umeå.

Hushållerska Fredrika Johansson född 1868 i Östergötland, barnen Bror Josef och Anny Maria, födda i Malmö.

Homöopat Backlund köpte sedan Bråvalla och grundade Homöopatiska Institutet. Affärerna gick lysande tack vare medicin kokt på kvickrot. Tyvärr kom Backlund på obestånd på grund av utsvävande leverne.

### **Boende enligt 1930 års folkräkning:**

Skräddare Anders Johan Sandén född 1871 i Östergötland  
Hushållerskan Sara Cecilia Dahlgren född 1901 i Lunda,  
sömmerskan Ester Octavia Lundqvist född 1905 i Flen samt  
skrädderiarbetaren Gustaf Gordon Dahlström född 1900 i Skedevi (E)

### **Telefonkatalogen 1945:**

Damskrädderi: Bellstams Skrädderi, Gunnar Bellstam

### **Boende 1970:**

Familjen Hallkvist, 4 personer och familjen Eriksson, 2 personer samt 2 ensamma kvinnor

På 1980-talet köptes fastigheten av Landstinget och användes som behandlingshem för ungdomar. Därefter har den bytt ägare ett antal gånger. Kommunen ville ge fastigheten nytt namn och till slut enades man med Hembygdsföreningens godkännande att fastigheten kunde få namnet Skräddaregården eftersom skräddare hade haft verksamhet här.



## Tomteboda Skolvägen 2

Tomteboda byggt 1899-1900

### Här bodde enligt församlingsboken 1900:

Snickare Karl Johan Nilsson, född 1868 i Bärbo och hans hustru Elin Maria Johansson född 1878 i Stigtomta och hennes bror, arbetaren Gustaf Oskar Johansson född 1880.

Timmerkarlen Axel Konrad Vahlberg född 1851 i Björkvik och hans hustru, barnmorskan Anna Matilda Andersson född 1868 i Nykyrka samt sonen Axel Emanuel född 1887 i Bettna. Inhyser Änkan Ulrika Johanna Ljungman född 1811 i Stigtomta.

Arbetaren Karl Arvid Pettersson född 1872 i Tuna och hans syster, hushållerskan Amanda Pettersson född 1879 i Nikolai

### Tomteboda omkring 1900



### Tomteboda 1909



### Tomteboda 1965

Här bodde mjölnaren Elof Andrén och hustrun Maj-Britt. Elof Andrén var kommunalkamrer och dokumenterade bygden och donerade allt, både fotografier och skriftligt material till Hembygdsföreningen. Föreningen har gett ut Elof Andrén's "En Sörmlandsbygds historia", en kulturhistorisk beskrivning av Stigtomta kommun med församlingarna Stigtomta, Bärbo, Nykyrka och Halla.



Flygfoto 1958 över samhället med kvarnen i mitten.



## Uddbol 2, Tryggs väg



Fastigheten avstyckad 1890.

Köpebrevets lydelse inledningsvis:

”Jag, Carl Gustaf Larsson, upplåter och försäljer härmed till fjerdingsmannen Adolf Trygg, den för everldelig ego, från mitt egande kronoskattehemman 3/8-dels mantal Bondeby avsöndrade lägenheten benämnd Uddbol No 2 i Stigtomta socken, Jönåkers Härad och Södermanlands län, utgörande areal, enligt deröfver upprättad karta, 49,37 ar mot en öfverenskommen och betingad köpeskilling stor sexhundra /600/ kronor.....”

Adolf Trygg var enligt Elof Andrén Hemmansbrukare vid Bärsta mellangård och Bärsta krongård. Han var fjerdingsman under åren 1858–1906. Auktionist.

Han var född 1826 i Stigtomta (död 1906). Enligt födelseboken 3 maj 1826 vid Snäsbergsstugan, var Adolfs far Korporalen Gabriel Trygg och modern Greta Simonsdotter. De är också noterade vid Simonstorp och Gustafslund på Snäsbergs ägor. Det var alltså en soldatson som kom upp sig i livet.

Adolfs hustru var Johanna Kristina född 1833. De hade två söner, Carl Albert Antonius f 1860, Gustaf Isak f 1864, dottern Hedda Lovisa. Carl Albert Antonius var sergeant och bosatt först i Västerås och senare förvaltare i Stockholm, och Gustaf Isak blev komminister i Ripsa. Hedda Lovisa gifte sig med Bryggaren Carl Peter Andersson från Kvillinge i Östergötland. De fick barnen Karl Birger 1876 och Mimmi Olivia 1879 och var bosatta i Kvillinge. Men 1890 är hennes son Karl Birger Andersson, senare Trygg, noterad som fosterson hos Adolf och Johanna Trygg i Stigtomta.

Enligt 1890 års befolkningsräkning bodde här också f d Inspektör Edvard Julius Tengzelius, f 1828 i Sandhem Skaraborgs län och hans hustru Anna Sofia Berggren, f 1824 i Lästringe och deras barn Selma Maria f 1858, Arvid Edvard Adolf, f 1869, båda i Runtuna. De hade en piga Ida Sofia Johansson f i Runtuna 1873. Vid Uddbol 2 fanns ladugård och loge.

**1930 bodde här:**

Carl Birger Trygg född 1876 i Stigtomta (död 1960), auktionist och fjärdingsman och dennes hustru småskollärarinnan Anna Josefina född Annell 1878 i Skedevi, Östergötland (död 1967) samt deras tjänarinna Emmy Maria Franzén född 1899 i Torsås.

Carl Birger var dotterson till Adolf Trygg. Han övertog auktionsfirman efter morfaden. Han var också fjärdingsman 1906–1931. Nämndeman 1929–1952. Ordförande i Kommunalnämnden 1907–1947. Fattigvårdsstyrelsens ordförande 1919-1946.

Anna Josefina Annell-Trygg var lärarinna i Stigtomta 1897-1938. Lottachef och i övrigt allmänt verksam under många år.

Den bildsamling som finns dokumenterad av Elof Andrén, nu i Hembygdsföreningens ägo, kommer till stor del från Anna Trygg, dels under hennes livstid men också från dödsboet.



Birger Trygg



Anna Trygg



**Andrén skriver om samhället:**

Stigtomtabyn bestod på 1800-talet mest av skog men efter Vrenavägen i höjd med nuvarande ålderdomshemmet fanns på västra sidan av vägen hur underligt det än låter en mindre sjö med klappbrygga och allmän tvättstuga. Hit förde traktens folk sin tvätt. Tvättstugan inrymde dels ett bostadsrum, dels tvättstuga. Huset var nog mycket gammalt. Byggt med lera i väggarna. Sjön dikades ut i början på detta sekel i samband med vägarbeten och tvättstugan försvann i början av 1960-talet i samband med brandövning.

Den gamla tvättstugan vid Tryggs väg, möjligen densamma som troligen fanns vid ovan nämnda sjö.



Tvättstugan bränns ned i övningssyfte av brandkåren



## **Nynäs, Nykyrkavägen 12**

Fastigheten styckades av från Rogsta 1911 med beteckningen Rogsta 1:9, 27,5 ar. Köpare var August Albert Pettersson i Rogstorp och säljare J E Pettersson i Rogsta. Köpeskillingen 500 kr. En gångstig skulle finnas kvar mellan fastigheten och Solberga.

## **Församlingsboken 1911**

Nynäs no 1 (lägenhet)

Ägare arbetare August Albert Pettersson, född 1862 i Lunda och hans hustru Ida Charlotta Gustafsson född 1865 i Björkvik, två döttrar som flyttat ut samt f. Jordbrukaren Gustaf Erik Persson född 1839 i Stigtomta.

Nuvarande hus byggdes 1921.

## **Folkräkning 1930:**

Trädgårdsägare och lägenhetsägare August Albert Pettersson född 1862 i Lunda och hans hustru Ida Charlotta född Gustavsson 1865 i Björkvik. Dottern Olga Charlotta Blomqvist född Pettersson 1886 i Nyköpings västra.

Vägarbetare Gustaf Emil Pettersson född 1878 i Stockholm, dotter Maria Kristina född 1920 i Bälinge samt hushållerskan Anna Leontina Andersson i 1881 i Risinge, Östergötland med dotter Eva Charlotta Evelina tjänarinna född 1915 i Tingstad, Östergötland.

Fastigheten ägs nu av Per-Olof Pettersson, vars föräldrar Erik och Gunhild Pettersson från Hacktorp i Kila, köpte fastigheten 1939 av tidigare ägaren Pettersson.

## Johanneslund, Almnäsvägen 2

Fastigheten avstyckades från Fjellstugan 1910. Köpare var byggmästare C F Andersson i Rogstorp och säljare var Carl Gustaf Jansson.



## Boende enligt folkräkning 1930

Lägenhetsägarinna Klara Sofia Pettersson född Andersson 1854 i Lunda samt sömmerskan Ackvilina Johansson född 1885 i Lunda.

## **Fjällstugan, Nykyrkavägen 11**

Enligt ett köpekontrakt från 1903 så säljer Bondeby till A P Lindberg i Walsberg en byggnadstomt benämnd Fjällstugan, utgörande i areal 33,16 ar, för köpeskillingen 400 kronor.

Karta se föregående sida.

### **Boende enligt 1910 års folkräkning:**

Jordbruksarbetaren Carl Gustaf Jansson född 1839 i Björkvik och hans hustru Karolina Persdotter född 1842 i Kila , dottern Erika Sofia Jansson född 1870 i Björkvik

### **Boende enligt 1930 års folkräkning:**

Erika Sofia Jansson född 1870 i Björkvik

Erika Jansson, som var sömmerska sydde kläder till Stigtomtabor långt in på 1940-talet.

I slutet av 1960-talet flyttades huset av Ragnar Arvidsson till mark som tillhörde Tiggesta. Bertil och Hillevi Karlsson, som bodde där byggde sedan nytt hus på Nykyrkavägen 11.



## Valsberg I, Nykyrkavägen 13

Wahlsberg finns noterat i kyrkoböckerna som backstuga från 1830-talet.

Bl a bodde Blinda Kalle, Karl Eriksson, här med sin far Eric Persson och mor Brita Stina Olsdotter från 1853. Kalle fick den 12 april 1857 kontrakt som orgeltrampare och 1858 flyttade de tre in i Fattighuset. Modern Brita Stina dör 1863, 73 år gammal och fadern Eric 1867, 75 år. Sen bor Kalle i Fattighuset till sin död den 20 april 1911. Mycket finns att berätta om Blinda Kalle och en separat sammanställning finns hos Hembygdsföreningen.

Föreningen har också avskrift av husförhörlängder vid Valsberg från 1836 och till 1924 sammanställda av Verner Bagge. Nedan finns utdrag från vissa år.

### Boende 1880:

Torparen Lars Peter Karlsson född 1834 i Stigtomta, hustrun Anna Sofia Pehrsson född 1833 i Bogsta, Johan Albert född 1862, Edla Sofia född 1865, Hilda Wilhelmina född 1870, Klas Emil född 1873 och Hedda Lovisa född 1875 samtliga barnen födda i Stigtomta. Dessa var också boende 1890 förutom Johan Albert och Edla Sofia som flyttat ut ur hemmet.

Walsberg friköptes 1904 från Bondeby



Köpekontrakt avstyckning 1904:

Bondeby säljer till torparen vid Walsberg A P Lindberg lägenheten Walsberg innehållande omkring  $\frac{3}{4}$ -dels tunnland jord för köpeskillingen 1 200 kronor.

### Boende enligt 1910 års folkräkning:

F d jordbruksarbetaren Anders Petter Lindberg född 1830 i Nikolai och hans hustru Maja Lotta Andersson född 1836 i Tystberga.

### Boende 1920 och 1921-24

Ägare arbetaren August Nilsson född 1858 i Skedevi och hushållerskan Fredrika Wilhelmina Åkerblom född 1857 i Ösmo.

**Boende enligt 1930 års folkräkning:**

Snickeriarbetaren och auktionsropare Axel Ludvig Holm född 1869 i Nykyrka och hans hustru Amanda Kristina Eriksson född 1870 i Bettna, samt Anna Karolina Karlsson född Bergström 1867 i S:t Nikolai.

**Lilly Strähle och dottern Birgit Bagge berättar:**

Birgit berättar att hon åren 1949-1952 var på Valsberg. Det var Björka Hagstuga som hade högarde på halva tomten. Hon minns att det då var glasveranda på stugan och att auktionsutroparen Malm bodde där, men är inte riktigt säker.

Troligt är att Gustaf Alfred Johansson 1953 köpte av Malm, som hade bott där sedan 1939.

Lilly köpte huset 1960 till sina föräldrar, Gustaf Leonard och Elsa Sofia Andersson, vilka bodde vid Tomta. Modern hade problem med hälsan på grund av dysjön, Eglasjön. När Lilly tog över huset fanns på ovanvåningen en liten vedspis. Rummet där mot kyrkan hyrdes antagligen ut. Vedlåren och skafferiet var kvar.

I uthuset på baksidan finns det en lucka för hönsen.

Sambo till Lilly var Tage Fredriksson, spelman i Stigtomta. De spelade mycket tillsammans med Folkdansgruppen i Hembygdsföreningen.

Tomten Nykyrkavägen 15 tillhör nr 13 Valsberg både då och nu, dvs gamla högärdet vid Valsberg enligt Birgit Bagge. Övervåning tillkom genom takets höjning, troligen vid 1900-talets början. Man kan inne i skrubbarna se de gamla bjälkarna från backstugan, förmodligen en ryggåsstuga. Lilly och Tage gjorde en tillbyggnad av huset mot Vrenasidan 1974.

**Elly Olsson berättar:**

Det var Lilly som startade folkdansgruppen i Stigtomta som var verksam i 20 år, Tage spelade fiol. Efter ett par år tog Eva Calmerman hand om dansinstruktionen och vi hade dansuppvisningar vid Parkudden, Lundagården och Hållets äldreboende på midsommar varje år. 2004 var sista året. Antalet dansare hade minskat då flera hade avlidit.

**Birgit berättar:**

Det går en gammal historia om gubben Roos och fru Johansson som bodde här 40-50-talen.

Fru Johansson höll på och plockade jordgubbar. Roos kom gående och Johansson sa

-Här får ni inte gå över.

-Blir det några jordgubbar i år sa Roos

-Jag sa att här får ni inte gå

-Då svara Roos: Ja det har nog varit för torrt i år.

Lilly Strähle sålde huset 2009 till nuvarande ägare Mikael och Åse Björklund.

På nedanstående bild från 1961 ser man huset innan tillbyggnad.



På bilden från 1996 nedan ser man Valsberg 1, Nykyrkavägen 13 med grönsaksland på Nykyrkavägen 15 och till vänster i bilden Valsberg 2, Dalbyvägen 4. Furuliden, Nykyrkavägen 17 till höger i bilden.



## Valsberg Nr 2, Dalbyvägen 4

Ulf Åström berättar att det var ett kärr här innan bebyggelsen började vid Dalbyvägen.

I huset som byggdes på tomten Valsberg nr 2 hade Lennart Berglund trädgårdsmästeri och Frida Berglund hade damfrisering (bl a 1949 då Britta Berggren kläddes till brud) och café. Berglund hade växthus och grönsaksland samt torgade. 1940-70 tal.

Under en tid fanns ett kafé här kallat Kosackens. Övriga var Palmblads Café på Bärbovägen och Svenssons Café på Hallavägen.

## Folkräkning 1900

Arrendatorn Anders Vilhelm Gustafsson född 1851 i Kattnäs och hustrun Hedvig Charlotta Lithander född 1847 i Stigtomta samt sonen Gustaf Arvid född 1878 i Nykyrka.

## Avstyckning 1905

Anders Petter Lindberg vid Valsberg säljer till arrendatorn vid Adamsdal C G Gustafsson en byggnadstomt om 19,3 ar benämnd Valsberg no 2 för 100 kr. ”Från detta köp undantages alla nu å platsen befintliga hus äfvensom helften av de å tomten växande björkar, i öfrigt säljes tomten som den för ögonen befinner.” Man fick också nyttja vägen som fanns rakt över tomten Valsberg 1.



## Folkräkning 1910

1910 bodde här jordbruksarbetare Anders Vilhelm Gustafsson född 1851 i Kattnäs och hustrun Hedvig Charlotta Lithander född 1847 i Stigtomta.

Anders dör 1912 och Hedvig Charlotta bor själv kvar som ägare några år. Då bor också Klas Oskar Hagberg född 1879 samt hustrun Ester Vilhelmina Johansson, född 1890 i Julita här med barnen Oskar Vilhelm Harry född 1912 och Karin Anna Elisabet född 1913.

Änkan Anna Sofia Hagberg född Lithander 1856 i Stigtomta inflyttade hit 1911 efter att ha blivit änka efter A V Hagberg 1910.

1916-1920 kallas Valsberg nr 2 även Charlottenberg, troligen efter Hedvig Charlotta.

1917 tillträder en ny ägare nämligen f d hemmansägaren från Kila, Sven August Johan Olsson född 1872 i Stigtomta och hustrun Anna Sofia Andersson född 1872 i Råby Rönö med barnen Gerda Sofia född 1909 i Kila och Sven Martin född 1912 i Kila.

De bor också kvar 1921-24 och 1930, då Sven August Johan Olsson benämns åkare och sonen Sven Martin smideslärling. Dottern bor inte längre kvar i hemmet.



## **Furuliden Nykyrkavägen 17**

Fastigheten friköptes 1913 från Dalby, med beteckningen Dalby 1:4. Köpare var stationskarlen Edvin Wetterberg och säljare F A Pettersson vid Dalby.

### **Enligt 1930 års befolkning**

bodde lägenhetsägaren stationskarlen Knut Edvin Wetterberg kvar här. Han var född 1888 i Stigtomta, hustrun Olivia Maria Gustavsson född 1887 i Härad, hennes dotter barnsköterskan Elsa Olivia född 1908 i Lilla Malma och deras gemensamma dotter sjuksköterskeelev Tyra Elisabet född 1909 i Stigtomta.

Här fanns senare Herrlins Damfrisering.

### **Boende enligt 1980 års befolkning:**

Jan Henry Westberg och Dagny Marita Liljedahl med 2 söner

**Nedan ett flygfoto från 1958, Nykyrkavägen i bildens överkant**



## Nykyrkavägen 19

Fastigheten är troligen avstyckad från Valsberg 5 liksom Vårlunda nedan.

Byggt på 1970-talet av Sven Erik och Berit Wiberg. Huset har under senare år bytt ägare.

## Vårlunda, Nykyrkavägen 21

Fastigheten har beteckningen Dalby 1:11 och avstyckades från Walsberg 5 (se nedan) 1924.

Byggmästare Arvid Andersson i Björkhyddan Stigtomta köpte den av J Olsson och Anna Olsson



### Boende enligt 1930 års folkräkning:

Lägenhetsägare Johan Emil Lundholm född 1867 i Lilla Malma och hustrun Anna Sofia Fredriksson född 1876 i Råby-Rönö. Jordbrukaränkan Amalia Augusta Karlsson född Gustafsson 1854 i Stigtomta och Byggnadsarbetareänkan Anna Mathilda Andersson född Lindberg 1861 i Bettna.

### Boende 1970:

Nils och Aina Broman med dottern Maud. Nils var snickare och också en idog biodlare, Aina som kom från Nölsta var duktig i vävning.

## Vilsta 3, Nykyrkavägen 23



1919 upplåter och försäljer J Olsson vid Dalby en tomt om 15,9 ar benämnd Dalby 1:6 till Ernst Spångberg i Skogshall.

### **Boende enligt 1930 års folkräkning:**

Lägenhetsägare målare Johan Ernst Spångberg född 1873 i Stigtomta och hustrun Hedvig Sofia Augusta Andersson född 1872 i Sättersta samt  
Distriktbarnmorskan Hanna Salomonsson född 1887 i Bolmsö, Jönköpings län.

### **Boende 1970:**

Johan Fredrik, f 1902 och Elin Sofia Johansson, f 1906  
Elsa Katarina Lindberg f 1902

### **Om Dalby berättade Curt Oskarsson när vi vandrade Bärbovägen**

”På andra sidan Berggrensgatan, längs Vrenavägen fanns en lada som tillhörde Dalby , Bärbovägen 20. Jag vet att det alltid var roligt att kolla ladans vägg mot Vrenavägen då den oftast var fylld med affischer över vad som skulle ske och vad som hänt i festplatser runt Stigtomta.

Ladan revs någon gång under 40-talets mitt.”

## **Lovisedal, Nykyrkavägen 24**

Fastigheten Bondeby1:7, benämnd Lovisedal avstyckas 1886 och säljs från Göran Andersson i Bondeby till byggmästare K G Harlén.



Nykyrkavägen, gamla Vrenavägen med Jönssons Trädgårdsmästeri i bildens mitt och Lovisedal till höger.

### **Boende enligt 1900 års folkräkning, Lovisedal:**

Karl Gustaf Harlén, snickare född 1839 i Tunaberg o hans hustru

Anna Lovisa Öberg född 1839 i Kuddby, Linköpings län

Dottern Hilda Sabina född 1882 i Stigtomta

Klaes Erik Kallerstedt, f d handlande (Rogsmo) född 1856 i Vadstena

Om Kallerstedt kan berättas att han var en av de tidigare ägarna vid Rogsmo. Hans största affärstid var när O.F.V. järnväg byggdes 1873-75. Han var fallen för sprit, ofta syntes han på krogen vid Vallersta gästgivargård. Han slutade som handlare vid Rogsmo 1885. Fullständigt utfattig hamnade han omkring 1890 som Stigtomta församlings fattighjon, blev placerad vid Brunnstugan i ett litet rum med öppen spis och en liten fönsterglugg. Första tiden vandrade han omkring som rödfärgsgubbe. När han blev fullständigt utfattig tillverkade han stugor av papp och sålde dessa. Kallerstedt slutade sina dagar i september månad år 1915. Det är Kallerstedt som gjort modellen på kyrkskolan (finns i Klockarbol). Berättat av Gertie och Einar Andersson.

### **Boende enligt 1910 års folkräkning, Lovisedal:**

F d arrendatorn Karl Larsson född 1839 i Stigtomta och hans hustru

Eva Charlotta Jonsson född 1835 i Husby-Oppunda

Anna Charlotta Andersson född 1861 i Stigtomta, inhyses

Sven Vilhelm Andersson född 1895 i Stigtomta



**Boende enligt 1930 års folkräkning, Lovisedal:**

Lägenhetsägare Karl Larsson född 1839 i Stigtomta

Hushållerskan Anna Sofia Jonsson, född Nilsson 1866 i Lilla Mellösa

Pensionär Elisabet Sofia Åhed? f Him 1861 i Tuna

**Enligt telefonkatalog 1945**

Sadelmakare John Lindberg, tel 90

**1953** bodde Marianne och John Jansson där, (Marianne är från Tomta). Två systrar vilka arbetade som hemsystrar hyrde av dem.

De flyttade till ett hus vid Granhammarsvägen och därefter bodde Karl Pettersson med hushållerskan Linnéa Andersson Fogelström där. Uppgifterna lämnade av Ann-Lisa och Börje Sandqvist.

**Boende 1970:**

Karl Johan Teodor Pettersson född 1900 i Runtuna och Hedvig Linnéa Elisabet Fogelström född 1903 i Tystberga.

Nu ägs huset av Nils Wessberg.

## **Furuhem, Nykyrkavägen 22**

Huset byggt omkring 1940 med viss hjälp av kommunen, ett s k barnrikehus, familjen Bellstam, skräddare.

1953 köpte Anna-Lisas föräldrar Oskar och Elin Andersson huset. De kom då från Fräls-Rössbol i Råby. Övervåningen inreddes och Anna-Lisa och Börje hyrde den lägenheten.

Då Oskar dog 1961 bytte familjerna lägenhet med varandra. Elin dog 1969.

1970 såldes fastigheten till Bertil och Maj-Britt Forsén.

Uppgifterna lämnade av Ann-Lisa och Börje Sandqvist.

Fastigheten ägs ännu i dag av Forsén.

## **Furulund, Nykyrkavägen 20**

Fastigheten avstyckad, Bondeby 1:53, 1911. Köpare var Carl Larsson vid Lovisadal och säljare var Agda och Herman Keventer, Bondeby, undertecknat med Tengsta.

Fastigheten är troligen byggd i början av 1950-talet.

Här bodde chaufför Anton Lindkvist och hustrun Gulli, som var växelstationsföreståndare tills automatiseringen 1955.

Omkring 1950-52 flyttade Rune och Inga Lundholm in från Nykyrkavägen 18.

Från 1954 hyrde sen Karl-Erik och Ingegerd Karlsson övervåningen (numera Fredrikslund).

Anton och Gulli Lindkvist bodde kvar till sin död.

Uppgifterna lämnade av Anna-Lisa och Börje Sandqvist.

## Vilan, Nykyrkavägen 18

Marken friköps 1910, Bondeby 1:54, av J K Hag vid Haga (Bärbov 8).

### Församlingsbok 1916-1920:

Johan Konrad Hag, född 1870 i Tuna hade varit soldat och benämns 1920 för skomakare, hans hustru var Klara Sofia Hag, född Pettersson 1867 i Lunda, dotter Elsa Charlotta född 1900 i Bärbo och son kommunalarbetaren Konrad Hugo född 1903.

Här inflyttade i slutet av 1940-talet Erik och Augusta Andersson från Brotorp och bodde här till 1961. Han var född 1882 och hon 1880.

Övervåningen var uthyrd till Rune Lundholm med fru Inga. De flyttar 1950/52 till Nykyrkavägen 20.

1950 flyttar Gottfrid Andersson, f 1907 och Gunhild, f 1913 och GunBritt, f 1945 in här. Gunhild och GunBritt flyttar 1955 till Rogstorp.

Ny ägare omkring 1962 blir Eva Maria och Erik Albert Nilsson från Becktorp. Gottfrid Andersson bor kvar också. Han avled 1975.

Nu ägs huset av Thomas och Eva Larsson.

Bilder från GunBritt Karlsson, f Andersson



### **Lövåsen, benämnt Waldeborg, Nykyrkavägen 16**

Fastigheten, Rogsta 1:20, avstyckad 1922 från Solberga nr 2 kallades Waldeborg och var bara tomten. Köpare var Arvid Andersson i Wallersta som senare uppförde fastighet, och säljare var A Karlsson.

1930 bodde här f d överlärare Alfred Berg med fru Maria, födda i Värmland. Tjänarinna Gerda Olsson. Lövåsen ägdes sen av Alfred Bergs döttrar Hildur och Anna, båda lärarinnor. Anna dog 1962 och Hildur 1970.

### **Boende 1980**

Vilho Rafael och Kerstin Elisabet Löfgren med son och dotter. De flyttade sedan till Bondeby och övertog fosterföräldrarnas gård.

Nu ägs huset av familjen Steen.

### **Kristineberg 1, bakom Nykyrkavägen 16**

Christineberg nr 1 avstyckas 1897 från Rogsta med benämningen Rogsta 1:3. Då köper befälningssmannen A Karlsson vid Valinge fastigheten.

Fastigheten Kristineberg är delad i åtminstone tre fastigheter under 1900-talet. En av dem är Lövåsen och en annan Kristineberg och den tredje vet vi inte riktigt hur, ens efter konsultation med de som bor i området.



## Parkudden, tidigare Malmstugan, Nykyrkavägen 14

### Boende enligt 1890 års folkräkning: Malmstugan backstuga

Arbetare Karl Johan Nilsson född 1824 i Stigtomta och hustrun Anna Stina Andersdotter född 1826 i Lunda.

Skräddare Karl Gustaf Edvard Säll född 1830 i Stigtomta och hans hustru Sofia Fredriksdotter född 1832 i Lunda samt deras son Klas Gothard född 1874 i Stigtomta.

### Boende enligt 1900 års folkräkning: Malmstugan

Karl Erik Larsson, snickeriarbetare, änklings född 1849 i Stigtomta och hans barn

Erik Gerhard, född 1886, Karl Ivar född 1888 båda i Nykyrka

Anna Sofia Ved, piga, född 1859 i Kila

Gustaf Emil Spångberg, målare, född 1871 i Stigtomta och hans hustru

Hedda Lovisa Larsson, född 1875 i Stigtomta, dottern Karin Elisabet född 1897.

### Fastigheten avstyckades från Rogsta 1916, Rogsta 1:18.

Köpekontraktets lydelse inledningsvis:

”Undertecknad upplåter och försäljer härmed lägenheten Malmstugan, hädanefter kallad Parkudden att avsöndras från 1 mantal kronoskatte Rogsta, Stigtomta socken, Jönåkers härad, Nyköpings län, till fröken Ida Karolina Paulsson, Döbelsgatan nr 1 i Stockholm enligt av förste lantmätare Indebetou öfver lägenheten detta år upprättad karta.....”





I förgrunden Nynäs, och den första delen av Parkuddens Ålderdomshem. Vi antar att den lilla röda stugan till vänster om ålderdomshemmet är Malmstugan.

**Ålderdomshemmet Parkudden** byggdes 1929-30 gemensamt för Stigtoma, Nykyrka, Bärbo och Halla socknar med plats för 20 vårdtagare.



**Boende enligt 1930 års folkräkning:**

**Malmstugan eller Parkudden:** Anna Sofia Paulsson f Svensson i Sorunda

**Ålderdomshemmet Parkudden:** Föreståndarinna Hanna Boman från Valbo i Gästrikland, 15 boende.

1952 och 1964 utbyggdes ålderdomshemmet till att inrymma 40 vårdplatser. 1970 bodde här 36 personer. 1985 byggdes fastigheten till med fler lägenheter och småstugorna i parken tillkom också.

I dag ägs Parkudden av Nyköpingshem. Vissa dagar bedrivs verksamhet av församlingen och Röda Korset. Från och med 2010-2011 har Café Pottan matservering och catering i kökets lokaler och matsal.