

Hildegard Öberg berättar:

1 oktober 1946 flyttade Evert och jag in på Björkhem i Stigtomta. Det var ett nybyggt hus med två lägenheter. Den stora lägenheten bodde värden i, Eklund med fru och sonen Harry. Vår lägenhet var ett rum och kök och hall men vi hade badrum med toalett och tvättstuga och källarutrymme i bottenvåningen.

Angående personnummer:

Alla gamla Stigtomtabor vet var posten låg. I stora huset på det som heter Hallavägen 10 nu. En gång våren 1947 när jag stod i kö där, kom kyrkoherde Esking till mig och frågade om jag ville komma till prästgården och skriva maskin. Fru Mårtensson jobbade där men kunde inte skriva maskin. Följden blev att när Evert kom hem från jobbet, kl 5 på den tiden, cyklade jag upp till prästgården och jobbade till kl 9 på kvällen (mellan 17.00 – 21.00).

Fru Mårtensson var också där och där fanns alla Stigtomtas invånare i kartotek. Var och en hade ett kort i lådor med bokstavsordning. Fru Mårtensson läste upp och jag numrerade alla med 3 siffror. Det är samma personnummer som vi har nu men vi fick en siffra till senare.

Jag minns inte hur många timmar det blev men jag tjänade 125 kr och för de pengarna köpte jag en matservis på Rogsmo.

En parentes: Evert var med då och byggde pensionärshemmet som inte finns kvar nu. Det låg bara mitt över vägen där vi bodde. Det var byggmästare Wahlström som var arbetsgivare. Evert kunde gå hem och äta frukost. Så nära var det.

1 oktober 1948 kom dottern till Eklunds hem. Hon hade blivit änka med en liten dotter. Hon skulle ha vår lägenhet och vi flyttade till St. Kungsladugården, vilket är en annan historia.
2013-02-25.