

Stigtomta hembygdsförening

Samhällsvandring 10 augusti 2019

Skogshyddevägen - Nilsborgsvägen - Almnäsvägen



Stigtomta Revyn 1953, ett glatt gäng underhållare.

*Sigvard Berg, Thorild Källman, Henry "Biffen" Karlsson (Dyrén), Yngve Björkroth,
Nisse Nilsson, Inga Nilsson, Lillan Levander och Birgitta Johansson.*

Foto från Margareta Källman.

Årtal är hämtade från kyrkböcker, folkbokföringsregister och i viss mån Lantmäteriet. Övriga uppgifter är ur minnet på gruppens deltagare. Vi önskar att ni alla som är med kan fylla på med berättelser om samhällets historia. Bilder mottas också tacksamt.

Arbetsgruppen har bestått av Anna Maria Bengtsson, Siv Johansson, Margareta Källman, Lillemor Carlsson, Åsa Karlsson, Eva Sandström, Curt Oskarsson och Ulf Åström. Vid vandringen berättar vi en del och dokumentationen, 50 kr kan sedan köpas av kassören Eva Sandström kontant eller Swish Stigtomta hembygdsförening 123 267 8225.

Stigtomta hembygdsförening 2019/Eva Sandström 076-0342080

Vår vandring börjar här på Skogshyddevägen/tidigare Skogsvägen

Skogshyddevägen 1, Tängsta 1:73

Avstyckat från Thorslunda. Omkring 1960 byggde byggmästare Wahlström (se punkt 1 på sidan 16) åt Edvin och Karin Axelsson från Skillerhult.

De bor där även 1975 enligt folkräkningen.

Stärbhuset sålde det till Sivert och Stina Nyberg. Nu ägs det av dottern Lena Nyberg.

Skogshyddevägen 3, Thorslunda, Tängsta 1:60

Thorslunda byggdes 1952 av Erik och Maria Nilsson från Thorsta i Nykyrka.

Även Eriks syster Elisabeth, kallad Lisa, bodde där. Lisa flyttade till Parkudden efter Eriks död.

Erik och Maria hade inga barn.

Sven och Anna Maria Bengtsson köpte huset 1972 av Lisa Nilsson.

Första tiden var det koksuppvärmning, men nu är bergvärme installerad.

Skogshyddevägen 5, Skogshyddan 6:2

Byggt ca 1945 av Gösta och Aina Åhlund (boende här 1946 enligt folkräkningen och bor kvar även 1975). Efter 1975 köptes fastigheten av Rolf Axelsson, brorson till Edvin Axelsson.

Familjen bor fortfarande kvar.

Skogshyddevägen 7, Skogshyddan 6:3

Byggt ca 1952-54. Lennart och Ulla Eriksson. Tvåfamiljshus där bodde även Ture Leonard Pettersson med hustrun Kerstin och sonen Klas, född 1944.

Nu enfamiljshus, Mats och Birgitta Lindahl.

Nilsborgsvägen/tidigare Granvägen

Nilsborgsvägen 10, Ekebo

Ekebo är inte noterat i folkräkning 1941. Det är troligen byggt i mitten av 1940-talet av skomakare Emil Reinsch f 1887, d 1966, hustru Ester f 1890, d 1968.

Under 1900-talets första del var Reinsch skomakare under Tistad och familjen bodde vid Listorp, d v s Grindstugorna vid Tistad allé, hustru och fem döttrar.

Familjen bodde vid Tomtebodan 1940 (Andréns hus på Nykyrkavägen), men är mantalsskrivna 1948 vid Ekebo. Alltså torde huset vara byggt mellan 1940 och 1948.

Sedan bodde John (Johan) Eriksson, f 1923, vid Ekebo och Solveig Myhre, (från Norge).

Nu ägs huset av en ung familj Nilsson.

Nilsborgsvägen 9, avstyckad 1970 från Vilsta 2.

1971 byggde Björn och Mona Anderbrink huset. Mona var barnbarn till Robert och Hulda Källman, som ägde Vilsta 2 eller Almnäsvägen 16. 1976 familjen Öqvist.

Sedan 1989 bor familjen Sund här.

Nilsborgsvägen 8, Nilsborg 2

Nilsborg 2, avsöndras 1911 från Tegnesta nr 2 och Bondeby nr 3. Köpare var byggnadsarbetare Bernhard Karlsson i Björkhem, säljare Keventer, pris 125 kr, 13,629 ar

Ägare Gustaf Höglund och hustrun Matilda. Matilda hjälpte till med städning mm i samhället. Deras dotter Dagmar gifte sig med Hugo Sterner. Två barn Alf och Maud. Dagmar dog 2001 och huset såldes.

Nu bor Gert och Annika Karlsson här.

Nilsborgsvägen 7, Granebo

Byggt av John Engström på 1930-talet. Nils och Olga Ekelöf hyrde här, liksom Ture och Gunvor Alfredsson. Ture jobbade vid smedjan på Hallavägen.

Ture spelade basfiol, Åke Karlsson dragspel och Roland Hagberg gitarr i en mycket populär stigmatörkester i väldigt många år.

1946 Målaremästare Ernst Engström och hustrun Gerda, som var ostpackerska. Ernst var målare och kom från Lunda 1935 till Dalby, 1936 flyttar de till Tegnebol och sen Granebo.

1950 hyr en familj Hölding, mannen var kamrer. En familj Ulla Margareta Blomkvist med dotter hyr.

1952 John och Hildur Engström ägde huset. 1955 bodde fabriksarbetare Gunvor Alfredsson med son Jonny där. Hildur dog 1972. John dog vid Parkudden 1977.

Ca 1973 köpte Jan och Mona Malmkvist fastigheten och sedan på 2010-talet Olov Österberg från Mjälånäs.

Nilsborgsvägen 6, Henninglund, från 1925 Henningslund

Byggt ca 1909. Stenläggare Karl Henning Karlsson, f 1874 i Lunda noteras som ägare 1909. Hustru Anna Josefina Malmqvist, f 1882 i Husby-Oppunda och sex barn. Här hyrde också en familj till. 1915 var det f d rättsaren Karl Gustaf Eklund med fru från Runtuna.

1918 ny ägare John Öhrvall, Stockholm.

1920 kommer från Torshälla familjen Robert (Andersson) Källman. Robert var född 1878 i Bärbo. Han var stationsförman. Hustrun Hulda Lindblom, f 1872 i Stigtomta.

Familjen flyttade 1922 till Vilsta 2, se Almnäsvägen 16.



Robert och Hulda Källman vid vigseln i Bärbo 1902



Hulda Källman vid Parkudden 1971

Foton från Margareta Källman

Därefter noteras som ägare Sigrid Maria Öhrvall, Stockholm.

1922 kom chauffören Ernst Gerhard Björklund, f 1875 i Nikolai hit med hustrun Sigrid Matilda Roos, f 1880 och dottern Eivor, f 1922. 1927 flyttar också in chaufför Einar Björklund, f 1890 i Björkvik med hustrun Agda Vilhelmina, f 1891 i Björkvik. Einar drev taxirörelse.

Deras söner var Åke, f 1913 i Stockholm och Stig, f 1926 i Stigtomta. Åke var taxi- och lastbilschaufför. Han dog 1987.

Ca 1931 noteras Ernst Björklund som ägare och sedan dödsboet efter honom 1935. Familjerna Björklund m fl flyttar ut 1938 resp 1932 till Bärbovägen.

1941 köper snickaren Knut och hustrun Märta Andersson fastigheten. De har tre söner, Sture, Björn, Kjell och äger huset till 1958. De var även ägare till Rödjan i Nykyrka.

Anders Robert Larsson, f 1885 i Näshulta och hustrun Anna Matilda, f 1887 i Nykyrka är de nya ägarna från 1958.

1968 är f d lantbrukaren Richard Thunström (cykelreparatör) och hustrun Elsa Maria Elisabeth, född i Bettna skrivna här som ägare. Han var från Sjölunda i Bettna, men född i Svärta. Därefter såldes fastigheten till Kerstin Karlsson. Hon bodde där till ca 1995-96. För närvarande ny ägare till fastigheten.

Nilsborgsvägen 5

Byggt ca 1965-66 av Friedrich och Ingegerd Lütke. Han var redaktör för tidningen Fårskötsel och hon var lärare vid Stigtomta skola. De flyttade omkring år 2000. Sedan flera olika ägare.

Almnäsvägen/tidigare Björkvägen

Almnäsvägen 2/Johanneslund

Fastigheten avsöndrades från Fjällstugan den 30 september 1910 enligt köpekontrakt. Säljare var Carl Gustaf Jansson och köpare byggmästaren Carl Johan Andersson, i Rogstorp, 10,55 ar, köpeskillning 210 kronor. Han, f 1850, flyttar in dit med son Karl Martin, 1893 och dotter Emma Lovisa, f 1881.

1911-1913 hyr arbetaren Herman Rudolf Andersson med hustru och fem barn.

1916, Ägare var Karl Henning Klaesson, f 1857 med barnen Karl Arvid, f 1895 och Anna Elisabet, f 1890.

Hyresgäst banvakten Karl Karlsson, f 1852 med hustru Anna Stina Jansson, f 1847 (även 1920-23).

1918 står som ägare snickaren Johan Albert Petersson, f 1860, hustrun Klara Sofia Andersson, f 1854 och dottern Selma Maria Charlotta, f 1892. De bor kvar även 1924, men dottern som noteras som handelsbiträde och flyttar till Nyköping 1922. Nu hyr sömmerskan Hedvig Sofia Boström, f 1861.

1926 dör Johan Albert Pettersson och hustrun Klara Sofia Pettersson står som lägenhetsägarinna. 1930 flyttar sömmerskan Akvilina Johansson, f 1885 in som hyresgäst.

1932 dör Klara Sofia och nämndeman C B Trygg står som ägare.

Flera hyresgäster finns bl a f d trädgårdsmästaren Adolf Jonsson, f 1859 i Bettna. Enligt Ulf Åström odlade trädgårdsmästare Jonsson bl a körsbärstomater och vindruvor mot väggen. Alltid i blått förkläde och vegamössa. Han satt gärna på verandan i kvällssolen. Adolf blev 92 år och dog 1951 vid Parkudden.

Under krigsåren hade Vägverket upplag för gengaskol utanför Johanneslund.

Boende 1950: Järnvägsarbetare Henning Eriksson, f 1891. Henning var gift med Karin, en syster till Fritz Andersson. De bodde sen vid Björkhem 2, Almnäsvägen 15.

Boende 1960: Anita Wihr och Janne Andersson, vilka köpte på slutet av 1960-talet.

Boende 1975: Familjen Lundqvist

Johanneslund hade bra brunn och flera hämtade vatten där.

Tommy Jansson bor nu där.

Almnäsvägen 4A och 4B saknar gamla namn i Andréns bok om Stigtomta.

Villor i vitt mexitegel. Bygda på 1960-70-talet av Lardin och Olsson.

Almnäsvägen 6, Anneberg 2

Tvåfamiljshus ibland tre familjer. Nedan har noterats endast ägarna.

Byggt 1912 av Gustaf Alfred Wallén, f 1850 i Lunda. Bondeby 1:68. Hustrun Hedvig Sofia Karlsson, f 1849 och dotter Ebba Elisabeth Wallén, f 1890. De noteras som inflyttade 1915.

Ägare 1918 f d hemmansägaren August Edvard Andersson, f 1865 i Bälinge.

1921 Gustaf Julius Dahlström, f 1866 i Ringarum (död 1946) 1950 bor änkan Augusta Matilda Dahlström kvar.

Yngve Johansson från Sjölund kom 1952 till Anneberg. Yngve var stor biodlare och duktig cyklist i ungdomsåren. Han kunde också räkna ut vävarna till sina släktingar vid Senesta. Yngve var bysnickare tillsammans med Erik Schön och Lasse Johansson (Yngves son). Det fanns två bröder, Hasse och Lasse och en syster Britta Johansson. De var med och bildade OK Hällen. Lasse ägde Anneberg 1990 – 2011. Nu bor Magnus Johansson med familj där. (Siv och Hasses son).

En tomt avstyckades på 1990-talet och är nu Almnäsvägen 6B.

Almnäsvägen 7, Tegnefors (även Tägnefors)

Avsöndrat från Bondeby, Simlundsdelan enligt församlingsboken. Bondeby 1:16

Första notering 1903, ägare änklungen Gustaf Robert Andersson, f 1851 i Björkvik och död 1905. Han kom från Tengsta och står där som godsägare. Fem döttrar och tre söner, varav två döttrar och två söner flyttar med från Tengsta till Tegnefors, en son Bror Gustaf är fotograf. Ägs av G R Anderssons arvingar.

Familjen Emil Viktor Pettersson från Blekinge, snickare inflyttar 1905 från Nyköping, utflyttad 1906.

1908 säljs fastigheten till f d inspektören Anders Gustaf Andersson, född 1843 från Bettna med familj. Han äger den till sin död 1921.

1908-1909 hyr Familjen Thalen här. Han är prästgårdsarrendator. Flyttar till Ö Eneby i Östergötland.

1909-1910 hyr Familjen Karl August Karlsson här. Trädgårdsmästare.

1910-1913, skräddare Oskar Georg Linder och hans syster Elin Maria.

1909-1912 Knut Severin Ivarsson, stationskarl, med familj.

1913-1914 Knut Edvin Vetterberg med familj, stationskarl.

1914-1915 Familjen Klas Hagberg, Roland Hagbergs föräldrar (lite historik punkt 2 sidan 17)

1915-1916 Familjen Gustaf Anton Johansson, f d arrendator från Halla, hustrun hette Anna Hagberg.

1916-1917 Familjen Gustaf Hagberg. (Deras dotter Anna-Lisa var hemsamarit)

1917- änkan Elisabet Sofia Åhrd, född Him från Tuna. (Åhrd var speleman och elev till Blinda Kalle. Åhrd var även f d fanjunkare, svärdsman och regementstrumslagare och bodde vid Oscarsberg. Carl Åhrd tituleras fanjunkare, han var musikfanjunkare och den lilla klubban som hembygdsföreningen har i skåpet har tillhört honom. Hembygdsföreningen fick den av Edvin Pettersson i Nystugan för länge sedan. Kan klubban ha något med musik att göra).

1920 Här bor bl a folkskolelärarinnan Emma Sofia Jansson.

1923 inflyttar från S:t Olai i Östergötland småskollärarinnan Maria Alma Josefina Ljungkvist. Hon köper Tegnefors då av dödsboet efter Anders Gustaf Andersson.

1921-1921 Kvarnägare Anton Andersson m hustru. In från Fors.

Här bor en tid bland annat en komministeränka Eriksson, en lantbrukaränka Andersson med flera änkor och änklingar.

1925 står änkan efter virkeshandlaren, Susanna Eleonora Dorotea Finnström, född Ljungkvist, som ägare. Hon är f d småskollärarinna.

1922-24 hyr Familjen Erik Georg Mossberg, chaufför, f d mjölnare.

1932 står mejeriföreståndare Karl Axel Christoffersson som ägare efter änkan Finnströms död.

Mellan 1931 och 1941 några av hyresgästerna, dåtidens yrkestitlar **fetmarkerade** som kurios:

Montören Erik Arvid Lindvall med hustru Ellen och dottern Ulla Britt.

Hemmansägaränkan Ulrika Matilda Karlsson, **baptistpredikanten** Alfred Lindahl med hustrun **sömmerskan** Sara Karlsson, **måleriarbetaren** Ernst Ljungman med hustrun Ebba Linnéa, **barnsköterskan/husföreståndare** Lilly Kristina Gustafsson, **stickerskan** Kristina Eriksson, **skrädderiarbetaren/kolportören** Ernst Gustaf Malmqvist, **kontrollör** Axel Landin med hustrun Emma Glans, **cementarbetaren** Allan Hilding med hustrun Anna Englund och **fosterdottern** Gun Persson, **änkan** Emma Hilding, **fosterdottern** Anna Elisabet Collin, Anna Charlotta Pettersson, **förre lantbrukaren** Johan David Hansson med hustru Elvira Maria Eriksson.

1950: Familjen Carl-Axel och Ester Christoffersson,. Familjen Allan och Anna Hilding, Familjen Henrik och Svea Sandsten.

Curt Oscarsson körde varor dit från Konsum 1952. En tennisplan byggdes upp där.

1960: Ester Christoffersson, Ester Hjördis Marika och Berit Marika Kristina Lindberg, Klas och Ester Vilhelmina Hagberg.

1975: Familjen André

Kooperativ på 1970-80-talet. Upplöstes ganska omgående.

Familjen Elonius på 1970-80-talet.

1985: Familjen Andréasson

Almnäsvägen 8, Anneberg 1.

Tvåfamiljshus. Byggt 1921 av Gustav Julius Dahlström, f 1866 och Augusta Matilda Viktorsdotter, f 1864. Barn: Heldina Josefina Dahlström, f 1889, ogift; Elsa Augusta, f 1893, gift Odén; Judit Amalia, f 1899, gift Steffen. Köpekontrakt från 1942 då syskonen Dahlström säljer till August Teodor Karlsson. 1939 kom Fotograf David Rundqvist (se punkt 3 sidan 17), f 1888 i Katrineholm med hustrun Gertrud, f 1889 till Stigtomta från Linköping. Han hade sin verksamhet i bottenvåningen vid Anneberg men hade även en inglasad reklamskylt vid Åströms Slakteri. Sommaren 1948 flyttade han verksamheten till Oxelösund.

På övervåningen bodde från ca 1948-1958 Axel och Olga Lindström och deras fosterson Alf Nützmans, som hyresgäster. Alf kom till Sverige under kriget. Han var lite av en uppfinnare. Kurt berättar att Alf fick en flatbottnad eka som han satte en bilmotor i. Sen provkörde han vid Bärsta-badet. Ekan föll isär, så en motor ligger alltså på sjöbotten.

Alf var vig och körde bl a enhjuling. Han hade sen firma vid Ylinge i Svärta.

Karin och Knut Nordström bodde här på 1950-60-talet.

Därefter köpte Rickard Johansson från Granhammarsvägen huset. Han var f d bonde.

Senare köptes huset av Joachim Lindgren. Hustrun Ingegerd var dagbarnvårdare.

I dag bor Jan och Yvonne Welin här. De har lämnat de första uppgifterna ovan i samband med vandringen den 10 augusti 2019. Även en bild finns på fastigheten då den var nybyggd.

Almnäsvägen 9, Wihrsbo

Byggår saknas men på 1950-60-talet bodde här Axel Litzell (1904-1998), nykterist och vakt vid Parken i Stigtomta, hustrun Maria (1909-1963) samt dottern Marianne. Axel var med och bildade Stigtomta IF. Maria (Maja) Litzell var sömmerska. Wihrs bodde på Bärbovägen och sen Högvallastigen 1.

En familj Östlund bodde där. Östlunds hade många barn och inredde vinden med två små rum i vardera änden berättar Lillemor Carlsson.

1967 flyttade Tage och Anna Sterner f Fredriksson hit. Hon var född 1916, blev änka 1967 och dog 1984. Sen bodde Thomas och Lisa Sterner här.

Nu bor här Anna Lena Karlsson (från Fredrikslund vid Klockartorp) och maken Stefan Stengård.

Almnäsvägen 13, Björkvillan

Byggt ca 1952. 1955 bodde Werner Gustavsson, f 1892 här och hustrun Helga, född Wihr 1894. Werner sålde symaskiner, var symaskinsagent samt sålde brandförsäkringar och livförsäkringar. Efter Helgas död 1963 bodde som hushållerska Elin Jäderlund här, hon var senare dagmamma. Werner dog 1994 på Lundagården i Jönåker.

Nu bor här Roland Karlsson, elektriker. Blåvitt hus.

Almnäsvägen 10, Elinhill eller Ellenhill, Bondeby 1:49 (i vissa böcker feltolkat som Blinhill)

Nämns första gången 1911 då, ägaren och plåtslagaren Karl Johan Kristian Johansson med familj noteras i församlingsboken. Hela familjen kom från Bilsbol på Skolvägen 1911.
1916-1920: bor också familjen Johan Arvid och Ester Karolina Andersson med barn här. Och Gustaf Alfred Johansson med hustru Ester Johanna och sonen Karl Gustaf Ingvar, f 1916.
1925-1930 står som ägare Karl Erik Johanssons stärbhus. Här bor då Ida Augusta Katarina Johansson och sonen Karl Erik Eskil, f 1920. Även Karl Erik Pettersson och hustrun Johanna Karlsdotter. Samt Karl Axel Fredrik Eriksson f 1886 i Tystberga.
1940: änkan Ida Augusta Katarina Johansson, f 1880 i Tystberga, Karl Axel Fredrik Eriksson f 1886 i Tystberga, Karl Erik Eskil Johansson, f 1920.
1950: änkan Ida Augusta Katarina Johansson, f 1880 i Tystberga. F d stenarbetaren Axel Konrad Strand, f 1883 i Odensvi och hustrun Anna Matilda, f Lindblom.
Nils Erik Johanssons (Löten) föräldrar köpte det på 1950-talet.
1960: Har ej kunnat hitta utdrag från varken Ellenhill eller Björkvägen.
1975 och 1985: Hjalmar Peter Johansen, frisör, med hustrun Britt Ingeborg.
En familj Schlette bodde här på 1990-talets slut.

I dag bor där familjen Hager.

Almnäsvägen 15 A, Björkhem 2

Byggt 1981-82. Familjen Lundell bodde här och köpte 1981 från Einar Johansson som i sin tur hade köpt det av Karin Eriksson, syster till Fritz.

Almnäsvägen 15 B, också Björkhem 2

Byggdes av Ismar Larsson som visningshus 1977 och köptes av Elof Andrén, avstyckat från Berggrens. Rickard Andersson bor där nu.

Almnäsvägen 17, Almnäs 1, avsöndrat från Bondeby nr 1 (Simlund)

Avsöndrat 1905: Hälftenägare Gustaf Alfred Nyström, andra hälften Johan Ernst Spångberg.

Boende 1905-10: Gustaf Alfred Nyström, snickare, f 1857 i Bettna och hustrun Amanda Charlotta Lundström, f 1864 i Turinge. Tre söner och tre döttrar alla födda i Stigtomta. Johan Ernst Spångberg, f 1873 i Stigtomta, hustrun Hedvig Sofia Augusta Andersson, f 1872 i Sättersta, barnen Gustaf, Elsa och Edit.

Boende 1911-15: Johan Viktor Karlsson, slaktare, f 1876 i Nikolai och hustrun Maria Alexandra (Sandra) Sundström, f 1881 i Nikolai, dotter Gunilla f 1914. Karlsson dog 1947.

På andra sidan vägen, Almnäsvägen 12 var slakteriet fram till ca 1930-35.

Albin och Margit Karlsson från Alen köpte när slaktare Karlssons fru dog 1960.

I dag bor familjen Bäckman här.



Foton vid Alen från Gertie Andersson:

Övre bilden slaktare Karlsson, dottern Gullan o Hildur.

Nedre bilden Hildur, Gullan, Syster Vera Salmonsson, barnmorska, Gertie 4 år

Almnäsvägen 12 (Almnäsvägen 17 och 12 samma ägare då)

Slakteri till 1930-35. Sedan tvätteri. Kemptvätt på 1960-talet, Tage och Margit Asplund. Kemptvätten var först på Fäbrovägen 12 (smeden Ingvar Nilssons fastighet, flera anställda). Övriga boende förutom slaktare Karlssons familj var ett flertal pigor och drängar.

Almnäsvägen 12 köptes av Astrid och Sören Löfgren i slutet av 1960-talet från Asplunds. Löfgrens byggde om fastigheten.

I dag bor familjen Peter Andersson o Anne Johansson här.



Tvätt vid Almnäsvägen ca 1934, Slaktare Karlsson med Gertie framför. t h Hildur o hembiträdet Frida



Frida, Sandras mamma, Sandra och Hildur. Foton från Gertie Andersson

Almnäsvägen 19, Almnäs nr 2, avsöndrat från Bondeby nr 1 (Simlund)

Boende 1906-10, 1911-15 och 1916-1920: 1909 köptes tomten från Keventer av Isak Valdemar Sundström, f 1856 i Nikolai och hustrun Maria Josefina Andersson f 1855 i Nikolai. Det fanns under åren många drängar och pigor noterade i församlingsböckerna.

Ägarna Karlsson bodde i en lägenhet.(ca 1949). Hyresgästen hette också Karlsson (tidigare vid Jordbro) och var dräng hos Karlssons. En son till drängen Karlsson, Ivar Karlsson blev chaufför hos kungen, noteras i Hovförsamlingen 1925. En annan son hade ett åkeri.



Kungens chaufför Ivar Karlsson, titeln var kavaljerskusk enligt församlingsboken



Hildur, Hulda Källman, Sandra, Hedda, Gerda, mor till chauffören Ivar Karlsson Friberg var ägare. Tvåfamiljshus, Allan Lundholm hyrde ca 1950-60 och fru Ulla. En änka bodde på övervåningen. I dag bor Nicklas Ekman här.

Almnäsvägen 14

Byggt på 1960-talet av Harriet och Olle Söderström.

Almnäsvägen 21, Frideborg

Byggt 1909. Tvåfamiljshus.

Uppgifter från Ann-Christin Johansson:

Karl Gottfrid Nyrén, f d folkskollärare från Gammelsta skola i Jönåker född 1861, gift (för andra gången) 1898 med Anna Wilhelmina Lund född 1876. Gemensamma barn Nisse född 1900, Göta född 1910 och Svea född 1920. Familjen kom 1926-07-16 från Kila. Gottfrid dog 29/5 1928 och Svea vistas på Löt. Göta gifte sig med Einar Fredriksson från Skogtorp, Stigtomta. Nisse hade flyttat till Järfälla 1923. Anna bodde kvar vid Frideborg 1950 och noteras som död 1959 vid Björkvägen 21 i Stigtomta.

1941 hyrde här Tore Källman, född 1903, gift 1933 med Helga Maria Eriksson, f 1903. Hans son Torild Källman, f 1928 och gemensamma dottern Ulla Birgitta Maria född 1933.

1950 bor familjen Pettersson där enligt folkräkningen.

Axel Eriksson ägde huset ca 1950-tal. På övervåningen bodde sonen Bengt med hustrun Margareta Eriksson. På 1960-talet såldes huset till Hilding och Alfred Johansson.



*Hilding(Fimpen) o Bror Johansson.
Foto från Margareta Källman*



*De kom ursprungligen från torpet Ingmässlan under Valinge.
från ca 2005-2007. Nu rivet. Foto från Curt Oskarsson.*

De hyrde tidigare vid Hallbro. 1960-talet köpte bröderna Hilding och Alfred Johansson, skogsarbetare från Ingmässlan. Hilding kallad fimpen. Hilding kom till Parkudden. På övervåningen hyrde Stig och Astrid Berglund.

Boende i dag familjen Gustafsson/Sterner.

Almnäsvägen 23, Stenebo

Byggt 1948-50 av Anna-Lisa och Oskar Mårtensson. Avstyckat från Konsum. Mårtensson var frisör och även hemvärnschef, en mycket viktig post under kriget. Huset ligger lite högt för man hade inte råd att spränga allt berg. Sonson var Jörgen Mårtensson som var världsmästare i orientering.

I början på 1960-talet köptes det av en lantbrukare Olsson från Gummersta. Curt och Birgit Oskarsson köpte 1971 från Olssons.

Almnäsvägen 16, Vilsta 2



Överst: 1933 Britta, Thorild och Hulda Källman

Nederst: Vilsta 2, c:a 1930-tal

Foton från Margareta Källman

Byggt 1922, Robert Andersson-Källman med hustru Hulda (Margareta Källmans gammelfarmor) (som blev 100 år) 1872-1972. Soldattorpsnamnet Käll från Djupvik vid Nölstabäcken. Anders Petter Käll, död 1922 vid Vilsta. Hans hustru Klara Andersson 1948 (blev 95 år), (Roberts föräldrar). Robert bodde vid Vilsta till sin död 1955.



*Robert Källman sista turen som konduktör
Foton från Margareta Källman.*



*Maria, Inga, Thorild, Hulda, Johan Källman,
första advent 1965 i Posthuset, Hallav. 10*

Huset såldes till Helge och Kerstin Andersson 1972. De kom från Lid.
Omkring 2000 köptes det av Mikael Petterson.
Nu bor Hans Göran och Birgitta Haglund här, tidigare Kolarvägen.

Från Vilsta 2 avstyckades en tomt 1970, se Nilsborgsvägen 9

Almnäsvägen 25

Hans och Britt-Marie Tholse byggde det 1972. Avstyckat från Tengsta (Nyborg Berggrens).

Diverse notiser:

1) från Skogshyddevägen 1

Några ord om byggmästare Wahlström enligt boken Sveriges Städer och Samhällen, Södermanland 1940-tal:

"Byggmästare Wahlström startade sin byggnadsfirma 1930 och har under dessa år hunnit uppföra en hel del större och mindre fastigheter i olika sörmlandssocknar. På grund av materialbristen under krigsåren har en viss stagnation i byggnadsverksamheten vållats. Under senare tid har Wahlström låtit uppföra en del s k Vetlandahus."

Karl Albin föddes vid Övre Valinge 1903 och dog vid Parkudden 1984. Familjen bodde vid Karlberg i Stigtomta (på vägen mot Täckhammarsbro).

2) från Almnäsvägen 7, Tegnefors

Några ord om Brunnsgrävare Klas Hagberg enligt boken *Sveriges Städer och Samhällen, Södermanland 1940-tal*:

"Herr K O Hagberg började 1913 som egen företagare inom rörmakeriyrket. Sedermera övergick han till brunnsgrävning och har anlagt brunnar i Södermanland och Östergötland, bl a vid samtliga banvaktstugor å linjen Järna-Åby och vid järnverket i Oxelösund. Hagberg stakar ut platsen för brunnsgrävningen medelst slagruta. Han förklarar, att han i sin över 30-åriga praktik funnit slagrutemetoden vara den bästa för att finna lämpligaste brunnsplats. Felprocenten under hans praktik har varit högst 5."

"Hr Gustaf Hagberg började med brunnsgrävning 1913 hos brodern Klas H. En tid var han timmerflottare vid Danbyholm men började 1919 som egen företagare i Stigtomta. Han har utfört brunnsgrävningar på olika platser i Sörmland. H. använder sig icke av slagrute-metoden, vars tillförlitlighet han betvivlar, och anser jordlagrens beskaffenhet vara det utslagsgivande för var grävning ska företagas"

Man kan här notera att bröderna var oeniga om slagrutans användning. Gustaf var född 1885 i Ålberga och Klas var född 1879 i Mosstorp i Stigtomta.

3) från Almnäsvägen 8

Fotograf David Rundqvist 1958



*Foto ur boken *Det Förgångnas spegel* av Stefan Hammar*

Rundqvist bedrev fotoateljé i Nyköping på Skjutsaregatan 17, 1915 – 1918. Därefter i Linköping, sedan Södertälje, sen åter till Linköping. I juli 1939 kom familjen till Anneberg i Stigtomta där Rundqvist öppnade ateljé. Sommaren 1948 flyttade de sin verksamhet till Oxelösund. En kort tid 1908 hade han varit elev hos fotograf Karl Larsson vid Jettes ateljé i Oxelösund men utbildade sig sedan i Växjö. (Uppgifter ur Stefan Hammars bok).

Tengsta

Familjen Herman och Agda Kewenter ägde Tengsta 1903-15. De sålde av mark för byggnation i Stigtomta mellan 1905 och fram tills de flyttade från Stigtomta 1915. Bl a såldes Tengsta nr 2 1906 till grosshandlare E Söderholm i Ljusdal, vilken var far till Agda Kewenter.

Bilden nedan är från Ulrika Lundquist. Hon beskriver familjen på bilden:

Min farfar Eric och hans lillasyster Anna syns på bilden. Den kraftige mannen i vitt är Herman och övriga personer är Agdas mor, far och bror. Agda håller i kameran.



Tengsta 1912

Foto från Ulrika Lundquist 2019



Tengsta, diabild ur Andréns samling, årtal okänt