



23

STRÖMMA

hembygdsförening

dec

1985

STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER.

HASSE BJÖRKENFELDT	ordförande	401 87
Olivehill		
BITTAN OHLSSON	v ordf.	411 85
Fågelbrovägen 2		
OLLE OHLSSON	kassör	400 33
Måsvägen 27		
GUDRUN GRÖNDAHL	sekreterare	400 80
Fågelbrov. 1		
Elsie Lindgren	suppleant	430 40
Arne Rådberg	"	401 80
Vivianne Pettersson	"	410 98
Kerstin Sjödahl	"	405 10
Hasse Lindström	revisor	405 52
Åke Eriksson	"	404 68
Ulla Jonsson	suppleant	405 52
Tommy Hedlund	valberedning	405 36
Åke Lindgren	"	400 40
Monica Bellandi	festkommitté	400 40
Bittan Ohlsson	"	411 85
Lasse Rosén	" sammankallande	410 62
Kerstin Sjödahl	"	405 10
Göran Lindgren	"	430 19

Guðrun Gröndahl har redigerat tidningen.

Hasse Björkenfeldt har komponerat omslaget.

Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

Flocka gärna material ur tidningen men var snäll uppge källan.

TILVINGEN GES UT MED STÖD FRÅN KULTURNÄMNDEN.

Medlemsavgift: vuxen 40:-/år och person. Barn 5:- kr.

POSTGIRO: 98 57 43 - 4 STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING.

Föreningens hustomte: Sigvard Lönnqvist tel. 401 45.

På väg hem...

genom snöns tystnad tickar bilens blinkers dämpat, sent en kväll i december månad när jag svänger över bron i Strömma. Anande brons spegling svart i svart, nere i vattnets hemliga rörelse. Ur strömmens värmsel stiger svävande dimslöjor, vilsna i kylan, väver sig samman med virvlande snö för att åter försvinna i kanalens tystnad. Högtidligt kör jag vidare och genom strålkastarnas ljusstunnel lyser den nya skylten: Strömma Hembygdsförening, MUSEUM, Sigvard Lönnqvist kultursamling, emot mig när jag svänger upp på Fågelbrovägen. Föreningen har fått tak över huvudet, nytt janderättsavtal är tecknat med Värmdö kommun. Det glimmar i mörkret utanför stockstugan, belysningen i en ståtlig rotfast julgran är tänd, det lyser i fönstren - El-ström har föreningen låtit dra in - för värme och belysning, men även levande ljus fladdrar i draget från flitiga medlemmars pusslande och knåpande. Det drar ihop sig till invigning - med sång och musik, Lucia och marknad, Lördagen den 14 dec kl 14⁰⁰. Alla är hjärtligt välkomna.

Till sist vill jag uttrycka mitt, alla medlemmars och kringboendes stora tack till Sigvard Lönnqvist, för hans donation av sin fina kultursamling till Strömma Hembygdsförening, och som därmed fortsättningsvis kan levandegöra bygdens kulturarv. Sist men inte minst ett tack för det förtroende som Värmdö kommun gett oss genom förvärvet av denna fastighet, till föreningslivets främjande framöver, och som samlingslokal i vår del av kommunen.

God Helg tack för 1985

Hasse Björkenfeldt, ordförande



Upplätare: Värmdö kommun /212000-0035/

Nyttjanderättshavare: Strömma Hembygdsförening

Nyttjanderättstid: 1985-09-01 -- 1995-12-31

§ 1 Bakgrund

Strömma Hembygdsförening nyttjar kommunens fastigheter Strömma 4:3 och 4:4 som samlingsplats för utomhusaktiviteter. För att lösa föreningens behov av lokaler för sina hembygdssamlingar och även möjliggöra inomhusaktiviteter har kommunen förvärvat fastigheten Strömma 4:6. I samband med detta förvärv har tidigare ägare garantierats livstids nyttjanderätt till den på fastigheten belägna bostadsbyggnaden med tillhörande å karta utmärkt markområde.

§ 2 Upplåtelsen

Värmdö kommun upplåter genom detta avtal till föreningen rätten att nyttja fastigheterna Strömma 4:3 och 4:4. Nyttjandet skall som hittills endast avse utomhusaktiviteter. Kommunen upplåter vidare den på fastigheten Strömma 4:6 belägna s k Stockstugan med på karta utmärkt område för att användas som lokal för föreningens hembygdssamlingar, för studieverksamhet och annan samlingsverksamhet som lämpligen kan anordnas i lokalerna.

Mark och byggnad upplåtes i befintlig skick.

§ 3 Fastighetsunderhåll och driftkostnader

Strömma Hembygdsförening svarar för drift och underhåll av byggnad och markområde som tillhör nyttjanderätten.

Kommunen försäkrar fastigheten och dess fastighetstillbehör. Övrigt försäkringsansvar åvilar föreningen.

Utdelningsadress Kommunkontoret	Postnummer 134 00	Ortnamn GUSTAVSBERG	Telefon 0766-321 20	Förskrift 3 16 12 5
Besöksadresser Kommundirekt, Bagerivägen Kommunikations Ekonomikontor Personalkontor Miljö- och hälsoskyddskontor Invandrarbüro	Vårdhuset, Algatan 3 Succellkontor	Gula Paviljongen, Mariagatan 15 Statistikkontor Tekniskt kontor		
	Glashuset, Oddebergs väg Skolkansli Fritidskontor Kulturförvaltning			

§ 4 Uthyrning av samlingslokaler

Strömma Hembygdsförening skall i skälig omfattning och på skäliga villkor hålla mark och lokaler tillgängliga för förenings- och möteslivet i Värmdö kommun. Dessa skall opartiskt upplåtas åt varje inom Värmdö kommun verksam ideell organisation eller grupp med organiserad verksamhet som villar på demokratisk grund. På grund av lokalernas belägenhet, i direkt anslutning till ett bostadshus, kan föreningen på skäliga grunder avvisa verksamhet som kan bli störande för boendet. Vid upplåtelse måste också hänsyn tas till förhållandet att parkeringsmöjligheter är obefintliga.

§ 5 Hyressättning

Föreningen äger rätt att ta ut hyra för upplåtelse av samlingslokal, som högst motsvarar föreningens självkostnad för drift och underhåll av nyttjanderätten.

§ 6 Drift och anläggningsbidrag

Strömma Hembygdsförening kan på lika villkor som övriga föreningar i kommunen ansöka om kommunala bidrag för sin verksamhet.

§ 7 Villkor för uppsägning av avtal

Kommunen äger rätt säga upp nyttjanderätten för fastigheterna Strömma 4:3 och 4:4 om dessa behövs för tätbebyggelseändamål och därmed sammanhängande anordningar. I övrigt kan nyttjanderätten sägas upp om föreningen inte driver verksamheten i enlighet med de villkor som stadgats i detta avtal. Härvidlag gäller en uppsägningstid av 6 månader.

Om avtalet inte sägs upp 6 månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med ytterligare 5 år.

§ 8 Förutsättning för avtalets giltighet

Detta avtal gäller endast under förutsättning att det godkänns av föreningens styrelse och kommunfullmäktige i Värmdö kommun genom beslut som vunnit lagakraft.

§ 9 Övrigt

I övrigt gäller vad i 7 kap jordabalken eller eljest vad i lag stadgas om nyttjanderätt.

Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats.

Värmdö kommun
/upplåtare/

Strömma Hembygdsförening
/nyttjanderättshavare/



Göran Lundgren/Kommunfullmäktige Hans Björkenfeldt/ordförande



Bo Nilsson/kanslichef

Gåvobrev

JAG, SIGVARD LÖNNQVIST, ÖVELÄMNAR HÄRMEÐ SOM GÅVA TILL STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING MIN SAMLING AV FÖREMÅL SOM DENNA DAG FÖRVARAS I DEN S. K. "STOCKSTUGAN" INOM FASTIGHETEN STRÖMMA 4:6 I VÄRMDÖ KOMMUN.

SAMTIDIGT VILL JAG UTTALA MIN AVSIKT ATT ÖVERLÄMNA SOM GÅVA TILL STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING DE FÖREMÅL, JAG FORTSÄTTNINGSVIS KAN KOMMA ATT TILLFÖRA NÄMNDA SAMLING. DESSA GÅVOR FULLBORDAS DÅ DE ÖVERLÄMNAS I GÅVOTAGARENS BESITTNING.

GÅVORNA SKALL UTGÖRA GRUNDSTOMME I DEN MUSEISAMLING STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING BYGGER UPP OCH FÅR ICKE SÄLJAS ELLER SKINGRAS.

GÅVOTAGAREN ANSVARAR FÖR ATT SAMLINGEN DOKUMENTERAS OCH VÅRDAS, SAMT ATT DEN ÄR TILLGÄNGLIG OCH VISAS FÖR BESÖKANDE.

SKULLE STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING KOMMA ATT UPPLÖSAS, ANGER FÖRENINGENS STADGAR § 9 HUR DESS TILLGÅNGAR DÄREFTER SKALL FÖRVALTAS.

VI, STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING, TAR TACKSAMT EMOT GÅVAN OCH ACCEPTERAR DE VILLKOR GIVAREN STÄLLT UPP.

VÄRMDÖ DEN 19 DECEMBER 1985

SIGVARD LÖNNQVIST

Sigvard Lönnqvist

STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING

U. R. J.

SIGVARDS FUNDERINGAR OMKRING FÅGELBRO.

Vad har det blivit av Fågelbro fina gamla säteri?

En död gård. Blott två familjer är kvar, resten utkörda, husen tomma, inga gardiner eller möbler.

Nu hör man bara motorsågar och skogsmaskiner som kör sönder i markerna. En flistugg som tar hand om ris och buskar, som sedan körs till Värmeverk.

Bitvis är det bra att buskar kommer bort från igenväxta åkrar. Det ser luftigare ut nu.

En del hus bränns ner som hönshus, vedbodar och sist såghuset som byggdes 1922.

Jag som varit med sedan år 1911 tycker det känns konstigt. Skall sedan gamla statarlängorna rivas också? De skulle väl K-märkas som kulturhus. Den äldsta bör vara snart 100.

Annat var det förr, statare och andra i alla husen.

Dagen började för en del kl. 5 på morgonen. Ladugårds-
karlar och mjölkerskor, kördrängarna som hade hand
om sitt hästpar måste ner och rykta.

Vällingklockan vid gården ringde kl.7, Då alla fått sina
order för dagen skulle hästar selas, för en del skulle
ut på åkrar och ängar, en del i skogen, på magasinet,
vedbodar, smedja och snickarbod.

Mammorna gjorde skolbarnen i ordning med ryggsäck för
läxböcker, en flaska mjölk och ett par smörgåsar,
gjorda av hambakt grovt rågbröd som bakats av mjöl som
malts vid Malma Kvarn. Som pålägg kanske isterflott

eller salt fläsk. Ibland kunde man få hänga bak på flakvagnarna om körsvennerna var snälla, annars fick man ett piskrapp som fick oss att tappa taget.

När man nu kommer till gården, kan man tänka tillbaka hur det lät då, hästar gnäggade, kor råmade, höns kacklade, får bräkte, hundar skällde, hammarslag från smedja, där smeden skodde kälkar, beslag till skaklar, slog till hjulsringar mot städet.

Man hörde snickaren yxa till skaklar, vändbankar, sågade till löter till vagnshjul. Ibland kunde man höra trampsvarven någon gång.

När man hör hur stor besättningen kunde vara på Fågelbro, Malma och Didriksdal 1905, 31 hästar, 6 föl, 73 kor, 30 kvigor, 3 tjurar, 31 kalvar, 18 oxar, 26 får, 5 lamm, 1 get, 1 vallhund, höns, tuppar kycklingar, förstår man att det var liv och rörelse på gården.

När alla gått till sitt arbete på morgonen kunde man se gummorna stå utanför husen och samtala med händerna under det stora förklädet som användes att torka snoriga ungar med, kanske också torka ur sumpen ur kaffekoppen.

Sämjan var väl inte alltid så god i förstugorna när man bodde väg i vägg, lyhört som det var i de dragiga kåkarna. Det hände också att man kunde göra besök hos varann, genom att låna en kopp kaffe, socker eller mjöl, då det som det hette "taget slut för mej".

Vi, när vi bodde i längorna, hade aldrig något problem, varken med ungarna eller grannarna. Jag måste säga att vi trivdes på Fågelbro, när vi bodde där.

Vi i Strömma Hembygdsförening har gått runt och fotograferat, noterat, ritat av byggnader, vandringar, isstackar, brunnar, rester efter grunder, logar m.m.

Fotograferat kakelugnar, spisar, tapetprover från olika omgångar tapetseringar, hundgårdar. Vi har också en samling gamla fotografier från Kråkslottet, Lusasken med flera.

Vi får hoppas att byggnaderna får stå kvar men repareras upp i dess gamla skick, så gården får tillbaks sitt gamla utseende.

Helst skulle väl jordbruket få återuppstå i sin forna glans.

Sigvard.

SVANAR I VINTEKVVÄLL.

De kommo på sjungande vingar
i råkalla dimmor en kväll.
Ett ljud som så stilla förklingar
bland skär med isklädd häll.
Tre vita svanar som voro
på jakt efter föda nånstans.
Med kurs emot söder de foro
på vingar med brusande frans.
De kanske i sina drömmar
långt borta bland isarnas flak,
mindes ett vatten som strömmar
med en lagom landningsvak.

Erik E. Strömma

LEVANDE KULTUR PÅ FÅGELBROVÄGEN.

Längs Fågelbrovägen bor ett flertal pensionärer. Trots hög ålder 75 - 85 år, minst 4st mellan 80 - 85, klarar de sig själva med hjälp av barn och lite hemhjälp.

Dessa gamlingar är något fint som vi skall värna om.

Vi skall se till att de kan bo här i lugn och ro utan att utsättas för diverse nidingsdåd.

Nu hösten 1985 finns det någon eller några som roar sig med att i höstmörkret smyga omkring och kasta sand på pensionärernas fönster.

Vare sig det är någon vuxen eller några ungdomar som är gärningsmännen så sluta och hitta på något bättre att använda tiden till.

Alla vi andra, tycker jag skall hjälpas åt att värna om det fina med pensionärer som kan, vill och vågar bo mitt ibland oss.

Det gäller alla gamla även de som väljer att bo för sig själva och inte umgås med oss yngre.

Vi har rätt att vara trötta och vila när vi vill, efter ett långt livs arbete.

Själv tänker jag ta ett samtal med min familj och jag tycker du skall göra detsamma med din.

Med vänlig hälsning i höstmörkret från Elsie.

PS Åke och jag har bett vår närmaste pensionärsgranne ringa nästa gång något händer. Vi kommer att omedelbart gå dit med Devil och söka. Kanske du kan göra likadant med din granne? DS

ÄVEN OM JAG ÄR VÄRLDENS
SHÄLLASTE SÅ SKÄLLER JAG
PÅ DEN SOM ÄR DUM MOT MINA
KOMPISAR I Huset MITTIMOT



TOMMA FÖNSTER PÅ FÅGELBRO.

Labradoren Devil och jag brukar gå till Långängarna på Fågelbro för att träna sök och apport, samtidigt som vi skaffar oss bättre kondition.

Nu i november är det tomt i husen när vi går förbi. Fågelbro har dött.

Jag vill här ge lite fakta om två av dem som lämnade gården den sista september 1985.

På hösten år 1885, för jämnt hundra år sedan, kom stataren Olof Andersson till Fågelbro. Hans hustru Johanna blev mjölkerska på gården.

Paret bodde i den äldre statarlängan med jordgolv.

Husen finns inte kvar idag.

Paret fick 9 barn, August 1889, Karl 1891, Helmer 1894, Helga 1898, Ellen 1900, Axel 1901?, Gunnar 1906, Signe 1911 och Edit 1913.

Familjen flyttade så småningom till den nya statarlängan men Helga, född 1898 minns jordgolven och förhållandena som fruktansvärda.

Olof Andersson avled 1924. Han hade då antagligen flyttat till Malma vilket tillhörde Fågelbro.

Johanna blev satt på undantag på Malma.

Barnen skingrades naturligtvis men Helmer född 1894, kom tillbaka till Fågelbro som statare.

Han gifte sig med Signe och fick fem barn, Arne 1914, Gösta 1921, Inga-Britt 1925, Kerstin 1927 och Rune 1940. 1969 flyttade Helmer till ålderdomshemmet på Värmdö.

Signe dog några år tidigare.

Dottern Kerstin, född 1927, arbetade i Stockholm men kom hem varje helg och hjälpte föräldrarna.

När Helmer inte längre orkade bo hemma på vintrarna övertog Kerstin lägenheten.

Det behövdes inte vatten och avlopp i arbetarbostäderna i början av 1960-talet så de som naturligtvis själva varken bar ut eller in slask och vatten.

År 1921 kom Albin Lindgren med hustru Greta och tvååriga sonen Olle till Fågelbro.

Albin var byggnadssnickare och sågare från Småland. Greta kom från Västerås.

Albin var inte statare utan anställd mot lön av gårdens ägare.

Statarna var anställda av arrendatorn.

Albin och Greta fick fem barn, Olof 1919, Birgitta 1921, Karl-Åke 1929, Per-Arne 1933 och Gerd 1937.

Barnen kallas för Olle, Britta, Åke och Arne.

1945 flyttade Albin till Didriksdal.

Tre av sönerna återvände på 50-talet till Fågelbro.

Olle gifte sig med Helmers dotter Kerstin.

Åke och Arne hyrde varsin sommarlägenhet.

Åke köpte senare villatomt av major Vinge.

Kerstin och Olle rustade upp och moderniserade delvis Helmers lägenhet och flyttade så småningom till Fågelbro permanent.

Sista veckan i september hyrde de en komtainer och slängde bort det som inte kunde placeras ut av föräldrahemmet och den sista lämnade gården för alltid

En epok är slut.

Några har hittat nya sommarhem i närheten men för ett par hyresgäster är det nog närmast en tragedi att som ensam pensionär bara ha en liten lägenhet i stan när sommaren kommer.

Albins svärdotter Elsie.



E F T E R L Y S E S !

HAR DU MÅNGA OCH FINA VINTERÄPPLEN SOM DU INTE KOMMER
ATT ANVÄNDA SJÄLV? SKÄNK DESSA TILL VÅR JULMARKNAD,
SÅ FÅR VI SÄLJA ÄPPLENA DÄR.

T A C K ! . . T A C K ! . . T A C K !

Ally Wikholm för en gammal fin symaskin.



Åke och Elsie Lindgren, Lindrotsvägen för ett
stort dokumentskåp av metall att förvara våra
värdepapper i.

Sylvia Holmkvist, Strömma för en gammal täljstensgryta,
åkpläd och diverse annat.

Staffan Hedblom för diverse gamla saker.

och alla andra som skänkt enstaka saker eller hjälpt
till på olika sätt.

EN UGGLEHISTORIA

PENNTÆKNINGAR AF BRUNO LILJEFORS



1



2



3



4



5



6



7



8



9

vänd!



Tänkvärt yttrande.

Min vän, förgät ej att lära känna dig själv och akta dig för att göra de fel, som de flesta begå. De flesta människor känna sig så hågade att sysselsätta sig med andras angelägenheter, att de helt och hållet glömma bort att undersöka sig själva. Sokrates. A.T.

BOK OCH SKIVBYTARDAG

var det den 29. okt. på Huvudbiblioteket, Gustavsberg, och den 17 nov. i Hemmesta bibliotek.

Britt-Marie Ohlsson var närvarande några timmar på varje plats och visade bilder och det material om båtsmanstorpen och torpinventeringen som hon sammanställt för Strömma Hembygdsförenings räkning.

Hon visade även hur man använder betraktningsskåpet i hembygdsvetenskapen. Ett fint och trevligt sätt att sprida hembygdshistoria på tycker

Gudrun.

HÖSTVANDRINGAR.

Tillsammans med Naturvårdsföreningen hade vi två höstvandringar, en från Sågen till Stickelsberg och en från Korpberget till Vargstenarna. Tur med vädret hade vi vid båda vandringarna. Stjernholm, Brevik, hade buskat ur och rensat efter lederna, så det var lätt och trevligt att vandra. Till våren - sommaren hoppas vi kunna göra om utflykten, så flera får lära känna de nya lederna.

Några torp under Brevik.

Norrängen

I den äldsta bevarade födelseboken i Värmdö ser man att Norrängstorpet fanns redan 1693. Strax ovanför torpet ser man grundrester efter en gammal ladugård. Den var inte stor, endast 6x4 meter ungefär. Den brann ner i början av 1900-talet.

I de gamla torpkontrakten från 1800-talet (lånade av Åke Stjernholm) kan man läsa att torparen var skyldig att göra 3 karldagsverken i veckan året om, samt 3 hjon under sommaren efter budning och 6 arbetakörningar.

Om torparen inte kunde klara av detta utan giltigt skäl, fick han "böta" 2:50 för sitt uteblivna arbete, samt 1:- för hjon.

All jakt var strängeligen förbjuden och torparen fick endast fiska i Norrängsträsk, dock ej med not. Under sommaren skulle torparen plocka 3 kannor hallon och 3 kannor lingon, som skulle lämnas i gårdens kök. 1 kanna = 2, 617 liter.

Han skulle dessutom göra 6 st björkkvastar per år.



Kullsveden

Kullsveden fanns 1808 och revs 1923 enligt A. Quist i en bok om Värmdö Skeppslag.

Jordkällaren finns kvar i mycket gott skick.

Enligt ett kontrakt från 1879, skulle torparen göra 62 dagsverken per år, samt plocka 2 kannor lingon.

Att han inte behövde göra lika många dagsverken som andra torpare, berodde på att han arbetade som sadelmakare.

1872 bodde sadelmakare Axel Reinhold Lindström i Kullsveden, tillsammans med sin piga och hennes 5 barn. Där bodde också 2 fattighjon och den enes 2 barn. Undrar om det var trångt ?

På en rågångskarta från 1810-11 af Ephr. Job. Granell, är en backstuga utsatt norr om Norrängen. Det är med all säkerhet Kullsveden.

Backstuga var ett boningshus, som i regel ägdes sv den däri bosatte, men som låg på annans mark. Backstugusittare försörjde sig vanligen som arbetare hos jordägaren, eller som hantverkare. (Hämtat ur Svenskt folklivslexikon, Julius Ejdestam.



Klippan

Torpet Klippan finns med i kyrkböckerna redan i början på 1700-talet.

I ett torpkontrakt från 1679 kan man läsa att torparen måste göra 35 vinterdagsverken samt 35 sommarkdagsverken varje år.

Han skulle också plocka 2 kannor lingon och 2 kannor smultron varje sommar.

Detta kontrakt gällde torparen Anders Petter Åkerlund, som kom till Klippan på 1860-talet. Han arbetade också som skomakare. Åkerlund var gift 2 gånger. Hans första hustru dog 1875. De fick 2 barn. Han gifte om sig 1891 och fick ytterligare 3 barn, samt tog hand om 3 fosterbarn.



Sågtorpet

Sågtorpet fanns 1777 i Husförhörslängderna. Vägen som går framför torpet fanns inte då. Den byggdes antagligen i början på 1900-talet. Den fanns med säkerhet 1921. Den gamla vägen gick mellan Klippan och Norrängen.

Då man byggde den nya vägen försvann resterna av sågkvarnen, som låg mellan Sågsjön och Norrängsträsket.

1797 bodde sågaren Johan Österberg i torpet och 1802 flyttade Carl Qrist. Zackrisson in i torpet. Han kom från Brevik och bodde kvar till 1820. Hur länge kvarnen var i bruk vet jag ej, men Zackrisson är den sista som tituleras sågare i Hfl.

Britt-Marie





TACK ALLA GODA VÄNNER SOM HJÄLPT TILL
ATT MEDARBETA I FÖRENINGENS MEDLEMSBLAD
OCH PÅ SÅ VIS GJORT DET MÖJLIGT BJUDA
MEDLEMMARNA EN LITEN TIDNING VARJE KVARTAL
ÄVEN I ÅR.

Godrun



UNGDOMSVERKSAMHET.

Olle Ohlsson har åtagit sig att samla våra fina ungdomar på Hembygdstomten och höra om det finns något de vill göra.

Ett fint förslag från Olle som är värt allt stöd från föräldrar och oss övriga.

HURRA FÖR OLLE

Elsie

LUCIA.

S:t Lucia är Syrakusas skyddshelgon. Hon led martyrdöden omkring år 304 och firas nu med stor ljusfest på Cicilien.

I Sverige började vi fira henne ganska sent. Det skall finnas en uppgift om en Lucia år 1764, men annars började hon inte firas förrän i början av 1800-talet, då på stora gårdar och herresäten. Seden spreds sedan till allmogen och började bli vanlig i början av vårt sekel.

Natten mellan den 12 och 13 december var på medeltiden årets längsta natt och var full av farligheter. Därför skulle man akta sig att gå ut.

Den natten kunde också alla djuren tala.

Guðrun

Sa Han sa Hon.

Ytan bedrager - sa hon, som föll igenom på svag is.

Är det någon död, så kom bara fram - sa murarn, då ställningen ramlade.

Välkommen, ö måne, min åldrige vän - sa Flodkvist, miste håret.

Stopp kapten, sjön är slut - sa styrman, satte skutan på land.

Snyggt ska de va - sa gumman, klippte svansen av katten.

Skönt å få något rent på sig, sa sotarn vände skjortan på julafton.

Som du vill min vän, men här ska skåpet stå, sa frun till sin man.

Nu börjar vi på ny räkning, sa tjuven, stal på nyårsdagen.



Brana-Huskatekes.

Vi skilja nu på 2 sorters kaffe
Lyxkaffe och Hushållskaffe.

Hvad är lyxkaffe?

Jo, det är äkta kaffe, som köpes utifrån och kostar rostadt från 2 till 3 kr. pr kg. Detta kaffe innehåller ett skarpt gift, som heter coffein.

Är det då skadligt att dricka äkta kaffe?

Ja, det farliga giftet fördärfvar nerverna och hjärtverksamheten och undergräver sålunda hälsan.

Men hvad är då hushållskaffe?

Jo, det heter Brana-Kaffe. Det tillverkas af svenska produkter, är närande och ofarligt och skadar sålunda icke hälsan.

Och hvad kostar Brana-Kaffe?

Det säljes i olika förpackningar till kr. 1: 10 och 1: 20 pr kg. och blir sålunda inte mer än hälften så dyrt som äkta kaffe.

Men kan Brana-Kaffe fullt ersätta äkta kaffe?

Ja mer än väl. Smaken är förvillande lik äkta kaffe, och väl kokadt, med socker och grädde, blir det en fyllig, smaklig frukostdryck, som man lär sig tycka om och t. o. m. föredra framför det ofta beska äkta kaffet.

Brana-Kaffe säljes öfverallt i eleganta påsar à kr. 1: 10 pr kg.

ATT TVÄTTA SILKESSTRUMPOR ÅR 1834.

Dagen förut läggas de i blöt, hvarefter de tvättas ganska rena med kokt venedisk eller annan god hvit tvål. Sedan de blifvit väl sköljda, inhängas de i svafvelkistan att svafflas i några timmar. Derefter kokar man loppfrön med Berlinerblått, som silas igenom ett kläde och deri drages strumporna sedan. Derpå upphänges de och då de äro inemot torra, manglas de väl glatta. Man kan även sätta dem på formar och stryka dem med strykJärn, när de äro halftorra. Om strumporna ännu äro nya, så kan man också glätta dem med en glättsten, som är öfverdragen med fin flanell, hvarigenom de erhålla samma utseende som alldeles nya.

ETT LÄTT MEDEL MOT NÄSBLÖD ÅR 1834.

Man binder endast en sytråd ganska fast omkring lillfingret, mellan nageln och första leden, på den sidan näsan blöder. Detta medel hjälper straxt, så obegripligt det ock synes.





Snälla frun, skänk en slant åt en fattig influensabacill, som har blifvit arbetslös tack vare Kurof-Bröstitabletten.

— Jojo, influensabacillerna få nog ganska svårt nu, sedan folk har börjat använda de förträffliga Kurof-Bröstitabletterna, som hindra heshet, hosta och förkylning.

Kurof-Bröstitabletten efterfrågas allmänt såsom den utan jämförelse bästa i marknaden. Den fyller också sitt ändamål på ett i allo förträffligt sätt. Den är sammansatt af idel prima ingredienser efter de modernaste metoder, och det allmänna omdömet är, att **Kurof-Bröstitabletten** är absolut förstklassig.

Kurof-Bröstitabletten är svensk tillverkning.
Gynna svensk industri framför importerade varor!

Kurof-Bröstitabletten säljes öfverallt i bleckaskar å 35 öre och pappersaskar å 30 öre.

Marmeladkompaniet, Stockholm.

LÖRDAG 14 DEC

14 00



**LUCIA
MARKNAD**

KAFFE MUSIK GLÖGG

**FÖRSÄLJNING AV
JULPYNT OCH BAKVERK
SKINKLOTTERI**

**STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING
FÄGELBROVÄGEN 1
139 00 VÄRMDÖ**