

*Maj 1999/67*



*Strömmabron vid invigningen*

## STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER.

Arne Rådberg	Ripvägen 17	ordf.	571 40180
Lars Hedrén	Grenvägen 1	v.ordf.	571 40628
Olle Ohlsson	Måsvägen 27	kassör	571 40033
Britt-Marie Ohlsson	Måsvägen 27	sekreterare	571 40033
Monica Ohlsson	Lärkstigen 10	ledam.	571 40567
Sigvard Lönnqvist	Djuröhemmet	hedersled.	
Annika Lillienwall		suppl.	571 40521
Maria Ohlsson		"-"	570 24074
Henrik Bohm		"-"	571 40004
Carina Sundström		"-"	570 10815
Ann Rådberg		adj.	571 40761
Hasse Lindström		revisor	571 40552
Rolf Rådberg		"-"	571 40761
Evert Wikholm		suppl.	
Edgar Pettersson		valberedn.	571 41274
Totten Lillienwall		"-"	571 40521

\*\*\*\*\*  
**Medlemsavgift för vuxna 100:-/år**  
**barn och ungdom under 15 år 10:-**

**Postgiro 98 57 43 - 4**  
**Strömma Hembygdsförening**  
 \*\*\*\*\*

Författarna är själva ansvariga för sina artiklar.  
 Plocka gärna material i tidningen, men var snäll ange källan.

\*\*\*\*\*

Ansvariga för muséet är Britt-Marie Ohlsson och Henrik Bohm.

Redaktör för tidningen är Britt-Marie Ohlsson tel. 571 40033.

**Ordföranden har ordet.**

Hej !

Nu lämnar vi vintern bakom oss och börjar längta till sommaren med alla dess aktiviteter.

Bl.a. Strömmadagen den 27 juni.

Besök gärna föreningens hemsida

<http://hem1.passagen.se/radberg/stromma>

Där finns information om kommande aktiviteter.

Arbetet med Backstugan fortsätter. Bl.a. kommer källaren att göras i ordning. Hör av Dig till styrelsen om Du vill hjälpa till.

Välkommen upp på Strömmadagen

Arne Rådberg

**Erbjudande till föreningar inom vårt närområde.**

Styrelsen har beslutat att föreningar kan disponera samlingslokalen för sina möten till en engångskostnad av 1.000:- / år. Erbjudandet har gått ut till föreningar i Strömma/Fågelbroområdet och har rönt ett visst intresse. Ni som inte har nåtts av vårt budskap är välkomna att ringa kassören Olle på tel. 08-571 40033.

## Vad har hänt under arton år ?

Fortsättning från föregående nummer.

Under hösten 1980 ansökte vi hos trafiknämnden om att få fartbegränsning till 50 km året om genom Strömman, men utan resultat.

Tre studiecirklar i spånad, navigation och hembygdens historia med ca 10 deltagare i vardera startade under november. Den 21 november samlades ett fyrtiotal personer på Malma för att vara med på "berättaraften". Boris Lamby från Ingarö var inbjuden berättare och det pratades om rysshärjningar och andra händelser t. ex. de båda världskrigen där beredskapen satte spår i vår omedelbara närhet.

Årsmötet den 5 april 1981 avhölls i Vik skolas matsal. Valborgsmässoafton firades på kanaltomten. Värmdö kyrkokör sjöng vårsånger medan snön föll på notbladen!!



I tidskriften nr 5 skrev Sigvard Lönnqvist en lång berättelse om Fågelbro. Den 1 september 1981 visade Sigvard för första gången sina samlingar i Stockstugan.

Under 1981 började några eldsjälar att dokumentera torpen, med årtal, platset, vilka som bott där m.m. Man började med torpen under Brevik.

Föreningens festkommitté ordnade under hösten en sammankomst i Breviks gamla skola (Cascogården) där det serverades ärtsoppa med punsch.

Under 1981, efter många efterforskningar, hittade Britt-Marie Ohlsson och Gudrun Gröndahl avrättningsplatsen Stickelsberg, som senare blivit ett utflyktsmål för många föreningar och enskilda.

Vid en vandring tillsammans med Friluftsförbundet upptäcktes "Vargstenarna", en sprickformation i berget nära Svartträsket i skogen mellan Strömma och Nora.

Den 26 mars 1982 avhölls årsmötet i Cascogården på Brevik, där mötet beslutade att höja årsavgiften från 25:- till 40:-. Rapportrades också att medlemsantalet ökat till 220 personer.



I föreningens tidskrift nr. 9 1982 skriver David Hellsing, sommarboende på Strömme Gård, något som fortfarande är aktuellt och värt att citera.

- Strömme Hembygdsförening har påtagit sig uppgiften att bl.a. tillvarata fornminnen, om möjligt bevara Strömmatraktens natur och kultur i den utsträckning det är praktiskt möjligt. Men föreningen manifesterar icke mindre intresse för *dagens* Strömme med dess mångfald av fritidshus, vackra och välskötta trädgårdar som ju särskilt under sommartiden bereder så många, särskilt Stockholmare omväxling ooch rekreation. Hur länge får idyllen vara ifred? Blir Strömme i en framtid inrangerad i storkommunen med glupande aptit på tomtmark för sekundär stadsbebyggelse? Ja, ingen vet; endast att många vackra trädgårdsområden runt huvudstaden har fått stryka på foten för stadsplanering.- Slut citat.

En kommentar till vad som skrevs för 16 år sedan, är väl att den nu bortgångne David Helsing inte visste hur nära sanningen han var i sina funderingar om utvecklingen i Värmdö kommun och Strömmaregionen i synnerhet.

Tidskriften nr 9 hade också en utförlig artikel om båtsmanstorp och soldattorp. Det var Britt-Marie som hade inlett ett stort arbete med att dokumentera och utforska torpen. Båtsmanstorp som låg i Värmdö skeppslag var mest intressanta och prioriterades.

Fortsättning följer i nästa nr.

Olle.

## **Styrelsen vill rikta ett stort tack till följande personer och företag.**

Lasse Rosén som kopplade om i mätarskåpet så att vi fick ett abonnemang för hela fastigheten.

Edgar och Egon Pettersson som skänkt möbler och andra föremål, bl.a. en rundstickmaskin, från sitt föräldrahem.

Ella Westman som skänkt en väldigt fin knypeldyna med tillbehör.

Alice Tannsjö som skänkt ännu en hemvävd trasmatta.

Strömma Handel som bidragit med en skinka till lotteri på julmarknaden.

Domus som skänkt varukorg också till lotteri på julmarknaden.

Styrelsen vill ta vara på tillfället att tacka alla andra som skänkt prylar/föremål och dom som med ideella arbetsinsatser bidragit till vår verksamhet.

*Vår förhoppning är att vi även i fortsättningen ska få ta del av Er spontana vilja att stödja vår verksamhet.*

Styrelsen

## **Köttransonering.**

*En berättelse av Greta Törnros.*

Gretas pappa hette Eric Blomstrand och familjen bodde i Stora Marieborg.

Min pappa och jag var nog mycket lika. Det hände alltid tokiga saker kring pappa, liksom det gör kring mig. Det här hände pappa under krigstiden, med alla dessa ransoneringskort.

Han var arbetslös och skulle in till Stockholm för att stämpla. Sin vana trogen tog han sin gamla cykel, en sån där med ett brett styre. Han blir omkörd av en lastbil full med slaktade grisar i ett gathörn i Gamla stan. Plötsligt ligger en stor gris över styret och styrstången, vidare fram över axlarna på en mycket förvånad pappa. Samtidigt kommer en karl om hörnet där pappa står alldeles villrådig, för bilen bara åkte vidare. Pappa förklarade vad som hade hänt.

“Du”, sa karln, vi slänger in både gris och cykel i den här porten, det är så dålig köttransonering.”

Med förenade krafter började dom slita i grisen. Då kommer två poliser om hörnet.

“Hallå där, var har ni stulit den där grisen?”



Det började samlas intresserade åskådare som blandade sig i det högljudda samtalet. Då kom lastbilen tillbaka för att hämta den tappade grisen och så slutade det äventyret.

Detta satt som en påle i köttet hos pappa långt efteråt.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen har bestått av följande personer.

Ordförande. Arne Rådberg  
V. ordförande Lasse Hedrén  
Sekreterare Carina Sundström  
Kassör Olle Ohlsson  
Ledamot Monica Ohlsson  
Hedersledamot Sigvard Lönnqvist

Suppleanter.

Annika Lillienwall. Karin Wellstadius.  
Maria Ohlsson. Henrik Bohm. Britt-Marie Ohlsson.

Revisorer.

Hans Lindström. Rolf Rådberg. Suppleant Evert Wikholm.

Valberedning. Edgar Pettersson. Totten Lillienwall

Redaktör. Britt-Marie Ohlsson.

Ansvariga för Valborgsmässoafton 30 april var Benny O. Hasse J. Totten L.  
Ansvariga för Strömmadagen den 21 juni var Monica O. Gunnilla P. och Carina S.  
Ansvariga för Julmarknaden den 28 nov. var Britt-Marie J. Lasse H. Annika B.  
Annika L. Olle O.

Föreningen har under året varit representerad i Värmdö Hembygdsråd och varit medlem i Sveriges Hembygdsförbund och Stockholms läns Hembygdsförbund.

Föreningen har, utöver löpande erforderliga samråd, under året haft 10 protokollförda möten.

Tidskrifterna n:r 65 och 66 har givits ut under året.

**Aktiviteter.**

Föreningen har under året tagit över huset på nedre delen av fastigheten. Huset har planerats och inretts till samlingslokal.

Styrelsen har kallat till tre arbetsdagar dels den 26 april då vi flyttade föreningens tillhörigheter från kanalortmen till Stockstugan, den 25 maj då Stockstugan målades samt den 6 sept. då en del röjningsarb. genomfördes, flyttning av möbler och utrustning från Stockstugan till Backstugan.

Samlingslokalen har varit uthyrd till bl. a. föreningar i Strömmaområdet samt till privatpersoner för fester, Vägverket har hyrt lokalen i samband med brobygget.

Forts. aktiviteter:

Årsmöte den 14 mars.  
Valborgsmässoafton 30 april på kanaltomten.  
Strömmadagen den 21 juni.  
Hembygdsgårdarnas dag den 2 augusti.  
Öppet hus söndagarna i september.  
Julmarknad den 28 november.

Aktiviteter i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och kulturförvaltningen i Värmdö.

Studiecirkel i nätbindning.  
Linutställning i Runda Huset Gustavsberg 31 jan. till 4 mars "från frö till särk".  
Utställning om Fågelbro Säteri visades under sept.  
Utställning "fiskets historia" i Runda Huset Gustavsberg 10 okt. till 4nov.  
Fågelbro förr och nu. Britt-marie visade diabilder 14 okt.

Verksamheten under 1998 har varit intressant och spännande, mest beroende på att vi utökat vår verksamhet med ett hus till och att vi därigenom fått mer utrymme för museum och utställningar och ett separat hus för sammankomster och fester.

Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som genom personligt arbete, gåvor eller på annat sätt visat generositet och välvilja i vårt arbete att hålla Strömma Hembygdsförening aktuell och livskraftig.



Arne Rådberg



Carina Sundström



Lasse Hedrén



Olle Ohlsson



Monica Ohlsson

# STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING

ÅRSBOKSLUT 1998-12-31

## RESULTATRÄKNING

<b>Intäkter:</b>	Medlemsavgifter	24,865:-
	Kommunala bidrag	17,000:-
	Gåvor	2,878:-
	Försäljning	10,654:-
	Föreläsningar och cirklar	1,600:-
	Försäljning dräktmaterial	6,930:-
	Uthyrning lokal	8,350:-
	<b>Summa intäkter</b>	<b>72,277:-</b>

<b>Kostnader:</b>	Inköp dräktmaterial	5,129:50
	Föreningsaktiviteter	2,084:-
	Forskning	178:-
	Drift underhåll	19,062:-
	Kontorsmaterial	577:-
	Tryckning tidskrift	4,625:-
	Telefon porto	3,809:50
	Föreningsavgifter	3,802:-
	Övriga kostnader	1,409:50
	Försäkringar	425:-
	<b>Summa kostnader</b>	<b>41,101:50</b>

Resultat före avskrivningar	31,175:50
Uppburna räntor	710:90

<b>Årets resultat</b>	<b>31,886:40</b>
-----------------------	------------------

Resultaträkningen är granskad och godkänd

*Hans Lindström*

Hans Lindström revisor

*Rolf Rådberg*

Rolf Rådberg revisor

# STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING


## ÅRSBOKSLUT 1998-12-31


### BALANSRÄKNING

Tillgångar:	Kassa	5,232:80
	Postgiro	20,624:53
	Bank	40,723:-
	<u>Summa</u>	<u>66,580:33</u>

Skulder:	Ungdomsfond	6,000:-
	Forskningsfond	10,000:-
	Eget kapital	50,580:33
	<u>Summa skulder</u>	<u>66,580:33</u>

Balansräkningen är granskad och godkänd

  
.....  
Hans Lindström revisor

  
.....  
Rolf Rådberg revisor



## Protokoll

Fört vid Strömma Hembygdsförenings årsmöte i Backstugan  
den 13 mars kl. 18.00.

1. Till ordförande för mötet valdes Arne Rådberg.  
Till sekreterare för mötet valdes Britt-Marie Ohlsson.
2. Kallelsen till årsmötet godkändes.
3. Till justerare valdes Roland Johansson och Olle Nyholm.
4. Styrelsens årsredovisning med bokslut godkändes.
5. Revisorernas berättelse upplästes.
6. Revisorernas förslag om ansvarsfrihet godkändes av årsmötet.
7. Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes Arne Rådberg.
8. Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år omvaldes Olle Ohlsson och Monica Ohlsson.  
Till suppl. på 2 år nyvaldes Roland Johansson samt omvaldes Maria Ohlsson och Henrik Bohm.  
Britt-Marie Ohlsson och Carina Sundström bytte plats.  
Carina till suppl. samt Britt-Marie till ord. ledamot. Båda på 1 år.  
Till adj. suppl. valdes Ann Rådberg.
9. Revisorer.  
Omvaldes Hasse Lindström och Rolf Rådberg samt som ersättare Evert Wikholm.
10. Valberedning.  
Omvaldes Edgar Petterson samt Totten Lillienwall.

11. Beslöts att årsavgiften för år 2000 är oförändrad.
12. Olle informerade om avtalet med Värmdö Kommun ang. fastigheten Strömma 4:6.
13. Tidigare nyttjanderättsavtal har förhandlats om till hyresrättsavtal.
14. Inga motioner.
15. Övriga frågor.
  - a) Strömmadagen den 27 juni.  
Monica Ohlsson och Carina Sundström ansvarar för denna. Monica är sammankallande.
  - b) Hembygdsgårdens dag i augusti.  
Maria och Britt-Marie Ohlsson ansvarar. Britt-Marie är sammankallande.
  - c) Julmarknaden.  
Arne Rådberg och Ann Rådberg ansvarar. Ann är sammankallande.
  - d) Valborg.  
Totten Lillienwall och Benny Ohlsson ansvarar. Totten är sammankallande.
  - e) Ang. text på skylten på uthuset. Styrelsen funderar till nästa möte.
16. Ordförande avslutade mötet och en utsökt måltid serverades till självkostnadspris. Stort tack till festarrangörerna.

Vid protokollet

Justeras

  
.....

## **Malmstugan, mellan 1750 - 1890 Malma Båtsmanstorp.**

I föreningens skrift nr.9 från mars 1980 har jag skrivit en artikel om båtsmanstorp och soldattorp. Där kan man också läsa om de två sista båtsmännen i Malma Båtsmanstorp. Nu är det ju så att då den siste båtsmannen flyttade ut ur torpet flyttade den vanlige torparen in. Därför finns det mera att skriva om just detta torp.

Men, vi börjar med den förste båtsmannen som jag hittat. Han hette Sven Malm och var född 1735 och arbetade som båtsman fram till sin död 1788. Han hade hustru och två döttrar. Efter mannens död flyttade hustrun och ena dottern till Stockholm, den andra dottern flyttade till Malma där hon fick arbete som piga.

Nästa båtsman hette Nils Malm och var född 1751. Han kom med sin familj, som bestod av hustru och fyra barn från Brunn på Ingarö. Ett av barnen avled i "okänd barnsjukdom". Båtsmannen själv avled någon gång efter 1794, då det i rullan står "tros vara död".

Johan Erik Gustavsson Malm hette nästa båtsman. Han kom från Djurö med hustru och tre barn. Han avled 1800.

1808 kom Carl Gustaf Skragge till båtsmanstorp. Han var, enligt rullan ofta sjuk på roten och avled 1811. Man kunde då läsa i rullan att ordinarie båtsmannen vid Södra Roslags 2 dra dels Compagnie, No 99 Malm är död i Stockholm kort före sista mötet. Den avlidnes eget namn var Skragge.



Fördubblingsbåtsman för denna heter Flinck, idkar med rotens tillåtelse coopvardiesjötjänst. Således måste en ny karl legas.

Det blev Karl Gustaf Ringman som flyttade in i torpet 1812. Han kom från Stockholm och hade problem med lydnad. 1825 blev han avskedad och flyttade till Elfsala. 1848 bodde han på fattigstugan på Värmdö. Prästen har noterat i kyrkboken "fånig, går omkring".

1825, båtsmannen heter Jacob Boman Malm och var född 1799 på Beatelund där hans far var trädgårdsmästare. Han var målare till yrket och kom nu från Långvik på Ingarö. Han blev inte heller så gammal på torpet, han fick avsked 1830.

Johan Petter Eriksson Malm flyttade nu in. Han var född 1806. Hustrun Catarina Nilsson, född 1789. Hon hade en son som hette Carl Johan Torsell, född 1822.

Till en början var båtsmannens uppförande gott enligt rullan, men den 19/12 1840 fick han 25 prygel för undanhållning. 10/2 1841, 4 dygns arrest för fylleri. 2/11 1841, 6 dygns vatten och bröd för fylleri och våldsamt uppförande. Han fick avsked 11/1 1843.

1843, Carl Johan Torsell Malm, sonen till förre båtsmannens hustru kom nu från Rådalen med sin hustru Carolina Josephina Eriksdotter från Kappale under Brevik. Han blev inte heller så gammal på torpet. Enligt rullan var han "ogillad" och fick avsked 1847 och familjen flyttade till Nybygget under Viks Gård.

Nästa båtsman hette Petter Löfbom Malm. Han var född 1821 i Sproge på Gotland men kom 1847 från Rådalen. Han var gift två gånger. Första hustrun hette Sofia Vilhelmina Myrman, hon hade ett barn med i boet och tillsammans fick de ytterligare fyra barn. Hustrun avled 1859. Andra hustrun kom från Ingarö och hette Anna Carolina Ekström Lundgren och hade med sig två barn. Den 2/12 1851 hade båtsmannen tydligen svårt att lämna hustru och barn. Han fick nämligen 8 dagars arrest för uteblivande efter permission. Han blev ändå så småningom korpral och efter 37 tjänsteår fick han avsked för ålderdom, troget och utmärkt väl skickat. Han var då 63 år och förmodligen ganska utsliten. Enligt rullan kunde han endast i ringa mån bidra till sitt uppehälle. Petter Löfbom blev under sin tjänstgöringstid Svärdsmedaljör. Han avled 20/4 1901.



*Detta brev hittades då torpet revs 1947.*

Petter Löfbom fick bo kvar i torpet trots att en ny båtsman flyttade in. Året var 1885 och den siste tjänsgörande båtsmannen flyttade in i Malma båtsmanstorp. Han hette Johan Adolph Pettersson Malm och var född i Örebro 1868. Endast 17 år och ovanligt liten till växten, endast 1,49. Han tycks ha varit väldigt begiven på sprit. Det blev åtskilliga rapporter för fylleri och 1890 blev han avskedad för oordentligt levnadssätt.

Den gamle båtsmannen bodde kvar i torpet tills han avled 1901, 80 år gammal.

Nu var det dags för en vanlig torpare att flytta in. Från den här tiden kallas torpet Malmstugan.



*Malmstugan.*

Den första torparen hette Karl Emil Lindwall med hustru Karolina Wallström. Tre barn hade de, Anton Fredrik, Ida Amalia samt Eugenia Ingeborg. Familjen bodde i torpet endast något år och en ny torparfamilj flyttade in. Det var Johan Axel Johansson Magnusson med hustru Charlotta Sofia Söderberg och deras fyra barn, Johan Linus, Sven Axel, Elna Axelina samt Aina Sofia.

1906, den siste torparen i Malmstugan. Johan Erik Lindgren f. 1874 kom nu med hustru Anna Maria Andersson f. 1872 samt barnen Erik Gunnar f. 1898. Axel Rickard f. 1900, Gustaf Einar f. 1902 samt Johan Hilding f. 1906. Barnaskaran fortsatte att öka. 1909 föddes Sven Valentin, 1911 Karl Otto Martin samt 1914 Ernst Arvid Emanuel som blev den siste i barnaskaran.



*Johan och Maria Lindgren*

Johan Erik arbetade som statdräng enligt kyrkböckerna, men ibland under senare år skrev prästen "arbetare".

Malmstugan var inte stor. Vad jag själv kommer ihåg var att man först kom in i en liten förstuga, sedan till höger in i köket. Innaför köket låg en liten kammare. Från förstugan gick en trappa upp till vinden.

Med nio personer i familjen blev det nog ganska trångt, allrahelst då Marias dotter Signe Fredrika som föddes 1893 innan Maria gifte sig med Johan, tidvis bodde hos dem tillsammans med sin son Gösta Martin Thorbjörn som föddes 1913. Han omkom senare i en motorcykelolycka i Myrbacken vid Dalhugget.

1932 köpte sonen Sven fastigheten av A.T. Hammarstrand, dåvarande ägare av Fågelbro Säteri. 1944 sålde han fastigheten vidare till till brodern Ernst, som 1947 rev det forna båtsmanstorpets och lät uppföra ett nytt hus på samma plats. Det gamla båtsmanstorpets byggdes sedan upp igen vid Skepparviken.



*Fyra bröder Lindgren  
fr.v. Hilding, Martin, Ernst och Sven.*

Vid BT (båtsmanstorp) på kartan från 1886 låg torpet  
Malmstugan.



*Britt-Marie O.*

\*\*\*\*\*

### **Valborg.**

Som vanligt var det många som kom för att fira in våren. Man behövde inte vara orolig för torrt gräs då skurarna kom tätt hela dagen. Till kvällen upphörde regnet och vi kunde börja med kaffe och korvförsäljning. Två lottringar gick också åt. Stort tack till Strömma Handel, som skänkte två matkorgar till lotteriet. Brasan tändes, men någon sång blev det inte, men en hejdundrande avslutning med fyrverkeri.

*Valborgskommittén.*

Text: Holweig Söderman

PÅR JAG LIV TILL NÄSTA DANS

Musik: Kurt Spjuth

Vals



1. Säg för jag lev till nästa dans, Sa - ri - a, vi brukar dö - va till - man - man - si



tra. Om nu i kväll till dig jag säg - ja, i di - na ö - gon jag se - nar ett



"ja". Sen skuter han - gens skit vi läm - nar be - len, du är ju vår och en un - der - bar



kväll. Tänk att vi träf - fa - des i - gen här på be - len, kom nu och säg dig här det - väl är du skö - n!

2.

När nu vi två mot himlapällen skådar faller en stjärna från  
himmelen ner. En önskan har jag då, att detta bådard att  
guden Amor, med bågen, oss ser.

Och att han skjuter av en pil för kärlek emellan oss två är  
allt jag begär. Att jag för alltid skå få vä i din närhet, för det  
är dig - ja, bara dig, som jag har kär.

3.

Så därför frågar jag dig nu, min kära, om du vill ha mig i  
lust och i nöd. Om du min ring uppå din hand vill bära om  
du vill dela mitt hem och mitt bröd.

Att du vill ge mig all din tro och kärlek, i hjärtat mitt en  
förhoppning jag bär. Att jag för alltid skå få vä i din närhet,  
för det är dig - ja, bara dig, som jag har kär.

**Aktiviteter och information.**

Söndagen den 28 juni, Strömmadagen.

Söndagen den 1 aug., Hembygdsgårdarnas dag, kl.11.00.

**Vi vill också påminna om arbetsdagen den 13 juni kl. 10.00.**

**Studiecirkel.**

Under våren har vi sorterat och ordnat tidningsurklipp som samlats på hög under åren. Detta i form av studiecirkel i samverkan med SV Värmdö.. Denna verksamhet kommer att fortsätta under hösten, då vi också tar fram alla fotografier för dokumentation och sortering.

**Alla är välkomna, ring för mer info.**

**Samlingslokalen.**

Hembygdsföreningen driver nu även en samlingslokal för uthyrning. Har Du bekymmer med utrymme vid släktträffen eller bemärkelsedagen kan Du hyra lokalen. Ring Monica tel. 08-571 40567 för bokning och info.

**Muséet.**

Stockstugan tillsammans med uthusen på övre delen av tomten är numera i sin helhet museum och utställningslokaler. I verksamheten ingår att inreda/planera för de föremål som på ett överskådligt sätt ska kunna visas för allmänheten. **Här finns utrymme för fler aktiva personer.** Ring Britt-Marie för mer info. tel. 08-571 40033.

Vi ser fram emot att Du hör av Dig.

Styrelsen.