



Maj 2001/71



Fågelbro skolor innan golfbanan byggdes.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER.

Roland Johansson	Tavastbodav. 28	ordf.	571 43230
Lars Hedrén	Grenvägen 1	v. ordf.	571 40628
Olle Ohlsson	Måsvägen 27	kassör	571 40033
Britt-Marie Ohlsson	-"-	sekr.	571 40033
Monica Ohlsson	Lärkstigen 10	ledam.	571 40567
Sigvard Lönnqvist	Djuröhemmet	hedersledamot.	
Maria Mellberg		suppl.	570 24074
Henrik Bohm		-"-	571 40004
Annika Lillienwall		-"-	571 40521
Kurt Johansson		-"-	571 41347
Ann Rådberg		-"-	571 40761
Hasse Lindström		revisor	571 40552
Rolf Rådberg		-"-	571 40761
Evert Wikholm		suppl.	
Edgar Pettersson		valberedn.	571 41274
Totten Lillienwall		-"-	571 40521

**Medlemsavgift för vuxna 100:-/år
barn och ungdom under 15 år 10:-**

Postgiro 98 57 43 - 4

Författarna är själva ansvariga för sina artiklar.
Plocka gärna material i tidningen, men var snäll ange källan.

Ansvariga för muséet är Britt-Marie Ohlsson och Henrik Bohm.
Dataansvarig är Arne Rådberg
Ansvarig för lokalbokning är Monica Ohlsson och Ann Rådberg
Redaktör för tidningen är Britt-Marie Ohlsson

Telefon till Strömma Hembygdsgård är 570 41350.

Ordföranden har ordet.

Äntligen, Äntligen
så kom den, värmen som vi hoppats på,
så nu kan vi se fram mot en trevligare del av året.
Men, vi har ändå haft det bra
med många träffar i Backstugan.

Det har varit en del stora aktiviteter,
Julträffen, aktivitet som vi hade på Påskdagen
och Valborgsfirandet.

Vi önskar Er välkomna till kommande träffar
i sommar och under hösten.

Jag ser gärna att Ni besöker oss i Muséet och
Backstugan.

Roland.



Protokoll

**Fört vid Strömma Hembygdsförenings årsmöte i Backstugan
den 30 mars 2001.**

1. Ordförande Roland Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet valdes Roland Johansson och till sekreterare Britt-Marie Ohlsson.
 3. På frågan om mötet blivit stadegenligt utlyst blev svaret ja.
 4. Till att justera dagens protokoll valdes Olle Nyholm och Ann Rådberg.
 5. Styrelsens årsredovisning med bokslut godkändes och lades till handlingarna.
 6. Revisionsberättelsen upplästes där revisorerna godkände styrelsens arbete och tillstyrkte ansvarsfrihet.
 7. På frågan om mötet gav styrelsen förnyat förtroende blev svaret ja.
 8. Omval av Roland Johansson som föreningens ordförande.
 9. Omval av ord.styrelseled. Olle Ohlsson och Monica Ohlsson vardera på 2 år.
- Omval av styrelsesuppl. Henrik Bohm , Maria Mellberg och Kurt Johansson vardera på 2 år.

Som fyllnadsval på 1 år efter Carina Sundström valdes Ann Rådberg.

10. Revisorerna Hans Lindström och Rolf Rådberg omvaldes, likaså Evert Wikholm som ersättare.
11. Omvaldes Edgar Pettersson samt Totten Lillienwall som vaiberedare.
12. Beslöts att årsavgiften för år 2002 blir oförändrad 100:-.
13. Olle redovisade styrelsens förslag till uppförande av ett hus (lider), enl. skiss, vid Stockstugan.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta planering och uppförande av redovisat förslag samt att avsätta 50.000:- av redovisad behållning, för ändamålet.
Dock att föreningens verksamhet ej får äventyras på grund av ovanstående beslut.
14. Inga motioner eller ärenden hade inkommit.
15. Övriga frågor.
Ansvariga för olika aktiviteter under året.
Påskdagen, Britt-Marie Johansson, Monica Ohlsson och Britt Nyholm.
Strömmadagen, Britt-Marie och Olle Ohlsson.
Julmarknaden, Annika Lillienwall, Monica Ohlsson och Lasse Hedrén.
Hembygdsgårdens dag, Roland och Britt-Marie Johansson.
Valborg, Hasse Jonsson, Totten Lillienwall, Ulf Nilsson och Benny Ohlsson.
16. Ordförande avslutade mötet och därefter serverades en utsökt måltid till självkostnadspris.
Stort tack till festarrangörerna Monica och Annika.

Vid protokollet

Olle Nyholm

Justeras

Olle Nyholm
Olle Nyholm

Ann Rådberg
Ann Rådberg



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Strömma Hembygdssällskaps verksamhet under år 2000

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande	Roland Johansson
V. ordförande	Lasse Hedrén
Sekreterare	Britt-Marie Ohlsson
Kassör	Olle Ohlsson
Lokalbokning	Monica Ohlsson
Hedersledamot	Sigvard Lönnqvist

Suppleanter:

Annika Lillienwall, Carina Sundström, Maria Mellberg,
Henrik Bohm, Kurt Johansson, adj. Ann Rådberg

Dataansvarig: Arne Rådberg

Revisorer:

Hans Lindström, Rolf Rådberg, suppl. Evert Wikholm

Valberedning: Edgar Pettersson, Totten Lillienwall.

Redaktör: Britt-Marie Ohlsson.

Ansvariga för planerade aktiviteter under året:

Valborgsmässaafon 30 april Benny O. Totten L. Ulf N. Hasse J.
Strömmadagen 25 juni Britt-Marie och Sofia Ohlsson
Hembygdsgårdens dag 6 aug. Kurt Johansson, Olle Ohlsson
Julmarknad 9 dec. Annika Lillienwall, Carina Sundström

Föreningen har under året varit representerad i Värmdö Hembygdsråd och varit medlem i Stockh. läns hembygdssällsk. och Sveriges hembygdssällsk.

Föreningen har, utöver löpande erforderliga samråd, haft 10 protokollförda möten samt ett möte med personer från kulturförvaltningen i Värmdö kom.

Tidskrifterna nr 69 och 70 har givits ut under året.

Vänd

Forts. verksamhetsberättelse 2000.

Under feb. mars. aug. sept. hade vi öppet hus på tisdagskvällar, med dokumentation som huvudsaklig verksamhet.

Föreningens tjugoföråriga tillvaro firades lördagen den 27 maj med ett 30 tal medlemmar som anmält sitt intresse.

Den 2 sept. hade vi besök av hantverkare från Värmdö och Rättviks kom. (Rättvik är vänkom. till Värmdö) Muséet och andra lokaliteter presenterades.

Den 29 okt. anordnades ljusstöping i Bäckstugan, 18 pers. hade anmält intresse och var med om att stöpa ljus. Samarbete med SV Värmdö.

Lokalen i källaren (gillestugan) har upplåtits som musikstudio, där ett antal musikintresserade ungdomar träffats för att spela och komponera.

I före detta, badrummet, i källaren håller ett fotolabb. på att iordningställas, lämplig belysning och va utrustning skall installeras.

Styrelsen har kallat till två arbetsdagar, då man bl.a. ordnade parkeringsmöjligheter i anslutning till samlingslokalen.

Inredning av uthuset har påbörjats, kulisser till snicker och fiskebodas ska sättas upp för att få en klar överblick över föremål i resp yrken.

Under året har föreningen haft studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Verksamheten har under år 2000 varit intensiv med många träffar där specifika frågor har diskuterats, bl.a. har ett förslag till ytterligare bebyggelse tagit form, förslaget innebär uppförande av ett vagnslider för stora föremål t.ex. vagnar, slädar, båtar å liknande, vidare har vi med representanter för kommunen diskuterat brister på byggnader som skall åtgärdas.

Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som genom personligt arbete, eller på annat sätt visat generositet och välvilja i vår strävan att hålla Strömma Hembygd förening aktuell och livskraftig.



Roland Johansson



Lasse Hedrén



Britt-Marie Ohlsson



Monica Ohlsson



Olle Ohlsson

STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING

ÅRSBOKSLUT 2000-12-31

RESULTATRÄKNING

Intäkter:	Medlemsavgifter	25,420:-
	Kommunala bidrag	8,000:-
	Gåvor	2,766:-
	Försäljning	15,089:-
	Föreläsningar cirklar	1,040:-
	Försäljning dräktmaterial	800:-
	Uthyrning lokal	8,790:-
	Övriga intäkter	61:-
	Ränteintäkter	420:86
	<hr/>	
	Summa	62,386:86
	<hr/>	

Kostnader:	Föreningsaktiviteter	5,669:-
	Hembygdsforskning	350:-
	Drift underhåll	17,049:-
	Kontorsmat Marknadsföring	2,377:-
	Hyra fastigheten	3,000:-
	Tryckning tidskrift	5,938:-
	Porto telefon	4,165:-
	Medl. avgift till hembygdsförb.	3,790:-
	Försäkring	460:-
	Inköp för försäljning	3,399:-
	Inköp dräktmaterial	270:-
	Inventarier	966:-
	Inredning uthus	1,699:-
	Vägavgift	3,400:-
	Övriga kostnader	1,680:-
	Årets vinst	8,174:86
	<hr/>	
	Summa	62,386:86
	<hr/>	

Resultaträkningen är granskad och gokänd

Rolf Rådberg revisor

Hans Lindström revisor

STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING**ÅRSBOKSLUT 2000-12-31****BALANSRÄKNING**

Tillgångar:	Kassa	6,237:80
	Postgiro	18,874:06
	Bank	56,430:-
	<hr/>	
	Summa	<u>81,541:86</u>

Skulder:	Ungdomsfond	6,000:-
	Forskningsfond	10,000:-
	Eget kapital	65,541:86
	<hr/>	
	Summa	<u>81,541:86</u>

Balansräkningen är granskad och godkänd

Rolf Rådberg revisor

Hans Lindström revisor

Fågelbro Skola



Småskolan 1983.

I år är det 159 år sedan folkskolestadgan trädde i kraft. Den medförde bl.a. obligatorisk skolgång för barn som fyllt nio år.

I Värmdö moderförsamling fanns då redan en fast skola. Den låg, och ligger fortfarande vid kyrkan.

Folkskolestadgan utkom 18 juni 1842. I Wermdö sockenstämma, som hölls i januari 1843, beslöt man att upprätta två ambulatoriska skolor. En skola för den norra delen av församlingen och en för den södra. Till den södra delen hörde Fågelbro. Tyvärr finns inga journaler bevarade från den södra delen.

Efter ett idogt letande i Uppsala landsarkiv fann jag en del anteckningar som visar att Skolmästaren Petter Gustaf Pettersson tjänstgjorde i den södra ambulerande skolan och även i den "flyttande folkskolan" i Fågelbro, Brevik, Bullandö och i skärgården. Det finns inga årtal antecknade, men i husförhörslängden från 1851 har prästen antecknat att ambulatoriska skolmästaren P.G. Pettersson bodde på Didriksdal. Han kom från Överby, och flyttade redan året efter till Aspvik.

Man får väl förmoda att han åren däromkring undervisade barnen på Fågelbro och kanske även på Brevik. P.G. Pettersson var född 15 sept. 1822 i Calmar. Den ambulatoriska skolan hade vid den här tiden sin lokal i bl.a. Norrvik. Man använde sig då av det östra rummet. Elsa Henning, som bott i torpet har berättat att hennes farfar lärde sig läsa och skriva i det rummet.

År 1858 beslöt man att bygga en fast skola i Fågelbro. Av någon anledning tillhörde småskolan så sent som 1866 fortfarande den södra ambulerande skolan. De äldre barnen fick gå i den "flyttande folkskolan", där P.G. Pettersson fortfarande undervisade, nu som ordinarie lärare.

År 1874 blev tydligen Fågelbro skola fast skola och barnen undervisades av lärarinnan Erika Mellholm. Hon var född 1805 och gift med drängen Anders Mellholm på Brevik. Erika Mellholm hade under många år bedrivit byskola i sitt hem, först i Tuna och sedan i

Brevik. Att hon var en bra lärarinna kan man förstå av nedanstående intyg undertecknat av Gustaf Ehrenfrid Silfverhjelm på Fågelbro.

Att Enkan Erika Melholm på undertecknads anmodan i samråd med Skolrådets Ordförande blifvit antagen till småskollärarinna vid Fogelbro med underlydande och angränsande ortens barn att meddela förberedande undervisning och att hon åtnjuter i årlig aflöning äfven för detta år kontant 40 kronor och husrum med vedbrand, uppskattat minst till 50 kronor samt att hon med nit och villighet fullgjort sitt åtagande, får jag härmed intyga.

*Fogelbro den 10 juli 1874
G.E. Silfverhjelm*

Erika Mellholm stannade i Fågelbro fram till 1877, och måste då ha varit 72 år. Hon avled 28/11 1879.

Vid den här tiden hade Wermdö skoldistrikt 3.870 innvånare.

En ny lärarinna kom till skolan 1877. Hon hette Anna Blomqvist, och stannade endast ett år. Nästa lärarinna kom 1878 och hette Sofia Carlsson. 1879 kom Gustava Hellman.

År 1880 kallades skolan Fågelbro mindre skola och lärarinnan hette Klara Franzen.

Hilda Sandberg blev nästa lärarinna. Hon kom 1881 men flyttade redan 1884 för att sedan komma tillbaka igen 1889.

Problem med skoledningen

Nästa lärarinna hette Anna Franc. Hon var född i Ingatorp, Alsta den 21 januari 1857. Anna Franc hade tydligen problem med skoledningen. Hon hade inspektören lite på sin sida, som framgår av följande brev som skickats till skolrådet i Värmdö.

*Till ordförande i Wermdö skolråd Herr kyrkoherde
S.J. Kallberg*

B.B.

Tacksam för meddelande angående folkskollärarinnan Franc, skyndar jag nu, sedan jag mottagit en skrivelse i samma ämne från patron Silfverhjelms att svara därå.

Jag vände mig nämligen efter mottagandet af A. Francs bref till honom med begäran om upplysningar ang. dels lärarinnans förhållande, dels hennes aflöning. Såsom Fogelbro skolas tillsyningsman ansåg jag honom böra väl känna skolan, dertill har han ju och med skolans ekonomi att skaffa.

Rörande lärarinnan är hans tanke att hon är "en rättskaffens, men häftig människa, nitisk, pliktrogen och intresserad för skolan".

Rörande aflöningen upplyser han, att hon istället för kofoder har en fjerdedels kanna södt mjölk om dagen, och att uti de af henne lyftade 610 kr, 50 kr (ränta å en

hans mors donationer) utgöra bidrag till lön, därför att hon om söndagarna skall läsa predikan för folket.

Då i annonsen för tjänsten det lär hafva stått " lön efter lag ", och, utan 600 kr, husrum, vedbrand och kofoder in natura eller löst enligt Kungl. kungörelse af 5/6 1885 års conditioner) för utfående af statsbidraget, får jag vördsamt anhålla, att skolrådet ville lägga denna fråga i öfvervägande och tillse att lärarinnan får sina lagliga rättigheter till fullo. Det vore ju ledsamt om hon skulle anställa några officiella klagomål.

Och klart är ju att 1/4 kanna mjölk om dagen ej kan tillsammans utgöra värdet af "kofodret", hur högt man än må taxera mjölken. Hon har naturligtvis ock rätt, att om hon så vill, fordra denna löneförmån in natura = (koföda) eller ock om " hinder eller svårighet etc. därför 0)" i penningar.

Hvad de 50 kr angår, som utgår från Fogelbro, beror det väl på, om de äro gifna åt församlingen till hjälp att aflöna Fogelbros lärarinna, eller om de äro gifna för att utgöra ett plus i lönen för det plus i arbetet, som predikoläsningen utgör. Denna kan naturligtvis komma till stånd enbart på den fria öfverenskommelsens väg.

Det å skolrådets vägnar utgifna tjänstgöringsbetyget röjer (såsom mig synes) hos pluraliteten af Wermdö skolråd en mycket olika uppfattning af hennes person och verksamhet än den herr Silfverhjelm och de pastorer och skolråd, under hvilka hon förut tjänstgjort.

Jag kan ej annat än på det lifligaste beklaga, att hon genom sitt uppförande vid vårexamen och det mindre goda resultat som höst examen utvisade, gjort sig förtjent af ett så dåligt)och för sökande af ny befattning) betyg. Hennes uppförande var ju oförsvarligt, men angående resultatet af arbetet tillåter jag mig påpeka flera förmildrande omständigheter.

Att undervisa 25 barn på skolans alla stadier samtidigt är svårare än att undervisa de som stå på ungefär samma ståndpunkt.

Ojemn skolgång, kort och genom flyttningar afbruten skoltid äro och omständigheter som ej böra förbises vid bedömandet af skolans arbete.

Tjenstgöringsbetyg äro ju skolrådets och icke inspektörens sak.

Jag har sålunda ingen vare sig lust eller befogenhet att söka ändra ett beslut härutinnan. Men nog synes det mig godt och eftersträfvansvärdt om Fr. Franc genom ökade ansträngningar och bemödanden kunde förvärfva sig ett mer rekommenderande betyg, så att hon kunde söka och erhålla annan plats.

Dertill har jag i min skrifvelse, som afgår samtidigt med denna uppmanat henne, jag har ock upplyst henne om hennes misstag i fråga om beräkning af skoltiden (8 kal:mån:r äro=34 1/2 veckor), och påpekat hennes skyldigheter gent mot skolrådets både ordförande och ledamöter.

I händelse hon önskar och begär det, kan hon af mig erhålla intyg huru jag fann skolan vid inspektionen. Genom noggranna anteckningar - äfven öfver behandlingen af hvarje läroämne, som vid inspektionen förekommer - är jag städse i tillfälle att kunna lemna sådana, om anhållan därom på grundade skäl göres.

Enköping 12/1 1888

Tillgifne

F.W. Åmark

Anna Franc klarade tydligen av vårterminen, men höstterminen blev besvärligare. Den 19 oktober 1888 hade Anna Franc fått nog. Hon skrev följande brev.

Till respektive Skolrådet i Wermdö.

Då en plats bör enligt lag i god tid uppsägas för att i laga ordning kunna ånyo besättas, ber undertecknad att härmed få underrätta Skolrådet det platsen vid Fogelbro skola med denna termin är ledig.

Fogelbro d. 19/10 1888

*Vördnadsfullt
Anna Franc*

Den 27 mars 1889 flyttade Anna Franc till Nordamerika.

Nästa lärarinna heter Hilda Charlotta Wahlgren.
 Det är samma lärarinna som var i skolan före Anna Franc. Hon
 är nu gift med Ernst Fredrik Wahlgren från Karlskrona.

Hilda Charlotta var född i Stockholm 1854. Familjen bodde
 tidigare i Kanaltorpet vid Strömna. Dom hade fyra barn med
 dom klingande namnen Jaquette Maria Fredrika f. 1885, Tilly
 Constance f. 1888, Sally Axelina Elisabeth f. 1892 samt Ernst
 Axel Fingal f. 1886. Han avled redan 1893. Alla barnen var
 födda i Värmdö församling.

I församlingsboken från 1900 är antecknat att "fröken
 Wahlgren" blivit änka.

Lång väg och sena kvällar för tio-åring

Vid en intervju med Elin Wideberg på Djuröhemmet framkom
 att fröken Wahlgren var en väldigt hård lärare.

Elin var född i Barndalstorpet den 11 dec. 1890. Hon blev nr. 3 i
 en barnaskara på 7, och döptes till Elin Amanda Sophia.
 Då Elin fyllt 7 år var det dags att börja i skolan, som låg ca 7 km
 från hemmet. Där gick hon sedan i 6 år för fröken Wahlgren.

Elin berättar.

- Man var så rädd för fröken att man glömde läxan. Man kunde
 läxan som ett rinnande vatten på kvällen, men när man kom till
 skolan var allt som bortblåst. Det blev ofta kvarsittning, ibland
 ända till kl. 9 på kvällen. Sen fick man stryk innan man gick hem.

En kväll fick jag sitta kvar ensam. Jag tror att jag var i tioårsåldern.

Det var skymning när jag skulle gå hem. När jag kom in i skogen vid Rådalen fick jag se två gubbar stå uppe på ett berg. Jag blev fruktansvärt rädd och sprang ända hem.

Det var flera kilometer.

Nästa dag fick jag veta att "gubbarna" var folk som var ute för att jaga morkullor.



*Fröken Wahlgren med sin klass
utanför småskolan 1912 eller 13.*

Det fanns många barn i skolan vid den här tiden, därför beslöt man att bygga en folkskola. Den blev klar 1907.

Den 1 januari 1907 kom Lovisa Augusta Sikström till Fågelbro skola. Kyrkböckerna har olika uppgifter på var hon är född. Ibland är hon född i Sätters Landsförsamling och ibland Bygdeå i Westerbotten den 6/1 1872. Fröken Sikström blev ordinarie i folkskolan, men arbetade i småskolan. Hon avgick med pension 1/9 1928.



*Fröken Sikström från småskolan och
fröken Eriksson från storskolan
med alla barnen 1921.*

Sabina Eleonora Charlotta Engström blev nästa lärarinna i småskolan. Fröken Engström var född den 27 oktober 1891 i Sörmland. Hon tog sin småskollärarexamen i Murjek den 6/6 1913. Hon arbetade som e.o. i mindre småskolan i Stenvik-Kopponis Luvovaure i Lappland mellan 1913 och 1917. Hon kom till Fågelbro småskola 1/4 1924, vikarierade i Älvsala skola 1931 och fortsatte sedan i Fågelbro skola fram till 1953.



Fröken Engström som ung då hon kom till Fågelbro skola.

Min egen skoltid

Jag som skriver detta började själv i skolan 1945 och jag fick då gå för fröken Engström. Nu råkade fröken och jag vara födda på samma dag "Sabinadagen". Den dagen gjorde alltid fröken en tårta och jag ensam blev inbjuden. För mig kändes det inte riktigt bra att sitta inne i frökens kök och äta tårta medan mina skolkamrater fick leka ute på gården. Men fröken var så respektingivande att jag inte vågade säga något.

Jag minns särskilt en gång när fröken gjort en jättefin tårta med grädde på. Vi slog oss ner vid köksbordet och fröken skar upp en stor bit till mig. Jag började äta, men efter första tuggan var jag nära att storkna. Fröken hade

tagit hjorthornssalt istället för bakpulver i tårtbotten. Men fröken fann på råd, vi skrapade av grädden från tårtan och bredde den på vetebullar. Det blev ju som en bakelse.

Jag tror inte att jag varken förr eller senare hört någon skratta så gott som fröken Engström gjorde då vi berättade för de andra barnen vad som hänt.

Det var inte bara den gången som fröken Engström tog fel ingredienser i baket. Våfflor med salt istället för socker var en variant. Varje gång skrattade hon lika gott.



*Fröken Engström med barnen utanför småskolan
i början på 1930-talet.*

Den sista lärarinnan i Fågelbro småskola innan flytningen till Viks skola, hette Carin Poijes.

Storskolan

Den 1 september 1908 flyttade man in i Storskolan. Lärarinnan hette Hanna Carolina Eriksson f. 20/4 1870 i Östervåla. Fröken Eriksson avled i juli 1924.

Klara Maria Skog blev nästa lärarinna. Hon var född 11/9 1899 i Luleå. Tog real-examen i Stockholm 11/6 1917, folkskolel. ex. den 2/6 1922.



Fröken Skog kom till Fågelbro skola som sjukvikarie för fröken Eriksson den 1/9 1923 samt blev ordinarie den 1/1 1925.

Fröken Skog blev kvar till 1948.

Fröken Maria Skog 1947.

Fröken Skog med barnen ca 1927.



Bräcklig hälsa

Fröken Skog hade problem med sin hälsa under alla år. Sjukvikerierande lärare var under hennes första fem år som lärare i Fågelbro skola följande:

Märta Sally Rietz f. 11/3 1894 (15/1 - 30/3 1924)

Emma Katarina Larsson f. 28/11 1893 7/2 - 7/3 1925)

Aina Sundin f. 6/2 1906 (7/12 - 20/12 1927 samt 14/1 - 2/6 1928.)

Maria Rådström f. 12/8 1890 (26/1 - 3/6 1928)

Ser ut att ha varit två lärare samtidigt under några dagar.

Ulla Alm f. 15/9 1909 (11/1 - 15/2 1929.)



Fågelbro Storskola 1983.

Första manliga läraren efter 90 år.

Nu fick Fågelbro skola sin första "magister". Han hette Rune Bengt Einar Bengtsson och var född den 15/2 1924 i Stockholm. Magister Bengtsson tjänstgjorde 1948.

1949 fick skolan en "fröken" igen. Det var Karin Barbro Maria Windling f. 6/11 1922 i Åtvids i Östergötland som blev nästa lärarinna. Hon stannade bara ett år.



Karin Windling med maken Gunnar.

Nu fick skolan en magister igen. Han hette Reidar Björk och tjänstgjorde fram till 1953.



Magister Björk och fröken Engström



Fyra tuffa killar.



Skolans vaktparad



*Magister Björk med alla klasser
i Storskolan.*

Examen med knytkalas i röd liten Värmdöstuga

Ja så kunde man läsa i Svenska Dagbladet. Det var den sista examen i Fågelbro skola som ägde rum lördagen den 14 juni 1953. Man gick fortfarande i skolan på lördagar.

I småskolan hade fröken Engström förhör med sina två småskoleklasser, tillsammans elva barn och i storskolan magister Björk med sina sjutton barn uppdelade på fem klasser. Fågelbro skola var en B2-skola, vilket betyder att småskolans två klasser läste tillsammans i ett klassrum och storskolans fem klasser läste i ett klassrum med en lärare. Efter förhör och diverse uppträdande av barnen avslutade man med knytkalas i gröngräset.

Knytkalaset anordnades av föräldrarna.



Den sista lärarinnan i Fågelbro skola hette Gunnel Söderlind.

(se bilden)

Hon tjänstgjorde 1954. Därefter lades skolan ner och barnen fick flytta till Viks skola.



Efter att ha stått obebodd i några år blev skolan nu etnografiskt museum. Forskningsresanden Gösta Moberg med hustru Märta bosatte sig nu in i Småskolan och Storskolan fick bli museum.

Under sina forskningsresor hade Moberg samlat en hel del material som han nu fyllde Storskolan med. I Småskolan gjordes en del ombyggnationer invändigt, men pärlspånten på väggarna och bården med järnek fick vara kvar.

1975 avled Gösta Moberg, men hustru Märta bodde kvar i skolan fram till 1986. Museiföremålen packades ner och flyttades till Småland.

Skolan köptes nu av Fågelbro Säteri AB.

Ny började byggnaderna förfalla och 1992 såldes skolan på auktion.

Då jag besökte skolan hade tak-kupan på småskolan rivits och en presenning täckte hålet. Enligt ägaren hade vatten läckt in och förstört kupan. Det är tragiskt att se detta förfall.

Nu får vi hoppas att den nuvarande ägaren har intresse av att restaurera byggnaderna innan förfallet gått för långt.

Tyvärr får man ju inga bidrag till detta, trots att de gamla skolbyggnaderna borde vara kulturminnesmärkta.

Britt-Marie Ohlsson



Fågelbro skolor mars 2001 Foto BMO.





Källförteckning:

Landsarkivet i Uppsala

Sockenstämmoprotokoll

Handl. om Värmdö skolor

Kommunarkivet i Värmdö

Muntliga källor.

I Strömme Hembygdsförenings arkiv finns namnen på de flesta av personerna på bilderna. Är Du intresserad av att veta mera, ring redaktören.

Utställning om Fågelbro skola kommer att sitta uppe hela sommaren i Stockstugan.

Kassören har ordet.

Nu är han i farten igen tänker Ni när Ni läser dom här raderna. Javisst, information om ekonomin kan inte skada.

Vi är i maj 225 medlemmar. Det är oroande med tanke på att medlemsantalet är vikande. För en kassör och för föreningen i stort är det allvarligt eftersom medlemsavgiften är ryggraden i vår verksamhet.

Min tanke är, att om vi medlemmar skulle värva nya, t.ex. prata med grannar och vänner och bekanta och vända den negativa kurvan uppåt, "50 nya medlemmar är lika med 5.000:-" ett välkommet tillskott i kassan.

Vad används pengarna till?

Den ojämförligt största utgiften är elkostnaden. Samlingslokalen har elvärme och den används mest under vinterhalvåret.

Ytterligare uppgifter om ekonomin finns i årsredovisningen i detta nummer.

Nu frågar Ni Er varför tar vi inte betalt vid uthyrning så att ekonomin täcker kostnaderna? Svaret är att hyran måste vara anpassad så att det blir attraktivt att hyra.

Annan information.

I Backstugan, källarplanet, finns nu också en mindre lokal för ca 15 personer, lämplig till föreningars styrelsemöten eller liknande.

I uthuset vid muséet skall permanenta utställningar färdigställas inom arbetsområden snickeri och fiske.

många hälsningar

Kassören.

TILL SIST !

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt på kanal-
tomten även i år. Arrangörerna hade lyckats ordna ett fint
väder med jumma, svaga vindar !!! Det lockade ut
många människor som kom för att fira att vintern rasat
ut. Man delade ut sångtexter till alla som kom, ett bra
initiativ, man sjöng vårsånger, köpte lotter och varm
korv grillad eller kokt, i skenet från elden.
Senare brände man av ett imponerande fyrverkeri.

Ett jättestort tack till dom som fixade Valborgs-
mässoafton år 2001.

Styrelsen.

Kommande aktiviteter.

Utställningen om Fågelbro skola kommer att sitta uppe
under sommaren.

Är Du intresserad, ring Britt-Marie tel. 571 40033.

“Strömmadagen” den 24 juni, med friluftsgudstjänst
utanför Stockstugan.

“Hembygdsgårdens dag” den 6 augusti.

Muséet är öppet båda dagarna.

Servering i Backstugan.

Loppisboden är öppen.