



Nov 2007/83



- Utställning "Walterska tuben" sid. 6
- "Nya bron"... sid. 9
- VP-dagen...sid. 12
- Liderbyggnation ... sid. 28
- Redaktörens blog ... sid. 32

**Julmarknad
Söndagen
den
16 december**

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER.

Åke Axelsson	Svanvägen 41	ordf.	070-5930185
Göran Lindgren	Malmavägen 221	v.ordf.	571 43100
Gunilla Wassdahl	Starvägen 8	kassör	570 33654
Britt-Marie Ohlsson	Måsvägen 27	sekr.	571 40033
Carin Welstadius	Lillströmsudd 14b	ledam.	571 41141
Monica Ohlsson		suppl.	571 40567
Ingrid Hellefors		suppl.	571 41204
Jan-Ove Tannsjö		suppl.	571 40376
Maria Mellberg		suppl.	570 24074
Hans Lindström		revisor	571 40552
Rolf Rådberg		-"	571 40761
Evert Wikholm		rev.supp	571 41341
Henrik Paulsen		valber.	571 40770
Göran Kährling		valier.	070-7693627

**Medlemsavgift för vuxna 150:-/år
Barn och ungdom under 15 år 10:-**

Postgiro 98 57 43 - 4

Författarna är själva ansvariga för sina artiklar.
Plocka gärna material i tidningen, men var snäll ange källan.

Ansvariga för museet är Olle och Britt-Marie Ohlsson
Ansvarig för lokalbokning och "loppis" är Monica Ohlsson
Redaktör för tidningen: Åke Axelsson

Telefon till Strömma Hembygdsgård är 571 41350.
E-mail: strommahembygdsgard@telia.com
Hemsida: www.hembygd.se/stockholm/stromma
Adr: Gamla Fågelbrovägen 1, 13941 Värmdö

Ordföranden har ordet

Hej allesammans!

Vintertiden är här! Våra klockor är räckade och allting händer nu en timme tidigare, eller...? En vit jul är väl också något fint att se fram emot!

Ett antal nya medlemmar under året är glädjande. Vi delar nu ut ett infoblad i vårt närområde för att väcka intresse för att få fler "nyinflyttade" att hitta in i föreningen.



För att få fram idéer och en bättre framförhållning i verksamheten inför 2008 har vi genomfört ett verksamhetsmöte i oktober. Ett antal medlemmar mötte upp och bidrog till att få dagen innehållsrik och lyckad. Läs mer om detta och om Strömmadagen, Hembygdsgårdens dag, museivisningar och annat - smått och stort. Kontakta gärna redaktionen om du har synpunkter eller frågor kring materialet.

Några "extra" öppethållande av "loppisen" i början på hösten har visat sig lyckat. Intresset är också stort för att hyra Backstugelokalen till fest och möten av olika slag. Ett trevligt sätt för många att hitta fram till hembygdsgården och att öka gemenskapen i närområdet.

Väl mött på Julmarknaden den 16 december!

//Åke Axelsson / (foto: L. Karlsson)

Strömmadagen 24 juni 2007

Sen lördagskväll och regnet skvalade ned. Tidig söndagsmorgon och solen speglar sig genom lövverket, naturen vaknar sakta, gäspar och sträcker på alla sina himlabe-stänkta grenkronor, blad och blomster...

Vi kunde med ens se fram mot en dag som inbjöd till en fri-luftsgudstjänst i det gröna. En traditionell "Strömmadag" genomförs i soligt väder enligt dem som varit med länge, dvs. ända sedan föreningen startade 1980.

Förberedelser i museet och Backstugan tilltog under morgonstunden och någon timme innan starten anlände från Värmdö församling kyrkvärden Bertil Schöllin, som fick tid för en liten rundvandring. En svag vind lyfte vår flagga mot den nu nästan molnfria och sommarblå himmelen.



Strax därefter kunde vi välkomna vår församlingspräst komminister Birgitta Arneving, Lars Hallgren organist och Maria Alexis medverkande sångsolist samt deras barn, vilka med stor entusiasm delade ut program inför gudstjänsten.

Predikan tog vid inför cirka 60 besökare, som tagit plats på tunet mellan Stockstugan och de kringliggande bodarna. Temat i Birgittas predi-



kan, denna den helige Johannes Döparens dag, handlade om namnets betydelse för människan. Maria framförde sånger till Lars ackompanjemang, vilka tillika med de unisona sommarsalmerna gav en skön inramning åt denna andaktsstund. En kollekt upptogs till förmån för Strömme hembygdsförening, vilket inbringade 998 kr.

Stockstugan portar öppnades och i Bäckstugans servering intogs allehanda lokalt gräddade godsaker, såsom kardedummakaka, Malmakaka, strömmingslåda m.fl. delikatesser.



Trycket på servering och loppis blev stundtals stort, men vad gör väl det om kunderna blir nöjda med både smaken och priserna! Gunilla, Ulla, Monika, Ingrid m fl. tackas för en god insats!

Olle tog väl hand och ledsagade våra gäster i bodarna och Britt-Marie fick ta emot många frågor kring Värmdödräkten. Tänk att ha denna kunskapsbank i föreningen! Ett ökan-de intresse tycks nu spira för att kunna skaffa material och på egen hand tillverka dräkten. Kanske även mansdräkten skulle kunna få en nystart, modige män stige fram och ta upp kampen med spinsidan!

Vi summerar en dag värd att minnas, ett stort tack till Värmdö församling och till alla våra besökare, vilka hälsas varmt välkomna igen till nästa års Strömmödag!

//Text o foto Åke A.

Hembygdsgårdens dag 5 augusti

Det var en fin sensommardag i augusti och solen lys-te över en jämn ström av besökanden, som denna dag tog vägen till hembygdsgården. I vimlet sågs även ett antal värmdödräkter, som satte en extra touch på arrange-manget.

Dagen till ära var det premiär för utställningen "Waller-ska tuben". En spännande fotoutställning över förlisningen av S/S SÖDRA SVERIGES grundstötning vid Franska Stenarna i Stockholms södra skärgård. Förlisningen skedde år 1895 och bärgningen var genomförd till år 1897.



Vid bärgningen användes en unik metod för att kunna fästa flytelement vid den på ca 60 meters djup förlista fartyget. Att kunna genomföra detta under mycket svåra yttre förhållanden, köld och hårda vindar och i övrigt spartanska förhållanden för de som deltog, var naturligtvis en stor bragd. Britt-Marie Olsson är den som tagit fram utställningen och svarade tillsammans med Olle Olsson för att presentera denna på plats.

I Backstugans undre regioner huserar vanligtvis Monika och Ingrid, som ser till att alla prylar och föremål skänkta till föreningen blir prismetade och utplacerade i hyllorna. Trots att vi har ca 40 kvm att tillgå så blir ibland det svårt att få plats med alla saker. För att få en bra omsättning så håller vi därför låga priser, något som våra kunder hittills inte opponerat sig mot...



I serveringen bullades det upp med goda smörgåsar och ett brett utbud kakor, vilka hade en strykande åtgång. Att inmundiga något gott och billigt att äta och dricka och språkas vid under ett parasoll på verandan hör till livets goda stunder. Något för fler att upptäcka!



Gun i sol och värmdödräkt.

Vi summerade en trevlig dag och tackar våra besökare samt önskar dem välkomna åter. Till sist ett stort tack alla hjälpsamma medlemmar.

//Text o foto Åke A.

Här levereras slättermaskinen!

Från familjen Wågberg Höls gård i Stavsånäs, har hembygdsföreningen erhållit en slättermaskin i gåva. Denna hämtades en solig sensommardag av järngänget Olle Ohlsson, Anders Ohlsson och Henrik Nordqvist. Vi tackar för bidraget till museets samlingar och att vi får möjlighet att bevara och kunna visa upp de gamla jordbruksredskapen för våra besökare. Den kan nu beskådas på gårdstunet och senare beredas plats i kommande liderbyggnad.

// Text o foto Åke A.



Från höger syns Anders i förgrunden, Henrik och en något skymd Olle tänka till innan avlastning. Vikten på järnsaxen är ansevärd när den är på "rull".

"Nya bron"

Nya bron eller militärbron som den också kallas är den lilla bro som går över den smalaste delen mellan Saltsjön och Norrviken där gamla Fågelbrovägen går ut mot Hästagsudd. Jag har många gånger funderat över varför bron kallas "militärbron"? Nu har jag fått en förklaring.

Hur länge det funnits en bro här vet jag inte, men i slutet av 1800-talet byggdes en bro som efter ca 30 år var så dålig att man blev tvungen att bygga en ny.

Det var major Allan Winge, ägare av Fågelbro Säteri, som vid den här tiden hade löjtnants grad, som bestämde att en ny bro skulle byggas. Den gamla bron var 30 meter lång och landfästena hade urholkats av högvattnet. Året var 1926 och brobygget kunde börja då Winge skaffat fram allt virke och annat material som behövdes.

Den 13 augusti avreste från skolkompaniet, plutonen Ödman, fyra underbefäl, tre officersasp. två vpl. stud. och fyrtioåttameniga, med präm från kasernen till Strömma, för att förläggas i bivack vid arbetsplatsen. (Här har vi förklaringen till varför den kallas "Militärbron").

Från början hade man tänkt att längden på bron skulle vara lika som den gamla, men så småningom bestämde man sig att öka med 50%, alltså blev bron 45 meter. Man började omedelbart provborra, varvid det visade sig att djupet till fast botten var betydligt och att det fasta lagret var hårt, utom vid södra landfästet, och tillräckligt djupt för att ge pålarna fäste. Vid södra landfästet låg berg närmare gytjelagret.

Den 14 augusti ställde man upp en pålkran på den gamla bron

och de nya pålarna slogs ner ca 1 meter norr om de gamla. Den 18 augusti tog man dit en större pålkran som var många gånger överlägsen den förra. Den 20 augusti kunde man minska arbetsstyrkan med tio man, som då fick ta båten till Stockholm.

Alla virkesdimensioner var drygt tilltagna. Samtliga hammarband och underslag dubbades fast i underliggande virke och planken spikades. Allt virke tjärades. Mellanlägg av tjärpapp utlades på hammarband och underslag. Tapphålen gjordes genomgående och tjärades noggrant. Räckena gjordes med stor omsorg. Övre följare fasthölls vid ståndarna genom på in- och översida infällda bandjärn, undre följaren infälldes i halvt trä, stråvorna fästes med förstöt.

Nu var brobanan klar och den gamla bron revs fullständigt. Den 21 augusti överfördes plutonen till Skenora på Ingarö där dom insattes på vägarbeten.

Snickarna fick stanna kvar i ytterligare tre dagar för räckverksarbetet. Man hade bestämt att lägga ner mycket arbete på att få "prydliga" räcken.

Uppfarterna till bron tog väldigt lång tid då fyllnadsmassorna måste kärras omkring 200 meter. Det måste ha blivit åtskilliga kärrlass.

När bron var helt klar skulle den provbelastas. Man körde då ut en 6-sittsig personbil med en totalvikt av minst 3000 kg. Man kunde inte märka den minsta sättning i bron.

Den ansvarige för brobygget var löjtnant Gillis Ödman. Han skriver den 1 september 1926.

"Arbetsintensiteten och arbetslusten var den allra bästa. Till

arbetet hade visserligen uttagits fem särskilda snickare från tre plutoner, lika många stenarbetare, men särskilt yrkeskuniga voro karlarna i stort sett icke.

Beträffande underbefälets ledning av sina troppar och kontrollerande verksamhet är i stort sett ingenting att anmärka, ehuru speciellt mätningarna några gånger kunde skett med större noggrannhet.”



Nya bron idag taget från Fågelbrosidan”

Troligen är det inte mycket kvar av just den här bron, den har ju renoverats ett antal gånger. Kanske någon vet när det gjordes? I så fall hör av er till mig.

//Text och foto: Britt-Marie Ohlsson

En lättsam VP-dag på Sjöliden

Lördagen den 20 oktober samlades styrelsen och ett antal medlemmar på Värmdö församlingsgård Sjöliden, vackert belägen vid Torsbyfjärden.



Under mottot "Full Fart Framåt" inbjöds våra medlemmar att vara med och forma verksamheten i vår förening nästa år och med en framåtblick några år. Vår medlem Lennart Karlsson, boende i Fruvik, svarade för utformning och ledning av denna dag.

Frågor som; vad vill vi göra med vår förening? Vilken målsättning och vad är viktigt att prioritera? Hur kan vi få föreningen att utvecklas, få fler medlemmar och engagera fler att delta i föreningens aktiviteter?

Genom åren har vi haft aktiviteter som kretsar kring Backstugan, Loppmarknaden och Museet och vi har gett ut en tidskrift några gånger per år. Vi har även några fasta arrangemang som gett oss tillfälle att samlas och jobba tillsammans. Kan vi göra något mer av detta för att utveckla och skapa förnyelse. Vi vet att det finns många goda tankar om verksamheten som har kommit fram när vi träffas runt kaffeborden. Ett syfte med denna dag var att börja samla ihop dessa och låta dessa idéer blir tillgängliga för alla.

En målsättning för dagen var också att träffas under trivsamma former och lägga grunden för en återkommande årlig "VP-dag" under höstperioden. Därigenom kan vi bl. a skapa en bättre framförhållning för att få ut information i ett tidigt skede, underlätta samverkan med andra föreningar och organisationer om gemensamma aktiviteter och följa upp verksamheten på ett bättre sätt.



Lennart var den som höll i tyglarna under dagen. (foto. Olle O.)

Dagens övningar startade med gemensam kaffe och smörgås och en okonventionell presentation och gruppindelning. Under Lennarts supervision genomfördes ett antal grupp- och "bikupearbeten", följt av samling med redovisning och diskussion kring framkomna synpunkter och idéer. Med föreningens stadgar och målparagraf som utgångspunkt kunde deltagarna ge sin syn på vad som är viktigt i framtiden och var man bör kraftsamla.

Dokumentation och noteringar från träffen utgör nu ett viktigt underlag som skall ligga till grund för utvärdering och fortsatta diskussioner i styrelsen och ut i dialog med övriga föreningsmedlemmar.



Materialet lägger även en grund för arbetet med att ta fram ett kalendarium för 2008-års verksamhet. Vi planerar att sända ut den i januari månad via ett separatutskick och på vår hemsida. Under dagen in-

Förskolegrupp på upptäcktsfärd i museet!

Fredagen den 26 oktober hade vi besök på hembygdsgården av 23 st. 6-åringar från Djurö skola. (se foto första sidan och omstående sida)

Det var en stor skara förväntansfulla och nyfikna barn som samlades utanför Stockstugan. Olle och jag delade upp i två grupper som vi sedan bytte med varandra.

Den medhavda matsäcken fick intas i Bäckstugan. Därefter promenad ner till busshållplatsen vid Strömma. Jättetrovlig dag tyckte både barnen och vi.

//Britt-Marie O.

"Torsdagsgruppen" på besök

Torsdagen den 6 september besökte "Torsdagsgruppen", ett glatt seniorsällskap på 21 personer från Ingarö, vår hembygdsgård och togs omhand av Britt-Marie och Olle Ohlsson.



Besöket var mycket uppskattat och vår eminenta "tiggarbössa" fick en välförtjänt påfyllning. Kaffe och förtäring intogs i Bäckstugan. Vi tackar för besöket och hoppas det kan bli ett återkommande inslag framöver.

//Red.



De gamla skolbänkarna på Stockstugans loft kändes spännande! (Foto:B-M Ohlsson)



Bildvisning i Backstugan!

Fredagen 15 februari visar Freddy Weiss bildspel över Gustavsberg och Ormingeländet med Norra Lagnö.

Vi återkommer med mer information via utskick och vår hemsida:

www.hembygd.se/stockholm/stromma



God

Gott

Belg

&

lytt AIR



Samlingslokal att hyra!

Vill du anordna en fest eller möte så finns samlingslokalen att tillgå i Backstugan. All nödvändig utrustning för ca 35 personer. Prislista: Söndag -Torsdag 300:- ; Fredag - Lördag 500:-



Kontakta Monika Ohlsson för bokning och information. Tfn: 08-57140567.

AKTIVITETER DEC 2007

"JULMARKNAD"

Söndagen den 16 december kl.11 till 15 har vi en traditionell julmarknad på hembygdsgården. I **Stockstugan** kan du handla produkter från lokala företagare, som har försäljning av hantverk och produkter som bröd/sylt/honung mm. Vår **Loppis** och **Servering** är öppna där du till facila priser kan handla roliga och billiga saker samt få något gott att äta och dricka.



VARMT VÄLKOMNA!

Här en visa insänd av vår medlem Solweig Söderman, som redan 1986 fick sin dikt "Livet har inte förändrats" publicerad i tidskriften. Solweig har över åren försett oss med ytterligare åtta dikter och visor. Vi tackar Solweig och redaktionen hoppas givetvis att fler bidrag kommer!

Musik: Kurt Spjeth

MIN SVOCAN VÄR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

f.

NY TIDIG TÅG Musik: Börnig Håkansson
Bokst: Kurt Rydberg

Orgel- och
1. Strömmen vi-der grann- stad- ga- o- var be- den tom stån
spil-ten när i stal-let på sin gård. Du- get föl-je de sig
all- tid, vän-ner så- de an- de till-varan för sig var till-tyck
Ård. När jag står här på sin äm- la, somna stål- ta Min-ner
Det till-tyck på det som en gård. Part- de skö- ja- det
som- en, och all- ten all- ten för- de till- varan om- la- var
Läng. När du står här på sin äm- la, somna stål- ta Min-ner
du all- jag i stal-let på sin gård. Du- get föl-je de sig var till-tyck
Läng. När du står här på sin äm- la, somna stål- ta Min-ner

Har Du en dikt, visa eller kanske en berättelse som kanske ligger och väntar på att bli publicerad? Vi tar tacksamt emot bidrag, extra spännande om det finns en lokal förankring kring vår hembygd. // Red.

Ärtsoppekväll i novembermörker

Årets traditionella kulinariska begivenhet gick av stapeln fredagen den 9 november i Bäckstugans sal. Närmare bestämt samlades 30 medlemmar till bords, som under trivsamma former och fast ledning av kvällens "ärtmasters", Gunilla och Olle, fick sitt lystmäte av denna kryddiga och guldgula anrättning med tillbehör. Tack alla som bidrog till med att få kvällen lyckad, om något år så är det dags igen!

// Red.

(foto: Olle O. och red.)





Rapport från städdagen 11 nov.

Trots lite frost på backen i denna kulna novemberdag blev det ändå några timmars nyttiga göromål. Bl. a så fick vi stubbrytaren uppställd och funktionstestad u.a. Kvarnstenen lades i våg, diverse möblemang stuvades in under tak. I kontorsutrymmet rensades bort gammal datautrustning och diverse makulatur. Bra jobbat!

Sen kan vi som var där meddela att det smakade suveränt gott med avslutande kaffe & mackor.

// Red. (foto: Olle O.)



”Kortinfo” från styrelsen

- Inom kommunen finns ett program för förändring av bebyggelse mm inom Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma. Enligt översiktsplanen ska områdena planläggas för åretruntboende och förses med kommunalt vatten och avlopp. Totalt berörs ca 1100 fastigheter. Vi kommer att hålla sig löpande informerade om vad som är på gång och vara aktiv i den del som berör vårt närområde.
- En träff med andra hembygds- och liknande föreningar inom Värmdö/Djurö/Stavsnäs planeras i årsslutet för att diskutera förutsättningar för samverkan under 2008, ex. v. resor, studiebesök, utställningar. mm.
- Ett förslag inlämnats till styrelsen om att registrera en domän: strommahembygd.se, för att förbättra vår marknadsförning, information och kontakter med medlemmarna.
- En färgskrivare har köpts in till föreningen för att förbättra och underlätta våra utskick och dokument.

Värmdö Skeppslags fornminnesförening firade 80 år!

Den 9:e september uppvaktades Värmdö Skeppslags fornminnesförening, som firade 80-årsjubileum med många trevliga aktiviteter på Värmdö kyrkbacke, SHF sände telegram och Olle och Britt-Marie Ohlsson representerade på plats. // Red.



Boströms noteka

Onsdagen den 29 augusti hade vi besök av Gabriele Prenzlauer-Enander från Länsmuseum och Gunilla Larsson, doktor i arkeologi Uppsala universitet. De var mycket intresserade av att studera den "notbåt" (eller "notsump" som den också kallas), som är i föreningen ägo.

Båten byggdes av Rickard och Erik Boström i Norrvik i början av 1930-talet. Erik Boström var den siste yrkesfiskaren i Strömma.

// Text o foto B-M O.



Idag ligger notbåten uppe vid museet, väl inpackad inför vinterperioden.

Nybyggnad av vagnslider

Ansökningshandlingar om bygglov färdigställdes under sommaren och sänts till kommunen. Under oktober har inspektion skett på plats av handläggare och bygglovet är nu beviljat.

Nu när dessa förutsättningar är avklarade kan styrelsen vid kommande styrelsemöte 2007-11-19 ta beslut om den fortsatta inriktningen av byggnationen. Nästa steg avser att ta fram kostnadsalternativ för utförande via entreprenad eller egen regi.

Vi är naturligtvis tacksamma för alla bidrag som kan erhållas från medlemmar och andra som vill stödja föreningen med att genomföra byggnationen av lidret!

Alternativ med att göra bygget i "egen regi" förutsätter att frivilliga krafter inom föreningen ställer upp och hjälper till. Till grunden behöver fyllnadsmaterial, typ sprängsten och liknande. Till själva byggnadskonstruktionen behövs stomvirke, grovpanel till väggar, plåt för taktäckning, mm.

Har Du möjlighet att vara med och bygga eller kontakter för att skaffa material, mm. tages detta emot med största tacksamhet.

Kontakta Olle Ohlsson, sammankallande i arbetsgruppen tfn: 08-57140033, för närmare information .

// Red.



FASAD MOT VÄSTER



FASAD MOT ÖST



VÄRMDÖ KOMMUN
STRÖMMA 4:16
INRYSNING AV VÄRMLIGER
KONSTRUKTION OCH SITUATIONSPLAN
SKALA 1:100, 1:1000
STRÖMMA VÄRMLIGERFÖRENING
VÄRMDÖ 2009-01-24

Ovan visas del av huvudritning med fasader och situationsplan skala 1:100. Lidret avses placeras på berget bakom befintliga Stockstugan. Längd 6.0 m x 12.0 m. (Se pilmarkering)

Tack alla generösa givare!

Ett stort tack till Er alla som är vänliga att donera föremål och skänka saker till vårt museum och "loppis". Vi försöker på bästa sätt ta tillvara allt som kommer in till hembygdsföreningen, vilket oavkortat tillfaller och används i föreningens verksamhet,

//Styrelsen

Försäljning av skrifter

Stickelsberg,

En återblick och rekonstruktion av händelser från den sista avrättningsplatsen på Värmdö, belägen vid skärningspunkten mellan de gamla ägorna Småris, Saltarö, Skärmarö, Älvsala och Fagerdala.

Avrättningar skedde här från senare delen av 1600-talet och den sista avrättningen skedde 1827. I skriften berättar Britt-Marie Ohlsson om hur platsen återupptäcktes och forskningen i arkiven kring de personer som här gått sitt öde till mötes.

Stickelsberg

En av
avrättningsplatserna
på Värmdö



Utgiven i juni 2007 och finns nu att köpa hos Strömma hembygdsförening, pris: 60 kr.

”ÖNSKELISTAN”

Under den här rubriken tar vi upp exempel på föremål som skulle komplettera befintliga samlingar och kan också vara sådana saker som är på väg att försvinna.



- Smidesståd, typ tyngre (exemplet ovan 14 kg)
- Smidesverktyg, t. ex. tänger, hammare
- Campingbåt modell 30-tal, (halvdäckad med vindruta, "Penta" i aktern eller inombordare)
- Gamla ekor och liknade flytetyg
- Äldre båtmotorer, in – och utombordare (tänk om en tändkule skulle finnas...!)
- 78-varvare (s. k. stenkakor)
- Kameror

Har Ni dom här grejorna, eller annat som kan vara intressant att bevara och liggande till ingen nytta, kontakta oss i styrelsen, så hämtar vi.

//Text o foto Red.

Utsikt från en holme....

Ibland blir inte som man tänkt sig. Helt plötsligt ändras förutsättningarna och tar en annan vändning. Det som börjar som en lätt bris och med sol på morgonkvisten kan lite senare på dagen övergått i gråväder med regnvåta vindar sveper fram över en lätt skummande bölja....

Likadant med hälsan och ens förmåga att hålla sig på benen. Redaktören kan denna gång förtälja om en mindre rolig "resa" med lite mer påföljder än den förra. Minnesgoda läsare kanske erinrar sig den hastiga och rutschiga resa på rygg som inträffade under den kalla och isiga februarimånaden.

I kräftans månad augusti, fast på ljusan fredag, företogs en vertikal luftfärd från en stege som färdades åt ett annat håll... en följd av ett mindre väl genomtänkt rengöringsuppdrag på sjöbodstaket vid landfästet.



Den illasinnade sjöboden. (foto red.)

Mörbultad och omtumlad vidtog ett horisontellt återtag över sundet till holmen för återhämtning och vederkvickelse. Dagen efter hade ryggen rätt(t)at sig och ett smärre sår på armbågen är inte så mycket att bry sig i, tänkte den O-förtänksamme redaktören. På söndagens aktivitet vid hembygdsföreningen ansåg goda vänner, som såg underarmen svullna upp som vore den ormbiten, att ett besök på vårdcentralen inte skulle skada. Där började nästa resa, armen återbringades i redigt skick men klickade igång något mer "kroniskt"....

Denna "höstresa" gav en helt ny dimension. Från att i ena stunden vara något så när frisk och aktiv till att i nästa hamna i parter med sjukvården. Tack och lov att den finns och håller så hög kvalitet. Det känns gott att säga, då olika uppfattningar råder i saken. Nog om detta, tillfrisknande pågår.

Nämnda debackel har medfört att årets höstvistelse i sundet blivit begränsad men inte mindre efterlängtd. Höstens färger och lukter, den påtagliga temperaturförändringen och instundande friskhet gör den till min favoritårstid. Att i september-frisk höstsol plocka ned nät som hängt på tork, ta bort björkvistar (som är något som inte bör blandas in i maskorna) och bara njuta av det man har för händer, det är lycka i kvadrat och kubik! Båten får ligga i så länge, kanske blir det läge att sänka näten ytterligare en gång innan istiden infaller.



Att sikta en havsörn på några hundra meters höjd, en upplevelse som med lite flax inträffar då och då. Att betrakta den mäktigaste av våra rovfåglar svinga sig runt i höjd med trädtopparna och sänka sig ned över sundet i spaning på eventuella byten, är desto mer sällsynt och få förunnat. Tur att vi är fler som håller utsikt över sundet, så att sådana begivenheter kan noteras. Man skulle ha varit där!

Härlig är hösten, korparna flyger runt sundet och håller snacket igång. När nysnön lägger sig framåt jul kanske lodjursspår i snön... Jag lovar återkomma med lite mer utsikter!

//
Åke A.

Foto t.h.: Redaktören läsande ABC-boken 1953, Fågelbro skola.



Äntligen...



Lillen är här !!!

Besök vår hemsida för mer info:
www.hembygd.se/Stockholm/stromma