

Nr. 4



Bildad den 24 mars 1980

✧ *Årsmöte* ✧

SÖNDAGEN DEN 5 APRIL 1981.

Läs mer om detta inuti tidningen.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER:

LARS ROSEN Alrotsvägen 2	ordförande	tel. 410 62
SIGVARD LÖNNKVIST Fågelbrovägen 1	v ordförande	401 45
OLLE OHLSSON Måsvägen 27	kassör	400 33
GUDRUN GRÖNDAHL Alrotsvägen 1	sekreterare	400 80
THOMAS MELIN Västertorp, Strömna	ledamot	407 22
KJELL DISHEDEN	suppleant	433 27
ALICE TANNSJÖ	suppleant	430 44
HANS LINDSTRÖM	revisor	405 52
HANS BJÖRKENFELDT	revisor	401 87
ULLA JONSSON	revisorsuppleant	405 52
TOMMY HEDLUND	valberedningen	405 36
ÅKE LINDGREN	valberedningen	400 40

Illustrationer: Marie och Yvonne Rosén

Ordf. har ordet...

Det har snart gått ett år sedan Strömma Hembygdsförening bildades. Det är snart dags för föreningens första årsmöte den 5 april. Det gångna årets aktiviteter har vi försökt att presentera i vårt medlemsblad som med detta n:r utkommit 4 gånger. Alla vi som aktivt arbetat inom föreningen tycker väl att vi försökt att på olika sätt samla och nå medlemmarna, men säkert finns mycket mer att göra och där väntar vi på förslag från er alla, kanske på årsmötet.

Med vår hembygdstomt har väl inte så mycket hänt under året, men skrivelser går med jämna mellanrum till Värmdö kommun. Så de får ej någon chans att glömma bort oss.

För övrigt hoppas vi på många gemensamma sammankomster under kommande verksamhetsår och som sagt kom med förslag och synpunkter på hur just Du tycker att Strömma Hembygdsförening skall fungera. Då har vi stora möjligheter att lyckas med föreningens syfte.

Vi hörs och ses

Lasse.



[Handwritten signature]

SKRIVELSE TILL KOMMUNEN .

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 1981 har skickats in till kulturnämnden. Vi behöver både egen kamera och bandspelare, så vi kan arbeta lite friare än om vi måste springa till kommun och låna dessa saker varje gång de behövs.

* * *

Ansökan om byggnadslov för Hembygdsgården har sänts in den 27.1.81 rapporterar Bengt Berg.

* * *

Lasse har skrivit till kommun och bett om material för reparation av skjulet på Hembygdstomten.

Ännu inget svar.

* * * * *

BREV TILL CASCO .

Gudrun har skickat brev till Börje Ulfstedt, KemaData, med förfrågan om föreningen kan få låna Cascogården några gånger per år. Vi skulle då kunna ordna filmvisning och annat som fordrar stor plats.

* * * * *

FARTBEGRÄNSNING GENOM STRÖMMA.

Vi har fått svar på en skrivelse till trafiknämnden där föreningen krävt att fartbegränsningen genom Strömma permanentas att gälla hela året samt att fartbegränsningstavlorna vid utfarten mot Stavsnäs flyttas ca 200 mtr. österut.

Svaret lyder: Arbetsutskottet är helt enigt med föreningen om farorna. Polisen i Nacka tillstyrker i yttrande att hastighetsbegränsning till 50 km/t. införes året runt. Arbetsutskottet föreslår trafiknämnden att tillstyrka begäran om hastighetsbegränsning

Trafiknämnden tillstyrker arbetsutskottets förslag med tillägget att sträckan för hastighetsbegränsning förlängs österut med 200 m.

Positivt från trafiknämnden alltså. Nu har länsstyrelsen att ta ställning i frågan. Vi hoppas att kunna ge ett svar till årsmötet.

hälsningar

Olle.

* * * * *

ARBETSGRUPPER .

Arbetsgrupp har bildats som har till uppgift att planera för och undersöka möjligheten att iordningställa en boll- och lekplan på Hembygdstomten. Den består av Thomas Melin, Lasse Rosén, Sigvard Lönnqvist och Olle Ohlsson.

— — —

En arbetsgrupp har även bildats som har till uppgift att insamla fakta om bygden och vilka som levde/lever där. Den består av Sigvard Lönnqvist, Alice Tannsjö och Gudrun Gröndahl.

Den är mycket beroende av att få ta del av uppgifter som en del medlemmar säkert sitter inne med, så vi hoppas på ett positivt samarbete med Er.

— — —

Som föreningens materialförvaltare har Sigvard Lönnqvist lovat ställa upp.



N A V I G A T I O N .

Under hösten har en kurs
i navigation påbörjats
och avslutats under
sakkunnig ledning av



Hans af Klercker. 11 aspiranter
på förarbevis var anmälda och samtliga slutförde
kursen och erhöll förarbevis vid "examen" den 25 nov.
Examinator var P. Bonnevier, Stavsnäs. Kursen genom-
fördes i en glad och god anda och stämningen alltid
på topp. Att vi sedan genomförde lektionerna hos
varandra i hemmiljö var ytterligare en positiv del i
kursen. Vi hoppas att om intresse finns kunna fort-
sätta med flera kurser för detta var roligt och stimu-
lerande tyckte vi som var med.

Lasse.

L Ä R K Ä N N A D I N H E M B Y G D .

Den cirkeln kommer att fortsätta varannan onsdag
även under våren.

Vi träffas fortfarande på Malma och det är förstas
fortfarande Boris Lamby som suveränt leder cirkeln.
Varje träff är fristående, så känner Du för att
komma bara någon gång är Du välkommen.

Att vi har trevligt och att cirkeln är populär
märks väl bäst på att ännu ingen hoppat av trots att
en del får åka ända från Nacka eller Djurö hit.

S P Å N A D S K U R S .



Alla måndagar under hösten hölls lektioner i konsten att kunna spinna. Hasse Lindström var lärare och bjöd verkligen på sig själv och sin kunnighet. Men när han under de första lektionerna förklarade för oss hur "enkelt" det var, var man ju färdig att bryta ihop, när man sen satt där och drog och slet i samma ulltuss hela kvällen utan att få loss den ur kardan. Eller när man försökte spinna på sländan och den rackarn bara ville snurra baklänges så tråden gick av. Men efter några gånger började man "känna" hur man skulle göra och vid kursens slut tror jag alla kunde spinna både på slända och spinnrock.

Hasse hade under den här tiden inkvarterat 4-5 st spinnrockar hos Margareta Berg. Så det var där vi träffades och hade jättekul och skrattade åt varandras missar. Bussiga Margareta fick sen varje gång städa efter "fåren".

Två utflykter ordnade Hasse. Ett studiebesök hos Hemslöjden i Stockholm och ett annat ute på Beatelund, Ingarö, där vi fick se på när Hasse klippte får.

Plock ur Sigwards gemmar

Jag skall här försöka göra en översikt över Lillströms Kanal - senare kallad Strömma Kanal.

Uppgifterna har jag fått genom kanalbolagets styrelseprotokoll från år 1864.

År 1864 blev Kolströms-sundet förbi Pilhamns Kyrka (Ingarö Kyrka) - Fladen uppmuddrat till 5 fots djup. Lillströms Kanal var då igenslammad till 3 - 3½ fots djup, men det skulle dröja ända till år 1875 innan ärende om muddring av kanalen kom upp på ett sammanträde. Byggmästare G. Carlsson lämnade kostnadsförslag på uppmuddring, bortskaffande av muddermassorna samt ny bro över kanalen till ett pris av Kronor 5.500:- 5 fot djup, 12 fots bredd i botten, 30 fots bredd i vattenbrynet. Arbetet skulle vara färdigt 17. juni nämnda år. Överskjutande tid 10:-/dag i vite

År 1884 har uppmuddring av kanalen skett.

Efter ett antal år igenslammades kanalen åter och ny muddring behövdes.

Kostnadsförslag av år 1899 för uppmuddring och	
borttransport av 186 kub.	Kr. 11.200:-
Ombyggnad av svängbron	" 3.000:-
Spåntning, pålning av kanalen	
material och arbetslöner	<u>" 23.500:-</u>
	<u>Kronor 37.700:-</u>

Den gamla kanalvaktarstugan - Strömmakrogen - lär enligt vad Erik Boström hört berättats genom far och farfar, ha blivit flyttad till Vestergården, under Fågelbro, och står där nu som källarstuga. Varför den flyttades vet man inte men kanske blev den för liten då. Den innehöll 1 stort kök + förstuga.

År 1864 fanns ingen vaktarstuga, men vid möte 7 aug. 1864 på Öfverby beslöts om anskaffande av kostnadsförslag för densamma. Storleken på stugan skulle vara 16 alnar lång, 10 alnar bred, indelad i tvenne rum + kök samt en mindre källare under. Väggarna 5 alnar höga från stenfot till takfot.

Kostnadsförslag infordras och ägaren av Strömma Hemman, A Silfverhielm vidtalas för plats till nämnda byggnad. Vidare bestämdes om byggande av tvenne bryggor, en vid vardera mynningen av kanalen.

År 1865. De berörda av bron & kanalen:

A.E.Silfverhielm	ägare av Norrvik	1/2	mantal
K.Österman	" "	Brevik	2 "
		Mør	3/4 "
		Strömma	3/4 "
A.Bergström		oläsligt	1 "
Hegart		Fagerdala	1 "
Nortun	Östra	Elfsala	1/2 "
Nortun, änkefru		Björkvik	1/2 "
C.G.Pihl		Bullandö	1/2 "
H.V.Skeppström		Skärmarö	1 "
C.G.V.Öhlin		Djurö	1/2 "
" "	Sollenkroka	5/16	" "
Nämndeman Pettersson	V. Elfsala	1 1/2	" "
" "	Boda torp	3/8	" "
Sjöblom	Sandhamn	1/30	" "

När och hur den nuvarande stugan kom på plats har jag inte kunnat få säkra uppgifter om.

Finns det möjligen någon bland läsarna som sitter inne med säkra uppgifter om detta? Det vore intressant att få diskutera och jämföra våra anteckningar.

Stugan Lillström nämns 1715 nu kallad Lugnet 1 och 2. Där bor idag i nr 1 Sunesson och i nr 2 Anjou.

Affären Strömma. 1889 arrenderade fröken Anna Rynoden och 1912 - ca 1920 arrenderades den först och köptes sedan av J.A. Nolkrantz.

Olika båtar har trafikerat kanalen. Ångfartyget Stafsnäs, Strömma Kanal, Turisten, Najaden, Arla m. fl.

Ibland kunde det gå hett till mellan vaktkarl och resande genom kanalen. Detta kan man möjligen utläsa ur Djurö stämmoprotokoll av den 8-7 1838. Däri nämnes bl.a. att Silfverhielm blivit dömd till böter för olovlig försäljning av brännvin. Det länder Djuröborna till heder, att de sade ifrån, att om detta krogliv fortsatte vid Strömma, skulle kontraktet med Silverhielm anses förverkat.

Jag återkommer i nästa nr. och berättar mer ur mina anteckningar.

Är det någon som har gamla dagboksanteckningar, räkenskapsböcker eller dylikt som kan bekräfta rykten, hjälpa till att datera händelser eller på annat sätt är intressanta, är jag tacksam att få ta del av dem.

Sigvard Lönnqvist.

DEN GAMLA SVÄNGBRON ÖVER STRÖMMA KANAL.



EN MINNESRIK BERÄTTARKVÄLL PÅ MALMA.



Det var en mörk novemberkväll. Närmare bestämt den 21:a. Vid Malma gårds karaktäristiska vita grindar lyste i mörkret marschaller välkomnande. Hembygdsföreningen hade arrangerat sin första berättarafton. Vä in i det gamla jaktslottet, med månghundra-åriga anor, träffade vi ett 40-tal intresserade medlemmar i hembygdsföreningen. Både unga, gamla, infödda och inflyttade hade samlats för att få reda på en del om vår bygds förflutna. En del hade dessutom tagit med sina barn, som andäktigt lyssnade till di gamles berättelser

Speciellt inbjuden för kvällen var Boris Lamby. Han berättade med stor inlevelse om tsar Peter och rysshärjningarna. Här kunde man få reda på flera intressanta detaljer om härjningarna i vår del av skärgården. Speciellt intressant var kanske detaljerna om just Malma gård som ju inte heller undgick brand och härjning.

Under kvällen bjöds inte enbart på andlig spis. Alice Tannsjö hade gjort smörgåstårter som vi sent skall glömma.

Vid kaffet senare på kvällen, fortsatte berättandet spontant av gamla Strömmabor som infunnit sig den

här kvällen. Då handlade det mest om tiden före och under andra världskriget. Det var minst lika intressant att höra på som rysshärjningarna för oss som inte varit med om någotdera.

Alltså en mycket givande afton som vi hoppas snart återkommer.

Kjell Disheden.



VALBORGSMÄSSO AFTON

FÖRENINGEN INBJUDER TILL SAMLING PÅ HEMBYGDS-
TOMTEN VALBORGSMÄSSO AFTON 30 APRIL.

VI HJÄLPS ÅT ATT ORDNA EN BRASA OCH HOPPAS ATT ALLA
SOM KAN OCH VILL KOMMER OCH HJÄLPER TILL. NÄRMARE
INFORMATION OM KVÄLLEN KOMMER I GOD TID UPP PÅ
ANSLAGSTAVLAN. VAD SOM JUST NU KAN SÄGAS ÄR ATT
VÄRMDÖ KYRKO KÖR KOMMER ATT SJUNGA VÅRSÅNGER.

Lasse:



RR

* Å R S M Ö T E *

SÖNDAGEN DEN 5 APRIL 1981.

Plats: Matsalen, Viks Skola.

Tid: kl. 14⁰⁰.

DAGORDNING.

Stadgeenliga ärenden.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 4 veckor före årsmötet.

Namnförslag skall vara valberedningen - Tommy Hedlund, Fågelbrovägen 2 och Åke Lindgren, Fågelbrovägen 1, tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

Önskar Du verksamhetsberättelse och/eller revisionsberättelse före årsmötet, kontakta Olle Ohlsson, telefon 400 33.

Kaffe, thé, jos kommer att serveras.

Filmvisning.

Är det något Du vill ha upplysning om, kontakta någon av oss i styrelsen.

Hoppas att många möter upp och hjälper oss forma vår förening.

V Ä L K O M M E N !



POSTGIRO NR :

98 57 43 - 4



STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING .

MEDLEMSAVGIFT KRONOR 25:- / ÅR OCH PERSON