

Folke Danbratt

Författaren Folke Danbratt, Göteborg, avled den 6 juni 2017, 92 år gammal.

Folke gick officersutbildning på Carlberg då han fick besked om att han behövdes hemma. Han återvände till Ramberget på Hisingen och valde istället att utbilda sig till polis.

Det var efterkrigstid och som nyutbildad polis hände det att Folke fick tjänstgöra som patrullerande konstapel på Liseberg. Vid ett sådant tillfälle fick två unga holländska damer upp ögonen för Folke och hans arbetskamrat. Damerna var på resa i det fria Europa. De hade varit på ungdomskonferens i Stockholm och då bussen gjorde stopp för övernattnig i Göteborg, delades det ut gratis entrébiljetter till Liseberg. Willy, en av damerna och uppvuxen i Haag, var inte van vid att se så stilig klädda konstaplar och frågade om det gick för sig att avporträttera dem. Willy kunde därefter inte släppa tanken på "sin poliskonstapel" och efter någon tid sände hon sitt foto till polishuset i Göteborg för att försöka återknyta kontakten. Efter en, för polisen ovan forskning, identifierades Folke och en arton år lång brevväxling påbörjades. Vid den första kontakten trodde Folke att han brevväxlade med en ung grabb från Haag, innan han förstod att Willy var ett flicknamn. 1968 bestämde sig Willy och Folke för att mötas och det mötet resulterade i att Wil, som hon nu kom att kalla sig, flyttade till Göteborg. Redan samma år gifte sig paret och 1970 födde Wil deras gemensamma dotter Petra.

Folkes anor på mödernet var från Göteborgs södra skärgård. Nyfikenheten och intresset för sina släkter och skärgårdens historia förde Folke till arkivens djupa valv. Yrkets oregelbundna arbetstid bidrog till att göra denna forskning möjlig. Utifrån sin forskning och sitt intresse för rättsfrågor skrev Folke "Strandad jakt". Den handlar om ett piratdåd med stark anknytning till Göteborgs skärgård.

Nathan Odenvik hade avslutat Öckerö sockens historia och, utifrån detta, även fått uppdraget att skriva Styrös sockens historia. Efter endast några inledande kapitel insjuknade Nathan och kände att han behövde någon som kunde fortsätta arbetet. Att Folke, med sitt engagemang och redan gedigna kunskap om Södra



skärgårdens historia, tillfrågades, föll sig ganska naturligt.

Folke arbetade med detta verk i sju år innan han avslutade det våren 1966.

GP:s chefredaktör, Harry Hjärne, fick vid presentationen ett skinninbundet exemplar av "STYRSÖ SOCKEN". Harry Hjärne, som var sommarboende på Styrös, står med det över 600 sidor stora verket i sin hand, då han tackade Folke för hans gedigna arbete och sade: "Denna bok sparar jag till sommarläsning på Styrös". Under den sommaren kunde skärgårdsborna vid flera tillfällen i "Små, små ord av kärlek" läsa citat ur "STYRSÖ SOCKEN", som Harry Hjärne fört till "nutidsfrågor". Eller som Folke uttrycker det: "Tydliga paralleller med vår egen tid".

Folke avslutar "STYRSÖ SOCKEN" med orden:

Med detta tar vi farväl av såväl nutida sagesmän som äldre uppgiftslämnare, vilka sistnämnda meddelar sig med vår tid genom de språkrör som urkunderna utgör. Vi bör betänka att en bygds historia är dess människors och att det som idag är historia igår var verklighet. Även om vi många gånger känner en fullt naturlig "distan" till "gamla tider", kan vi ändå stundom i ett skildrat skeende förmärka mycket tyd-

liga paralleller med vår egen tid. Och det är egentligen inte så underligt. Miljöer, seder, livsbetingelser och mycket annat kan växla – men människan är i stort sig lik från tid till annan. ---

För såväl skrivaren som företrädaren har framställningen inneburit åtskillig möda, men för skrivarens del uppväges denna väl av en alldeles särskild glädje: att ha haft förmånen att skriva om förfädernas bygd!

Folke kom att ge ut många skrifter och diktsamlingar och så sent som i år kom ”Så många måsten”. Ett förnämligt avslut på ett långt författarliv.

Folke sörjs närmast av hustrun Willy Petra och Johan samt barnbarnen

Men saknaden är givetvis mycket stor även bland en stor del av skärgårdsbefolkningen, som nu inte längre har sin ”stora uppgiftslämnare och sagesman” bland sig.

Styrsö den 20 juli 2017

Frank Engelbrektsson

* * *

Göteborgs-Posten publicerade ett sammadrag av denna text den 20 augusti 2017.

Här en länk till notisen.