

# Invigningen av nya badbryggan vid Grumpe blev en våt tillställning

Med bland annat bandklippning, dans på bryggan och seglingstävlingar på land invigdes Grumpe nya brygga i Vamlingbo förra lördagen. Renoveringen av badbryggan har varit ett av Vamlingbo Sockenförenings utvecklingsprojekt.



Herre på vågrät stång blev en våt tillställning när kuddarna blivit blöta. Erik Ahlström (till höger) lyckades vinna över Tobias Widén i tredje och avgörande omgången. Foto: FOLKE WIDÉN



Sture Söderströms lag i Tume Princess lyckade vinna seglingstävlingen på land före Felix Herngrens lag i Kvarna Queen.

Mycket frivillig arbetskraft, givmilda sponsorer och ett kommunalt bidrag möjliggjorde projektet.

Invigningen lockade närmare 200 personer till stranden på en av denna sommars finaste kvällar.

Grumpe användes en gång som utskeppningshamn för slipsten. Då lades plankor ut till några stenkummel där skutor kunde lägga till. 1940 lät militären gjuta två bryggor – lillbro och storbro.

Storbro blev en populär badbrygga men på senare år hade den förfallit så mycket så markägarna övervägde allvarligt att stänga av bryggan.

Renoveringsarbetet har letts av Folke Widén och Nisse Almqvist från Kvarne med god hjälp av bröderna Leif och Jan Nilsson

från Tume. Olle Olausson började med att gräva bort vad som fanns kvar av den gamla bryggan, ett arbete som kunde ha slutat mycket illa. Grävmaskinen kanade i vattnet, lyckligtvis med styrhytten åt rätt håll.

## 30 barn klippte

Många andra har också ställt upp och bland annat sett till att stranden uppför bryggan har fått en rejäl uppsnygning.

Vid invigningen var bryggan kantad av en ljusslinga och pyntad med björkar. En scen för de två orkestrarna fanns på plats. Kvällen inleddes som en grillkväll vid stranden där alla var uppmanade att ta med mat, dryck och egna grillar.

Den högtidliga delen inleddes med att sockenföreningens ordförande Sture Söderström berättade om arbetet med renoveringen. Ett plastband var uppspant framför bryggan som cirka 30 barn hjälptes åt att klippa av.

Därefter vidtog seglingstävlingarna – på land. Vamlingbo delades in i fyra sexmannalag. Båtarna var specialbyggda för kvällen och hade inga bottenar. I finalen lyckades Sture Söder-

ström, befälhavare i Tume Princess, vinna över Felix Herngrens lag i Kvarna Queen.

Det fanns också möjlighet att prova herre på vågrät stång över vattnet. De enda som vågade ställa upp var Tobias Widén och Erik Ahlström. Bäst av tre omgångar gällde och det var några rejäla smällar som delades ut när kuddarna blivit våta och vattnet stänktes långt upp över publiken på bryggan. Efter ett välriktat slag i tredje omgången lyckades Erik få Tobias i vattnet.

## Musik från 60-talet

Palle Nilsson och hans orkester ledde dansen på bryggan innan bandet Johns tog över och spelade musik från det glada 60-talet.

En som kom sent till invigningen tyckte att allt såg ut som en surrealistisk tavla. Björkar och lampor på bryggan, massor av folk, dans och musik och vid horisonten hängde dimman.

Dagen efter såg det åter ut som vanlig vid Grumpe. Minnet av invigningen kommer dock att leva kvar länge hos vamlingar och grumpebadare.

Calle Ahlström



Ett 30-tal barn hjälptes åt att klippa bandet vid invigningen av Grumpe nya brygga i Vamlingbo.



Palle Nilsson och hans orkester ledde dansen på bryggan.