

Nasume myr i kronans tjänst

Teckningen är
av Per-Ake Wallin

fredagen den
1. oktober 1982

GOTLANDS ALLEHANDA

GA-läsarna tyckte

Förflyttning (eller ett minne från en manöver..)

"I natt" — sa löjtnanten — är vädret perfekt med halvmåne, snökorn som yr så därför vi startar på stubben direkt tyst förflyttning i Nasume-Myr . . .
— Jag svarar för riktningen med min kompass och kryper i täten bland tuvor och vass."

Sen sjönk han sakta ner i dyn med siktet inställt på att småningom nå skogens bryn och någon timma få av vila längre fram på dan om alla kröpo enligt plan.

Men mannen som kröp bakom chefen blev trött och fann allt för jämmerligt grått för dyg var myren och allting blev blött så när halvtimmen knappt hade gått han reste sig sakta på skälvande ben och så gjorde mannarna en efter en.

Förvånade stirrade buskar och trän och trodde det knappast var sant ensam i täten på händer och knän kröp en kortsnaggad jägar-löjtnant och efter i spåret av krossade blad kom 40 studenter i gående rad.

Halvfull satt månen och tittade ned och hosta och hicka av skratt när han såg mellan molnen ett enradigt led dra fram ibland buskar och kratt Och Vinden som blåst lite lekfull och yr tog rast och stod still mitt i Nasume-Myr.

Allting blev stilla, allt ebbade ut tysta stod buskar och trän men ensam i täten, envist som förut en löjtnant på händer och knän i kluckande vatten bland tuvor och vass kröp spikrakt mot målet med hjälp av kompass.

Men plötsligt gav Månen en silverne kant åt molnen däruppe i skyn och forma en skugga framför vår löjtnant som vände sig vid denna syn och tittade snett över axeln och såg 40 studenter i upprätt tåg.

Glosögd såg Månen från Himmelen ned mellan buskar och glesa trän på 40 studenter som kröp på ett led genom myren på händer och knän där tvärläskan löjtnant trots suckar och stön ledde övningen gående längst ner i kön.

Hilding

