



Eskelhems bygdegårdsförenings styrelse 2013. Lars Jakobsson, Inge Olsson, Ingrid Nilsson, Gunnar Wolter, Daniel Johansson, Sven Norrby, Stellan Bolin, Britt-Marie Dahlström, Agneta Bohman, Anna Ekblad. Saknas gör Jan Wahlgren och Stefan Olofsson.

FOTO: ANETTE OLSSON

Eskelhems bygdegård 75 år

Söndagen 7 april firade cirka 115 personer Eskelhems bygdegårds 75-årsjubileum.

Det firades med smörgisläsa och Linus Ahlström och Kasper Randler underhöll med gitarr och sång. Ordförande Lars Jakobsson och Inge Olsson berättade om bygdegårdens historia.

Det finns även gamla protokoll utlagda och gamla foton uppsatta på väggarna vilket var uppskattat.

Inge Olsson visade sedan en film från 50 års jubileet där många kände igen ungdomar som uppträdde och Eskelhemsbor som inte finns i livet längre. Kaffé serverades innan det blev dags för Eskelhemssyns a uppträda. Under stora skratt och

långa applåder fick vi bland annat lära oss hur systemet med parkeringsbiljetter fungerar vid bygdegården och revyn bjöd på gammalt och nytt.

Bygdegårdens historia: 1933 startade S.L.U. sin ungdomsverksamhet i Eskelhem och behovet av en samlingslokal uppstod. Skolan användes tidigt men klagomål från läraren gjorde att man måste flytta någon annanstans. SLU tillsatte en kommitté som samlade in pengar och material till en bygdegård från folk som ville skänka.

I januari 1937 fick den blivande föreningen en bit mark vid Simonarve av Alfrida Ahlström i gåva. 19 ja-

nuari påbörjades röjning av tomt.

2 mars 1936 skrevs kontrakt med en byggmästare och bygget kunde påbörjas.

1966 kom det nuvarande namnet Eskelhems bygdegårdsförening till. En stor ombyggnad gjordes 1968-69 ytterligare en 1982.

Under eftermiddagen fick vi höra om hur mycket bygdegården eller kåken som den också kallades har betytt för många, den var ungdomsgård för många.

Under åren har bygdegården varit flitigt använd av skolan föreningsliv privata fester och i dag även vävkurs på övervåningen. Det delades ut blommor till avgående Per Larsson, Maud

Jakobsson, även till Lisbeth Bolin som är hopsättare av bladet, Irene Nilsson som städar och till Alf och Lena Ahlström som är uthyrare av bygdegården.

Distriktsordförande för bygdegårdarna på Gotland Åke Ekström talade och överlämnade en bygdegårdsflagga.

Ingrid Nilsson

