

"Bygdegården behövar di"



Nybliven ordförande i Eskelhems bygdegårdsförening är Lars Jakobsson. Han tycker att han blivit född in i bygdegården eftersom mamma Torborg, liksom framlidne pappa Gustav, hörde till eldsjälarna i föreningen redan från starten.

"Du behöver bygdegården! Bygdegården behöver dig!" Så står det i en liten ruta i Eskelhems bygdegårds informationsblad och lagom till 60-årsjubileet, som firas ikväll, har årets femte blad kommit ut.

Socknens SLU-avdelning behövde ett ställe att träffas på, familjen Ahlström vid Simonarve skänkte mark och 20 november 1937 hölls första SLU-mötet i bygdegården.

– Jag minns att vi satt på brädstaplar så helt färdigt var det nog inte, säger Torborg Jakobsson - en av flera eldsjälarna i det tysta i bygdegårdsföreningen.

Tre namn på personer, som stått något mer i förgrunden än övriga i Eskelhems bygdegårdsförening är Per Larsson, Gustav Jakobsson och Alf Ahlström. För att börja med nestorn, eldsjälarna för det mesta i socknen, outtröttliga men envise Gustav Jakobsson så var han med redan i den första styrelsen 1938, var sedan vice ordförande en tid och blev 1947 kassör i föreningen. En post han hade fram till sin död 1984. I 37 år alltså.

I 34 år!

Per Larsson, som avtäckas vid kvällens festligheter för allt arbete han lagt ner, har varit ordförande för bygdegården i 34 år. Han började 1963 och ledde den till senaste årsmötet då en yngre generation Jakobsson, Rosenbys, tog över, nämligen Gustav och Torborg Jakobssons son Lars.

Den tredje är Alf Ahlström, som varit sekreterare sedan 1967 - 30 år, men som kom med i styrelsen redan 1965.

Så har vi hela raden av övriga sockenbor som kämpat med den äran för sin bygdegård, nämnas bör första styrelsen bestående av ordfö-

rande K. G. Ahlström, vice ordförande Artur Ahlström, sekreterare Valter Törnvall, kassör Olof Bolin samt Edvin Jakobsson, Sven Siltberg och Gustav Jakobsson.

1997 års styrelse består av ordförande Lars Jakobsson, vice ordförande Sören Pettersson, kassör Kent Johansson, sekreterare Alf Ahlström, samt Ingrid Nilsson och Karin Söderlund.

Efter K. G. Ahlström blev Olof Bolin ordförande och därefter följde Artur Ahlström, åter Olof Bolin, Helge Wickman, Erik Wickman, Sigvard Nilsson, och Per Larsson.

Huvudattraktioner

Bland många aktiviteter i bygdegården har riksteaterns föreställningar varit verkliga huvudattraktioner. I Eskelhem var det också urpremiär för riksteatern på Gotland. Det skedde 1948 med teatern "24 röda rosor" inför fullsatt hus. Riksteatern gjorde också att bygdegården byggdes ut 1950, då scenen utökades.

Redan 1938 började socknens biblioteksverksamhet i bygdegården. En SLS-cirkel (SLS var föregångaren till Vuxenskolan) startade

och hade sockenbibliotek i sikte. Första boken blev "Fallet Ingegerd Bremssén" och fyra år senare var biblioteket igång. 1951 övergick bibliotekets drift i nya "storkommunen" Stenkumla och från 1971 har det drivits av Gotlands kommun, medan bygdegårdsföreningen hyrt ut lokalerna. Men troligen sjunger nu biblioteket i socknen på sista versen.

100 elever

Eftersom behovet förändrats under årens lopp har bygdegården måst följa med i utvecklingen. Sedan 1968 utnyttjar till exempel skolan stora salen till gymnastik, idag cirka 100 elever.

1942 installerades elljus, 1950 byggdes, som nämnts, nytt kök, 1968-69 gjordes tillbyggnad med ny foajé, toaletter, nytt kök och bastu samt upprustning av biblioteket. 1981-82 var det dags för tillbyggnad av mindre sal och kök, materialrum, studierum och handikappassning.

Gamla idéer blir ofta som nya. När bygdegården skulle byggas spelade ett teatergäng ihop en del pengar till det. I ett par år har nu

Eskelhems-revyn spelat ihop pengar till bygdegården och fram på nyåret nästa år är det dags igen. Det blir smakprov av revyvägandet även vid kvällens fest.

Tusen uthyrningar

– När vi hade som mest uthyrt var det cirka 1 000 tillfällen om året, säger Lars Jakobsson. Förra året var vi uppe i mellan 650 och 670. Förutom skolgymnastiken är det damgymnastik varje vecka liksom aktiviteter för dagbarn och dagbarnsvårdare, flertalet möten kvällstid och mycket mera.

Ikväll räknar föreningen med även en festkväll i sin kära bygdegård. Det blir upp emot 150 personer som får lyssna på när skolans förstaklasselever sjunger på guta-mål, lokala småstjärnor samt revyn uppträder, det blir historik över de 60 åren och det blir dans - precis som det skall vara när bygdegården själv är festföremålet.

TEXT: BIRGITTA ANDERSSON
FOTO: STIG HAMMARSTEDT