

Rapport från årsmötet

Den 24 februari hölls årsmöte i Åbäcksholm. Tjugofyra medlemmar hade hörsammat inbjudan. Efter ett snabbt avklarat själva årsmöte, var det dags för avtackning av en veteran och en "färsking" från styrelsen. Yngve Johansson hade valt att lämna styrelsen efter hela 18 år. Yngve har bl.a. varit vice ordförande under flera år. Vi tackar för den tid som varit, men Yngve har lovat att även i fortsättningen dra sitt strå till stacken genom att bl.a. hjälpa till i utomhusarbetet vid hembygdsgården. "Färskingen" som nu lämnade styrelsen var vår hittillsvarande vice ordförande, Birgitta Modig. En inte allt för vågad gissning är att även Birgitta kommer att dyka upp i diverse sammanhang. Förutom Yngve och Birgitta, så avgick Gun Lindstrand ur valberedningen. Alla andra är kvar på sina poster, vilket gör att listan över 2004 års förtroendevalda ser ut som följer:

Styrelsen:

Ordförande: Lotta Larsson

Vice ordf.: Krister Ryding

Sekreterare: Hannes Carlsson

Kassör: Pontus Harryson

Ledamöter: Gunvor Johansson

Gerd Carlsson

Inger Råmsberg

Revisorer: Peter Kjell-Berger

Samuel Samelius

Valberedn.: Sture Carlsson (sammankallande)

Gunilla Emanuelsson

Efter avtackningen vidtog kaffe. Kvällen avslutades sedan med en film från Valdemarsvik i början av 1960-talet, tagen av Majlis Larsson. Du som inte deltog, men vill ha ett exemplar av verksamhetsberättelsen eller kassarapporten, kan höra av Dig till någon i styrelsen.

Valdemarsviks Hembygdsförening
Dåtid – Nutid – Framtid

Gamla Wammarswyken

Du har väl köpt boken?

Etthundraelva intressanta sidor om traktens utveckling från 1200-tal till 1800-tal. (Valdemarsviks nuvarande kommun samt lite om Västervik och Söderköping). Läs om handel, kyrkoliv, ofredstider, bebyggelsenamn, rättsskipning m.m. Priset är endast 190 kronor och Du kan köpa den på föreningens alla arrangemang samt hos Konstiga Idéer, Jacobssons, Samelius Ur & Guld, Valdemarsviks bibliotek, och Turistbyrån.



I skrivande stund har vi sålt 450 exemplar. Ett-hundra till och vi har kostnaderna betalda. Resten är ren vinst, som blir ett välkommet tillskott i kassan.

Antalet medlemmar

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 273. Av dessa var 125 män och 148 kvinnor.

Filmer efterlys

Som vi skrivit tidigare, så pågår ett stort arbete med att skanna gamla bilder i form av glasplåtar. Vi har även fått ett stort antal 8mm-filmer efter bortgångne Gösta Larsson. Vi har för avsikt att av dessa filmer försöka göra en eller flera filmer om Valdemarsvik på 1950-, 60-, 70- och 80-talet. Om Du har egna filmer som Du kan tänka Dig låna ut och ge bort rättigheten till, så tar vi tacksamt emot dessa. Nu när vi satsar på lite "filmproduktion" vore det ju snöpligt om det strax efter premiären dök upp okända filmer. Hör av Dig till Hannes Carlsson tel. 516 29 eller Krister Ryding tel. 103 19, så får vi diskutera saken.

Årsavgiften

Bifogat finner Du inbetalningskortet för 2004 års medlemsavgift. Avgiften skall vara betald senast 1 maj.

Årets verksamhet

Följande aktiviteter planeras under året:

Filmvisning i Folkets Hus 6/4
Valdemarsviksutställningen 29-30/5
Midsommarfirande 25/6
Hantverksutställning, Kvarnen 1-11/7
Lördag på hembygdsgården 31/7
Lördag på hembygdsgården 7/8
Lördag på hembygdsgården 14/8
Trivselkväll i Kvarnen 25/8
Hembygdsmässa 18/9
Oktobermarknaden 27/10

Något kan tillkomma men som Du ser, så blir det inget ”Julstök” i år. Vikande siffror under en rad av år gör att vi valt att i alla fall göra ett uppehåll.

Arbetskväll

Dags att titta över hembygdsgården inför våren! Torsdagen den 15 april kl. 18.00 hoppas vi att så många som möjligt har tid att ”offra” ett par timmar. Mycket finns att göra både inne och ute.

Larz-Thure Ljungdahls film

”I ÖSTERGÖTLANDS SKÄRGÅRD”

Visas i Folkets Hus, Valdemarsvik
Tisdagen den 6/4 kl. 19.00

En 73 minuter lång hyllning till vår
vackra skärgård.

Entré 50:-

Arrangör: Valdemarsviks Hembygdsförening

Välkommen!

Kulturmilen

I november 1999 skrev vi detta första gången, men det kan vara värt en upprepning....

”Kulturmilen” heter en karta, framtagen av kommunen för att öka kunskapen om centralorten och dess historia. Rundan mäter en mil och är utmärkt på kartan med ringar och siffror på intressanta platser. På baksidan finns förklaringen till platserna. Målgruppen är i första hand turister, men de flesta Valdemarsviksbor har säkert mycket att lära av kartan. Något krav på att gå hela sträckan vid ett och samma tillfälle finns naturligtvis inte. Du måste dock gå en liten bit – till Turistbyrån, för att komma över ett exemplar. Kartan kostar 15 kronor.

Visste Du att....

Valdemarsviks kyrka började byggas 1875 och invigdes den 5 september 1877. Den första egna pastorn, Nils Cnatingius, började sin tjänst 1893. År 1905 tillkom klocktornet. Kyrkklockorna provringdes den 26 oktober och en månad senare, den 26 november invigdes torn och klockor. Egen griftegård fick vi 1917 och invigningen skedde den 2 december. I och med att Valdemarsvik blev egen församling 1919, fick vi vår förste kyrkoherde, Erik Ydén. Han började sin tjänst den 1 maj. Han skulle ju ha någonstans att bo, så man satte igång byggandet av prästgården som stod klar 1921. Nästa byggnation var ett församlingshem. Det invigdes den 20 november 1936 (samma plats som nuvarande församlingshem). Då hade redan arbetet påbörjats med kyrkparken som invigdes 1:a söndagen efter trefaldighet (juni) 1937.

Trädgårdsintresserad?

Är Du intresserad av att ha någonstans att ”påta” i jorden? Vi behöver någon eller några som kan åta sig att sköta några blomlistor vid Åbäcksholm. I dag ser det inte allt för kul ut kring husen. Är Du intresserad, så tag kontakt med ordf. Lotta Larsson, tel. 10038. Föreningen ställer upp med pengar till det som behövs i form av frö, lökar, redskap e.d.