

Rapport från årsmötet

Årsmötet hölls i Valdemarsviks församlingshem den 8 mars i närvaro av 28 medlemmar. Före och efter mötesförhandlingarna underhöll Madeleine och Louise Ottosson. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för innevarande år skall vara oförändrad, d.v.s. 40 kronor. (Se bifogat blad och inbetalningskort). Kerstin Lundberg omvaldes som ordförande och går nu in på sitt tionde år vid rodret. Efter avgående Birgitta Wikström invaldes Birgitta Modig i styrelsen. Föreningens förtroendevalda är därmed följande:

Styrelse:

Ordförande	Kerstin Lundberg	10107
Vice ordf.	Lotta Larsson	10038
Kassör	Sven Rosander	10804
Sekreterare	Hannes Carlsson	51629
Övriga	Yngve Johansson	10886
	Gunvor Johansson	10886
	Gerd Karlsson	51534
	Birgitta Modig	12146

Revisorer:

Peter Kjell-Berger
Carl-Arvid Andersson

Valberedning: Gun Lindstrand (sammank.)
Karl Lundberg

Valdemarsviks Hembygdsförening
Dåtid – Nutid - Framtid

Rapport från föreläsningen 22/3

Roger Karlsson från Västervik besökte oss den 22 mars och höll ett mycket uppskattat föredrag i ämnet "Skärgårdens växter". De 80 åhörarna fick även ta del av ett stort antal vackra bilder. Detta var den femte föreläsningen sedan starten våren 1999. Vad som denna gång var extra glädjande var att medelåldern på åhörarna tagit ett steg nedåt. Nästa föreläsning är planerad till torsdagen den 18 oktober. Anteckna datumet redan nu!

Sommarens aktiviteter...

- 24-26/5 Utställning i Kvarnen.
"Bildväv och trasmattor" av Eivor Wiktorsson
- 22/6 Midsommarfirande vid Åbäcksholm.
Öppnar 15.00. Stången reses 16.00.
Servering, musik, dans, lekar, lotteri
- 3-14/7 Hantverksutställning i Kvarnen.
"Nätverk Kvarnen" Tema: Skog.
Öppet 11-17. Servering.
- 11/7 Våffelkväll vid Åbäcksholm kl.19.00
Musikunderhållning.
- 16-27/7 Öppet hus i Åbäcksholm.
Se samlingarna, foton m.m.
Öppet vardagar 13.00 – 18.00.
- 25/7 Våffelkväll vid Åbäcksholm kl.19.00
Dans på dansbanan.
- 1/8 Musikkväll vid Åbäcksholm kl.19.00
"Gnid och drag" uppträder.
- 2/9 "Barnens Dag" vid Åbäcksholm.
Kl. 14.00 – 16.00.
Aktivitet för barn och deras föräldrar.
- Dessutom lånar Svenska kyrkan Åbäcksholm den 1/7 och 7/8, och håller gudstjänst i trädgården.

PR-broschyr

Bifogat finner Du ett ex. av vår informationsbroschyr. Den kom ut första gången 1997 och nu är det alltså dags för andra upplagan. Broschyren kommer även att placeras ut på strategiska ställen.

Visste Du att...

- 1914.?? ?? "Lindstrandshuset" vid Bergudden uppförs.
- 1927.?? ?? Mejeriet på Järnvägsgatan (numera glasmästeri) står klart.
- 1948..07.?? "Halmstadsområdets" 20 hus är klara till sensommaren.
- 1948.10.?? "Gyllene klotet" – huset som inrymde ortens första telefonstation och sedermera även Strids café och färghandel, placerat vid "Stridshörnan", rivs. Sitt namn hade det fått av det gyllene klot som prydde huset.
- 1954.10.02 Första hyresgästen flyttar in i kvarteret/huset "Rågen" (Axxv.)
- 1960.10.17 Kraftigt regn gör att den 141 meter långa kulverten i Fifallaån reser sig ur marken som en orm.

En hyllning till våren och dom som "tände på"!

Samling på Odalkajen, Valborg har namnsdag, klockan är 10.00 och årets första vårdag är "på gång". Föreningens nyvalde kassör, två medlemmars äkta hälfter och ortens legendariske f.d. ICA-handlare kavlar upp ärmarna för att utföra hembygdsföreningens uppdrag i Valborgsfirandet. Föreningen ska se till att det blir brasa! Rishögen ligger redan på kajen och flotten, tillverkad av kommunens "arbetsenhet" flyter så fint på sina gamla oljefat.

- Det här skall väl snart va' gjort, konstaterar den lilla "gubbskaran". Mycket riktigt. Efter en halvtimme lite drygt är flotten packad. Innan man skiljs åt funderar man en stund om det verkligen är rätt att inte sätta pluggar i hålen på oljefaten. Men någon förståndig människa har ju sagt att det kan bli fruktansvärda explosioner när de eventuella resterna i faten bildar gaser av värmen från brasan. Stolta över att lyckats få på så mycket ris på en så liten flotte skingras gänget efter att ha kommit överens om tider inför bogsering och "påtändande" senare på dagen.

Två timmar senare ... telefonen ringer... Den har sjunkit!

Den lilla skaran samlas åter på kajen. Att citera kommentarerna som fällt känns inte nödvändigt. Den i gruppen som har ett förflutet både inom kommunen och kyrkans skötsel har vana på att snabbt lösa de mest hopplösa situationer. Snabbt kontaktas den ansvarige för områdets timmerbilar. Den bil som befinner sig närmast kommenderas till Odalkajen i Valdemarsvik där det har "gått åt skogen" med "majbrasan". Med lyftkranens hjälp och kanske ett litet handtag från den förre arbetsgivaren Gud Fader är nu flotten på rätt köl igen och redo att fyllas på nytt. Nu bestämmer man sig för att mot experternas rekommendationer plugga igen hålen i tunnorna. Lite spänning är alltid uppiggande! Tänk om vår hembygdsförening lyckas åstadkomma vårens första smäll. Det vore något för tidningen att skriva om. Solen skiner fortfarande....

Flotten bogseras senare ut till ankringsplatsen mitt i Valdemarsviken. På lagom avstånd från kajkanten där Lena Ek skall hålla talet och kören sjunga "Vintern ra". Solen skiner fortfarande....

Klockan är nu 20.00. Det är gott om tid och kassören och den gamle kyrkvaktmästaren provar "eldarprylarna" i strandkanten. Man stoppar för säkerhets skull två tändare i byxfickan och rör sakta och lugnt ut till flotten för att invänta publikens hurrande. Det har börjat regna. Det regnar väldigt mycket....

Klockan är 20.50. Tio minuter kvar. Bäst att kolla tändarna. Ingen funkar. Nu är goda råd dyra, publiken vänder sig mot sjön och ser den gistna gamla ekan med två farbröder ros iland i världsmästarfart. – Det skall finnas tändstickor i bilen...där under all bråten i bagaget. Fort tillbaka till flotten. Fort in med en tuss bensinfuktat tidningspapper i riset. Kören sjunger fortfarande men fort fram med tändstickorna... Valdemarsviks officiella majbrasa är tänd! Hurra!

Två små dyngsura gubbar rör sakta iland. Många kloka ordspråk och tankar kan nämnas i sammanhanget... "Det gör ont när knoppar brister", "Våren skall svettas in".

Dagen efter skall flotten bogseras iland. Då går snurran sönder. Men det är en annan historia.

Lotta