

2015

Vår hembygdsgård i Gunnarstorp - belägen vid foten av Gunnarstorps berg. Gårdens historia är nedtecknad av Helge Andersson, föreningens ordförande 1987-2002



1823 Mangårdsbyggnaden, som är från senare hälften av 1700 -talet (troligen en präst- eller länsmansgård) flyttas från Okome till Gunnarstorp, där den återuppbyggs. Den är uppförd i skiftesverk av handbilad gran och ek (se nytagen bild ovan).

1900 Vid seklets början omfattar gården 25 tunnland åker samt 90 tunnland skog och ägs av Nils Aron Isaksson och hans hustru Augusta.

1914 Gården övertas av dottern, Amanda Isaksson, som sedan gifter sig med Klas Harald Karlsson, anställd på gården.

1915 Skog och skogsmark säljs till Sven Larsson, Kinnared. Ägare till återstoden av gården blir Klas Karlsson.

1938 Amanda Karlsson avlider. Gårdens åkermark säljs till grannen Karl Andersson och tomten avstyckas. Några år senare river Klas Karlsson de flesta uthusen (stallbyggnaden och brygghuset i öster och ladugården i väster). Förutom manhuset återstår endast vedbod och snickarbod.

1953 Efter Klas Karlssons bortgång låter dödsboet sälja fastigheten på auktion. Den inropas av provinsialläkaren i Vessigebo, Dagmar Nyström.

1960 Ryggåsstuga från 1700-talet flyttas från Fagered till Gunnarstorp. Stugan kommer ursprungligen från torpet Slätten i Källsjö (se nytagen bild nedan).

1975 Dagmar Nyström Hellman avlider.

1977 Gunnarstorp 1:23 överlåts som gåva till Vessige -Alfshögs hembygds-förening, Givare är Dagmar Nyströms efterlevande make, Carl Gustaf Hellman, allt i enlighet med båda makarnas tidigare gemensamma önskemål.